

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

bismillah

Samiri Soylu Bel'amlara Kur'ani Uyarı

Bugüne kadar onlarca defa dergilerimizde, Kur'ani Mücadele sistemizde ve sanal âlemde bu uyarıları tekrarladık durduk. Bugün de bir kez daha istiyoruz ki, bunları uyaralım ve bir noktada belki içlerinden aklı hâlâ çalışanlar varsa gerçekleri kavrasınlar istiyoruz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, bu hitap ve ifademizi elbette kiminiz anlamazlıktan gelerek üzerine alınmayacak ya da görmezden gelecektir. Samiri soylu bel'amlar ifademiz, İslâm ya da İslâmi davet yapma adına açılmış tüm vakıf ve dernekleri idare edenleri, İslâm adına konuşma yapmak üzere televizyon kanallarına çıkanları, İmam-Hatip ve İlahiyat fakültelelerinde İslâm adına ders veren Prof. doçent ve öğretmenleri kapsamaktadır.

Bugüne kadar kiminizle yüzyüze, kiminize mektup yazarak, kiminizle sanal âlemde yazışarak, 1990'lı yılların sonlarında kiminize Kur'ani Mücadele Dergimizden göndererek sabır ve metanetle içerisinde bulunduğunuz durum ve tağuttan izin alarak kurduğunuz

vakıfların, şirk ve küfür yuvaları oldukları hakkında sizleri uyardık. Ancak adeta gözleriniz kör, kalpleriniz mühürlü, kulaklarınız sağırmış gibi bu rahmet çağrılarını duymazdan, görmezden, anlamazdan geldiniz.

Bizim, Müslümanlar olarak görevimiz, Rabb'imizin buyurduğu üzere, yeryüzünde bozgunculuk yapan küfür ve şirk ehline ve gerçekleri gizleyen siz Samiri soylu bel'amlara, Tevhidi esasları ve içerisinde bulunduğunuz korkunç durumunuzu hatırlatarak uyarıda bulunmaktır. Çünkü Rabb'imiz böyle yapmamızı bildiriyor.

"Sizden önceki nesillerden bakiyye sahiplerinden, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men etmiş olsaydı ya; onlardan, kendilerini kurtardığımız kimselerden pek azı müstesna. Zulmeden kimseler, o içerisinde buldukları refahın peşine takıldılar ve günahkâr kimselerden oldular." (Hud, 116)

Sizlere yaptığımız uyarılarımız, bizim için Rabb'imize sunacağımız bir mazeret olacak inşaAllah, ancak sizler, içerisinde bulunduğunuz



Kur'ani
mücadele

Samiri Soylu
Bel'amlara
Kur'ani
Uyarı

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

refahın peşine takılarak günahkâr zalimlerden oldunuz. Ey Samiri soylu bel'amlar, bu uyarımızda öncelikle hepinizin yüce Allah'a karşı işlediğiniz cürümlerinizi ve buna karşı Rabb'inizin bu konudaki hükümlerini hatırlatacağız.

Ey Samiri soylu bel'amlar, sizleri yüce Allah'a iman etmeye davet etmiyoruz, çünkü ilah edindiğiniz hevanız, emrinde bulunduğunuz ve yaranmaya çalıştığınız tağuti sisteme iman etmeniz, sizleri kronikleşmiş bir inkâra sürüklemiştir.

Yüce Allah'a iman etmeye davet, ancak Kitap nedir, iman nedir bilmeyen kimselere yapılır. Sizler, bilerek Kur'ani esasları çarpıttığımız, Hakk'ı batılla bulayıp gizlediğiniz için iman etmeniz zaten mümkün değildir. Küfür ve şirkinizde kronikleştikten sonra yüce Allah'ın lanetine maruz kaldığınızı bilmenize rağmen Kur'ani hükümlerin bir kısmını bilerek gizleyen, bir kısmını kendi sülfî emelleriniz için kullanıp dini ticaret metaı gören sizleri, ticari bir meta olarak gördüğünüz Kur'an'la uyaracağız inşaAllah.

Bazı okuyucularım diyorlar ki yüce Allah (cc), Hz. Musa (as)'ı Fir'avn'e gönderirken ona, "İkiniz gidin Fir'avn'e, gerçekten o tuğyan etti, bu yüzden ona yumuşak söz söyleyin, ta ki o, öğüt alsın yahut korksun." (Taha, 43-44) diyerek Fir'avn'e karşı yumuşak konuşmasını emretti, oysa sen Samiri soylu bel'amlara karşı çok sert ifadeler kullanıyorsun.

Ben de diyorum ki: "Fir'avn, yüce Allah'a iman etmeyen, kendisini ilah ve rab gören biriydi, bu nedenle ona karşı yumuşak söylenmeliydi. Ancak bu Samiri soylu bel'amlar, yüce Allah'ı, Kur'an'ı bilen kimselerdir. Fir'avn, kendisine gelen vahye sığınıp Hakk'ı batılla karıştırmıyordu, küfrünü açıkça ortaya koyuyordu. Samiri soylu bel'amlar ise, bildikleri Hakk'ı gizliyor, Kur'ani kavramları çarpıtarak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu nedenle bunlara hitabımız, yüce Allah'ın Bel'am İbnu-l Bahura'ya ve Samiriye olan hitabı gibidir.

Yüce Allah (cc) onlardan birini salyasını akıtıp soluyan köpeğe benzetmiş, her ikisine lanet etmiştir. Şayet bu Samiri soylu bel'amlar da Fir'avn kadar küfür ve şirklerinde mert olsalar, Kur'ani kavramları çarpıtmayıp münafıklık yapmasalar, elbette biz de onlara, tıpkı Fir'avn'e olduğu gibi yumuşak davranırız. Yani onlar, fir'avnlıklarını kabul ederlerse biz de Hz. Musa (as)'ın takipçisi olarak yumuşak davranırız.

Samiri soylu bel'amların kimiyile konuşmuş, kimine Kur'ani Mücadele dergilerimizden göndermiş, kimine mektup yazmış, oldukça yumuşak bir dil kullanmışız. Ancak onlar, Samiri ve Bel'am İbnu-l Bahura gibi Hakk'ı batılla bulamaya devam etmiş, küfür ve şirklerini inatla sürdürmüşlerdir. Bu nedenle onlara iman etmeyip istismar ettikleri Kur'an'la hitap ediyoruz.

Samiri soylu bel'amları ortaya çıkarıp destekleyen tağuti sistemdir

Tevhidi esasların, insanlara doğru ve apaçık bir şekilde duyurulması ancak Tevhidi esasları içinde barındıran Kur'an'ın, net olarak anlaşılması ile mümkündür. Kur'an'ın net anlaşılması ise ancak Kur'ani kavramların doğru bir şekilde açıklanması, Kur'an'ın önceliğinin ne olduğunun bilinmesi ile sağlanabilir.

Toplum bireylerinden özellikle genç neslin, münferit olarak Kur'an'a yönelip onu anlamaya çalıştıkları 1980 sonrasında Kur'an'ın anlaşılmasını istemeyen tağuti sistem, basın yayın organlarında, daha da sonra televizyon kanallarında, Kur'ani gerçekleri çarpıtacak, anlaşılmasını engelleyecek, Tevhidi mesajı gizleyecek bel'amlarını piyasaya sürmeye başladı.

Yaşar Nuri Öztürk ile başlayan Kur'ani mesajı tahrif etme, Hakk'ı batilla karıştırarak gerçekleri gizleme furysası, daha sonra başını Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, Şeyho Duman, Mehmet Pamak gibi bel'amların kurdukları şirk ve küfür yuvaları vakıf ve dernekler yoluyla adeta bir virüs gibi yayılmıştır.

Bugün neredeyse her televizyonda yüce Allah'ı hakkıyla tanımayan, Tevhidi esasları, şirkin mahiyetini bilmeyen, iman

ve hidayetten nasiplenmemiş, birçoğu namaz memurluğu gibi lanetlenmiş bir görevi yapmış, Kur'an'dan habersiz hoca diye nitelendirilen kara cahil kimseler, karşılına oturdukları yarı çıplak kadınlarla sözümona din konuşuyorlar.

Televizyonlarda konuşturulan iman ve hidayetten nasiplenmemiş bu kara cahillerin önde geleni Nihat Hatipoğlu'dur. Onunla aynı cehalet çukurunun dip noktasında bulunan diğer konuşmacılar, uydurdukları yalanlarla halkı yüce Allah'a, Tevhidi esaslara yönelmekten alıkoymaktadırlar. Bunların tümü, üç kuruş için her türlü zilleti bozuk bir karakter haline getirmiş, muhatap alınmaya değmeyecek kadar müfteri, yalancı, çıkarlarını din edinen, İslâm'da olmayan hikâyeleri din diye anlatan kara cahillerdir.

Tağuti sistemin, rektörlük, dekanlık verip üniversitelerde görevlendirdiği kimi Prof. unvanlı kişiler yanında daha sonra ortaya çıkan ve çıkartılan Mehmet Okuyan, Bayraktar Bayraklı, Ahmed Kalkan, son yıllarda ortaya çıkan Nurettin Yıldız, Halis Bayancuk ve daha nice bel'amlar katılmış, adeta bir yarış içerisinde Kur'an'ın bir kısım ayetlerini kullanarak Hakk'ı batilla bulamışlar, Kur'ani mesajın önceliği olan Tevhidi esasları gizlemişlerdir. Bunun sonucunda isminden başka hiçbir şeyi kalmayan bir İslâmi anlayış topluma hâkim olmuştur.

Kur'ani
mücadele

Samiri Soylu
Bel'amlara
Kur'ani
Uyarı

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Kur'an'ı parçalara bölüp işlerine gelmeyen ayetleri hiç gündemlerine almayan ya da bu ayetler konusunda kelimeleri yerlerinden kaydırarak uydurma açıklama yapan Samiri soylu bel'amlar; küfür ve isyanlarında sınır tanımaz bir halde yüce Allah'a isyan eden tağuti sistemin işlerliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmışlar, yapmaya devam etmektedirler.

Samiri soylu bel'amlar elbette direkt olarak tağuti sistemi yüceltip övmemişler, ancak tağuti sistemin putperest yöneticilerinin Müslüman olduklarını, oy vermenin insanı küfre sokmadığını söyleyerek Tevhidi esasların ve iman etmenin ilk şartı olan tağutu reddetmenin esas olduğunu söyleyerek tağuti sistemin hayatiyetini sürdürmesine yardımcı olmuşlardır.

Samiri soylu bel'amların topluma verdikleri İslâmi bilgilerin, Kur'anî gerçeklerle Sünnetullah-taki Nebevi Tevhidi mücadele metoduyla Risalet önderlerinin ve Tevhid erlerinin örnek mücadeleleriyle taban tabana zıttır. Samiri soylu bel'amların verdikleri bu bilgileri İslâm zannedip bunlarla amel edenler; düşünmekten yoksun, şirk ve küfür içerisine girmişlerdir.

Ey Samiri soylu bel'amlar, her söz ve fiilinize Kur'an'a aykırı hareket ettiniz

Ey Samiri soylu bel'amlar, bugüne kadar söyleyip yaptıklarınızla insanlara kimi ayetlerini gizleyip işinize gelen kimi ayetler üzerinde demagoji yaptığınız Kur'an'a aykırı hareket ettiniz, Rabb'inizin şu uyarısını görmezden geldiniz.

"Ey iman eden kimseler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz; yapmayacağınız şeyi söylemek, elbette Allah katında büyük bir nefrettir!" (Saf, 2-3)

Yüce Allah'ın bu uyarısı elbette iman edenleredir, sizler gibi Rab'lerine gerçekten iman etmeyen, iman etmiş görünen Samiri soylu bel'amlar, bu uyarıyı görmenize rağmen buna aykırı hareket edip Rabb'inize isyan ettiniz, yüce Allah katında büyük bir nefret kazandınız.

Hakk'ı batılla bulayıp gerçekleri gizlediniz, tağuti sisteme ve zulmüne destek oldunuz

Ey Samiri soylu bel'amlar, sizler elbette âlim değilsiniz, gerçek âlimler; diktatörlerin zulmüne karşı tavır almış, insanları Rab'lerinin Bir'liğine davet etmiş, iman ettikleri Tevhidi esaslar ve tabi olmakla şeref duydukları İslâm dini uğrunda maddi bütün değerlerini, hatta canlarını bile feda etmişlerdir. Örnek İmam Ebû Hanife (r. aleyh) ve İmam Zeyd (r. aleyh)'dir.

Oysa sizler, âlimlerde olması gereken zulme karşı ortaya koymadığınız gibi tam aksine tağuti sistemin zulmüne, inkârına, Hakk'a karşı düşmanlığına destek oldunuz. İnsanları tağuttan sakındırıp Tevhidi esaslara, yüce Allah'ın Birliğine davet edecek yerde, yalan söyleyip Tevhidi esasları gizleyerek, Hakk'ı batilla bulayarak insanları Rab'lerine yönelmekten alıkoydunuz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, sizler; yüce Allah'ın bu uyarısını görmezden geldiniz ve bunun için de Tevhidi esasları, Kur'ani gerçekleri gizlediniz ya da Hakk'ı batilla bulayarak insanların Rab'lerine yönelmelerine engel oldunuz. Böylece yüce Allah'ın lanetini hak ettiniz.

"Allah'a yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir! İşte onlar, Rab'lerine arz edilirler, şahitler derler ki: 'İşte bunlar, Rab'lerine karşı yalan söyleyen kimselerdir.' İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir. O kimseler ki, Allah yolundan alıkoysalar ve onu eğiltmeyi arzuluyorlar ve onlar, ahireti inkâr edenler onlardır." (Hud, 18-19)

Bu ayetleri bildiğiniz halde Rabb'inize yönelip tevbe etmeyip saptırmalarınıza, küfür ve şirkinize inatla devam ederek yüce Allah'ın sizlere olan lanetini bilerek kabul ettiniz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, zulme karşı susarak dilsiz şeytan rolünü oynadınız

Ey Samiri soylu bel'amlar, yaşanan onca zulüm karşısında ülkede yaşanan onca gayri İslâmi, gayri insani zulüm ve inkâra, hırsızlık ve yolsuzluklara karşı susarak dilsiz şeytan rolünü oynadınız. Bunun nedeni sizlerin, yüce Allah'a iman etmediğiniz için Allah'tan korkmamanız, edindiğiniz bilgilerin ilim olmaması, hevanızı ilahlaştırmamız, çıkarlarınızı din edinmenizdir.

Ey Samiri soylu bel'amlar, hayatınızda bir defa olsun âlimlere has bir dik duruşla tağuti sistemin zulmüne karşı çıkmadınız, tağuti sistemin yöneticileri ve Kemalist zorbalığa iman edenlerle beraber bulundunuz, onların yanında izzet ve şeref aradınız. Oysa bütün izzet ve şeref, sizlerin iman etmeyip istismar ettiğiniz Kur'an'a iman etmekle elde edilir.

"Kim izzetli olmak istiyorsa, artık izzet tamamen Allah'ındır..." (Fatır, 10)

Ey Samiri soylu bel'amlar, izzet ve şerefi yanlış yerde aradığınız, tağuti sistemin izni ile açtığınız vakıflarda yuvalanıp zulmün karşısında dilsiz şeytan rolünü üstlendiğiniz için zillete düştünüz. Bu zilletin sonu ise, iman etmeyip istismar ederek sırtından para kazandığınız Kur'an'da buyurulduğu üzere sizler için acıklı ve sürekli bir azap ve cehennemdir.

Kur'ani
mücadele

Samiri Soylu
Bel'amlara
Kur'ani
Uyarı

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Ülkede insanlar açlıktan ardi ardına intihar ederken ülkeyi soyan, önünde zillet içerisinde şekilden şekle girdiğiniz Erdoğan'a ve başında bulunduğu AKP çetesine karşı bir defa olsun karşı çıkıp soygununa son vermesini, çaldığı ülke değerlerinin yoksulların, yetimlerin hakları olduğunu, bunları ihtiyaç sahiplerine iade etmesini söylemediniz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, vakıf ve derneklerle Tevhidi mücadeleyle ihanet ettiniz

Ey Samiri soylu bel'amlar, içerisinde yuvalandığınız şirk ve küfür yuvaları vakıf ve derneklerin, İslâm ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Tağuttan izinli ve icazetli vakıf ve derneklerle -bilinçli ya da bilinçsiz- yüce Allah'ın bildirdiği hükümlerini inkâr ettiniz.

1-Tağuti sistemden izin alarak açtığınız vakıf ve dernekler, Sünnetullah'a aykırıdır. Orada bulunmakla Kur'an'da bildirilen Tevhidi mücadele metodunu terk ettiniz.

2- Vakıf ve derneklerle yüce Allah'ın apaçık bir şekilde bildirdiği, uyulmasını emrettiği ilahi davet metodunu terk ederek şirk ve küfür yuvalarına yerleştiniz.

3- Vakıf ve dernekleriniz, birer ihanet yuvalarıdır, hayatlarını ortaya koyarak Tevhidi esasları ortaya koyan, bu ilahi metodu uygulayan bütün Risalet önderi Nebi, Rasul ve onların izlerini takip eden Tevhid erlerine açık bir şekilde ihanet ettiniz.

4- Vakıf ve derneklerde, Hakk'ı batılla karıştırıp gerçek olan Tevhidi esasları ve Tevhidi mücadele metodunu gizlediniz. Böylece şeytanın yardımcıları olarak insanları yüce Allah'a ve Tevhidi esaslara yönelmekten alıkoydunuz.

Ülkede doğal felaketlere maruz kalan halk için parasal bir yardımda bulunmadınız. İnançlarını ve maddi değerlerini sömürdüğünüz zavallı insanlardan topladığınız paralarla dünyada saltanat sürmeyi yeğlediniz. Ancak unutmayın ki, atanız Samiri mantığı ile topladığınız o paralar, ahirette ancak acıklı azabınızı artıracaktır. İşte Kur'ani müjdeniz.

"Ey iman eden kimseler, şüphesiz hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını batıl sebeplerle yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar; altın ve gümüşü yığan kimseler ve Allah yolunda onları infak etmeyenler, işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

O gün cehennem ateşinde o (biriktirdiklerinin) üzeri ısıtılır; onunla onların ahlaları, yanları ve sırtları dağlanır: 'Nefisleriniz için biriktirdiğiniz şeyler budur; o halde yığmış olduğunuz şeyleri tadın!" (Tevbe, 34-35)

5- Ayrı ayrı vakıf ve derneklerle Kur'an'da bildirilen tefrikaya düşüp "şirke girmeyin" hükmüne aykırı hareket ettiniz. Bu şirk ve küfür yuvalarında bulunarak tefrikaya düştünüz, vahdetin oluşması önünde en büyük engeli oluşturdu-
nuz, şirk ve küfür içerisine girdiniz.

6-Vakıf ve derneklerde, toplumu biçimlendirerek tağuti sistemin işlerliğini sağladınız.

7- Kimi zaman sözel olarak tağutu reddettiğinizi iddia ettiniz, ancak sizlere uyanlara tağuti sistemi benimsettiniz.

8- Vakıf ve dernekler kurarak yüce Allah'ın, tağutun reddedilmesini bildiren ayetlerini tanımayıp bu ayetlere aykırı hareket ettiniz.

9- Vakıf ve derneklerde, tağuti sistemin yüce Allah'a karşı sürdürdüğü savaşta sisteme taraftar yetiştirdiniz.

10- Vakıf ve dernekleri, tağuti sistemin toplumu biçimlendirdiği ikna odaları, toplumu sisteme entegre etme kurumları, sistemin hayatiyetini sürdürmesini sağlayan temel taşları, insanları Allah yolundan alıkoyan küfür yuvaları, Hakk'ın batılla karıştırıldığı şirk merkezleri olarak kullandınız.

11- Bu şirk ve küfür yuvalarında, yüce Allah'ın Uluhiyet ve Rububiyeti, Tevhid ve tağut kavramlarını yasaklı kavramlar listesine koydunuz. Bu kavramları sizlere soranlara kızdınız, bu kavramları çarpıttınız.

12- Tağuti sistemin her seçim döneminde bu şirk ve küfür yuvalarında arkanızdaki bilinçsiz kişileri ikna ederek sistemi desteklemeleri için çalıştınız.

13-Bütün bu sayılanlarla sizler vakıf ve derneklerin başında bulunan siz ey Samiri soylu bel'amlar, insanları Allah yolundan alıkoyacağına yemin eden şeytanın temsilcileri oldunuz. Böylece İslâmî esasları bilinçli ya da bilinçsiz saptıran İslâm düşmanları oldunuz.

Hangi niyet ve gerekçe ile açmış olursanız olun, bu ihanet, şirk ve küfür yuvalarında bulunduğunuz sürece ihanet, küfür ve şirk içerisindediniz ve yüce Allah'a karşı sürdürülen Hak-batıl, Tevhid-şirk, iman-küfür savaşında tağuti sistemin yanında yer almaktasınız.

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağutun izni ile açtığınız küfür ve şirk yuvaları vakıf ve derneklerde insanları kandırmak için kiminiz, göstermelik olarak tağutu reddetmiş görüntüsü verdiniz. Sizlerin bu durumu, genelevinde çalışan bir kadının, zinanın haram olduğunu iddia etmesi ya da meyhanede kafa çeken sarhoşun içkinin haram olduğunu söylemesi gibi gülünçtür.

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağuti sistemi destekleyip sapıklığı yol edindiniz

Sizler, yüce Allah'ın reddedilmesini emrettiği tağuti sistemi,

Kur'ani
mücadele

Samiri Soylu
Bel'amlara
Kur'ani
Uyarı

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

reddetmeyip her vesile ile desteklediniz, her seçim döneminde avanenizi toplayıp tağuti sistemi desteklemelerini istediniz. Sığındığınız ehveni şer mantığı ve mazereti ile puta tapan putperest Erdoğan'ı, diğer kâfir ve müşrik partilere tercih edip "Kerhen" desteklediğinizi söylediniz.

"Andolsun Biz, her millet içinden: Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının" diye bir Rasul gönderdik; sonra Allah, onlardan kimine hidayet etti, onlardan kimi üzerine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezin de bakın görün, yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş!" (Nahl, 36)

Yüce Allah'ın, reddedilmesini iman etmenin temel esası olarak bildirdiği tağutun, desteklenmesini takipçilerinize söyleyip küfür ve şirkinizde sınır tanımadığınızı açıkça ortaya koyarak yüce Allah'a iman etmediğinizi apaçık göstermiş oldunuz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağuti sistemin anayasa dediği, kendini bilmez birkaç vekilin kuruntularından oluşturdukları saçmalıkları, **"Yetmez ama evet"** diyerek baştan sona küfür ve şirk olan bir yasayı onayladınız. Böylece o yasa koyucuları ilah, demokratik tağuti sistemi din, tağutun yasalarını dininizin kural-ları edindiniz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, kendiniz küfür ve şirki benimsediğiniz, kimlik ve kişiliğinizi kaybettiğiniz, tağutun emrine girdiğiniz gibi insanları da peşinizde sürükleyerek onların da günah-larını yüklenerek, onlarla beraber cehenneme girmeyi yeğlediniz.

İnsanları, din ile aldatıp tağuti sisteme iman ettirdiniz

Oysa iman etmeyip insanları aldatmak için okuduğunuz, kendisinden başka kaynak kabul etmediğinizi iddia ettiğiniz Kur'an'da yüce Allah'ın, tağutun reddedilmesi gerektiği emrini ve tağutun reddedilmesi için rasullerini gönderdiği gerçeğini görmezden geldiniz. Böylece Rabb'inize iman etmediğinizi göstererek sapıklardan oldunuz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağuti sistemin idarecilerine yaranma, onlardan bir çıkar sağlama düşüncesi ile gözleriniz dönmüş bir halde küfür ve şirk üzerine kurulu, tamamen beşerî zanlardan oluşan tağuti sistemin yasalarını meşru göstermek için İslâmi konuları örnek vererek yani Hakk'ı kullanıp batılı meşrulaştırmaya çalıştınız, onu insanlara onaylattınız.

"Dinde zorlama yoktur, Hak yol sapık yoldan kesin ayrılmıştır; artık kim tağutu inkâr eder, Allah'a iman ederse, artık gerçekten onun kopması olmayan sağlam bir kulpa yapmıştır, Allah iştir, bilendir." (Bakara, 256)

Kimileriniz, zaman zaman sisteme, laik ve tağut demenize rağmen sistemin küfür ve şirk içeren yasalarını meşru göstermek adına İslâm Devletinde yapılan kimi uygulamaları örnek verebilmeye cüretini gösterdiniz, verdiğiniz örnekler, bel'amlığınızın apaçık bir delilidir. Siz bel'amların hepsi hemen hemen aynı olmanıza rağmen birkaçınızdan örnekler.

Mustafa İslamoğlu, hiçbir ahlaki ve imani değer taşımadan, Allah'tan korkup utanmadan, üç kurşuk çıkar için puthaneyi (hâşâ) Kâbe'ye, puta karşı yapılan tazim ve ibadeti, Rasulullah (as)'ın Kâbe'de, yüce Allah'a yaptığı ibadete benzetti. Böylece putperest Erdoğan'ı Rasulullah (as)'a, onun yaptığı şirk ve küfür tazimini de Rasulullah (as)'ın ibadetine benzeterek tağuti sistemin yöneticilerinin küfür ve şirklerini gizleme zilletine düştü.

İslamoğlu, "(Tağuta) oy vermek Kur'an'a aykırıdır" diyerek Kur'ani hükmün tersini söyleyip yüce Allah'ın üzerine iftira attı, oy vermeyen Müslümanları, "Bunlar hariciler gibidir" diyerek aklı sıra, Müslümanları karalamaya çalıştı.

Yüce Allah'ı hakkıyla tanımayan Abdülaziz Bayındır, yüce Allah'ın gaybı bilmediğini iddia ederek küfür, isyan ve azgınlığında sınır tanımadı, puta tapan Erdoğan'ın Müslüman olduğunu söyleyerek Kur'an'daki Müslüman sıfatını bir putpereste verdi.

Ahmed Kalkan, "**Oy vermek küfürdür, ancak oy verene kâfir diyemeyiz**" diyerek arkasındaki bilinçsiz kişileri oy vermeye teşvik edip küfür ve şirke soktu.

Bayraktar Bayraklı, "Ben, Atatürkçüyüm" diyerek kendi ağzı ile Müslüman olmadığını kâfir olduğunu beyan etti, ancak bu bel'am da Kur'an meal ve tefsiri çıkarmıştır.

Halis Bayancuk, tağuti sistemin demokrasi şölenine katılarak küfrün safında fiilen yer aldı, bu küfrünü de Feto'ya göre Erdoğan'ın daha ehven olduğunu söyleyecek kadar İslâmi bilinçten yoksunluğunu ortaya koymuş oldu.

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağutu onaylatmak adına çarpıtmadığınız değer, iftira etmediğiniz İslâm büyüğü bırakmadınız; Kur'an'dan hiçbir delil getirmeyerek, tamamen hevanızı ölçü ve ilah edinip, dilinizi eğip bükerek Kur'anı gerçekleri çarpıtma gayretine düştünüz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağut konusunda soru soranları, tağut kelimesini duyunca, adeta kan beyninize sıçramış bir halde azarlayarak, puta tapan, putlar önünde ibadet merasimleri düzenleyen sistemin putperest yöneticilerinin Müslüman olduklarını iddia edip yüce Allah'ın üzerine iftira atarak Müslüman kavramını çarpıttınız, putlar ve putperestler için inzal ettiği, pis putlardan

kaçınılmasını bildirdiği ayetlerini gizleyerek inkâr ettiniz.

Kendinizi, sizlerden önce geçen öncüleriniz Samiri ve Bel'am İbnu-l Bahura ile bir kıyaslayınız, zerre kadar fark göremezsiniz! Hatta sizler, verdiğiniz fetvalar, küfür ve şirk içerisinde bulunmanız ve tağuta itaat etmeniz nedeniyle çok daha azgın ve sapıklarsınız.

Dikkat ederseniz Samiri, tağuta itaat ederek değil kendi hevasına hoş gelen bir işi yaparak saptı, oysa sizler hem hevanızı ilah edinerek hem de tağuta itaat ederek saptınız ve elbette Samiri'den daha büyük bir azabı hak ediyorsunuz.

Okuduğunuz ayetlerde tağutu destekleyenlerin, domuzlardan ve maymunlardan daha aşağı bir durumda buldukları bildirilmekte ve lanet edilmektedir. Sizlerin öncülerinden olan Bel'am İbnu-l Bahura'yı, sizler gibi hevasının peşine takılıp alçaldığı için yüce Allah (cc), köpeklere benzetmektedir. Bakın, okumaktan korktuğunuz ayetlerde durumunuza görün!

"Onlara, o kimsenin haberini oku ki, ona ayetlerimizi verdik, fakat ondan ayrıldı, bu yüzden o, şeytana tabi oldu, böylece azgınlardan oldu! Şayet dileseydik elbette onu, onunla yükseltirdik velakin o, dünyaya daldı ve o hevasına tabi oldu. İşte onun misali, tıpkı şu köpeğin misali

gibidir ki, üstüne varsan da dilini sarkıtır, onu bıraksan da dilini sarkıtır. İşte ayetlerimizi yalanlayan kimselerin toplumunun misali budur, işte bu kıssayı anlat, ta ki düşünsünler." (A'raf, 175-176)

Ey Samiri soylu bel'amlar, tağuti sistemin safında Allah'a savaş açtınız

Ey Samiri soylu bel'amlar, Hakk'ı batılla bulayarak Kur'an'ın önceliği ve olmazsa olmazı olan Tevhidi esasları gizleyip insanları, yüce Allah'ın reddedin buyurduğu tağuttan icazetli kurumlarda Sünnetullahtaki davet ve mücadele metoduna aykırı hareket ettiniz, yüce Allah'a, O'nun dini İslâm'a, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde savaş açtınız. Bu anlamda sizler, tağuti sistemin safında yüce Allah'a karşı savaşmaktasınız.

"İman eden kimseler, Allah yolunda savaşır ve kâfir kimseler de tağut yolunda savaşır; o halde şeytanın dostlarıyla savaşın, şüphesiz şeytanın düzeni zayıftır." (Nisa, 76)

Ey Samiri soylu bel'amlar, Hak-batıl mücadelesinde sureti Haktan görünerek Kur'ani gerçekleri, Tevhidi esasları içten yıkmaya, böylece insanların dinlerini öğrenerek tağuti sisteme karşı onurlu bir mücadele vermelerine engel oldunuz, tağutun safında İslâmi değerlere ve Müslümanlara karşı mücadele ettiniz.

Ey Samiri soylu bel'amlar, elbette yalnızca tağutun inkâr edilmesi ve tağuta karşı onurlu bir mücadelenin sürdürülmesini emreden ayetleri değil, insanların dini duygularını istismar edip maddi çıkar sağlamak için bu konudaki ayetleri de gizlediniz, böylece birçok ayeti inkâr ederek ya da gizleyerek yüce Allah'a karşı bir savaş içerisine girdiniz. Bu nedenle yüce Allah (cc), sizlere en ağır şekilde lanet etmektedir.

"Şüphesiz açık delillerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, biz Kitap'ta insanlara onu açıkça beyan ettikten sonra gizleyen kimseler, işte onlara Allah lanet eder ve lanet edebilenler de onlara lanet eder." (Bakara, 159)

İslâm'ı, ticari bir meta görüp ondan çıkar elde ederek Allah'ın lanetini hak ettiniz

Ey Samiri soylu bel'amlar, İslâm'ı, ticari bir meta olarak görüp kendi sülfi arzularınız için kullanarak İslâm adına yaptığınız her şeyden gelir elde ettiniz. Oysa kendisine iman etmeyip ayetlerini kullanarak çıkar elde ettiğiniz Kur'an'da yüce Allah (cc), davet karşılığında ücret alınmaması konusunda kesin uyarmıştır.

"Beraberinizde bulunanı tasdik eden indirdiğim şeye iman edin ve onu inkâr edenin ilki olmayın, ayetlerimi az bir değere satmayın ve sakın yapmayın. Artık benden sakının!" (Bakara, 41)

Risalet tarihinde hiçbir Nebi, Rasul, Tevhid eri ve gerçek âlimler, İslâm'ı ticari bir meta olarak görüp İslâm adına yaptıklarından bir kazanç elde etmedikleri gibi iman ettikleri İslâm uğrunda bütün değerlerini, hatta canlarını verdiler.

Sizler, İslâm'ı kullanıp kendi sülfi emellerinize alet ettiniz. İslâm adına kitaplar, dergiler yazdınız, paneller, toplantılar, televizyonlarda konuşmalar yaptınız, bunlarla para kazandınız.

"Şüphesiz Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir şey gizleyen kimseler ve onu az bir değere satanlar, işte onların yedikleri, karınları içindeki ancak ateştir. Allah, Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları temizlemez; onlar için acıklı bir azap vardır." (Bakara, 174)

Ey Samiri soylu bel'amlar, sizler, Hakk'ı gizleyip İslâm konusunda -sözümona- yaptığınız konuşma karşılığında insanlardan ücret alarak hidayet yerine sapıklığı seçtiniz. İşte Rabb'iniz, sizlerin durumunu şöyle açıklıyor.

"İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı, mağfirete karşılık azap satın alan kimselerdir; artık ateşe karşı ne kadar sabredebilirler." (Bakara, 175)

Ey Samiri soylu bel'amlar, kendinizin iman etmeyip insanlara bir kısım ayetlerini döne döne anlattığınız Kur'an'da bakan Rabb'iniz yüce Allah (cc), sizlerin

gizlediđi Tevhidi esasları anlatan Nebi, Rasul ve davetçilerin Tevhidi esasları ücretsiz anlattıklarını bildiriyor.

“Ben sizden, ona karşı bir ücret istemiyorum, doğrusu benim ücretim, ancak âlemlerin Rabb’ine aittir.” (Şuara, 109)

“Şehrin uzak yerinden bir adam, koşarak geldi, dedi ki: ‘Ey kavmim, tabi olun bu gönderilenlere; sizden bir ücret istemeyen kimselere tabi olun ve onlar, hidayete ermişlerdir.’” (Yasin, 20-21)

Ey Samiri soylu bel’amlar, sizler, Kur’an’da verilen bütün örnekler, yüce Allah’ın bu konudaki uyarı-

sına rağmen yaptıklarınızın karşılığını Allah’tan değil insanlardan aldınız, bunun sonucunda dalalet içerisinde cehennemi hak ettiniz.

Sonuç olarak

Ey Samiri soylu bel’amlar, geređi gibi tevbe edip Müslüman olmazsanız, tıpkı atalarınız Samiri ve Bel’am İbnu-l Bahura ile onlara tabi olanlar gibi dünya hayatında yüce Allah (cc) tarafından aşağılanarak helak edilecek, ahirette de acıklı ve ebedi bir azaba gireceksiniz.

“Şüphesiz bu bir öğüttür; artık dileyen kimse, Rabb’ine varan bir yol tutar.” (Müzzemmil, 19)

**“Ben sizden, ona karşı bir ücret istemiyorum,
doğrusu benim ücretim,
ancak âlemlerin Rabb’ine aittir.”**

(Şuara, 109)

Kur’anı
mücadele

Samiri Soylu
Bel’amlara
Kur’anı
Uyarı

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

kur'ana davet

Dinde tefrika şirk, tefrikaya düşenler müşriktirler



Kur'ani
mücadele

Dinde tefrika
şirk, tefrikaya
düşenler
müşriktirler

Yüce Allah (cc) Kur'an'da, Hanif dine dönülmesini, doğru dinin bu olduğunu bildirmiş, bu din üzere Kendisine yönelinmesini, bunun gereğinin yerine getirilmesini istemiştir. Hanif dinden ayrılmanın şirk, bu şirki koşanlarında dinde ayrılığa düşen müşrikler olduklarını bildirmiştir.

Yüce Allah (cc), tefrikaya düşüp bölünmemeleri için iman edenlere ayetlerini açıklamış, tefrikaya düşenleri müşrikler olarak vasıflandırmış, iman edenleri, tefrikaya düşüp müşrik olmamaları konusunda uyarmıştır.

"Öyleyse sen yüzünü, Hanif dine doğrult; Allah'ın fitratına ki O, insanları onun üzerinde yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme yoktur; işte dosdoğru din odur velakin insanların çoğu bilmiyorlar.

O'na yönelin ve O'ndan korkun, namazı kılın ve müşriklerden olmayın. O kimseler, dinlerinde tefrikaya düştüler ve grup grup oldular; her hizip yanında olan şeylerle sevinmektedir." (Rum, 30-32)

Günümüzde gelinen noktada isim olarak var olmasına rağmen uygulama ve ona uyma konusunda İslâm dini, tefrikaya düşen mezhepler tarafından ortadan kaldırılmış, her mezhep, İslâm dinini terk edip kendi

uydurduğu dinin doğru olduğunu iddia etmiş, etmektedir.

Yüce Allah'a şirk koşma tarihi mezheplerin ortaya çıkması ile başlamıştır

Yüce Allah (cc), dinlerinde tefrikaya düşenlerin müşrik olduklarını, bu nedenle tefrikaya düşülmesini kesinlikle yasaklamış, bu konuda Kendisinden korkulmasını, tefrikaya düşenlerin dini parçaladıklarını, her grubun, kendisini doğru üzerinde zannederek bu durumları ile mutlu olduklarını bildirmiştir.

"Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir ve Ben sizin Rabb'inizim, o halde Benden sakının! Fakat onlar, işlerini aralarında yazılmış kâğıtlara ayırdılar; her grup, kendi yanındaki şeylerle mutludurlar." (Mü'minun, 52-53)

Yüce Allah'ın bu apaçık uyarısına rağmen Tebe-i tabii döneminden hemen sonra bazı kimseler, oluşturdukları mezheplerle yüce Allah'ın bu apaçık hükmüne aykırı hareket ederek şirke düşmüşlerdir. Bunların başını da kendi imamlarına bile ihanet eden İmam Yusuf ve İmam Muhammed adlı kişilerin kurdukları Hanefi mezhebi çekmiştir.

İslâmcılar, Rab'lerinin kendilerine verdiği onurlu Müslüman sıfatı

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

13

övünüp bu sıfatla öleceklerine, Rab'lerinden korkmadan bu şerefli sıfatı terk edip Ehli sünnet ve Ehli Beyt kalkanları arkasına sığınarak İslâm'ı terk edip mezheplerini din edinmişler, bu sapıklık içerisinde yaşamayı tercih etmişler, bu sapık sıfatlarla da öleceklerdir.

bulduğunuz şirk ve küfrü terk edip Rabb'inizin buyruğuna teslim olan Müslümanlardan olun.

"Ey iman eden kimseler, Allah'tan hakkıyla sakının, O'ndan korkun ve siz, Müslümanlar dışında ölmeyin." (Al-i İmran, 102)

Yüce Allah (cc), Kıyamet gününde kendisinde hesaba çekileceğiniz Kur'an'da, şirkten ve tefrikaya düşmekten sakındırmaktadır. O zorlu hesap gününde mezheplerinizin kitaplarından değil, Kur'an'dan hesaba çekilecek, ilah edindiğiniz mezhep önderleriniz değil Rasulallah (as) hakkınızda şahitlik yapacak, din edindiğiniz mezheplerinizden değil İslâm'dan sorulacaksınız.

Ey mezhepçiler, içerisinde bulunduğunuz durum, apaçık bir şekilde yüce Allah'ın yanında başka bir ilah, Kur'an'dan başka kitaplar, Rasulallah (as)'dan başka önder, İslâm'dan başka bir din edinmektedir. Bu, dinde tefrikadır ve tefrika içerisinde bulunanlar da yüce Allah'ın hükümlerine göre şirk ve küfür içersindedirler.

Gelin, yüce Allah'ın yanında edindiğiniz ilahları, Kur'an dışındaki kitapları, Rasulallah (as)'dan başka edindiğiniz örnekleri, İslâm'dan başka mensup olup din edindiğiniz mezhepleri bırakıp Bir olan yüce Allah'a gereği gibi iman ederek şirk ve küfürden kendinizi kurtarın.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah'a iman edin!

Ey vakıf ve derneklere gidenler,

Kur'ani
mücadele
Dinde tefrika
şirk, tefrikaya
düşenler
müşriktirler

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Ehli sünnet ve Şia sapıkları, yüce Allah'ın yerine âlim dedikleri **din adamlarını**, Kur'an'ın yerine **hadis ve mezhebi fıkıh kitaplarını**, İslâm dini yerine de **mezheplerini** koydular. Böylece şeklen Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen gerçekte -Kur'an'ın bildirdiği üzere- Allah'tan korkmadan firkalara ayrılıp saparak şirke ve küfre girdiler.

Yüce Allah (cc), nebilerini sonlandırmış son Nebi ve Rasul olarak Hz. Muhammed (as)'ı göndermiştir. Şayet yeni bir Rasul gelmiş olsaydı, Kur'an'ın apaçık hükümlerinden anlaşıldığı üzere insanlardan mezhepleri, vakıf ve dernekleri, tasavvuf ve tağuti demokratik sistemi terk edip yüce Allah'ı Bir'lemeye, O'na iman etmeye davet edecekti.

Yeni bir Rasul gönderilmeyeceği-ne göre günümüzde bu davet görevi, yüce Allah'a iman eden, Kur'ani hükümlere teslim olan, Tevhidi esasları temel ilke edinen, Rasulallah (as)'ı en güzel örnek olarak alan bir Müslümanlara düşmektedir.

Ey yüce Allah'ın hükmüne aykırı olarak mezheplerini din edinenler, Bir olan Allah'a iman edin!

Ey mezheplerini din, önderlerini ilah edinenler gelin, içerisinde

Tevhidi mücadelenin nasıl yapıldığı Kur'an'da, yüce Allah (cc) tarafından belirtilmiş, Tevhidi mücadeleyi yapan rasullerden, onların izinde giden Tevhid erlerinden örnekler verilerek açıklanmıştır. Bu nedenle İslâmi bir düşünce ile açıldığı iddia edilen vakıf ve derneklerin, İslâm nokta-i nazarında Kur'ani hiçbir şey'i delili yoktur.

Yüce Allah (cc), Rûz-î Mahşerde her ümmetin, kendi kitaplarından sorgulanacaklarını, rasullerin ve şahitlerin de bulundurulacaklarını, buna uygun delilleri olmayanların yalancılar olarak acıklı bir azaba gireceklerini bildirmiştir.

Kur'ani hiçbir delili olmayan, tağuti sistemin izni ile açılmış, İslâm nokta-i nazarında şirk ve küfür olan vakıf ve derneklere gitmeniz, Hakk'ı batıla bulayıp gerçekleri ve yüce Allah'ın hükümlerini gizleyen, tağutun izni ile hareket eden, sizleri, tağutu destekleyip onaylamaya çağıran Samiri soylu bel'amları dinleyip onların sözlerine uymanız, onları ilah edinmenizdir ki sizleri, müşrikler olarak Rabb'iniz indinde ağır bir sorumluluk altına sokacaktır.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Samiri, Hz. Musa (as)'ın getirdiği Tevhidi esasları terk etmiş, insanları buzağıyı ilah edinmeye davet ederek onları saptırmıştır. Günümüz Samiri soylu bel'amlar da sizleri, Tevhidi esaslardan alıkoyuyor, yüce Allah'ın hükümlerine aykırı olarak tağuti sisteme itaat ettirmeye, onu kabullemeye, Kur'ani ifade ile tağutu ilah edinmeye davet ediyorlar. Onların

davetine icabet etmeniz onları ilah edinmenizdir.

Samiri, Hz. Musa (as)'a iftira ve ihanet edip halkı Tevhidi esaslardan nasıl alıkoyduysa, günümüz Samiri soylu bel'amları da aynı şekilde Hz. Muhammed (as)'a iftira atıp ihanet ederek sizleri, reddedilmesi gereken putperest tağuti sisteme iman ettirmiş, Tevhidi esaslardan alıkoyarak şirke ve küfre sokmuştur.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, takip ettiğiniz Samiri soylu bel'amlar, Risalet tarihindeki Tevhidi mücadeleyi terk etmiş, Risalet önderleri ile Tevhid erlerinin mücadelelerine aykırı hareket ederek Kur'an'dan yüzçevirip tağuta iman ve itaat etmişlerdir. Sizler, tağuti sistemin izni ile açılmış şirk ve küfür yuvaları vakıf ve derneklere gitmekle Risalet tarihindeki Tevhidi mücadeleye aykırı hareket ederek Risalet önderlerine ve Tevhid erlerine ihanet etmiş, Kur'an'dan ayrılmışsınız demektir.

"Ve kim, hidayet kendisine açıklanır da sonradan Rasul'e muhalefet eder ve Mü'minlerin yolundan başkasına tâbi olursa, döndüğü yola onu yöneltiriz ve cehenneme atarız; ne kötü bir sonuçtur!" (Nisa, 115)

Risalet önderleri ve onların izlerini takip eden Tevhid erleri, idaresi altında yaşadıkları zorba tağuti sistemlerin onca baskı, işkence ve zulmüne rağmen Rab'lerinin kendilerine bildirdiği esaslardan zerre kadar taviz vermeden hareket etmişlerdir.

Kur'ani
mücadele

Dinde tefrika
şirk, tefrikaya
düşenler
müşriktir

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Ey vakıve derneklere gidenler, Rabb'inizin bu uyarısına rağmen hâlâ bu Samiri soylu bel'amları ilah edinip şirk ve küfür yuvaları vakıf ve derneklere gitmeye devam edeceksiniz, O'na koştuğunuz ilahları terk etmeyip Bir olan Allah'a şirk koşmadan iman etmeyecekseniz, o halde "onu döndüğü yola yöneltiriz ve cehenneme sokarız" uyarısına muhatapsınız demektir.

Ey hocalarını ilah edinenler, Bir olan Allah'a iman edin!

Yüce Allah (cc), hükümlerini apaçık bir şekilde bildirmiş, helâl, haramı belirtmiş, kabul ve inkâr edilecekleri açıklamış, Mü'minlerden buna uygun hareket etmelerini istemiştir. Kur'an, akleden herkesin anlayabileceği kolaylıkta ve apaçık bir şekilde ortada dururken âlim, hoca, ağabey diye nitelendirilen kişilerin, Kur'an'a aykırı fikirlerine tabi olanlar, yüce Allah'tan başka Rab'ler edinmiş, şirk ve küfre düşmüşlerdir.

"Bilginlerini ve rahiplerini, Allah'tan başka rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de! Onlara, Tek İlahtan başkasına kulluk etmeleri emredilmemişti; O'ndan başka ilah yoktur, O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir." (Tevbe, 31)

Adiy bin Hatim demiştir ki: "Bilginlerini ve rahiplerini, Allah'tan başka rabler edindiler" ayeti geldi ben: "**Ya Rasulallah, onlara kulluk etmezlerdi!**" dedim. Rasulallah (as) buyurdu ki: "**Allah'ın helâl kıldığına haram derler, siz de haram**

tanımaz mıydınız? Allah'ın haram kıldığına helâl derler, sizde helâl saymaz mıydınız?" Ben de "**Evet**" dedim. "**İşte bu onlara ibadettir.**" buyurdu.

İsrailoğulları, genellikle Allah'ın kitabında hahamların sözlerine aykırı olan ayetleri bulurlar, ancak kitabın hükmünü bırakıp hahamların sözlerini tutarlardı.

Günümüzde âlim, hoca, ağabey diye nitelendirilen kişiler, kendilerini öne çıkarmak adına Kur'an'a aykırı birçok iddialar ileri sürmektedirler. Bu bel'amlar, yüce Allah'ın (hâşâ) gaybı bilmediğini, puta tapan sistemin putperest yöneticilerinin Müslüman olduklarını, yüce Allah'ın reddedilmesini buyurduğu tağuti sistemin desteklenmesi gerektiğini iddia ederler.

Yüce Allah'ın hükümlerine açıkça aykırı bu iddialara ve bel'amlara tabi olan, bunları doğru kabul edip uyanlar, ayette belirtildiği üzere Yahudi ve Hristiyanların bilginlerini ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edindikleri gibi, bel'amları ilah ve rab edinmişlerdir. Onlara tabi olanlar, şirk ve küfürden kurtulmak için tevbe edip Bir olan yüce Allah'a iman etmelidirler.

Ey hocalarını ilah edinenler, Allah'tan başka ilah edinip tabi olduğunuz kişiler, Tevhidi esaslardan yoksun, yalnızca dünyevi arzularını tatmin etmeye çalışan, Risâlet önderlerinin Tevhidi esasları insanlara bildirme örneğliğinden mahrum ve uzak bulunan kimseldir.

Sizlerin onlara inanıp onları takip etmeniz, her söylediklerini tartışmasız kabul etmeniz, ayette belirtildiği üzere onları Rab ve ilah edinmenizdir, oysa sizin Rabb'iniz, göklerin ve yerin Rabb'i olan yüce Allah'tır. Gelin, Rabb'inize şirk koşmadan O'na iman edin, sürüklenmekte olduğunuz ebedi acıklı azaptan kendinizi kurtarın.

Rabb'inize, O'nun indirdiği Kitaba tabi olun, tevbe edin, Rasulullah (as)'ın en güzel örneğini esas alarak kurtulun aksi halde varacağınız yer cehennemdir.

"Şüphesiz siz ve Allah'tan başka itaat ettikleriniz cehennemin yakıtısınız, sizler, ona varacaksınız." (Enbiya, 98)

Gelin, yüce Allah'ı tek ilah edinip O'na iman edin, Rabb'iniz yüce Allah'ın Kitabı'na, Rasulullah (as)'ın en güzel örneğine sarılarak kendinizi ateşten kurtarın.

Ey Samiri soylu bel'amlar! Bir olan yüce Allah'a iman edin

Yüce Allah (cc), Risalet tarihinde Tevhidi esaslara davetin nasıl yapıldığını Kur'an'da apaçık bir şekilde açıklamış, onlar gibi hareket eden Mü'minler için hidayet ve rahmet olduğunu bildirmiştir.

"Gerçekten onların kıssalarında, akılsahipleri için ibretler vardır; (bu), uydurulacak bir söz değildir velakin kendinden öncekilerin doğrulanması ve her şeyin ayrıntılı açıklaması ve bir hidayet ve rahmettir iman eden

topluluklar için." (Yusuf, 111)

Bütün Risalet önderleri ve onların izlerini takip eden Tevhid erleri, kendi dönemlerinde Tevhidi esasları, yüce Allah'ın bildirdiği şekilde insanlara duyurmuşlar, onları, yüce Allah'tan başka edindikleri ilahlarını terk edip Bir olan yüce Allah'a iman etmeye davet etmişlerdir. Onlar, Tevhidi esasları insanlara ulaştırırlarken hiçbir şekilde idaresi altında yaşadıkları zorba tağuti sistemlerden izin alma zilletine düşmemişler, Rab'lerinin bildirdiği hükümlere uygun, emroldukları gibi dosdoğru hareket etmişler, tağuti sistemlere açıkça meydan okumuşlardır.

"Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onun beraberindeki kimselerde güzel bir örnek vardır; o zaman kavimlerine dediler ki: 'Şüphesiz biz, sizden ve Allah'tan başka itaat ettiğiniz şeylerden uzağız, sizi tanımıyoruz. O Bir olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır...' (Mümtetine, 4)

Yüce Allah'ın, en güzel örnek olarak alınmasını buyurduğu Rasulullah (as), kendisine yapılan onca tekliflere, kendisinin ve arkadaşlarının içerisinde buldukları zor durumlara rağmen müşriklerin tekliflerini elinin tersi ile itmiş, **"Güneşi sağ eline, Ay'ı da sol eline koysalar"** yine de zerre kadar taviz vermeyeceğini müşriklere açıkça bildirmiştir.

Kur'ani
mücadele

Dinde tefrika
şirk, tefrikaya
düşenler
müşriktir

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Ey Samiri soylu bel'amlar! tağuti sistemlerin izni ile açtığınız şirk ve küfür yuvaları vakıf ve derneklelerde yuvalanıp tağuti sistemin izni ile hareket ederek tağuta karşı dilsiz şeytan rolünü üstlendiniz, Hakk'ı batilla karıştırıp Tevhidi gerçekleri gizlediniz.

Ey vakıfçı ve dernekçiler,

Ey Diyanet şebekesinde görevli müftü, vaiz ve namaz memurları,

Ey tağuti sistemin Prof. ve resmi hizmete mahsus çalışan öğretim üyeleri,

Ey televizyonlara çıkartılan hoca kılıklı konuşmacılar,

Sistemden izinli hareket edişiniz nedeniyle bugüne kadar bir kez olsun Tevhidi esasları anlatmadınız, tağuti sistemden korkarak Hakk'ı gizlediniz, gerçekleri anlatmaktan korktunuz, tağuti sistemi yüce Allah'a tercih edip onu ilah edindiniz.

Tağuti sisteme karşı içinizde taşıdığınız korku nedeniyle ona karşı çıkmadığınız gibi Hakk'ı batilla bulayıp gerçekleri gizlediniz, haddinizi aşarak Kur'ani kavramları tersine çevirip çarpıttınız, yüce Allah'a açıkça savaştınız.

İşte Rabb'iniz yüce Allah'a karşı giriştiğiniz savaşta konumunuz ve yaptıklarınız

- Yüce Allah'ın, iman etmenin ilk şartı olarak bildirip reddedilmesini emrettiği tağutu reddetmeyip desteklediniz, insanların da destek-

lemelerini istediniz,

- Tağuti sisteme uyup Samiri ve Bel'am İbnu'l Bahura gibi bel'amlık yaptınız,

- Kiminiz yüce Allah'ın sıfatlarını inkâr ederken, kiminiz, Kur'an'daki kimi konuları dilinize dolayıp yüce Allah'ın üzerine iftira attınız,

- Tevhidi esasları gizlediniz,

- Tevhidi esaslar yerine gündemi basit konularla oluşturduunuz, tefrika üzerinde bulunup ümmetin Vahdeti önünde engel teşkil ettiniz,

- Risalet tarihindeki Tevhidi esasların uygulandığı metodu terk edip tağuti sistemin izin verdiği şirk ve küfür yuvaları vakıf ve dernekleri metot edinip Sünnetullah'a aykırı hareket ederek Risalet önderlerine ihanet ettiniz,

- Kur'an'da apaçık şekilde vasıfları verilen putperest, müşrik ve kâfir yöneticilerin Müslüman olduklarını iddia ettiniz,

- İnsanlara uydurulmuş hikâyeler anlatıp Tevhidi mücadeleden alıkozdunuz,

- Dillerinizi eğip bükerek Kur'ani kavramları çarpıttınız,

- Dini esasları ticari bir meta olarak değerlendirip Allah'ın ayetlerini ve İslâmi esasları kullanarak kitap bastırıp para kazandınız,

- Tağuti sistemin tüm melanetlerine, gayri İslâmi, gayri insani uygulamalarına ve zulümlerine

ses çıkarmayarak o fiillere ortak oldunuz,

- Ve daha nice şirk ve küfür olan sözler söylediniz, bunlara uygun harekette bulundunuz,

- Tüm bu söyleyip yaptıklarınızla yüce Allah'tan başka ilahlar edinip şirk koştunuz,

- Söyleyip yaptıklarınız nedeniyle yüce Allah'ın lanetine uğradınız.

Gelin, içinde bulunduğunuz tağuttan izinli her türlü şirk ve küfür yuvalarını terk edip tevbe ederek Rabb'inize yönelin, O'na iman ederek Müslüman olun. Böylece önce kendinizi acıklı azaptan kurtarın, sonra saptırdığımız, kâfir, müşrik, münafık, fasık yapıp ebediyen cehennemde kalmalarına sebep olacağınız bu halka Tevhidi esasları anlatın. Yoksa kendi pis günahınızla beraber bu halkın günahlarının da bir kısmını yüklenip Allah'ın lanetine uğramış kimseler olarak içinde ebediyen kalmak üzere yeriniz cehennemdir.

"Şüphesiz açık delillerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, biz Kitap'ta insanlara onu açıkça beyan ettikten sonra gizleyen kimseler, işte onlara Allah lanet eder ve lanet edebilenler de onlara lanet eder." (Bakara, 159)

Ey âlim müsveddeleri hoca, şeyh, üstad diye bilinen şeytanın temsilcileri, insanlara Tevhidi gerçekleri anlatmayı gizlediniz, uydurduğunuz yalanlarla halkı küfür ve şirk içerisine soktuğunuz için Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edebilenlerin lanetini üzerinize aldınız.

Ey Samiri soylu bel'amlar! Kıyamet gününün dehşeti ile karşılaşmadan önce gelin, edindiğiniz tüm ilahları terk edip Bir olan yüce Allah'a iman edin, aksi halde sizleri, acıklı ve süreklî bir azap ve yüce Allah'ın laneti beklemektedir. Seçiminizi ona göre yapın.

Ey tasavvufçular, Bir olan Allah'a iman edin!

Ey tasavvufçular, yüce Allah (cc) Kendisinin nasıl razı edileceğini, Kur'an'da açıklamış, İslâm dinini bütün yönleriyle eksiksiz bir şekilde ortaya koymuş, hangi davranışın İslâmî, hangisinin gayri İslâmî olduğunu açıkça belirtmiş, İslâm dinini tamamlamış, ondan razı olduğunu bildirmiş, bunun dışında ortaya konulacak dinlerden razı olmayacağını açıklamıştır.

"Gerçek din, Allah indinde İslâm'dır..." (Al-i İmran, 19)

"Ve kim, İslâm'dan başka bir din isterse artık ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan." (Al-i İmran, 85)

"Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'a razı oldum." (Maide, 3)

Yüce Allah (cc), kullarının zatına kulluk yapmalarını isterken bu kulluğun esaslarını çok açık bir şekilde en ince teferruatına kadar belirtmiş, en güzel örnek olarak alınmasını emretmiş, Kendisinin

Kur'ani
mücadele

Dinde tefrika
şirk, tefrikaya
düşenler
müşriktir

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

razi edilmesinin, ahirette kurtuluşa ermenin ancak Rasulü'ne tabi olmakla mümkün olacağını bildirmiştir. Allah ve Rasulü'nün hükümlerine uygun hareket etmeyenlerin, Allah'a ve Rasulü'ne karşı gelmiş sapıklar olduklarını haber vermiştir.

"Mü'min erkek ve Mü'min kadın için mümkün değildir ki Allah ve Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde onlar, o işi kendilerine göre seçmiş olsunlar, kim Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalalete düşmüştür." (Ahzab, 36)

Rasulullah (as) da: **"Din tamamlanmıştır, sonradan ortaya çıkan her şey bid'at, her bid'at sapıklık, her sapıklık cehennemdedir"** buyurmuştur.

İslâm'ı yaşamanın, yüce Allah'ı razı edebilmenin biricik yolu, Kur'an ve Kur'an'ın en güzel yaşama biçimi olan Rasulullah (as)'ın Sünneti'dir. Bu öl-çünün dışındaki her türlü yol ve yöntem yüce Allah'a ve Rasulü'ne karşı savaş ve apaçık bir sapıklıktan başka bir şey değildir.

"Rabb'inizden size indirilen şeye tâbi olun ve O'ndan başka velilere tâbi olmayın, ne kadar az düşünüyorsunuz!" (A'raf, 3)

Ey tasavvufçular, iman, ferdin cüzi iradesinin Rabb'inin külli iradesine tesli-miyetidir. Fert iman ettikten sonra artık hiçbir konuda kendi hevasına, başkasının istek ve arzularına göre hareket edemez. İman edenler, tüm söz ve hareketlerinin kaynağını Rab'lerinin hükümlerinden delillendirmek, örnek edindikle-

ri Rasulullah (as)'ın sünnetine uygun yapmak zorundadırlar ki iman bunu gerektirir.

Ey tasavvufçular, Allah ve Rasulü'nün aksine bir davranış kişi-nin küfre, şirke, fıska ve nifaka girmesine neden olur. Yüce Allah (cc), hüküm koyucunun Kendisi olduğunu, halisane kulluğun ancak Kendisinin belirlediği ölçülere uygun olması halinde mümkün olabileceğini, bunun dışındaki her türlü davranışın yalancılık ve küfür olduğunu belirtir.

"Kitap'ın indirilmesi, Aziz, Hâkim olan Allah'tandır. Şüphesiz Biz sana bu Kitabı Hak indirdik; öyleyse dini O'na halis kılarak Allah'a kulluk et."

İyi bil ki hâlis din yalnız Allah'ın-dir; O'ndan başka veliler edinen kimseler: *'Biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında itaat etmiyoruz' (derler); şüphesiz Allah, onlar arasında, onların kendisinde ihtilaf ettikleri şeyde hükmünü verecektir; doğrusu Allah, yalancı, kâfir o kimseyi hidayete iletmez."* (Zümer, 1-3)

Ey tasavvufçular, yüce Allah (cc) sizlere, şah damarınızdan yakın, sizinle kalbiniz arasındadır. Bu nedenle araçlara gerek yoktur, araçlar sizi Rabb'inize yakınlaştırmamakta, tam aksine uzaklaştırmaktadır. Şeyhler, yüce Allah'ı, kalbinizle sizlerin arasından çıkarıp kendileri oraya girmeye çalışmakta, böylece yüce Allah'ı devre dışı bırakmaktadırlar.

"Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz ve Biz ona şah damarından"

daha yakınız.” (Kaf, 16)

“Ey iman eden kimseler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Rasulü'ne icabet edin ve bilin ki şüphesiz Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve muhakkak siz, O'na haşrolunacaksınız.” (Enfal, 24)

Ey tasavvufçular, size dünya ve Ahirette hayat verecek tek şey, Allah ve Rasulü'ne iman edip hükümlerine gereğince icabet etmenizdir. Gelin, Rabb'inizi devre dışı bırakıp şeyhleri ilahlar edinerek küfür ve şirk girerek dünya ve Ahiretinizi mahvetmeyin.

Ey tasavvufçular gelin, yüce Allah'tan başka ilahlar edindiğiniz şeyhlerinizi terk edip Bir olan yüce Allah'ı Tek ilah edinin ve O'nu razı edebilmek için O'nun indirdiği Kur'an'a ve Rasulü'nün en güzel örneğine tabi olun, kurtulun. Kur'an ve Sünnet'in apaçık hükümlerine rağmen şeyhlerinizin, Kur'an ve Sünnetten kaynaklanmayan görüşlerine tabi olmayın. Bu sizleri Allah'tan başka ilah edinmeye, küfür ve şirk sürükler.

Ey tasavvufçular, bugün tapınıp ilah edindiğiniz şeyhleriniz, kıyamet günü sizi ret edecekler, işte o zaman birbirinize düşman olacaksınız, ancak son pişmanlık fayda vermez.

“Allah'tan başka ilahlar edindiler ki, kendilerini izzetli kılsın. İyi bilin ki, onların itaat etmelerini inkâr edecekler ve onlara karşı hasım olacaklardır.” (Meryem, 81-82)

Ey tasavvufçular, tasavvuf, gayri

İslâmi, Şamanist kültürün ürünü bir inanç biçimidir. Bunu İslâm dininin içerisine sokarak İslâm'a bid'at ve hurafe bulaştırırlar, sizleri İslâm'dan uzaklaştırdıkları gibi yalancı ve kâfir kimseler olarak Allah ve Rasulü'ne savaş açmışlardır.

Ey Şamanist dinin temsilcileri tasavvuf şeyhleri, gelin şirk koşmadan yüce Allah'a gereğince iman edip hem kendinizi hem de sizlere tapan müritlerinizi kurtarın. Aksi halde kendi günah, şirk ve küfürünüzle ebedi acıklı azaba gireceğiniz gibi günahlarının bir kısmını da yüklediğiniz müritlerinizi de peşinizden o azaba sürükleyeceksiniz.

Ey Şamanist dinin temsilcileri tasavvuf şeyhleri, Allah ve Rasulü'nün üzerine iftira atıp insanları kandırarak dünya hayatında rahat edebilirsiniz, ancak Ahiret hayatında yalancı kâfirler olarak ebedi acıklı bir azaba gireceksiniz.

Ey Şamanist dinin temsilcileri tasavvuf şeyhleri gelin, müritleriniz üzerinde ilah olmayı bırakıp Rabb'iniz olan yüce Allah'ı Tek ilah edinerek kurtulun. Gelin, kendinizi ilah, cehaletinizi din olarak görmeyin, sizin ilahınız yalnızca Bir olan yüce Allah'tır, O'na şirk koşmadan iman edin, Kur'an ve Sünnete tabi olup Müslümanlar olun.

“Şüphesiz bu, Benim dosdoğru yolumdur, ona tâbi olun, başka yollara tâbi olmayın ki, böylece sizi O'nun yolundan ayırmasın! Bu size, O'nun tavsiyesidir, ta ki korunasınız.” (En'am, 153)

Kur'ani
mücadele

Dinde tefrika
şirk, tefrikaya
düşenler
müşriktir

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

"De ki: 'Şüphesiz bana vahyolunuyor ki ilahınız, gerçekten yalnızca tek bir ilahtır; artık siz Müslümanlar olacak mısınız?' (Enbiya, 108)

Ey Namaz memurları, Allah'ın lanetinden kurtulmak için Rabb'inize iman edin

Ey namaz memurları, içerisinde bulunduğunuz durumun ne olduğunu, yüce Allah'ın sizlere nasıl hitap ettiğini, namazda okuduğunuz Kur'an ayetleri ile sağlamasını hiç yaptınız mı!

Sizler, şayet Müslüman olduğunuzu düşünüyorsanız, zaten Rabb'inize kulluk göreviniz gereği namaz kılmak zorundasınız, yok Müslüman olduğunuzu düşünmüyorsanız, bu durumda bir gayri Müslüm olarak Müslümân gördüğünüz insanlara namaz kıldramazsınız.

Müslüman olduğunuzu zannediyorsunuz, peki, o halde namaz kılmak zorunda değil misiniz, namaz kılmak zorundasınız, bu durumda kendi kıldığınız namazın parasını aldığınızı düşünmüyor musunuz!

Unutmayın ki sizler, hiçbir emek harcamıyor, hiçbir iş yapmıyor ve yalnızca namazınızı kıldığımız, aynı zamanda insanlara namaz kıldırduğunuz için para alıyorsunuz. Bu ne demektir biliyor musunuz, Allah'ın ayetlerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Bu durumunuzu bakın anlamadan okuduğunuz Kur'an sizleri nasıl vasıflandırıyor.

"Şüphesiz Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir şey gizleyen kimseler ve onu az bir değere satanlar, işte onların yedikleri, karınları içindeki ancak ateştir. Allah, Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları temizlemez; onlar için acıklı bir azap vardır.

İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı, mağfirete karşılık azap satın alan kimselerdir; artık ateşe karşı ne kadar sabredebilirler!" (Bakara, 174-175)

Ey namaz memurları, anlamını bilmeden okuduğunuz ayetler, Allah'ın ayetleri sırtından para kazandığınız için "karınlarınıza ateşten başka bir şey koymadığınızı, sizler için acıklı bir azabın olduğunu, hidayet karşılığında sapıklığı, mağfired karşılığında azabı satın alan kimseler olduğunuzu ve ateşe gireceğinizi" bildiriyor..

Ayrıca rızık korkusu ile Tevhidi esasları anlatmayı gizlediğiniz için de yüce Allah (cc) ve bütün lanet edebilenler sizlere lanet ediyor.

"Şüphesiz açık delillerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, biz Kitap'ta insanlara onu açıkça beyan ettikten sonra gizleyen kimseler, işte onlara Allah lanet eder ve lanet edebilenler de onlara lanet eder." (Bakara, 159)

Ey namaz memurları gelin, içerisinde bulunduğunuz sapıklıktan ve acıklı azaptan, yüce Allah'ın lanetinden kendinizi kurtarmak için bu namaz memurluğunu hemen bırakıp yapmakta olduğunuz gayri İslâmi fiili terk edip tevbe edip Rabb'inize gereğince iman edin. Kurtuluşunuz bundadır.

gündem

Müslümanlar, Allah'tan korkun

Kur'an'a göre hareket edin

Kur'an, yüce Allah'a gerçekten iman ederek Mü'min sıfatına sahip olan Müslümanın kim olduğunu, iman ve teslimiyetini, kişilik ve şahsiyetini, tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini, ilişki ve iletişimini apaçık bir şekilde açıklamış, böyle olan kimselerin gerçekten Müslüman olduklarını bildirmiştir.

Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığında ayetlere karşı gösterdikleri duyarlılık ve teslimiyetleri nedeniyle yüce Allah (cc) Müslümanlardan övgü ile söz etmektedir.

"Şüphesiz ancak Mü'minler o kimselerdir ki, Allah hatırlatıldığı zaman onların kalpleri ürperir ve O'nun ayetleri onlara okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve onlar, Rab'lerine tevekkül ederler." (Enfal, 2)

Kur'an, Rab'lerinin ayetlerine karşı bu duyarlılığı gösteren Mü'minlerin, Allah ve Rasulü'ne davet edildiklerinde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olduklarını bildirir.

"O kimselere, Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, ona karşı sağırlar ve körler olarak kapanıp kalmazlar." (Furkan, 73)

"Aralarında hüküm verilmesi için

Allah'a ve Rasulü'ne çağırıldıklarında Mü'minlerin sözü ancak: 'İşittik ve itaat ettik' demeleridir, işte kurtuluşa erenler onlardır." (Nur, 51)

"Rabb'imiz, şüphesiz biz, 'Rabb'nize iman edin' diye imana çağırılan bir çağrıcı işittik, hemen iman ettik. Rabb'imiz, bizim günahlarımızı artık başışla, bizim kötülüklerimizi gizle ve canımızı iyilerle birlikte al." (Al-i İmran, 193)

Yüce Allah'ın ayetlerine karşı gösterilen duyarlılık ve teslimiyet, yüce Allah'a iman etmenin, gerçek Müslüman olmanın temel esasıdır. Kendilerine ayetler hatırlatıldığında ayetlere karşı duyarsız olan kimselere yüce Allah (cc) şeytani dost kılar.

"Ve kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse ona bir şeytani göndeririz; artık o, onun yakını olur ve gerçekten onlar (şeytanlar), onları yoldan çevirirler, ancak onlar hidayette olduklarını zannederler." (Zuhruf, 36-37)

Allah ve Rasulü'nün hükümlerine aykırı gösterilen her düşünce ve söz, her tavır ve davranış kişinin saparak dalalete düşmesine neden olur.

"Mü'min erkek ve Mü'min kadın için mümkün değildir ki Allah ve Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde



Kur'anı
mücadele

Müslümanlar,
Allah'tan
korkun
Kur'an'a göre
hareket edin

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

23

onlar, o işi kendilerine göre seçmiş olsunlar, kim Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalalete düşmüştür." (Ahzab, 36)

Kur'anı mücadele

Müslümanlar,
Allah'tan
korkun
Kur'an'a göre
hareket edin

Müslüman bir kimse, -Allah ve Rasulü, bir konuda hüküm verdiği zaman- hiçbir şekilde ve şartta hevasına göre hareket edemez, aksi halde sapıklık içerisine düşer. Yüce Allah (cc), ayetlerine karşı duyarsız davrananlarla teslim olanları şöyle açıklar.

"Ve sen, onların sapıklıklarından dolayı körleri, hidayete erdiremezsin; doğrusu sen ancak ayetlerimize iman eden kimseye işittirirsin işte onlar, Müslümanlardır." (Rum, 53)

Ey Müslümanlar, Allah'tan korkun, Rabb'inizin uyarılarına kulak verin

Ey Müslümanlar, Kur'an'ı hayatlarınızın merkezine alıp ahlak edinerek Rasulullah (as)'ı en güzel örnek edinin, böylece yüce Allah'ın rızasına ve vadettiği mükâfatlara ulaşın. Bu ilahi uyarılara karşı kör ve sağır olanlar, bunlardan birini eksik yapanlar ise, gerçekten Rab'lerine iman etmemiş, ayetlerin bir kısmını alıp bir kısmını terk ederek hevalarını ilah edinmiş kimseler olarak dünyada aşağılanarak rezil olacaklar, Ahirette ise alçaltılmış kimseler olarak acıklı ve ebedi bir azaba gireceklerdir.

Ey Müslümanlar, en güzel örnek olan Rasulullah (as)'a uyun, onun gibi Kur'an'ı ahlak edinerek Rabb'inizi razı eden kullarından olun.

Ey Müslümanlar, Allah'tan korkun, Rabb'inizin buyruklarına karşı duyarlı olun, her düşünce, söz, tavır ve davranışlarınızla Kur'an'a göre hareket edin. Gelin, Rabb'inizin rahmet uyarılarına kulak verip teslim olun, kurtuluşunuz bundadır; kendi eliniz ve dilinizle kendinizi acıklı azaba sokmaya çalışmayın.

Ey Müslümanlar, kendi nefsinizi değil, Allah'ın mesajını ön plana çıkartın

İman eden kimsenin görev ve sorumluluğu, iman ettiği Tevhidi esasları insanlara ulaştırmaktır. Müslüman birey, her konu ve durumda, her söz ve fiilinde Rabb'inin mesajını öncelemeli, insanlara onu ulaştırmalıdır.

İman eden bir kimse, hiçbir şekilde kendisini ve düşüncesini ön plana çıkartamaz. Böyle yapan kimseler, hevalarını öne çıkarmak için yüce Allah'ın ayetlerini kullanmış olurlar ki bu, çok büyük bir suçtur.

Ey Müslümanlar, yüce Allah (cc), hangi konuda olursa olsun, Kendi hükümlerini bırakıp hevalarına göre hareket edenlerin hevalarını ilah edindiklerini bildiriyor. Hiçbir konuda duygularınıza göre hareket etmeyin, bundan sakının.

"Gördün mü o hevasını ilah edinen kimseyi, şimdi sen mi ona vekil olacaksın!" (Furkan, 43)

Yüce Allah (cc) iman edenlere, hevalarına uymamalarını bildirmiş, her düşünce, söz, tavır ve hareketlerinde indirdiği Kur'an'a uymaları

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

konusunda onları uyarmış, her söz ve fiillerinin kayıt altına alındığını bildirmiştir.

“Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiği biliriz ve Biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki kaydedici, kaydettikleri zaman; hiçbir söz söylemesin ki onun yanında hazır gözetleyici olmasın.” (Kaf, 16-18)

O halde ey Müslümanlar, her söz ve fiilinizde, her konu ve durumda Rabb'inizin mesajını önceleyin, Kur'an'a göre hareket edin. Çünkü bu kaydedilenler, o hesap gününde karşınıza çıkarıldığında artık pişmanlığın, özür dilemenin, dünyaya geri dönüp daha iyisini söyleyip yapma isteğinizin faydası olmayacaktır. Buradan hareketle!

Hiçbir şekilde zan ile hareket etmeyin, çünkü zan, gerçeğin kendisi değildir

Yüce Allah (cc), iman edenleri zandan sakındırmakta, zan ile hareket edip kardeşlerini arkalarından çekiştirenlerin, tiksindirici bir şey yaptıklarını bildirmektedir.

“Ey iman edenler, zandan çok sakının, şüphesiz zannın bir kısmı günahtır ve casusluk etmeyin, bir kısmınız (başka) bir kısmın gıybetini yapmasın; sizden biriniz, ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi; işte ondan tiksindiniz. Allah'tan sakının, şüphesiz Allah, tevbeyle çok kabul eden, çok merhamet edendir.” (Hucurat, 12)

Ey Müslümanlar, elinizde delil olmadan hiç kimse, özellikle de Müslüman kardeşleriniz hakkında hiçbir konuda zan ile konuşup hareket etmeyin. Bu, sizi Rabb'inizinde büyük bir sorumluluk altına sokar, hesabını veremeyeceğiniz duruma düşürür.

Zan ile hareket, kişiyi Rabb'i yanında ağır bir sorumluluk altına sokar ve Müslüman kardeşleri ile arasına soğukluk girmesine, onların günahını almasına sebep olur.

Adil olun, kime karşı olursa olsun, her konu ve durumda adaletle hareket edin

Yüce Allah (cc), Müslümanların, her konu ve durumda adil olmalarını, en yakınları hakkında dahi olsa, adaletten sapmamalarını istemektedir.

“Ey iman eden kimseler, Allah için şahitler olarak adâleti ikame edenler olun; velev ki kendi nefsiniz, anne-babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa, şayet zengin veya fakir de olsalar (adil olun), zira Allah, ikisine daha yakındır. Öyleyse hevanıza tabi olmayın, gerçekten adil olun ve şayet tevil ederseniz ya da (adaletten) uzaklaşırsanız, artık şüphesiz Allah yaptığımız şeylerden haberdar olandır.” (Nisa, 135)

“Ey iman eden kimseler, Allah için adaletle şahitlikleri koruyanlar olun, bir kavme karşı olan kin(iniz) size suç işletmesin ancak adalet üzerinde olun, adil davranın; o, takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının, şüphesiz Allah yapmış olduğunuz şeylerden haberdardır.” (Maide, 8)

Kur'anı
mücadele

Müslümanlar,
Allah'tan
korkun
Kur'an'a göre
hareket edin

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

O halde ey Müslümanlar, duygularına kapılıp hevalarına tabi olan, böylece hevalarını ilah edinen kimseler gibi olmayın, kime karşı olursa olsun her konu ve durumda adil olun, adaletle hareket edin.

da da kendinizi rezil edip küçük düşürmemek için yapmadığınız şeyleri söylemeyin ancak yapabildiklerinizi söyleyin. Böylece hem Rabb'inizi razı edip O'nun rızasını kazanın, hem de iki dünyada da kurtulun.

Kur'anı mücadele

Müslümanlar,
Allah'tan
korkun
Kur'an'a göre
hareket edin

Yapmadığınız şeyleri söylemeyin

Yüce Allah (cc), Müslümanların söylediklerinden sorumlu olduklarını bildirmekte, yapmayacakları şeyleri söylememeleri konusunda uyarılmaktadır. Yapmadıkları şeyleri söyleyenler, yüce Allah'ın yanında kendileri hakkında büyük bir nefrete sebep olurlar.

"Ey iman eden kimseler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz; yapmayacağınız şeyi söylemek, elbette Allah katında büyük bir nefrettir!" (Saf, 2-3)

Ey Müslümanlar, yapmadıkları şeyleri söyleyenler, ikiyüzlülük yapan kimselerdir. Bu nedenle Allah'tan korkun ve bundan sakının. Başkasına söyleyip kendisini unutanlar, akletmeyen, akıllarını kullanmayan akılsızlardır.

"İnsanlara Birr'i/Allah'a itaat etmeyi emredip nefislerinizi unutuyor musunuz ve siz, Kitabı okuduğunuz halde hâlâ akletmiyor musunuz!" (Bakara, 44)

Yapmadıkları şeyleri söyleyenler, Rab'leri yanında kendileri hakkında büyük bir nefretin doğmasına sebep olup acıklı azaba duçar oldukları gibi, insanların yanında da saygı duyulmayan kimseler olmaktadır. İki dünya-

Bilgisizce konuşmak ukalalıktır, bundan sakının

Müslümanlar, her konu ve durumda bir bilgiye dayalı konuşmalıdır. Yüce Allah (cc), Müslümanları bilgisizce konuşmaktan sakındırmakta, bu konuda onları uyararak mutlaka bir bilgi üzere konuşmalarını bildirmektedir.

"İşte siz öylesiniz; sizin kendisinde bilginiz olan şey hakkında tartıştınız; fakat kendisinde sizin bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz! Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Al-i İmran, 66)

Bilgisizce konuşmak ukalalık olduğu gibi bu tavır, kişinin şirk düşmesine de neden olur. Ey Müslümanlar, bilgiçlik taslama adına bilginiz olmayan konularda konuşarak şirk düşüp kendinizi Rabb'iniz indinde zor duruma düşürmeyin.

"De ki: 'İşte o, benim yolumdur; Allah'a bir basiret üzere davet ederim, ben ve bana uyanlar da! Allah yücedir ve ben müşriklerden değilim.'" (Yusuf, 108)

Günümüzde İslâm adına konuşan birçok kimse, kendi kuruntularını din edinerek konuşmaktadır. Bunlar, ukalalık yaparak İslâm konusunda bilgi kirliliğine

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

sebepler olduklarından şirk düşmek-
te, yüce Allah'ın, hakkında hiçbir
delil indirmedığı şeyleri söyleyerek
haram işlemektedirler. Çünkü bilin-
meden söylenen sözler haramdır.

*"... Kendisi hakkında bir delil
indirmedığı şeyi ve Allah'a karşı
bilmediğinin şeyler söylemenizi
haram kılmıştır." (A'raf, 33)*

Yüce Allah'ın uyarılarına
rağmen bilgisizce konuşmaya
devam edenler, Rab'lerinin uyarıla-
rını dinlemeyip haddi aşmaktadırlar.

*"Allah hakkında bilmediği-
niz şeyler mi söylüyorsunuz!"
(Yunus, 68)*

*"Ey Kitap ehli, dininizde
aşırı gitmeyin ve Allah'a karşı
Hak'tan başkasını söylemeyin..."
(Nisa, 171)*

Kişinin ağzına geleni söylemesi,
yüce Allah'ın bildirmedığı şeyleri
söylemesidir ki bu, yüce Allah'a
iftiradır. Yüce Allah'ın üzerine iftira
atanlar da O'nun lanetine maruz
kalırlar, acıklı azaba girerek iflah
olmazlar.

*"De ki: 'Şüphesiz yalan söyleyip
Allah'a iftira edenler, iflah olmazlar.'
(Yunus, 69)*

*"Dillerinize yalan vasfederek
bir şey için: 'Bu helaldir ve bu
haramdır' demeyin; yalan uydurup
Allah'a iftira etmiş olursunuz,
şüphesiz, yalan uydurup Allah'a
iftira eden kimseler, iflah olamazlar."
(Nahl, 116)*

Kişi için yüce Allah'ın lanetine,
gazabına ve acıklı azaba neden olan
bilgisizce konuşmak, Hakk'ı batıla
karıştırmak olduğundan bu asıl
itibarı ile şeytandandır. Yüce Allah
(cc), delilsiz konuşanların şeytana
tabi olduklarını bildirmektedir.

*"Şüphesiz (o), sadece kötülüğü,
hayasızlığı ve doğrusu, bilmediğinin
şeyleri Allah'a karşı söylemenizi size
emreder." (Bakara, 169)*

*"İnsanlardan kimi, Allah hakkın-
da ilmi olmadan tartışır ve her asi
şeytana tabi olur." (Hac, 3)*

Bütün bu gerçekler ışığında
konuya bakıldığında söylenen
sözlerin, kişiyi nasıl büyük bir
sorumluluk altına soktuğu, dünyada
küçük düşürüp Ahirette acıklı
bir azaba sürüklediği apaçık bir
şekilde görülmektedir. O halde Ey
Müslümanlar, kendi yararınıza iki
dünyada da kurtuluşa ulaşmanız
için söylediklerinize dikkat edin,
hakkında bilginiz olmayan ve
yapmadığımız, yapamayacağınız
şeyleri söylemeyin.

Gerek gerçek hayatta gerekse
sanal alemde birçok kimse, hiç
yapmadıkları şeyleri rastgele
söylerler. Onlar, bu söyledikleri ile
ancak kendilerini kandırmakta ve
varsa vicdanlarını rahatlatmaya
çalışmaktadırlar. Bunlar, kendi
kendilerine zulmeden, kendi
istekleri ile acıklı azabı hak eden
kimselerdir.

Diğer taraftan insanların
hoşlarına gitsin diye konuşmak,
insanı küçük düşüren ikiyezlü bir
davranıştır.

Kur'anı
mücadele

Müslümanlar,
Allah'tan
korkun
Kur'an'a göre
hareket edin

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

"Onları gördüğünde fiziki yapıları hoşuna gider ve şayet konuşsalar sözlerini dinlersin, onlar, dayatılmış kalaslar gibidirler..." (Münafikun, 4)

O halde ey Müslümanlar, Rabb'iniz Allah'tan korkun ve her söylediğinizi Kur'an ile delillendirin, her yaptığınızı yüce Allah'ın en güzel örnek olarak alınmasını emrettiği Rasulullah (as)'ın örneğine göre yapınız. İki dünyada da kurtuluşunuz bundadır.

Ey Müslümanlar, size ulaşan her söze inanmayın, araştırın

Günümüzde İslâmi gerçekleri karıştırmak, Müslümanları birbirlerinden koparıp düşman kamplara bölmek için emperyalizm, onun yerli işbirlikçileri ve İslâm düşmanları, adeta el ele vererek fitne ve fücür yaymakta, yalan haberlerle Müslümanları birbirlerine karşı soğutup birbirlerine düşürmeye çalışmaktadırlar. Yüce Allah (cc), Müslümanları bu konuda uyarmakta ve kendilerine ulaşan haberleri tahkik etmelerini istemektedir.

"Ey iman eden kimseler, şayet bir fasık bir haberle size gelirse, artık (onu) açıklığa kavuşturun, bilmeden bir kavme vurursunuz da sonra yaptığınızı şeye pişman olursunuz." (Hucurat, 6)

Müslümanlar, duyguları ile hareket etmedikleri gibi haklarında kesin bilgileri olmayan, başkalarının söyledikleri ve getirdikleri haberlerle de hareket edemezler. Bu konuda yüce Allah (cc) Müslümanları uyardığı gibi Rasulullah

(as) da uyarıda bulunmuş ve **"Başkalarından duyduğunu söylemesi, kişiye yalan olarak yeter"** buyurmuştur ki, yalanı da ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler söylesin.

Kendilerini İslâm'a nispet edenlerin günümüzde içerisinde buldukları tefrikanın, bölünüp parçalanmanın nedenlerinden biri de hiç kuşkusuzdur ki, din ve Rasulullah (as) adına uydurulan yalanlardır.

Kur'ani hiçbir delile dayanmadan, Kur'ani hükümlere tamamen aykırı olan kimi sözlerin Rasulullah (as) adına söylenmesi, apaçık bir şekilde İslâm ve Rasulullah düşmanlığıdır. Bu yalancılara inanan kimseler de onlarla beraber İslâm ve Rasulullah (as)'a düşmanlık yapmaktadırlar.

Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Kur'an ve Rasulullah (as)'ın en güzel örneği olan Sünnete aykırı sözler yayanlar, bunlara inananlar, Allah ve Rasulü'ne savaş açmış kâfirler, müşrikler olarak İslâm düşmanlarıdır.

Yüce Allah (cc), Müslümanları yalan söz ve haberlerden sakındırmak için onlardan, yapıp söyledikleri her şey için delil istemektedir.

"Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz, yoksa sizin bir kitabınız var, ondan mı öğreniyorsunuz; gerçekten sizin için onda tercih ettiğiniz şeyler (mi) var. Yoksa sizin için üzerimizde, kıyamet gününe ulaşacak yeminler mi var, mutlaka sizin hükmettiğiniz

şey olacak diye!” (Kalem, 36-39)

“Ne oldu size, nasıl hüküm veriyorsunuz! Artık düşünmez misiniz! Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var; o halde getirin kitabınızı gerçekten doğrulardan iseniz.” (Saffat, 154-157)

O halde ey Müslümanlar, her konu ve durumda Rabb'inizin indirmediği ve iman ettiğinizi söylediğiniz Kur'ani delillerden hareket edin, hiçbir şekilde ve nedenle bu delilleri terk etmeyin. Unutmayınız ki, Kur'ani delilleri terk etmek, -kimi çıkar ve endişeleri için gizleyen Samiri soylu bel'amlar gibi- o delilleri gizlemektir ki bunu yapanlara yüce Allah (cc) lanet etmektedir.

“Şüphesiz açık delillerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, Biz Kitap'ta insanlara onu açıkça beyan ettikten sonra gizleyen kimseler, işte onlara Allah lanet eder ve lanet edebilenler de onlara lanet eder.” (Bakara, 159)

O halde ey Müslümanlar, gelin her söz, tavır ve davranışınızla Kur'an'a uygun hareket edip İslâm'a tamamen girin.

“Ey iman eden kimseler, tamamen İslâm'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin, şüphesiz o, size apaçık düşmandır.” (Bakara, 208)

Ey Müslümanlar, Allah'tan hakkıyla korkun, O'na teslim olun, Müslüman olarak yaşayın ki, Müslümanlar olarak ölesiniz. İşte bu, büyük bir kurtuluşur.

“Ey iman eden kimseler, Allah'tan hakkıyla sakının, O'ndan korkun ve

siz, Müslümanlar dışında ölmeyin.” (Al-i İmran, 102)

Ne mutlu Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölenlere! Ve Rabb'imize duamız:

“...Rabb'imiz, üzerimize sabır boşalt ve bizi Müslümanlar olarak vefat ettir!” (A'raf, 126)

Kur'an'ı ahlak edinerek Müslüman olmadığınız sürece iman etmiş olamazsınız

Müslüman olduğunu iddia eden bir kimse, Kur'an'la kendisini inşa etmediği, her söz, davranış ve ilişkisini Kur'ani hükümlere uygun düzenleyemediği sürece gerçekten Rabb'ine iman ederek O'nu razı etmiş olamaz.

İman etmiş bir kimsenin, öncelikli olarak uyacağı Kur'ani bireysel temel esaslar

- Dürüst olmalı, kendi nefesine karşı dahi olsa adil şahitlik yapmalı, (Nisa, 135)

- Gece (Vitir) namazı da dâhil tüm namazlarını, sürekli ve huşu içerisinde kılmalı, (İsra, 79)

- Sürekli yüce Allah'ı tefekkür etmeli, boş ve malayani söz ve hareketten kaçınmalı, (Mü'minin, 3)

- Allah'tan başka hiç kimseden korkmamalı, (Ahzab, 39)

Kur'ani mücadele

Müslümanlar, Allah'tan korkun
Kur'an'a göre hareket edin

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

- Her konu ve durumda Kur'an'a başvurmalı, anlayarak sürekli Kur'an okumalı, (A'raf, 200)

- Şirk ve küfür yuvası vakıf, dernek, parti ve tasavvuftan uzak durmalı, (Hud, 113)

- Şaka da dâhil, hiçbir şekilde yalan söylememeli, insanları aldatmamalı, (Nahl, 105)

- Sigara da dâhil, tüm israf ve haramlardan kaçınmalı, (A'raf, 31, 33)

- Heva ve hevesine uymamalı, arzularını tatmin etmeye kalkışmamalı, (Furkan, 43)

- Kınayanların kınamasına aldır-mamalı, (Maide, 54)

- Düzenli bir şekilde infak etmeli, (Al-i İmran, 134, Leyl, 5-7)

- Emanete hıyanet etmemeli, sözünde durmalı, (Mü'minun, 8-9)

- Karşı cinse şehvetle bakmamalı, zinanın her türlüünden kaçınmalı, (Nur, 30-31)

- Her konu ve durumda net ve açık bir kişilik ortaya koymalı, (Hud, 112)

- Mü'minleri, kardeş, sırdaş ve veli edinmeli, (Al-i İmran, 103, Tevbe, 16, 71)

- Ailesiyle ilgilenmeli, evinde İslâmi kimliği ile hareket etmeli, (Tahrir, 6)

Kur'an'ı ahlak edinerek Mü'minler için en güzel örnek olan Rasulullah (as), yukarıda ifade edilen her durum için Mü'minlere tavsiyelerde bulunmuş, erkeklerin hanımlarına karşı en güzel şekilde davranmalarını ve hayırlı olmalarını buyurmuş, eşlerine karşı en hayırlı olanın da kendisi olduğunu bildirmiştir.

Kur'an'ı hayatlarının merkezine alıp ahlak edinerek Rasulullah (as)'ı en güzel örnek edinen Mü'minler, yüce Allah'ın rızasına ve vadettiği mükâfatlara ulaşacak, bu ilahi uyarılara karşı kör ve sağır olanlar ya da bunlardan birini eksik yapanlar ise, gerçekten Rabb'ine iman etmemiş, ayetlerin bir kısmını alıp bir kısmını terk ettiklerinden hevalarını ilah edinmiş kimseler olarak dünyada aşağılanarak rezil olacaklar, Ahirette ise alçaltılmış kimseler olarak acıklı ve ebedi bir azaba gireceklerdir.

Kur'an'ı hayatlarının merkezine alıp ahlak edinerek Rasulullah (as)'ı en güzel örnek edinen Mü'minler, yüce Allah'ın rızasına ve vadettiği mükâfatlara ulaşacak, bu ilahi uyarılara karşı kör ve sağır olanlar ya da bunlardan birini eksik yapanlar ise, gerçekten Rabb'ine iman etmemiş, ayetlerin bir kısmını alıp bir kısmını terk ettiklerinden hevalarını ilah edinmiş kimseler olarak dünyada aşağılanarak rezil olacaklar, Ahirette ise alçaltılmış kimseler olarak acıklı ve ebedi bir azaba gireceklerdir.

yorum

İslâm'a karşı açık ve gizli savaşıyan gayri Müslim İslamcılar

Ey İslamcılar, yüce Allah'a karşı sürdürdüğünüz savaşta yenilecek ve helak olacaksınız

İslâm tarihi boyunca tüm İslâm düşmanları İslâm'a açıkça cephe almış, fikri ve fiili olarak saldırmış, ancak ne İslâmi değerlere zarar verebilmişler ne de bu yüce davaya iman eden insanları dinlerinden döndürmüşlerdir.

Kemalist zorbalığın, Anadolu'yu, çeşitli entrikalarla işgal ettiği, emperyalistlerin talepleri doğrultusunda, İslâm'a ve Müslümanlara karşı bütün kin ve düşmanlığı ile saldırdığı, camilerin çoğunu kapatıp Kur'an okuyanları tutuklatıp birçok Müslüman âlimi zindana koyup birçoklarını astığı süreç içerisinde İslâmi değerlere hiçbir zarar verememiş, insanları inandıkları değerlerden koparamamıştı.

Ancak İslâm tarihinin 1400 yıllık süreci içerisinde önceki ve günümüz İslâm düşmanlarının, İslâm'a ve bu yüce dine iman edenlere veremedikleri zararı, Kemalist zorbalığın son yöneticisi Erdoğan ve başında

bulduğu AKP çetesi ile bunlara destek veren siz gayri Müslim İslâmcı basın-yayın, gazete ve dergiler, bunların yazar-çizerleri ile vakıf ve dernek gibi küfür ve şirk yuvalarında yuvalanan siz Samiri soylu bel'amlar verdiniz, hâlâ da vermektesiniz.

Ey gayri Müslim İslâmcı medya patron ve yazarları ile İslâm düşmanı Samiri soylu bel'amlar, 2000 yılına kadar Kemalist zorbalığı, ağzınızda yuvarladığınız muğlak ifadelerle eleştirir, ona karşı imiş gibi bir görüntü vererek arkanızda sürü haline getirdiğiniz kişileri kandırırdınız.

Kemalist zorbalığın önceki yöneticilerine karşı oluşunuz, Müslüman olduğunuz ya da İslâmi hassasiyetinizden dolayı değildi. Şayet öyle olsaydı Kemalist zorbalığın 2000 yılına kadar gelmiş geçmiş tüm yöneticilerinden daha şedid İslâm düşmanı olan Erdoğan'a karşı çıkar, yaptığı melanetlere karşı tavır alırdınız.

Ey İslâmcı gayri Müslimler, aslında sizler Kemalist zorbalığa



Kur'anî
mücadele

İslâm'a karşı
açık ve gizli
savaşıyan
gayri Müslim
İslamcılar

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

31

karşı değildiniz, Kemalist zorbalığın o dönem yöneticileri sizlere parsadan pay vermedikleri, önünüze yağlı ihaleler koymadıkları için karşı çıkıyordunuz. Ancak aynı Kemalist zorbalığın daha ateşli bir savunucusu olan Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, sizlere oldukça yağlı ihaleler verip yağlı makamlara oturtunca tağuti sistemin bir numaralı savunucusu ve destekçisi oldunuz.

Yağlı ihaleler ve makamlar nedeniyle Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesinin İslâm'a karşı başlattığı savaşa destek veriyor, şeytanın görevini devralarak Hakk'ı batilla karıştırıp gerçekleri gizliyor, Erdoğan ve çetesinin gayri insani, gayri İslâmi söz ve fiillerine karşı ilah edindiğiniz şeytana bile parmak ısırtacak şekilde susuyor, dilsiz şeytan rolünü oynuyorsunuz.

Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, ABD ve İsrail tarafından bir proje olarak kurdurulup ilgili güçler tarafından iktidara oturtulduğu günden bu yana, İslâmi esaslara vermediği zarar, yapmadığı tahribat, çarpıtmadığı Kur'ani kavram, istismar etmediği ayet bırakmadı, sizler sustunuz, destek verdiniz.

Ey İslâmcı gayri Müslimler, Erdoğan, iktidara gelir gelmez Ankara Hacı Bayram'da Kur'an kursuna giden 10-14 yaş aralığındaki çocukları tutuklattı, cuma günleri camilerde okunan, "Gerçek din, Allah indinde İslâm'dır." ayetini, Yahudi ve Hristiyanlara yaranmak, Dinlerarası diyalog küfrüne destek vermek için yasakladı, sizler dilsiz şeytan olup sustunuz.

Erdoğan, suçsuz birçok insanı haksız yere tutuklatıp zindanlara attırdı, Fir'avn bile İsrailoğullarının kadın ve çocuklarına dokunmazken Erdoğan, Fir'avn'ı fersah fersah aşarak masum kadınların, kimisini lohusa halleriyle kimisini beşikteki bebekleriyle tutuklattı, böylece zulümleri ile Fir'avn'ı bile geride bıraktı, sesiniz çıkmadığı gibi alkışladınız.

Bugüne kadar ülkede yapılan darbelerde verilen muhtıralarda, 1980 darbesinde ve 28 Şubat'ta Kemalistler, hiçbir kadını bebeğiyle tutuklamamıştı, kendilerine göre suçlu gördüklerini tutuklattılar, eş ve çocuklarına dokunmadılar. Şahsım olarak beni defaatle tutuklamalarına, zindanlarına atmalarına rağmen ne bir çocuğuma dokundular ne de eşime bir şey sordular.

Erdoğan, putperestliği, her türlü gayri İslâmi ve gayri meşru fiili, İslâm'a sokmak için çalıştı, İslâm'a, yarım yamalak da olsa inanmış halkı, çeşitli hile ve baskılara imanlarından tamamen uzaklaştırıp demokratik küfür sistemine iman ettirdi, yetmezmiş gibi küfür olan laikliğin, dinsizlik olmadığını söyleyip överek insanlara hoş gösterdi, alkışlayıp desteklediniz.

Yüce Allah (cc), insanları, baskı ve şeytani hilelerle dinlerinden uzaklaştırıp tağuti demokratik dine/sisteme iman ettiren kâfirleri mutlaka helak edeceğini bildiriyor.

"İnkâr eden kimseler, rasullerine dedi ki: 'Yurdumuzdan mutlaka sizi çıkaracağız yahut milletimize/dinimize dönersiniz!' Bunun üzerine Rab'leri, onlara vahyetti: 'Zalimleri mutlaka helâk edeceğiz!'" (İbrahim, 13)

Ey İslâmcı gayri Müslimler, Erdoğan, yüce Allah'ın haram kıldığı fiilleri, yüce Allah'a savaş açarak serbest bıraktı, zinayı yasak olmaktan çıkardı, domuz etini kasaplık et statüsüne soktu, kiliseleri besmele ile açtı, yüce Allah'a ve Rasülü'ne savaş nedeni olan faizi savundu, sizler desteklediniz.

Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, ülkede genelevlerini, şeytanın pisliği olan içki fabrikalarını, kumar müesseselerini iki katına çıkardı, bununla hiçbir ahlakî kural tanımadan övündü, sizler alkışlayıp destek oldunuz.

Ey İslâmcı gayri Müslimler, iman ettiğini iddia ettiği, gerçekte ise hemen her söz ve fiili ile inkâr ettiği Kur'ani hükümlere aykırı olarak Erdoğan, Yahudi ve Hristiyanları dost edindi, Yahudi lobisinden boynuna zincirli kolye taktırdı, sizler alkışladınız.

Erdoğan, emperyalist ABD ve İsrail'in dostu olduğunu söyledi, emperyalizmin çıkarları doğrultusunda Suriye ve Irak'taki katliamlara destek verip ortak oldu, yüzlerce vatan evladının pisi pisine oralarda ölmelerine neden oldu, alkışlayıp destek oldunuz.

Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, terörle mücadele adı altında Doğu ve Doğu Anadolu'da masum insanları ve çocukları tank ve panzerlerle ezdi, ülkeyi kana buladı, siz gayri Müslimler alkışladınız.

Erdoğan, tüyü bitmemiş yetimin, yoksulun haklarını çaldı, hesabına aktardı, hırsızlık ve yolsuzlukları ayyuka çıktı,

Kur'ani mücadele

İslâm'a karşı açık ve gizli savaşan gayri Müslim İslamcılar

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

sizler örtbas edip desteklediniz. Sakallı, çarşafli erkek ve kadınları puthaneye doldurup ilah edindiği atasını kutsattı, şeytani bir tavırla sustunuz, desteklediniz.

İslâm düşmanı Erdoğan'a, -yaptığı tüm gayri İslâmi, gayri insani ve gayri ahlakî melanetlerine rağmen- destek olmanız ortaya koymuştur.

Kur'anî
mücadele

İslâm'a karşı
açık ve gizli
savaşan
gayri Müslim
İslâmcılar

Ey gayri Müslim İslâmcılar, Erdoğan, Allah'ın indirdiği hükümleri açıkça inkâr edip **"Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur"** diyerek Allah'ın iradesini açıkça inkâr etti, sizler alkışladınız.

Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, emperyalizmin ve İsrail'in desteği ile iktidara oturtulduğu günden bugüne kadar Risalet tarihinde rasullerin gönderilmelerine, kavimlerin helâkına neden olan tüm gayri İslâmi, gayri insani, gayri ahlakî, gayri meşru sözleri söyleyip fiilleri yaparak yüce Allah'a savaş açmıştır.

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Ey gayri Müslim İslâmcılar, Erdoğan, açıktan açığa Kur'an'a hakaret ederek **"1400 sene önceki kanunlardır, güncellenmeli"** dedi, susup desteklediniz, şeytana parmak ısırtacak kadar şeytani geçtiniz. Erdoğan Kur'an'ı, seçim meydanlarında küfür ve şirkine alet etti, alkışladınız.

Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, Batılı ahlaksızlara yaranmak adına çıkardıkları İstanbul sözleşmesi ve diğer yasalarla aileleri dağıttı, nesli bozdu. Ancak siz ey gayri Müslim İslâmcı medya patron ve yazarları ile ey Samiri soylu bel'amlar, sustunuz, dilsiz şeytanlar oldunuz.

AKP çete üyelerinden kimi Erdoğan'ın ilah, ona dokunmanın ibadet olduğunu, yüce Allah'ın vasıflarının onda bulunduğunu, kimileri peygamber olduğunu söyledi, kimileri Kur'an ayetleri ile açıktan açığa dalga geçti, sizler alkışlayıp desteklediniz.

Erdoğan, küfür ve azgınlığının da sınır tanımayıp haddi aşarak Hz. Lut (as)'ın kavminin helak olmasına neden olan homoseksüelliği savundu, dilsiz şeytan olup sustunuz, desteklediniz.

Ey gayri Müslim İslâmcı medya patron ve yazarları, sizin ilahınız da din ve imanınız da yalnızca çıkarlarınız olduğunu,

Erdoğan, azgınlığının en dip noktasına düşerek destek verdiği homoseksüeller, sokaklarda Allah'ın dini ile alay ettiler, siz

dilsiz şeytanlar sustunuz. Şimdi de bu ahlaksızlığın filmleri yapılarak evlerinize kadar sokuldu.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Allah'ın dinine hakaretlerine devam ederek Ramazan ayının ilk günü bu ahlaksızlık, pislik üreterek halkın ahlaki değerlerini yok eden televizyon kanalizasyonlarında gösterime girecek, sizler, şeytani suskunluğunuzu devam ettiriyorsunuz.

Çıkarlarını ilah edinen ey gayri Müslim İslamcı putperest müşrik kâfirler ve İslâm düşmanı Samiri soylu bel'amlar sizler, bütün bu ahlaksızlıklara karşı şeytanın taktığı ile susarak destek veriyor, Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesinin yüce Allah'a karşı başlattığı savaşta tağuti sistemin safında Erdoğan'ın yanında yer alıyorsunuz.

Ey gayri Müslim İslâmıcı medya patron ve yazarları ile Samiri soylu bel'amlar, şerefli bir Müslüman olmadınız, işlediğiniz günahlar yüzünden olamadınız, hiç olmazsa zerre kadar şeref ve haysiyet sahibi bir insan olsaydınız da Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesine karşı en küçük bir itirazda bulunsaydınız. Ancak o şeref ve haysiyetten de mahrum oldunuz.

Ey gayri Müslim İslâmıcı medya patron ve yazarları ile Samiri soylu bel'amlar, yüce Allah'a karşı başlattığınız savaşta zelil bir şekilde yenileceksiniz inşaAllah. Yüce Allah'a karşı başlattığınız bu küfür ve şirk savaşınızda dünyada en ağır şekilde helak edilecek, ahirette de içerisinde ebedi kalmak üzere acıklı cehennem azabına, destek olduğunuz Erdoğan ve çetesi ile beraber aşağılanmış bir halde gireceksiniz inşaAllah.

Allah'ın laneti, Erdoğan ve siz destekçilerinin üzerine olsun, Müslümanlar olarak Hz. Musa (as)'ın Fir'avn'e, Hz. Nuh (as)'ın kâfirlere yaptıkları beddualarını biz Müslümanlar olarak sizler için yapıyoruz.

“Rabb'im, yeryüzünde dolaşan kâfirleri bırakma; doğrusu şayet onları bırakırsan, kullarını dalaletle düşürürler ve ahlâksız kâfirden başkasını doğurmazlar.” (Nuh, 26-27)

Erdoğan ve destekçileri putperest gayri Müslim İslâmıcı kâfirler ile Samiri soylu bel'amlar, İslâm'a olan kin ve düşmanlıklarınızın bedeli size çok ağır ödetilecektir inşaAllah.

Ey Anadolu halkı, şayet zerre kadar iman, şeref, haysiyet ve namusunuz varsa artık kendi-

Kur'ani
mücadele

İslâm'a karşı
açık ve gizli
savaşılan
gayri Müslim
İslamcılar

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

nize gelin, yuvalarınızı dağıtan, neslinizi bozan, sizleri Rabb'inize isyan ettiren Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi-ne karşı artık tavır alın, Rabb'inize dönüp tevbe edin, umulur ki Rabb'iniz, rahmet eder de sizleri bağışlar. Aksi halde dünyada toptan helak olmayı, ahirette de acıklı azabı bekleyin.

Kur'ani
mücadele
İslâm'a karşı
açık ve gizli
savaşan
gayri Müslim
İslamcılar

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

36

Ey Anadolu halkı, ahlaki değerlerinizle inancınızla alay eden, Hz. Lut (as)'ın kavminin helak olmasına neden olan bu aşağılık homoseksüel pisliklerin filmi gösteren televizyonları kapatın, hiçbir programını izlemeyin. Aksi halde o ahlak-sızlığa destek vermiş, günahına ortak olmuş olursunuz, böylece onlara gelecek helakı da hak etmiş olacaksınız.

Ey Anadolu halkı, yüce Allah'ın, uyarı olarak gönderdiği bunca belâ, sel, deprem ve doğa olayları ile hâlâ akıllanmayacak mısınız! Bu son korona virüsünden de hâlâ ibret alıp tevbe ederek Rabb'inize dönerek Müslüman olmayacak mısınız!

Yüce Allah'ın bu uyarılarını hâlâ görmezden gelecek misiniz! O halde yüce Allah'ın göndereceği en büyük musibet ve felaketleri yakın demektir. Bu felaketler sonucunda içerisinde ebedi kalmak ve acıklı azabı

tatmak üzere aşağılanmış olarak cehenneme gireceksiniz.

Yüce Allah (cc) bu uyarıları ile Kendisine gereğince iman etmeye sizleri davet ediyor. Kur'an'da onlarca örneği verilen bu tür olayların sonucunun ne olduğunu herhalde zerre kadar imana, zerre kadar Kur'ani bilgiye sahip olan her akliselim insan bilir.

Ey Anadolu halkı, şayet tevbe edip Rabb'inize dönerek Müslüman olmazsanız, işte o pişmanlığın, geri dönüşün, özür dilemenin olmadığı hesap gününde pişman olmanızın hiçbir faydası olmayacak, içerisinde ebediyen kalmak üzere acıklı bir azaba, cehenneme gireceksiniz.

Artık dileyen Rabb'ine iman eder, dileyen bulunduğu hale devam eder, sonucuna da katlanır katlanabilirse tabii!

“Şüphesiz bu bir öğüttür; artık dileyen kimse, Rabb'ine varan bir yol tutar.” (Müzzemmil, 19)

kavramlar

Cemaatleşmek, farz olan imani bir zorunluluktur

Cemaatleşme, yüce Allah'ın emri olan farz bir yapılanma ve bir organizasyondur. Yüce Allah (cc), Tevhidi esaslara iman eden Müslümanların, mutlaka birleşmelerini, İslâmi kardeşlik, velayet ve sırdaşlık hukukunu oluşturmalarını emretmekte, kurtuluşun ancak bunda olduğunu bildirmektedir.

Müslümanların bir araya gelip cemaatleşmeleri, farz olan imani bir zorunluluktur. Sorunların süratle çözümü, Tevhidi esasların insanlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, toplumun Müslümanlara güvenmesi, ümmet arasında tefrikanın, fitne ve fücurun ortaya çıkmaması, istismarcı hiziplerin insanları kandırmaması, beşerî sistemlerin zulmü altında sömürülen, horlanan, yoksulluğa mahkûm edilen, aç bırakılan insanların korunması ancak İslâmi bir yapılanma ile mümkündür.

İslâm, yüce Allah'a yapılan ibadetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi, Tevhidi esaslara davetin yapılması, İslâmi esasların sosyal hayatta en mükemmel bir şekilde uygulanması açısından mutlak manada

cemaatleşmeye önem verir ve bunu zorunlu bir farz olarak emreder.

Mü'minler, yüce Allah'ı razı etme noktasında, her konuda olduğu gibi cemaatleşme konusunda da gereken hassasiyeti, imani bir olgunluk olarak göstermeli, bunu gerçekleştirerek ortaya koymalıdır. Mü'minler açısından cemaatleşme, bir gereklilik, dini açıdan bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve Kur'an'ın emridir.

Cemaatleşme olmadan, dini emirlerin tam ve mütakâmil bir şekilde yaşanması, İslâmi esasların sosyal hayata ve topluma egemen olması, toplumda adalet ve eşitliğin sağlanması hiçbir şekilde mümkün olamaz.

Kur'ani esaslar, iman edenlerin birey olarak yaşamalarına izin vermemekte, onların velâyet ve (9/71) sırdaşlık (9/16) hukukunu oluşturarak topluca Allah'ın ipine sarılarak cemaatleşmelerini istemekte, Allah'ın rahmetinin ancak cemaatleşip velâyet hukukunu oluşturanların üzerinde olduğunu bildirmektedir.



Kur'ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

37

Müslümanlarla kardeşlik, velayet ve sırdaşlık hukukunu oluşturmanın en önemli yolu, hiç kuşkusuzdur ki cemaatleşmektir. Cemaatleşmek, Mü'min olarak hayatı sürdürebilmenin ve Mü'min kalabilmenin en önemli yolu olduğu gibi, Tevhidi esasların insanlara ulaştırılmasında da en etkili metottur.

İslâmi cemaatleşme, Kur'an ve Sünnetin hükümlerine göre oluşturulur

İslâmi cemaatleşme, Kur'an ve Sünnetin belirlediği Tevhidi esaslara, Kur'an ve Sünnette açıkça ortaya konulan hükümlere uygun, ilke ve prensipleri belirlenmiş bir yapı içerisinde iman edenlerin, imani hassasiyetleri doğrultusunda vahdeti oluşturmalarıdır.

İslâmi cemaatleşme, Risalet tarihinde öncü rasullerin örnekliklerini esas alan Müslüman bireylerin, emir komuta düsturunu içselleştirerek bildirilen talimatları, imani bir gereklilik kabul ederek teslim olmaları, hiçbir şekilde ve şartta bunlara aykırı hareket etmemeleridir.

"Ey iman eden kimseler, Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin ve sizden olan emir sahibine de; ancak şayet bir şey hakkında çekişirseniz artık onu, Allah'a ve Rasulü'ne döndürün. Gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız

bu, daha hayırlı ve esas itibarıyla daha güzeldir." (Nisa, 59)

Masivayı emretmediği sürece emir sahibine itaat, yüce Allah'a ve Rasulü'ne itaat olduğundan cemaat içerisinde yer alan bireyler, emir sahibinin emirlerine hiçbir şekilde ve şartta aykırı hareket edemezler.

Cemaatleşme, adı ne olursa olsun ne adına yapılırsa yapılsın, bir kişinin öncülüğünde bazı insanların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları değildir. Bu ancak bir grup ya da topluluk olabilir. Ayrıca Kur'an ve Sünnetten taviz vererek ya da tağuti küfür sistemlerinin izni ile kurulan vakıf, dernek ve parti gibi küfür ve şirk yuvalarında toplanmak da cemaatleşmek değildir. Bunlar, olsa olsa tağuti sistemin işlerliğini sağlayan tağuti kurumlardır.

İslâmi cemaatleşme, hiçbir şekilde tağuti sistemin kurallarına göre oluşmaz. Çünkü İslâmi cemaatleşmenin temel amacı, fitne olan beşerî tağuti sistemleri yeryüzünden kaldırarak yüce Allah'ın hükümlerini ikâme etmektir. Bu nedenle İslâmi bir cemaat, tağuti sistemleri ve kurallarını, İbrahim'i bir duruşla reddeder, bu sistemlerin koruyucu ve yöneticilerine hiçbir şekilde ve şartta İslâmî taviz vererek itaat edemezler.

"Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onun beraberindeki kimselerde güzel bir örnek vardır; o zaman kavimlerine dediler ki: 'Şüphesiz biz, sizden ve Allah'tan başka itaat ettiğiniz şeylerden uzağız, sizi tanımıyoruz. O Bir olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır..." (Mümte-hine, 4)

Cemaatleşme, yüce Allah'ın azabından kurtulmanın biricik yoludur

Yüce Allah (cc) sürekli bir şekilde iman edenlerin cemaatleşmelerini, aksi halde ateşten bir çukurun kenarında bulduklarını, bölünüp parçalanmanın, cemaatleşmemenin şirk olduğunu Kur'an'da birçok ayetinde bildirmiştir.

Yüce Allah'ın belirlediği esaslara, O'nun rızasına uygun birleşmemek, dünya ve ahirette Müslümanlara hüsrana ve felaket getirecektir. Yüce Allah (cc), iman eden kullarını bu hüsrana ve felaketten kurtarmak için onları uyarmakta, topluca kendi ipine (Kur'an'a) sarılmaya davet etmektedir.

"Ve topluca Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin, Allah'ın üzerinizde olan nimetini düşünün; o zaman siz, birbirinize düşman idiniz, nihayet kalplerinizin

arasını birleştirdi. Böylece O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz ve siz, ateşten bir çukurun kenarında idiniz, sonra sizi ondan kurtardı. İşte Allah size ayetlerini açıklıyor ta ki, hidayete eresiniz." (Al-İmran, 103)

İslâm ümmetinin, topluca Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılıp Rasulullah (as)'ı en güzel örnek edinerek bir toplum oluşturmaları onlara dünya ve ahiret saadetini getirecektir.

Ayeti kerimede belirtildiği üzere İslâmi bir cemaat oluşturmamanın, birey kalmanın, tefrikaya düşüp parçalanmanın son durağı, hiç kuşkusuzdur ki cehennem olacaktır. Nitekim yüce Allah (cc) Tevhidi esasları bildikleri halde bu esaslar doğrultusunda yapılması gereken yapılmayıp Müslümanların buldukları yoldan ayrılanların gidecekleri yerin neresi olacağını bildirmekte ve cehennemden sakınmaları için uyarmaktadır.

"Ve kim, hidayet kendisine açıklanır da sonradan Rasul'e muhalefet eder ve Mü'minlerin yolundan başkasına uyarırsa, döndüğü yola onu yöneltiriz ve cehenneme atarız; ne kötü bir sonuçtur!" (Nisa, 115)

Cemaatleşip vahdeti oluşturmamayanlar, şirke düşüp müşrik olmuşlardır

Kur'ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Yüce Allah (cc), cemaatleşmeyi emretmiş, cemaatleşmeyenlerin, Rasulullah (as)'ın örneklüğünden ayrılıp Rasul'e muhalefet ederek Mü'minlerin yolundan ayrılıp başka yollara uyduklarını, onların cehenneme atılacaklarını bildirmiştir.

“Şüphesiz Allah, Kendisine şirk koşulmasını gerçekten başıslamaz; mağfiret dileyen kimse bunun dışındadır ve Allah'a şirk koşan kimse, artık gerçekten uzak bir dalaletle sapmıştır.” (Nisa, 116)

Kur'an'da bildirilen Tevhidi esaslara rağmen Rasulullah (as)'a muhalefet ederek Müslümanların yolundan ayrılan kimseler, Rab'lerine şirk koşmuş, dalaletle düşmüşlerdir. Yüce Allah (cc), böyle kimselerin Kendisine şirk koştıklarını, onların uzak bir sapıklık içerisinde olduklarını bildirmiştir.

Yüce Allah'ın bu apaçık uyarılarına rağmen kendi başına hareket etmeyi sürdüren kimse, apaçık bir şekilde yüce Allah'ın ve Rasulü'nün emrine aykırı hareket etmiş, bu hükümleri, fiilen inkâr ederek “Allah'a ve Rasulü'ne isyan” etmiş, “artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalaletle düşmüştür.”

“Mü'min erkek ve Mü'min kadın için mümkün değildir ki Allah ve Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde onlar, o işi kendilerine göre seçmiş olsunlar, kim Allah'a ve Rasulü'ne

isyan ederse artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalaletle düşmüştür.” (Ahzab, 36)

Tarihi süreçte, -özellikle Tebe-i Tabiinden sonra- bazı kimseler, yüce Allah'ın bu uyarı ve hükümlerine rağmen tefrika-ya düşmüşler, Ümmet arasına ayrılık tohumları ekmişlerdir. Bu kimseler, -adları ve sıfatları ne olursa olsun- Kur'an'ın hükmüne göre yüce Allah'a isyan etmişler, Rab'lerine şirk koşup dalaletle düşmüşlerdir. Bunların son durakları, yüce Allah'ın bildirdiği üzere içerisinde ebediyen kalacakları ve acıklı azabı tadacakları cehennemdir.

Ferdi ve fevri hareket edenler, hevalarını ilah edine-rek Rab'lerine isyan etmişlerdir

Vahdeti sağlamak için cemaatleşip kardeşlik, velayet ve sırdaşlık hukukunu oluşturmak, yüce Allah'ın emri olduğuna göre Mü'minlerle bir yapı oluşturmak, fiilen yüce Allah'ın emrine karşı gelerek O'na isyan etmektir. Bu nedenle iman ettiğini söyleyen bir kimse, Mü'minlerle mutlaka bir yapılanma içerisine girmek zorundadır.

Cemaatleşmeyi emreden ayetler doğrultusunda kardeşlik, velayet ve sırdaşlık hukukunu oluşturmamak, birey olarak hareket edip tefrikaya düşmek,

bu konudaki ayetleri inkâr etmek, yüce Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak, dünyada zillet içerisinde yaşamak, ahirette hüsrana uğramaktır. Yüce Allah (cc), bölünüp tefrikaya düşenlerin müşrikler olduğunu bildirmektedir.

“O’na yönelin ve O’ndan korkun, namazı kılın ve müşriklerden olmayın. O kimseler, dinlerinde tefrikaya düştüler ve grup grup oldular; her hizip yanında olan şeylerle sevinmektedir.” (Rum, 31-32)

Hevalarını ilah edinip Müslümanlardan ayrılan kimselerin gidecekleri yer -Kur’an’da belirtildiği üzere- cehennemden başka bir yer olmayacaktır. Çünkü o kimseler, İslâmi birlikteliğe girmeyerek şeytanın adımlarını takip etmişlerdir. Şeytanı takip edenlerin yeri de şeytanın gideceği yerden başka bir yer olmayacaktır.

Bireysel hareket, şeytanın istediği ve gittiği bir yoldur. Yalnız hareket şeytana tabi olmak ve onun adımlarını izleyerek onun yolundan gitmektir. Kullanımın şeytana tabi olmasını ve bunun sonucunda cehenneme girmelerini istemeyen yüce Allah (cc) onları uyarmakta, kurtuluş yolunu onlara göstermektedir.

Yüce Allah'ın indirdiği hükümler arasında ayırım yapmadan

hepsine birden iman edenler Mü'min, bu hükümlerin hepsine iman edip güçleri nispetinde teslim olanlar Müslümandırlar. Yüce Allah'ın indirdiği hükümlerin tümüne iman edip teslim olmayanlar, şeytanın adımlarını takip etmiş, şeytana tabi olmuşlardır.

“Ey iman eden kimseler, tamamen İslâm’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin, şüphesiz o, size apaçık düşmandır.” (Bakara, 208)

Fevri ve ferdi hareket, hangi gerekçe ile olursa olsun, ateşten bir çukurun kenarında bulunmanın ve ateş çukuruna yuvarlanmanın nedenidir. İnsan, bu korkunç durumdan ancak Kur’ani hükümlere, Tevhidi esaslara, diğer Müslümanlarla beraber sarılmakla kurtulabilir.

Münferit hareket, kişinin kendisine zarar vermesine neden olduğu gibi temsil ettiği davaya da zarar getirir ve insan başarı isterken hüs-ranla yüz yüze gelebilir.

Bir kimse, -iman etmiş olsa bile- cemaat içerisinde yer almaması durumunda onun, Mü'minler üzerinde hiçbir hakkı olamaz.

İslâm Ümmetinin içerisinde bulunduğu acıklı durumun müsebbipleri, tefrikaya düşüp cemaatleşmeyen kimselerdir

Kur’ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Günümüzde Mü'minlerin içerisinde buldukları çıkmazın temel nedeni, bireysel hareket etmeleridir. Bu çıkmazdan kurtulmanın ve yüce Allah'ın buyruklarına uygun bir hayat sürdürmenin, yüce Allah'a hesabı tam verebilmenin tek ve birinci yolu, Kur'an'ın belirlediği esaslar doğrultusunda velâyet hukukunu oluşturup cemaatleşmektir.

Yüce Allah (cc), birçok ayette Mü'minlerin cemaatleşmelerini istemiş, ancak bu durumda güçlü olacaklarını, onurlu bir hayat süreçlerini bildirmiş, dağılıp parçalanmaları halinde ise, güçsüzleşip korkuya kapılacakları, zillete düşebilecekleri konusunda uyarmıştır.

Tarihi süreçte ve özellikle günümüzde İslâm Ümmetinin yaşadığı acıların, küfre karşı içerisinde bulunduğu zilletin müsebbipleri Tebe-i Tabiinden sonra birleşip vahdeti oluşturmak yerine tefrikayı yol edinen kimselerdir. Oysa yüce Allah (cc), bu konuda iman edenleri uyarılmış, dağılıp parçalanmaları sonucunda içerisine düşecekleri durumu açık bir şekilde bildirmiştir.

"Allah'a ve Rasulü'ne itaat edin, çekişmeyin, çünkü cesaretinizi kaybedersiniz, gücünüz gider; sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfal, 46)

Yüce Allah'ın, Müslümanların aralarında kardeşlik, velayet hukukunu oluşturup cemaatleşmelerini bildiren hükümlerini görmezden gelerek tefrikayı yol edinip çeşitli mezheplere ayrılanlar, küfre karşı birleşip güçlü olacaklarına birbirlerini tekfir ederek ayrılıp güçlerini kaybetmişlerdir.

Güçlerini kaybeden tefrikacılar, küfre karşı cesaretlerini de kaybetmişler ve günümüzde en zelil durumu görüldüğü üzere zillet içerisine düşmüşlerdir. Yüce Allah'ın hükümlerini görmezden gelip tefrikayı yol edinenlere karşı kâfirler, aralarında birliktelik oluşturup yeryüzünü ifsad ederek fitne ve fesadı yaymışlardır.

"Kâfir kimseler, birbirlerinin velisidirler, siz onu yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur." (Enfal, 73)

Yeryüzünün kâfirler tarafından ifsad edilmesinin başlıca sorumluları, yüce Allah'ın ve Rasulü'nün uyarı ve hükümlerini görmezden gelip önemsemeyen ve bunlara aykırı hareket eden, böylece Rab'lerine isyan ederek şirk koşup dalalete düşenlerdir.

Kâfirler, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin aralarında birliktelik oluştururlarken İslâm ümmetine mensup olduklarını iddia edenler, kâfirlere göstermedikleri kin ve düşmanlığı,

aynı dine mensup olduklarını iddia ettikleri insanlara karşı gösteriyorlar. Bunun sonucunda kâfirlere karşı zillet içerisinde boyun büküp teslim oluyorlar. İşte günümüzdeki acı tablo maalesef budur. Tarihi süreçte ve günümüzde buna sebep olanlar, Rab'lerine şirk koşmuşlardır.

Cemaatleşme rahmettir

Müslümanlar, ancak velayet hukukunu oluşturup cemaatleşmeleri halinde yüce Allah'ın rahmetinden yararlanabilirler. Aksi halde yüce Allah'ın rahmet ve sevgisinden mahrum kalacak, Al-i İmran 103. ayetinde belirttiği gibi ateşten bir çukurun kenarında bulunacaklar, tevbe etmeden ölmeleri halinde o kenarında buldukları ateş çukuruna, içerisinde ebedi kalmak üzere yvarlanacaklardır.

Müslümanların, rahmete ve yüce Allah'ın rızasına ulaşmaları için yapmaları gereken en önemli şey, diğer Müslümanlarla velayet hukukunu oluşturarak İslâmi bir yapılanma içerisinde yer almalıdırlar.

Yüce Allah (cc), rahmetinin velayet hukukunu oluşturanların üzerinde olduğunu, ancak bu durumda kurtuluşun mümkün olabileceğini bildirmektedir. Cemaat içerisinde yer almayan kimseler, yüce Allah'ın rahmetinden yararlanamayacaklardır.

“Mü'min erkekler ve Mü'min kadınlar, birbirlerinin velisidirler, iyiliği emrederler, kötülükten menederler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Rasülü'ne itaat ederler. İşte Allah, onlara rahmet edecektir, şüphesiz, Allah Aziz'dir, Hâkim'dir. (Tevbe, 71)

Yüce Allah'ın rahmetinden yararlanmak ancak Tevhidi esaslar doğrultusunda İslâmi bir yapılanma içerisinde yer almakla mümkündür. Çünkü Allah'ın rahmeti ancak cemaat üzerinedir ve O, Müslüman bireyin diğer Müslümanlarla mutlaka beraber bulunmasını istemektedir.

“Sabret; nefsin, sabah akşam rızasını isteyerek Rab'lerine davet eden kimselerle beraber tut, dünya hayatının ziynetini isteyerek gözlerin onlardan sapsamın ve kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına tabi olan ve işi hep aşırılık olan kişiye itaat etme.” (Kehf, 28)

İslâmi yapılanma içerisinde yer almakla kişi, dünya ve ahiret hayatında yüce Allah'ın rahmetinden yararlanır. Dünya hayatında, İslâm devletinin oluşması ile toplumsal sıkıntılar ve sorunlar giderilecek, insanlar huzur ve güvene kavuşacak, Ahiret hayatında ise, Rab'lerinin vadettiği mükâfatlara ve onlar için hazırlanan cennetlere kavuşacaklardır.

Kur'ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Yüce Allah'ın rahmetinin kazanılması, dünya ve Ahirette kurtuluşa ulaşılmasının tek ve biricik yolu Kur'anî esaslara iman eden ve bu esaslara teslim olan Müslümanların, behemehal vahdeti oluşturup cemaatleşmeleridir.

Cemaatleşmeyi sağlayıp aralarında bir ulu'l-emre itaat etmeden ölenler, cahiliye ölümü ile ölmüşlerdir

Ulû'l-Emr'in gerekli ve zorunlu olduğu, Kur'an'da belirtilmekte, emir sahiplerinin varlığından söz etmekte, Allah ve Rasulü'nden sonra Ulû'l-Emr'e itaatin zorunlu olduğu bildirilmektedir. Bu, Müslümanların onurlu ve güçlü bir şekilde mücadele etmeleri ve kıyamet günü herkes, imam edindiği önderi ile hesap meydana çıkacağı için bir zorunluluktur.

Rasulullah (as) ümmetini uyarılmış, bir ulu'l-emre itaatin imani bir zorunluluk olduğunu, aksi halde böyle kimselerin, hiç iman etmeyen cahil kimseler gibi öleceklerini bildirmiştir.

“Her kim de (Ulû'l-emr'e) bey'at sorumluluğu olmadan ölürse, cahiliye ölümüyle ölür.” (Müslim, İmare, 58)

Yüce Allah'ın bildirdiği hükümler doğrultusunda Tevhidi esaslara uygun oluşan bir cemaat

içerisinde yer almayı başka bir grup ya da topluluk içinde iken ölmek, elbette yüce Allah'ın hükmüne aykırı hareket etmek ve cahiliye ölümü ile ölmektir.

Ferdi ve fevri planda yapılan her hareket eksik, yetersiz ve etkisizdir. Oysa bir yapılanma içerisinde yapılan her hareket ve söylenen her söz, güven verici ve etkilidir. Bu nedenle Risalet önderleri, cemaatleşmeye önem verdikleri için Tevhidi esasları ulaştırmalarının hemen arkasından insanlara şu çağrıda bulunmuşlardır.

“O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin!” (Şuara, 108)

İslâmi Harekette, cemaatleşmenin gereğine inanan Risalet önderleri, kavimlerini sürekli kendi etraflarında toplanmaya çağırılmışlardır. Bütün Risalet önderleri, uluhiyetin Allah'a ait olduğu gerçeğini ifade ettikten sonra kendilerine itaat etmelerini bildirmişlerdir.

Risalet önderi bütün rasuller; kavimlerini yüce Allah'tan korkmaya ve kendilerine itaat etmeye çağırılmışlardır. Rasul'e itaat etmek, belirli bir merkez etrafında bütünleşmektir. O halde yüce Allah'a iman eden Mü'minlerin, iman ettikten hemen sonra organizeli bir birlik oluşturmaları, imanlarının gereği ve Kur'anî bir sorumluluktur. Bu

birliktelikten kaçanlar Allah'a gereği gibi iman etmemişler demektir.

Dünya ve ahirette kurtuluşun tek yolu, İslami bir yapılanma içinde yer alarak yüce Allah'ın bildirdiği esaslar doğrultusunda hareket etmektir. Yüce Allah (cc), emir ve nehiyelerini bildirirken, kurtuluşa erenleri müjdelerken, çoğul bir ifade kullanarak Mü'minlere topluca hitap etmektedir. Buna göre birey olarak hareket eden kimseler, yüce Allah'ın hitabına mazhar olamayacaklardır.

Yüce Allah (cc), cihattan iyiliği emir-kötülüğü nehye, kardeşlikten ve-layete, dostluktan sırdışlığı kadar bütün konularda Mü'minlere, birey ya da fert olarak değil, topluca hitap etmektedir. "Ey iman edenler" hitabını kullanarak seslenmekte, Mü'minleri överken de "O Mü'minler ki," şeklinde tanımlamaktadır. Yani Kur'an, Mü'minlerden söz ederken, bütüncül ifadeler kullanarak, Mü'minlerin bu bütünlük içinde hareket etmelerini istemektedir.

Yüce Allah'ın rızasının kazanılması, yeryüzünde İslâmi bir nizamın oluşturulması ancak cemaatleşme ile mümkündür

Yüce Allah (cc), indirdiği hükümlerine uymayanları,

dinlerinden döndüklerini, onların yerine Kendisini seven ve Kendisinin de onları sevdiği yeni bir toplum getireceğini vadedmektedir. Yüce Allah'ın sevgisine mazhar olabilmek için iman edenlerin, mutlaka O'nun hükümleri arasında hiçbir ayırım yapmadan iman edip teslim olmaları gerekir.

"Ey iman eden kimseler, sizden kim dininden dönerse, artık yakında Allah bir toplum getirecektir ki, onları sever, onlar da O'nu severler; Mü'minlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı izzetlidirler; Allah yolunda cihad ederler, kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın lütfudur, onu dileyen kimseye verir; Allah, bol verendir, Bilen'dir." (Maide, 54)

Yüce Allah (cc) Mü'minleri, -ancak organize bir bütünlük sağlamaları halinde- yeryüzünde iktidara getireceğini vadedmiştir.

"Allah sizden, iman edip salih amel işleyen kimselere vadedmiştir; onlardan önceki kimseleri, halife yaptığı gibi yeryüzünde onları da halife yapacak, onlar için razı olduğu dinlerini kendilerine sağlamaştıracak ve korkularını sonradan güvene çevirecektir. Onlar, Bana kulluk edecekler, hiçbir şeyi Bana şirk koşturacaklar ve kim bundan sonra inkâr ederse işte onlar, fasıklardır." (Nur, 55)

Kur'anı
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Yeryüzünde yüce Allah'ın hükümlerinin uygulanması, fitne olan beşerî sistemlerin yeryüzünden kaldırılmaları, ancak büyük bir gücün varlığı ile mümkündür. Bu güç ise, topluca Allah'ın ipine sarılıp kardeşlik ve velayet hukukunu oluşturarak cemaatleşen Müslümanlardır.

"Fitne olmayınca ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın! Artık gerçekten son verirlerse, artık şüphesiz Allah, yapmış oldukları şeyleri görendir." (Enfal, 39)

Kur'an'da geçen "Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet-siniz, iyiliği emrediyorsunuz, kötülükten men ediyorsunuz ve Allah'a iman ediyorsunuz." (Al-i İmran, 110) ifadesi, insanlara Hakk'ı anlatıp onları zulümden kurtarmaktır ki bu, ancak güçlü bir yapılanma ile mümkündür. O yapılanma da ancak Kur'ani esaslar doğrultusunda oluşan İslâmi bir cemaattir.

"Ne oldu size ki, Allah yolunda mustazaf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz! O kimseler diyorlar ki: 'Rabb'imiz, o halkı zalim olan bu kentten bizi çıkar, bize yanından bir koruyucu ver, bize yanından bir yardımcı ver.'" (Nisa, 75)

Müslümanların nihai görevleri, yeryüzünden fitne olan, insanlara zulmeden beşerî

zulüm sistemlerini kaldırarak yüce Allah'ın dinini egemen kılmalarıdır. Ancak bu durumda insanlar, beşerî sistemlerin baskı ve zulümlerinden kurtularak Tvhidi esaslara ulaşabilirler. Bu ise, ancak velayet hukukunun Müslümanlar arasında sağlanması ile mümkün olabilecektir.

Yüce Allah (cc), cemaatleşmeye, birlikteliğe, organizeli harekete çok büyük önem vermekte ve cemaat içinde olanları da övmektedir. Cemaatleşmiş Mü'minler, kâfirlere korku salarken, birbirlerine de güven vermektedirler. Bu nedenle Mü'minler, her konu ve durumda bütünlük içerisinde hareket etmelidirler.

Mü'minler, bir vücudun azaları gibidirler

Yüce Allah (cc), sevdiği Mü'minlerin sıralanmış binalar gibi düzenli bir yapıya sahip olduklarını, cemaatleşmiş, -günümüz deyiimi ile örgütlenmiş-insanları sevdiğini bildirmektedir.

"Şüphesiz Allah, saf tutarak Kendi yolunda savaşan kimseleri sever; şüphesiz onlar, sıralanmış binalar gibidirler." (Saf, 4)

Kendi yolunda kenetlenmiş bir şekilde bir araya gelip Kendi yolunda omuz omuza mücadele edenleri seven yüce Allah (cc), Müslümanlardan bunu gerçekleştirmelerini istemektedir.

Yüce Allah'ın lütuf ve rahmeti dışında hiçbir güç insanların arasını bitiştirilmiş binalar misali uzlaştırmayacak ve hiçbir çıkar bu denli bir birlikteliği oluşturamayacaktır. Ancak heva ve heveslerini her şeyin üstünde tutan, yüce Allah'ın rızası dışında başka çıkarlar peşinde koşan kimseler, hiçbir şekilde düzenli oluşturulmuş İslâm toplumu içerisinde yer alamayacaklardır.

Müslümanlarla velayet hukukunu oluşturmak aynı zamanda yüce Allah'ı ve Rasulü'nü veli edinmektir.

"Şüphesiz sizin veliniz, ancak Allah, O'nun Rasulü ve iman eden kimselerdir! O kimseler, namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirler ve onlar rükûa varırlar." (Maide, 55)

Yüce Allah (cc) iman edenlerin, diğer Mü'minlerle cemaat oluşturmalarını istemektedir. Çünkü velayet hukukunu oluşturmayanlar, yüce Allah'ın ve Rasulü'nün de velayetinden mahrum olacaklardır ki, bu durumda onların velisi, ancak şeytan olacaktır.

Rasulullah (as) da Mü'minleri, bir vücudun azalarına benzeterek şöyle buyurmuştur.

"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun

bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar."

Bir vücudun azaları nasıl ki bir vücuda bağlı ve tek merkezden yönetiliyorlar ise, Mü'minlerin de bir vücudun azaları olabilmeleri ancak bir yapı içerisinde yer almaları ile mümkündür.

Mü'minlerle birliktelik oluşturan iman eden bir kimse, o Mü'minler içerisinde, tıpkı bir vücudun azası gibi, uyumlu hareket etmekle mükelleftir. Bu mükellefiyet, hem yapının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, hem de kendisinin imanını koruyabilmesi ve yüce Allah'ın emrine tabi olması nedeniyle zorunludur.

Mü'minleri bir-birine bağlayan bağ, Allah sevgisi ve aşkıdır. İşte bu sevgi ve muhabbetle birbirlerine bağlı olan Mü'minler, kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih ederler. Yüce Allah'ın rahmeti, ancak birbirlerini seven, kardeşini kendisine tercih eden Mü'minlerin oluşturduğu cemaat üzerinde olacaktır. Öyle bir cemaat ki, bireyleri arasında sevgiden, muhabbetten başka bir bağ yoktur.

Cemaatleşen Mü'minler, kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih ederler

Kur'ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

İslâm'da gerçek kardeşlik, kan bağına, soysop akrabalığına bağlı bir kardeşlik değil, iman kardeşliğidir. İman kardeşliği, kan bağı ve soysop akrabalığından çok daha ileri bir düzeydedir. Mü'minleri, birbirlerinin kardeşleri olarak ilan eden yüce Allah (cc), bu kardeşlik hukukuna riayet edilmesi ile Mü'minlerin rahmete ulaşacaklarını bildirmiştir.

"Şüphesiz ancak Mü'minler kardeşlerdir, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan sakının ta ki, rahmet olunasınız." (Hucurat, 10)

Mü'minler, ilişkilerini kardeşlik esasına ve sevgi bağına dayalı olarak yürütürler ve birbirlerine karşı hiçbir şekilde kin beslemez, birbirlerine düşman olmazlar. Mü'minleri, birbirlerinin kardeşleri olarak bildiren yüce Allah (cc), bu kardeşliğin, sıradan ve sözde bir kardeşlik olmadığını, gönülden bir kardeşlik olduğunu bildirmiş, Mü'minlerin birbirlerine bakış açılarının ne olduğunu, Ensar ve Muhacirinin kardeşlik duygusunu örnek vererek açıklamıştır.

"Ve onlar, önceden o yurda yerleşen ve iman eden kimselerdir; kendilerine hicret edenleri severler; (onlara) verilenlerden dolayı göğüslerinde bir sıkıntı duymazlar. Şayet kendilerine mahsus olsa bile onları (kardeşlerini) kendi nefis-

lerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, artık işte kurtulanlar onlardır." (Haşr, 9)

İslâm'daki kardeşlik bağı işte budur; kardeşini kendi öz nefsi-ne tercih etmek, onun iyiliğini istemek, onun daha iyi olması için çalışmak. İslâm'daki bu kardeşlik hukuku, beşerî hiçbir sistemde bulunmamaktadır. Beşerî sistemlerdeki insan ilişkileri, bireysel ve çıkarıcı bir ilişkidir. Bu nedenle de her birey, öncelikle kendisini, kendi çıkarlarını düşünür.

Rasulullah (as), Mü'minlerin, birbirlerine karşı sorumluluklarını şöyle ifade etmiştir:

"Hiçbiriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz."

Mü'min şahsiyet, ne pahasına olursa olsun, cemaatin yapısını bozacak, huzursuzluğa neden olacak her türlü söz ve davranıştan kaçınmalıdır. Kendi düşüncesine aykırı olmuş olsa bile, cemaatin aldığı kararlara hiçbir şekilde itiraz etmeyecek, alınan karara isteyerek uyacak ve verilen görevi yapacaktır.

Mü'min şahsiyet, cemaatin aldığı kararları, hiçbir şekilde ifşa etmeyecek, başkalarıyla paylaşmayacaktır. Alınan kararı beğenmeyerek münferit hareket etmeyecek, nefsinin sesine değil,

Kur'ani esaslar doğrultusundaki karara uyacaktır. İşte ancak bu durumda yüce Allah (cc), o Mü'mini, diğer Mü'minlerle kaynaştırarak, kalbine sevgi koyarak diğer Mü'minlerle uyumlu hareket etmesini nasip edecektir.

"Ve onların kalplerinin arasını birleştirdi; şayet yeryüzünde ne varsa hepsini verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin velakin Allah, onların arasını birleştirdi; şüphesiz O, Aziz'dir, Hâkim'dir." (Enfal, 63)

Cemaat yapısı içinde yer alan Mü'minler, birbirlerini kalpten severek birlikliklerini huzurlu bir şekilde ilelebet sürdüreceklerdir. Böylece Tevhidi esaslar insanlara daha rahat bir şekilde ulaşacak ve Mü'minler, birlikte hareket etmelerinden dolayı yüce Allah'ın müjdeliği rahmete kavuşacaklardır.

İslâm toplumu içindeki Müslümanların, bir vücudun azaları gibi uyumlu bir birliklik sağlamaları ancak birbirlerini sevmeleri ile mümkündür. Bu kardeşlik sayesinde Müslümanlar, aralarında iş bölümü yapacak ve topluma daha iyi bir şekilde Tevhidi esasları ulaştıracaklardır.

Cemaat içerisinde bulunma, insan hayatı boyunca devam etmeli, hayat, bu esas üzerinde iken son bulmalıdır.

"Ey iman eden kimseler, Allah'tan hakkıyla sakının, O'ndan korkun ve siz, Müslümanlar dışında ölmeyin." (Al-i İmran, 102)

Cemaatleşmek, üstünlük vesilesidir

İslâm, Müslümanların onurlu ve izzetli bir hayat sürmeleri, Rab'lerine karşı ibadetlerini gereğince yerine getirmeleri, Tevhidi esaslara daveti Kur'ani esaslara uygun yapabilmeleri, İslâmi esasların sosyal hayata tam uygulanması açısından mutlak manada cemaatleşmeye önem verir, bunu zorunlu bir farz olarak emreder. Bunun yapılmamasının dünyevi ve uhrevi sonuçlarının ne olacağını açıkça bildirir.

Cemaatleşme; İslâmi bir yapılanma şekli, organize olmuş bir bütünlüktür. Şu bir gerçektir ki örgütlenmiş bir topluluk daima örgütlenmemiş topluma hükmeder. Organize olmayan bir düşünce, hiçbir şekilde insanlar ve toplum üzerinde etkili olamaz. Başarının ilk ve en temel şartı, organize bir bütünlük oluşturmaktır.

Mü'minler, münferit olarak milyonlara varan çoğunlukta olsalar bile, örgütlenmiş müşrik ve kâfir bir azınlık grubu tarafından daima güdülürler. O durumda, her zaman ve zeminde de zillet içine girerler.

Kur'ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Siyasi literatürde ifade edilen: **“Örgütlenmiş (organize olmuş) bir azınlık, daima örgütlenmiş çoğunluğa hükmeder.”** sözü, günümüz İslâm ümmetinin halini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerçek Mü’min olabilemenin şartının da ancak Allah’ı, Rasulü’nü ve iman eden kimseleri dost edinmek ile mümkün olabilecektir.

“Kim, Allah’ı, Rasulü’nü ve iman eden kimseleri dost edinirse, işte gerçekten Allah’ın taraftarı onlardır, (onlar) galip geleceklerdir.” (Maide, 56)

Üstün olabilmenin yolu da hiç kuşkusuzdur ki, İslâmi bir yapılanmadan, Allah yolunda kenetlenmiş bir cemaatten geçmektedir. Cemaatleşmek, aynı zamanda İslâmi esasların insanlara daha sağlıklı olarak ulaşmasını sağlayacaktır. Müslümanların, buldukları yerlerde birey olarak daha önce yaptıkları İslâmi davet, cemaatleşme ile daha organizeli bir şekilde yapılacak, böylece davet toplum üzerinde daha etkili olacaktır.

İşte her zaman Mü’minler için duamız:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Rabb’imiz, hesaba durulacağı gün beni, anamı-babamı ve Mü’minleri bağışla!” (İbrahim, 41)

Selam Rab’lerinin hükümleri arasında ayırım yapmadan hepsine iman edip Mü’min, hepsine teslim olup Müslüman olanların üzerine olsun.

Günümüzde kendilerini İslâm’a nispet eden iki milyarı aşkın İslâm ümmeti, ülkeleri içerisinde örgütlenmiş kâfir, müşrik ve fasık bir azınlık tarafından yönetilmekte, dünya çapında ise emperyalizm tarafından sömürülmektedir. İslâm ümmetinin içler acısı bu durumunun asıl nedeni, halkında Müslümanların da bulunduğu ülkelerin birliktelik oluşturmamalarıdır.

Günümüzde Tevhidi esaslar doğrultusunda İslâmi bir yapılanma olmadığından kendilerini İslâm’a nispet edenler, beşerî sistemlerin zulmü altında yaşamakta, her türlü baskıya maruz kalmaktadırlar. Oysa Mü’min olduklarını iddia edenler, gerçekten Kur’ani hükümlerin tümüne uymuş olsalar, gerçekten üstün geleceklerdir.

Yüce Allah (cc), iman edenlerin ancak Kendi hükümlerine teslim olmaları ve gerçekten Mü’minler olmaları halinde en üstün olabileceklerini bildirmiştir.

“Yılmayın ve üzülmeyin, gerçekten Mü’minler iseniz en üstün sizsiniz.” (Al-i İmran, 139)

Kur’ani
mücadele

Cemaat
leşmek
farz olan
imani bir
zorunluluktur

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

50

tefsir

Araf Suresi

180-206. Ayetler

Yüce Allah'a kullukta temel ölçü

Rab'lerine nasıl kulluk edecekleri ile ilgili esaslar, yüce Allah'a iman ederek en büyük şerefe erenler için, iman ettikleri Kur'an'da apaçık bir şekilde açıklanmıştır. Hiç kimse, kendi arzusundan hareketle yüce Allah'a istediği şekilde kulluk yapamaz. Kur'an'da temel ilkeleri belirlenmiş kulluğun, yüce Allah'ın isim ve sıfatlarına uygun bir şekilde yapılması gerekir.

180- En güzel isimler Allah'ındır, o halde onunla O'na davet edin ve O'nun isimleri hakkında doğru yoldan sapan kimseleri bırakın; onlar, yapmış oldukları şeylerin cezasını göreceklerdir.

Yüce Allah'a kulluğun, bireysel ibadet ve duanın, imana ve Tevhidi esaslara davetin, yüce Allah'ın isim ve sıfatlarına uygun olması, bu konuda eğriliğe sapılmaması gerekir. İmana ve Tevhidi esaslara davet çağrısı yapılırken bu çağrı, öncelikle yüce Allah'ın Ulûhiyet, Rububiyet ve Meliklik sıfatlarına yapılmalıdır.

Yüce Allah'ın Ulûhiyet, Rububiyet ve Meliklik sıfatları, net bir şekilde anlaşılmasın -ki bu Tevhiddir- yüce Allah'a gereği gibi iman edilemeyeceği apaçık bir şekilde ortadadır. Yüce Allah'ın sıfatları, kişi tarafından net ve açık bir şekilde bilinmeden yapılan iman, ancak şirke bulanmış bir imandır.

Yüce Allah'ın, Tevhidi oluşturulan sıfatlarını başkalarına verip yalnızca O'nun Rahman ve Rahim sıfatlarına iman etmek, şirk ve şeytanın insanları aldatmasından başka bir şey değildir. Yüce Allah (cc) bu konuda insanları uyarmakta, şeytanın tuzağına dikkat etmelerini istemektedir.

"Ey insanlar, Rabb'inizden korkun ve çekinin ki o gün, baba çocuğu için cezalandırılmaz ve o çocuk da babası için bir şey ödeyemez; şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir, öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı sizi Allah ile kandırmasın." (Lokman, 33)

Şeytan ve onun insan cinsinden yardımcıları, insanları Tevhidi esaslardan uzak tutarak onlara, yüce Allah'ın yalnızca Rahman ve Rahim sıfatlarını anlatırlar.



Kur'anı
mücadele

A'raf Suresi-8
180-206
Ayetler

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları ile insanların, -ne günah işlerlerse işlesinler- affedilecekleri yalanını yaymaya ve insanları bu sıfatlar üzerine yoğunlaştırmaya çalışırlar. Yüce Allah (cc), bu konuya dikkatleri çekerek: "O'nun isimleri hakkında doğru yoldan sapan kimseleri bırakın; onlar, yapmış oldukları şeylerin cezasını göreceklerdir." buyurmaktadır.

Allah (cc), onların örnek alınmasını istemiştir.

"Gerçekten onların kıssalarında, akıl sahipleri için ibretler vardır; (bu), uydurulacak bir söz değildir velakin kendinden öncekilerin doğrulanması ve her şeyin ayrıntılı açıklaması ve bir hidayet ve rahmettir iman eden topluluklar için." (Yusuf, 111)

Diktatörlerin ve tağuti sistemlerin kiralık ajanları, vaaz ve sohbetlerinde, Cuma ve Ramazanlarda, yüzlerce yıldır hep aynı şeyleri anlatmaktadırlar. En kıt akıllı kimselerin bile bir iki defa anlatıldığında kolayca anlayabilecekleri namazın nasıl kılınacağı, orucu ve abdesti bozan şeylerin ne olduğu, komşu ve kul hakkı vb. konular, yüzyıllardır diktatörlerin ve tağuti sistemlerin işgali altındaki camilerde anlatılmaktadır.

Risalet önderi rasuller ve Tevhid erleri, kendi dönemlerinde karşılaştıkları bütün zorluklara rağmen insanları Hakk'a iletmeye çalışmışlar, Hak ile adaleti ikame etmişlerdir.

Diktatörlerin ve beşerî tağuti sistemlerin, tüm bel'am ve ajanların, karşı çıkışlarına, Tevhidi esasları gizleme gayretlerine rağmen yüce Allah (cc), insanları Hakk'a götüren ve Hak ile adalet yapacak kimseleri var etmiştir ve inşaAllah var edecektir de!

Yüce Allah'a davetin en güzel örnekleri, Risalet önderleridir

181- Yarattığımız kimselerden bir ümmet de Hak ile hidayete iletiyor ve onunla adalet yapıyorlar.

Yüce Allah (cc), Kendisine karşı kulluğun, Tevhidi esaslara davetin nasıl yapılacağı ile ilgili esasları, Risalet önderlerinin ve Tevhid erlerinin örnekliklerini vererek Kur'an'da açıkça beyan etmiştir. Kendisine karşı yapılacak kulluğun, Tevhidi esaslara davetin en güzel örneğinin Risalet önderleri olduğunu bildiren yüce

Tarihi süreçte hemen her dönemde diktatörlerin, tağuti sistemlerin ve bel'amların, Tevhidi esaslara ve Hakk'a karşı sürdürdükleri, Hakk'ı batılla bulama, gerçekleri gizleme savaşına karşılık Risalet önderleri ve onların izinde giden Tevhid erleri var olagelmiş, insanları,

Hakk'a ve Tevhidi esaslara davet etmiş, kendilerine tabi olanlarla Hak yoluna girmişlerdir. Hakkı yalanlayanlar ise, her dönemde en kötü bir şekilde helak edilmişlerdir.

182-183- Ayetlerimizi yalanlayan kimseleri, bilmedikleri yerden yavaşı yavaşı yaklaştıra-cağız; onlara mühlet veriyorum, şüphesiz planım sağlamdır.

Hak batıl, Tevhid şirk mücadelesinde Tevhidi esasları gizleyerek Hakk'ı yalanlayan küfür cephesi ile onların, çeşitli vaatlerle satın aldıkları bel'amların, hak ettikleri cezalarını er-geç bulacakları Kur'an'da açık bir şekilde bildirilmiştir. Dillerini sarkıtp soluyan köpeklere benzeyen bel'amlar, yüce Allah'ın lanetine uğramış kimselerdir.

Tevhid şirk mücadelesinde Tevhid erleri, batıl cephesi tarafından değişik vasıflarla vasıflandırılmış, toplumun gözünden düşürülmeye, sözlerinin dinlenmesi engellenmeye çalışılmıştır. Ancak yüce Allah (cc), dinine yardım edenlerin her zaman doğru yol üzerinde bulduklarını ve onların apaçık uyarıcılar olduklarını bildirmiştir.

184- Düşünmüyorlar mı ki arkadaşlarında bir cinnet yoktur; şüphesiz o, ancak apaçık bir uyarıcıdır!

Tevhid erlerini kötileyip Hakk'ın yayılmasını engelleyerek Rab'lerine karşı bir mücadele içerisine giren inkârcıları yüce Allah (cc), düşünmeye davet etmiş, bildirdiği hükümlere iman etmelerini istemiştir.

185-186- Göklerin ve yerin melekûtunu, Allah'ın yarattığı şeyleri azıcık düşünmüyorlar mı! Ve elbette ecelleri gerçekten yaklaşmış olabilir; artık ondan sonra hangi söze iman edecekler! Allah kimi saptırırsa, artık ona hidayet eden olmaz; tuğyanları içerisinde onları bırakır, başıboş gezinip dururlar.

Bütün uyarılara rağmen küfür, şirk, azgınlık ve isyanlarında direnenlerin, artık hiçbir şekilde hidayet bulamayacakları, Allah'tan başka onlara yol gösteren kimsenin olamayacağı ve bu nedenle azgınlık içerisinde bocalayacakları bildirilmektedir.

Gaybı ancak Allah bilir

Kâinatı ve içindekileri, hayatı ve canlıları yaratan yüce Allah (cc), yarattıkları ile ilgili bütün kuralları da belirlemiştir. Onların, ne zamana kadar yaşayacaklarını, hangi durumda nelerle karşılaşacaklarını belirtmiş, insan ve cin dışındaki varlıkların kaderlerini tayin etmiştir.

Kur'ani
mücadele

A'raf Suresi-8
180-206
Ayetler

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

İnsan ve cin türünden yarattıklarının, ne zamana kadar yaşayacaklarını takdir etmiş ancak ne yapacakları, nasıl bir hayatı seçecekleri konusunda ilahi hükümlerini bildirerek seçimi onların kendi cüzi iradelerine bırakmıştır. İnsan ve cinler, Tevhid ve şirki, Hak ve batılı kendi iradeleri ile seçecek, bu seçimleri sonucunda onlara bildirilen durumlarla karşılaşacaklardır.

İnsan, kendi hayatı ile ilgili konuları, iman ettiği ilahi hükümlerden öğrenebilir ya da kendi arzularını ölçü edinerek kendisi için bir yol, bir kader çizebilir. Bu konuda yüce Allah (cc) insanı, kendi özgür iradesine bırakmıştır. Kendi arzularını ölçü edinen, şeytanın vesveselerine uyan bir kimse, kendisi ile ilgili kararları kendisi verir.

İnsan, kendisi ile ilgili verdiği kararların, Kur'an'da bildirilen sonuçlarını da peşinen kabul etmiş demektir. Ancak o, kâinat ve hayat hakkında hüküm koyamaz, onun sevk ve idaresi ile ilgili kanaat ve görüş belirlemez. Kâinat ve hayat hakkındaki kesin hükümleri, onu yaratan yüce Allah (cc) koymuş, konulan hükümler üzerinde insan ve cin, söz ve hak sahibi olamazlar.

İnsan, **-rasuller de dâhil-** kâinat ve hayatın geleceği hakkında hüküm koyamaz,

onların geleceklerinin ne olacağını, yaratıcının bu konudaki hükümlerini, Rabb'i tarafından kendisine bildirilmediği sürece bilemez. İnsan, kendisinin, kâinat ve hayatın geleceği konusunda bilgi sahibi değildir; gelecekle ilgili bilgi, gayptır ve gaybı da yalnızca yüce Allah (cc) bilir.

Gayb nedir!

Gayb, beş duyu ile ulaşılmayan, insanın dışında olan her şeydir. Gayb, belli vasıtalarla ulaşılabilen ve hiçbir vasıta ile ulaşılmayan gayb olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci kısımdaki gaybı yüce Allah (cc), ya rasullerine bildirerek onlar vasıtası ile insanları haberdar eder, insanlar böylece bilgi sahibi olurlar ya da ilmi araştırmalar sonucu elde edilen bulgular ışığında varlığından haberdar olunur. Örneğin, geçmiş rasullerin kıssaları ve geçmiş toplumların varlıkları, kültürel kalıntıları gibi.

"Biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz; böylece sana bu Kur'an'ı vahy ediyoruz ve şüphesiz sen ondan önce bilmeyen kimselerden idin." (Yusuf, 3)

"Bunlar, gayb haberlerindedir, onu sana vahy ediyoruz; sen ve senin kavmin, bundan önce onu bilmiyordunuz; o halde sabret, şüphesiz akıbet Muttakilerindir." (Hud, 49)

Yüce Allah'ın bildirmesi ile insanlar, geçmiş rasullerin kıssalarından ve onlara karşı çıkan zalimlerin durumlarından, onların helak ediliş hikâyelerinden haberdar oluyolar.

"Allah, temizden pis olanı ayırın-caya kadar, o üzerinde olduğunuz şey üzerinde Mü'minleri bırakacak değildir ve Allah gaybe sizi vakıf kılacak değildir velakin Allah, rasullerinden seçer. Dileyen kimse artık Allah'a ve rasullerine iman eder; şayet iman eder ve sakınırsa-nız artık sizin için büyük mükâfat vardır." (Al-i İmran, 179)

Hiçbir vasıta ile ulaşılmaya-cak gayb

Kâinat, hayatla ve insanla ilgili, yüce Allah'ın takdir ettiği ecel, kulları için gelecekte neler takdir ettiği ile ilgili hükümler vb. hiçbir vasıta ile ulaşılmayacak gayptır.

"Gaybı bilendir; ancak O, gaybını hiç kimseye beyan etmez." (Cin, 26)

İlahi buyruk, gaybın yüce Allah'a ait olduğunu ve onu, dilediğinden başkasına göstermeyeceğini bildirdiği halde insanlar, zaman zaman hadlerini aşarak gayb, kâinat ve hayatın geleceği hakkında, -hiçbir gerçekliği ve delili bulunmayan- fikirler ortaya atmışlardır. Bununla da yetinmeyen bu kimseler, gayb konusunda Allah rasullerini de sorguya tabi

tutmuşlardır. Bu sorgulamalar-dan biri de kıyametin kopması ile ilgilidir.

187- Saati sana soruyorlar; ne zaman sabit olacak? De ki: 'Şüphesiz onun ilmi, Rabb'imın yanındadır; O'ndan başkası, vaktinde onu açığa çıkaramaz! O, göklere ve yere ağır gelir; ani bir baskından başka size gelmez. Sanki gerçekten sen ondan hoşnutsun da sana soruyorlar. De ki: 'Şüphesiz onun ilmi Allah'ın yanındadır velakin insanların çoğu bilmi-yorlar.

Kıyametin saatini, yalnızca yüce Allah (cc) bilir ve O, bu gaybı-nı hiç kimseye açmaz, açmamıştır. Kıyamet saati hakkında yapılan kehanet, yorum, açıklamalar ve bu konu ile ilgili olduğu iddia edilen alametlerin hepsi yalan ve aldatmacadan başka bir şey değildir.

Rasuller, Allah bildirmedi-ğey gaybı bilmezler

Yüce Allah (cc): "Sanki gerçekten sen ondan hoşnutsun da sana soruyorlar. De ki: 'Şüphesiz onun ilmi Allah'ın yanındadır" buyurarak kıyamet saati ile ilgili bilgisi-ni, Rasulü'ne bile açmadığını bildirmişti. Ancak bazı kimseler, Rasul'ün üzerine iftira atarak onun, kıyamet saatinin yaklaştığı ile ilgili bazı alametlerin olduğunu söylediğini iddia ederler.

Kur'an gerçeğinden ve onu anlamaktan uzak kimseler, Rasulallah (as)'ın, yüce Allah'ın bildirdiği gerçekler dışında, bu gerçeklere aykırı bir şey söyleyemeyeceğini bilmedikleri için İsrailiyattan aldıkları yalanları, Rasulallah (as)'ın üzerine iftira atarak kıyamet alametlerinin olduğunu iddia ederler. Oysa Rasulallah (as), kendisine gönderilen ayetleri çok iyi bilen, bunlara aykırı bir şey söyleyemeyeceğinin farkında olan bir Rasul'dür.

duymadan, zerre kadar yüce Allah'tan korkmadan, Rasulallah (as)'ın üzerine iftira atarak onun söylediğini iddia etmişlerdir. Oysa Rasulallah (as), vahyin kendisine bildirdiği şekilde hareket etmiş ve gaybı (geleceği) bilmediğini söylemiştir.

188- De ki: 'Allah'ın dilediği şey dışında kendime, fayda ve zarar vermeye malik değilim; şayet gaybı bilmiş olsaydım, elbette hayırdan çokça elde ederdim ve bana kötülük dokunmazdı; doğrusu ben, ancak iman eden bir topluma uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

"Doğrusu neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasını Bize iftira atman için seni, gerçekten fitneye düşüreceklerdi ve o zaman seni dost edineceklerdi. Şayet gerçekten seni sağlamlas-tırmasaydık, andolsun neredeyse onlara biraz güvenecektin, o zaman sana hayatın iki kat ve ölümün iki katını tattırırdık, sonra bize karşı kendine bir yardımcı bulamazdın." (İsra, 73-75)

"De ki: 'Size, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem ve size 'gerçekten ben meleğim' de demiyorum; şüphesiz ben, sadece bana vahyolunan şeye tabi oluyorum' De ki: 'Âmâ ve gören eşit midir, artık düşünmüyor musunuz?'" (En'am, 50)

"Şayet o, bazı sözleri bize karşı söyleseydi, tarafımızdan onu alırdık, sonra onun can damarını elbette keserdik, işte o zamansizden hiç kimse ona engel olamazdı." (Hakka, 44-47)

Bu ve benzeri daha birçok ayette belirtildiği üzere, ne Rasulallah (as) ve ne de başka bir rasul (as), gaybı bilmez. Onlar, kendilerine vahyedileni insanlara duyuran nebilerdir ve kendilerine bildirilenler dışında, Rab'lerinin bildirmediği bir konuda fikir ileri süremezler.

Allah'ın verdiği nimetlerle O'na şirk koşmak

Bu uyarının, Rasulallah (as) üzerinde bıraktığı çok ağır etkiyi anlamayan, anlamaktan mahrum kimseler, Kıyamet saati ve gayb ile ilgili başka konularda uydurdıkları yalanları, hiçbir sıkıntı

Bazı kimseler, Rab'lerinin kendilerini en güzel biçimle yoktan var edip kendilerine çeşitli nimetler verişini unutarak Rab'lerine nankörlük yapıp eş koşarlar. Bazıları, kendilerine verilen mal ve sermayeyi, güç, kuvvet ve güzellikleri, eş ve evlatları ile Rab'lerine şirk koşarlar. Onlar, nimetleri verenin, bir gün onları geri alacağını, onların hesabını soracağını düşünmezler.

Tarihi süreçte Karun benzeri kimseler, mal ve sermayeleri ile Rab'lerine şirk koşup isyan ederlerken, kimileri Fir'avın gibi güç ve kuvveti, kimileri, Rasûlullah (as)'a karşı çıkan Mekke müşrikleri gibi evlatlarının çokluğu ile Rab'lerine şirk koşmuşlardır.

Yüce Allah (cc), insanın nankörlüğünü ve Kendisine nasıl eş koştuklarını aşağıdaki ayette çok güzel bir şekilde açıklamıştır.

189-190- O'dur ki bir tek nefisten sizi yarattı, ona, huzur bulması için onun eşini var etti; ne zamanki onu sarıp örtünce (eşi), hafif bir yük yüklendi, böylece onu gezdirdi; ne zamanki (yükü) ağırlaştı Rab'leri Allah'a dua ettiler: 'Doğrusu şayet bize bir salih (çocuk) verisen elbette şükredenlerden oluruz.' Ne zaman onlara bir salih (çocuk) verdi, kendilerine verdiği şeyde O'na ortaklar kıldılar; hâlbuki Allah, ortak koştukları şeyden yücedir.

Bazı kimseler, bir evlat sahibi olmak için çırpınır durur; çocukları oluyorsa doktor, hastahane, yatır bırakmaz dolaşırlar, Rab'lerine, gece gündüz yalvarır dururlar. Yüce Allah (cc), kendilerine bir evlat verince, çocuklarının doğumlarında, doğum yıllarını kutlamalarında, sünnet ve düğünlerinde, nihayet çocuklarının ölümünde Rab'lerine şirk koşar, isyan ederler.

Kimileri, eşlerini, mal, mevki ve makamlarını, önder, ağabey, şeyh ve liderlerini Rab'lerine eş tutar, şirk koşarlar. Özellikle beşerî sistemlerde, devlet başkanlarının ya da sistemi ilk kuranların, öldükten sonra heykelleri yapılır, insanlar, taş, tunç, bronz ve betondan yapılmış heykelleri kutsamaya başlar, liderleri ile konuşur gibi bu elleri ile yaptıkları putlarla konuşurlar.

İnsanların onur ve haysiyetlerini ayaklar altına alan, onları küçük düşüren, gelişmemiş ilkel topluluklara dönüştüren, yüce Allah'a karşı şirk, küfür ve isyan olan putperestlik, her dönemin en aşağılık yüzkarasıdır.

Onur ve haysiyetleri gibi düşünme yetenekleri de kalmayan putperestler, tapındıkları, -canlı ya da cansız kişilerin- kendileri gibi bir beşer olduğunu düşünmüyorlar. Yüce Allah (cc), insani birçok değerlerini yitiren putperestleri uyarıyor ve tapındıklarını düşünmelerini istiyor.

191-193- Hiçbir şey yaratmayan şeyleri ortak mı koşuyorlar! Onlar, yaratılanlardır. (Onların,) onlara yardım etmeye güç yetiremezler ve onlar, kendilerine de yardım edemezler. Şayet onları hidayete çağırırsanız size tâbi olmazlar, sizin onları çağırmanız yahut sizin susmanız, sizin için aynıdır.

Yüce Allah (cc) müşrikleri, düşünsel ve görsel olarak ilah edindikleri şeyleri düşünmeye davet ediyor, bu taptıklarının bir hiç oldukları üzerinde düşünmelerini istiyor. Ancak düşünüp akletmek, elbette bir erdem ve yetenektir. Bu ise, ancak akıl sahibi kimselerin ulaşabilecekleri bir fazilettir.

Hiç kimseden korkmadan Hakk'ı ortaya koymak

Kendileri gibi yaratılmış olan, eksikliklerle donanmış bulunan, aldıkları nefesleri ve oksijeni bile kendileri yaratmayan, başı bir damla bulanık su, sonu bir leş olan, aciz ve zavallı kimselerin üstün kabul edilip onları, âlemlerin Rabb'i yüce Allah'a tercih etmek, hiçbir akıl, kalp, vicdan, tefekkür ve imanla kabul edilebilecek bir şey değildir.

194-195- Şüphesiz Allah'tan başka çağırıklarınız, sizler benzeriniz kullardır; o halde onları çağırın, şimdi size icabet etsinler, gerçekten sadıklar iseniz. Onların ayakları mı var ki onunla yürüsünler yahut elleri mi var ki onunla tutunsunlar yoksa gözleri mi var ki onunla görsünler ya da kulakları mı var ki onunla işitsinler! De ki: 'Ortaklarınızı çağırın, sonra bana planınızı uygulayın, sonra bana süre vermeyin.'

Kendileri gibi bir beşer olanları ilahlaştırıp yücelten, onların mezarları başında, dikilen putları karşısında, onursuzca durup onları kutsallaştıranlar akıl, erdem, düşünme yeteneği ve faziletten yoksundurlar. Bu nedenle onlara ne anlatılırsa anlatılsın hiçbir fayda sağlamaz.

"Doğrusu onları çağırırsanız çağırınızı işitmezler, şayet işitseler de size icabet etmezler, Kıyamet günü, sizin ortak koşmanızı inkâr ederler ve haberdar olan (Allah) gibi sana bildiren olmaz." (Fâtır, 14)

"De ki: 'Gördünüz mü, ortaklar koşup Allah'tan başka çağırduğunuz kimseleri! Bana gösterin, yerden hangi şeyi yarattılar!' Yoksa onların, göklerde bir ortağı mı var, yoksa biz onlara bir Kitap verdik de böylece onlar, ondan apaçık bir delil üzerindeler mi! Aksine gerçekten o zalimler, birbirlerine, aldatmadan başka bir şey vadetmiyorlar." (Fâtır, 40)

Yüce Allah (cc), Tevhidi esasları insanlara duyuran rasullere ve onların şahsında iman edenlere seslenerek, putperestlerden hiçbir şekilde korkmamalarını, onların ve tapındıklarının iman edenlere hiçbir zarar verme gücüne sahip olmadıklarını bildirerek iman edenlerden, putperestlere meydan okumalarını istemektedir.

Risalet önderleri, kendi dönemlerindeki putperestlere açıkça meydan okumuşlar, onlardan çekinmediklerini bildirmişlerdir. Bu konuda Hz. İbrahim (as)'ın, putperestlere karşı tavrı, Mü'minlerin neden onlardan korkmadıklarını açıkça ortaya koyuyor.

“Size onunla ilgili bir delil indirmediği şeyleri Allah'a şirk koştuktan gerçekten siz korkmuyorsunuz da ben nasıl korkarım sizin şirk koştüğünüz şeylerden; şayet biliyorsanız, şimdi iki topluluktan hangisi gerçekten güvendedir?” (En'am, 81)

İman edenler, elbette daha güvendedirler; çünkü onların Rab'leri, putperestlerin O'na ortak koştukları ile kıyası mümkün olmayan bir güce ve üstünlüğe sahiptir. Kendilerine bile fayda ve zararları dokunmayan putların, başkaları üzerinde ilah olup kendilerine tapanlara fayda vermeleri elbette hiç

düşünülemez. Oysa âlemlerin Rabb'i olan yüce Allah (cc) böyle değildir.

196-198- Şüphesiz Allah, benim velimdir; O ki, Kitabı indirdi ve O, salihlerin yanındadır. O'ndan başka çağırduğunuz kimseler, size yardım etmeye güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Şayet onları hidayete çağırırsanız işitmezler ve onların sana baktıklarını görürsün, onlar görmezler.

Velisi Allah olanın, şeytanı veli edinenlerden korkması mümkün değildir. Çünkü Allah (cc), Hay ve Baki, ezeli ve ebedi, hesap soran ve sorgulayandır; oysa putperestlerin ilahları, ölümlü, geçici, hesap verecek ve sorgulanacak olanlardır. Dünya hayatında velisi Allah olanlar, velileri şeytan olanlara daima üstün geleceklerdir.

“Şüphesiz sizin veliniz, ancak Allah, O'nun Rasulü ve iman eden kimselerdir! O kimseler, namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirler ve onlar rükûa varırlar. Kim, Allah'ı, Rasulü'nü ve iman eden kimseleri dost edinirse, işte gerçekten Allah'ın taraftarı onlardır; (onlar) galip geleceklerdir.” (Maide, 55-56)

Mü'minlerin, putperestlerden çekinmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir; imanla küfür, Tevhid ile şirk nasıl ki birbirleri

ile kıyaslanamayacak derecede farklı iseler, Mü'minlerle putpe-restler de öyle farklıdırlar. İman ve Tevhid, küfür ve şirke nasıl ki daima üstün gelmişse, Mü'minler de daima üstün, izzetli ve şerefli olacaklardır biiznillah.

şirke sokup Rab'lerine isyan ettirmek için çalışan birçok kimse ve bunların planları bulunmaktadır. Özellikle günümüzde, insanları Allah yolundan saptırmak için İslâm düşmanı tağuti sistemler tarafından bilinçli olarak ortaya çıkartılan bel'amlar, Kur'an'ı kullanarak -tıpkı şeytan aleyhilla- ne gibi Kur'an'a davet ediyormuş görüntüsünü vererek- insanları Tevhidi esaslardan uzaklaştırıp tağuta itaat ettirmeye çalışmaktadırlar.

Yüce Allah (cc), Mü'minlere, kendilerine yaraşan bir tavırla hareket etmelerini, cahillere aldırış etmeden onlara karşı daima vahyin belirlediği ölçü içerisinde davranmalarını, daima iyiliği emredip af yolunu seçmelerini istemektedir.

İman edenler, kendilerini çevreleyen şirk ve küfür tuzaklarından ve şeytanlaşmış bel'amların fitne ve saptırmalarından, iman ettikleri Kur'an'a yönelerek, orada gerçekleri görererek Tevhidi esaslara daha sıkı bir şekilde sarılarak kurtulabilirler. Kur'an'da hiçbir eksiklik sözkonusu değildir, bu nedenle Mü'minler, her sorunlarını onunla çözebilirler.

199- Affı tut, iyiliği emret, cahillerden yüzçevir.

Cahillerden ve cahili beşerî sistemlerden yüzçevirip yüce Allah'ın indirdiği Kur'an'a göre hareket etmek, Mü'minlerin olmazsa olmaz sorumluluğu ve görevleridir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ilk başvurulacak kaynak şüphesiz Kur'an'dır.

Tarihi süreçte cereyan eden Tevhid şirk, Hak batıl mücadelesinde Risalet önderlerinin ve onların izinde giden Tevhid erlerinin, küfür ve şirk ehli ile nasıl mücadele ettikleri apaçık ortadadır. Mü'minler, Tevhidi mücadelelerini, Kur'ani ölçüler içerisinde ortaya koymalı, her konu ve durumda mutlaka iman ettikleri Kur'an'a yönelmeli, onun hükümleri doğrultusunda hareket etmelidirler. Kur'an

200-201- Şayet şeytandan bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın; şüphesiz O, İşiten'dir, Bilen'dir. Gerçekten sakıman kimseler, şeytanın, birden kendilerine dokunup kuşatması ile işte o zaman düşünürler; onlar, (gerçeği) gören kimselerdir.

Yaşanılan hayatta, iman edenleri Allah yolundan alıkoy- mak, saptırmak, günaha, küfür ve

dışındaki her türlü arayış, beşerî sistemlere göre yapılan her iş, ancak şeytana tabi olmak, onun istekleri doğrultusunda hareket etmektir.

202- Onların kardeşleri, azgınlık içerisinde onlara yardım ederler, sonra peşlerini bırakmazlar.

Şeytanın iman edenler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur, Kur'an dışı her türlü fevri ve hissi hareket ancak şeytanın ekmeğine yağ sürer ve kişiyi giderek şeytana yöneltir. Şeytanın, insan cinsinden yardımcıları olan bel'amlar, iman edenleri, Kur'an dışı tartışmalara çekmek için değişik metotlar, süslü sözler ve tahrik edici ifadeler kullanırlar.

Şeytanın yardımcıları, iman edenlere, **"Hep Kur'an diyorsunuz, Kur'an'dan başka bir şey söyleyin"** ya da **"Kur'an'da, her şey var diyorsunuz ancak bak günümüzde yeni birçok şeyler oluyor, bunları nasıl Kur'an'la izah edeceksiniz"** veyahut onlar, Kur'an'da var olan kimi konuları dillerine dolayarak hafife alır ya da inkâr ederler.

Şeytanın yardımcıları, iman edenleri, Tevhidi esaslardan uzaklaştırmak için genellikle onları, Kur'an dışı güncel konulara çekmeye çalışırlar. Bu durumlarda iman edenlerin başvuracakları tek kaynak Kur'an'dan başkası olmamalıdır.

203- Onlara bir ayet getirmediğin zaman derler ki: 'Keşke onu da toplasaydın' De ki: 'Şüphesiz Rabb'imden bana vahyolunan şeye tâbi oluyorum; bu, Rabb'inizden basiretlerdir ve iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir!

Kur'an, Mü'minler için yol gösterici ve rahmettir; onun yol gösterici ve rahmetinden yararlanmak için onun çok iyi bilinmesi, anlaşılması ve hayata uygulanması gerekir. Kur'an'ı, hayatlarının vazgeçilmez kaynağı yapmayanların, onu okuyup hayatlarına uygulamayanların ondan istifade etmeleri mümkün değildir. Bunun için yapılması gereken, Kur'an'ı okumak, okunduğunda çok iyi dinlemek öğrenilen hükümlere uygun hareket etmektir.

204- Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve kulak verin, ta ki rahmet olunasınız.

Kur'an'ın, insana fayda sağlanması ve yüce Allah'ın o kimseye rahmet edebilmesi, ancak her alanda onun bildirdiği esasları ölçü edinmekle mümkündür. "Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin" buyruğu, Kur'an'ın anlaşılması içindir. Anlamadan Kur'an okumak ya da dinlemek, kişiye hiçbir şey kazandırmayacaktır. Kur'an, bir hayat kitabıdır, ancak anlaşıldığı zaman insanın

hayatına yön verebilir, onu doğru yola iletebilir.

“Şüphesiz bu Kur’an, o doğru olanları hidayete iletir ve Mü’minleri müjdedler, o kimseler ki, salih amel işlerler; gerçekten onlar için büyük bir mükâfat vardır.” (İsra, 9)

Kur’an’ı anlayanlar, ancak doğru yolu bulurlar ve onlar, iman etmiş kimseler olarak büyük mükâfata, Rab’lerinin rızasına ulaşabilirler. Yüce Allah’ın rızasının kazanılması için Kur’an’ın sürekli okunması yanında, her halükârda yüce Allah’a yönelip, boyun büküp dua etmek ve hiçbir zaman gafillerden olmamak gerekir.

205- Kendi nefsinde Rabb’ini düşün, boyun eğ, sabah erkenden ve akşamüzeri, alçaltma sesini biraz yükselt, gâfillerden olma!

206- Şüphesiz Rabb’inin yanındaki kimseler, O’na kulluk etmekten büyüklenmezler ve O’nu tesbih ederler ve O’na secde ederler.

Yüce Allah’ı anmamak, O’na kulluk edip dua etmemek, büyüklenmek, kibirli olmaktır ki bunları, yüce Allah (cc) sevmektedir. Yüce Allah’ın sevdiği kimseler, kul oluşlarını bilerek Rab’lerine ibadet edenler, O’nun hükmüne teslim olup hayatlarını o hükümlere göre düzenleyenler ve Rab’lerine sürekli dua edip yalvaranlardır.

Kur’anı
mücadele
Araf Suresi-8
180-206
Ayetler

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

HAYAT, İLAÇ GİBİDİR,
KİMİ ZAMAN ACI, KİMİ ZAMAN TATLIDIR.
HAYATI GEREĞİ GİBİ KULLANIRSAN, ACI OLDUĞU ZAMAN DA İNSANA ŞİFA VERİR.
HAYATIN ACI YANINDAN BİLE KENDİNE İLAÇ ÇIKARMAYA ÇALIŞ.
HER ŞEYİN BİR GÜZELLİĞİ VARDIR,
ASLOLAN BU GÜZELLİKLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAKTIR.
NE GEÇMİŞTEKİ DURUMUNA BAKARAK ÜZÜL, NE DE BUGÜN YALNIZIM DİYE HAYIFLAN;
HER DURUMUNDAKİ HALİNİN GÜZELLİKLERİNİ YAŞAMAYA ÇALIŞ!

şir VAHIY

KURTULUŞUN TEK YOLU



Kur'ani
mücadele

Vahiy
Kurtuluşun
Tek Yolu

"İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği Âdem zürriyeti nebilerinden olan kimseler ve Nuh ile beraber taşıdığımız kimseler, İbrahim ve İsrail (Yakup) soyundan, hidayet verdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara, Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı."

(Meryem, 58)

*Miras kaldı bu Sünnet ta Hz. Âdem'den,
Vahiydi geliyordu âlemlerin Rabb'inden;
Reddetti kimileri, çok azdı kabul eden,
Mekânı cehennemdir ayetleri reddeden.*

*Vahye kulak verenler, ererler saadete
Şifa bulup girerler çok yüce bir rahmete,
Rabb'ini razı edip girecektir cennete,
Nefsini teslim eden o Kur'ani nimete.*

*Okuyup da geçilmez bu yüce vahiy celil,
Bütün insanlık için yol gösterici delil,
İndirmiştir bu vahiy en yüce olan Halil,
Başka delil arama yalnızca bu vahiy bil.*

*Kimisi ayetleri görmüştür çok yetersiz,
Vahiy yetersiz gören biçare ve beynsiz,
Bulacak belasını kalır zavallı fersiz
Yarı yolda kalacak hem şaşkın hem çaresiz.*

*Âdem'den sonra vahiy, geldi Hz. Nuh'a,
Ne bekliyorsun gafil, ey zavallı sen daha
Vahiy yaşamak için bul kendine bir saha
Bulamazsan cihad et kavuş hemen felaha.*

Temmuz
Ağustos
Eylül

2020 - 64

63



*Dön de Rabb'ine valvar, her zaman dualarda,
Huzur bulmak istersen uyuma yataklarda,
Teheccüd namazı kıl gece ıssız zamanda,
Çünkü kurtuluş vardır okuduğun Kur'an'da.*

*İnsanlar için Kur'an şifa kaynağı ilaç,
Küfrü inkâr ederek kalbini Kur'an'a aç,
Bütün batıl şeylerden, hurafeden hemen kaç,
Sakin Kur'an'dan başka bir şeye olma muhtaç.*

*Yüce Rabb'e yöneldi dost Hz. İbrahim,
Taviz vermedi küfre karşı çıktı her daim,
Kalbi imanla doldu, olmuştü tam mutmain,
Seçilmişti peygamber dost Hz. İbrahim.*

*Rabb'ine dost olanlar, olurlar mı hiç pişman,
İsterse alem olsun tümünden kendine düşman,
Hak dostu olan mü'min, küfre verir mi aman,
Halil İbrahim gibi cihad eder her zaman.*

*İbrahim'i bizlere örnek gösterdi Rabb'i,
Mü'min olan bir insan olmaz mı ona tabi,
Küfre karşı çıkacak tıpkı İbrahim gibi
Tağutu inkâr etti çünkü o büyük nebi.*

*Rabb'imize güvenip çıkalım hep ortaya,
Hiç fırsat vermeyelim sinsi şeytan Batıya,
Kazıyalım kökünü tekrar tutmasın maya,
İslâmi esasları yayalım tüm dünyaya.*

*Yeryüzünde fitneden hiç eser kalmayınca,
Hâkimiyet yalnızca yüce Rabb'in olunca,
Zulüm tümünden kalkacak, Hak ortaya çıkacak,
Mü'min kimse o zaman ulaşacak amaca.*

*Kur'an bize diyor ki, küfre boyun eğmeyin,
Küfrü yumuşak görüp sakın taviz vermeyin,
Çoluk, çocuk ve eşim, malım vardır demeyin,*

*Bunlar Rabb'in lütfudur kendinizden
bilmeyin.*

*Malı veren Allah'tır, O'dur sizden alacak,
Bir gün sizden bu malın hesabını soracak,
Hesabını vermeyen cehennemde yanacak,
Sana son pişmanlığın ne faydası olacak.*

*Öyleyse dön Rabb'ine, ayetlere kulak ver,
Uyma nefesine diye Kur'an veriyor haber,
Sen safını netleştir olma sakın derbeder,
Şu üç günlük dünyada kendini etme heder.*

*Bütün bu gerçekleri bildirdi Muhammed'e,
İsa'dan sonra gelen güzel örnek Ahmed'e,
İnsanlığa gereken her şey var ayetlerde,
Hiçbir şey eksik değil o Kur'ani Kerim'de.*

*Kur'an insanlar için vazgeçilmez tek çare,
Sunmuş yüce Rabb'imiz bu Kur'an'ı bizlere,
Yönelirse insanlar Tevhidi gerçeklere,
Huzur o zaman girer bunalımlı kalplere.*

*İnsanı yaratan Rab doğru yolu bildirmiş,
Ta Hz. Âdem'den başlayarak göndermiş
İnsanlık yararına ayetleri indirmiş,
Yüce Allah bu yola Sünnetullah'tır demiş.*

1 Mart 1993/Ankara