

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

bismillah

(Kurban Bayramı vesilesiyle)

Ey Dünya Mazlumları

Ey dünya Mazlumları, mükafatınız Rabb'inizin rızası, makamınız Firdevs cennetleri olsun inşaAllah.

Biliyor musunuz, bugün Kurban Bayramı! Tabii ki bilmiyorsunuz bu Kurban Bayramı'nı, nereden bileceksiniz ki, çünkü sizler; Kurban Bayramı diye bir bayram kutlamıyorsunuz, sizler bizatihi kurban oluyorsunuz.

Kurbanlar; Kurban Bayramı kutlamaz, kurbanlar, hayatlarını vererek bizatihi yaşarlar.

Evet, sizler, senede bir defa değil her gün kurban oluyorsunuz ve Müslüman olduklarını iddia edenler, sizleri emperyalizme, insanlıktan nasipsiz ateizme, Hinduizm'e, Budizm'e ve sapık din unsurları olan Hristiyanlara, Yahudilere, tasavvufçulara, Şii'izme, Sünni'izme kurban vermenin acısını yüreklerinde taşımadan "Kurban Bayramınız mübarek olsun" diyerek birbirlerini kutluyorlar.

Aman ne mübarek bir mutluluk yaşıyorlar değil mi! Ancak sizler için gerçekten de mübarek.

Çünkü sizler, masumiyetiniz ve mazlumiyetiniz içerisinde Rabb'inize yönelmenin huzuru içerisindesiniz. Umarız ve dileriz ki bu kurban oluşunuz, hayatınızda önceden yaptığınız hatalarınızı telafi eder de Rabb'imiz sizlerden razı olur ve sizlere, makamların en güzeli Firdevs'i nasip eder.

Sizleri emperyalizme, insanlıktan nasipsiz ateizme, Hinduizm'e, Budizm'e ve sapık din unsurlarına sizleri kurban verenler de ne yazık ki, sizler gibi yüce Allah'a iman ettiklerini iddia eden kimselerdir.

Ey Allah'ın mazlum kulları, sizler, günümüzün acısı değilsiniz, sizlerin acıları tarihin derinliklerinden gelmektedir, 1300 senedir devam eden bir süreçtir bu.

Yüce Allah (cc), bu günlerin olacağını Kur'an'ı Kerim'de, açık bir şekilde bildirmiş ve Müslüman olduklarını söyleyenleri uyarıyordu.

İlk dönem Müslümanları Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiin, Rab'lerinin bu uyarısına kulak vermiş, bu uyarıya aykırı hareket etmekten çekinmişlerdi.



Kur'ani
mücadele

Ey
Dünya
Mazlumları

Ekim
Kasım

Aralık

2020 - 65

"Allah'a ve Rasulü'ne itaat edin, çekişmeyin, çünkü cesaretinizi kaybederseniz, gücünüz gider, sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfal, 46)

Kur'ani
mücadele

Ey
Dünya
Mazlumları

Yüce Allah (cc) Kur'an'da, sürekli bir şekilde tefrikaya düşmemeyi, kardeşlik, velâyet ve sırdaşlık hukukunu oluşturmayı, topluca Allah'ın ipine sarılmayı, hep beraber İslam'a girmeyi emretmiş, böylece güçlü olunacağını bildirmiş ve hemen akabinde de bunların oluşturulmaması durumunda yeryüzünü fitnenin ve büyük bir fesadın kaplayacağını haber vermiştir.

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

2

"Kâfir kimseler, birbirlerinin velisidirler, siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur." (Enfal, 73)

Ve İslâm'ın dışında kalan tüm emperyalist kâfirler, Hristiyan'ı, Yahudi'si, ateisti, Hindu'su, Budist'i ve bunların, hakkında Müslümanların da bulunduğu ülkelerin, emperyalizme kuklalık yapan yönetici işbirlikçileri ile hepsi topyekûn fikren ve fizikken birleştiler, yüce Allah'ın razı olup beğendiği İslâm'a ve bu dine iman edenlere topyekûn saldırdılar.

Günümüzde dünyada bir Hristiyan'ın, Yahudi'nin, ateistin, Hindu ve Budist'in burnu bile kanasa tümü ayağa kalkıp olmayan insan haklarından söz ederler, failleri cezalandırırlar. Dikkat edin, Hristiyan'ın, Yahudi'nin,

ateistin, Hindu ve Budist kâfirler, birbirlerinden hiç kimseye baskı yapmıyor ve öldürmüyor. Ancak hepsi topyekûn "Rabb'imiz ancak Allah'tır" diyen Müslüman olarak bilinen insanlara saldırıyor, onları öldürüyorlar.

Tefrikaya düşen Ümmet, Rabb'ine şirk koşup zillete düştü

Yüce Allah (cc), bölünüp parçalananların, yalnızca güçlerinin gideceğini değil aynı zamanda müşrikler olduklarını da bildirmiştir.

"O'na yönelin ve O'ndan korkun, namazı kılın ve müşriklerden olmayın. O kimseler, dinlerinde tefrikaya düştüler ve grup grup oldular, her hizip yanında olan şeylerle sevinmektedir." (Rum, 31-32)

Ancak ne yazık ki Tebe-i Tabiinden sonra gelenler Rab'lerinin bu uyarılarına kulak vermemiş, birbirlerine düşerek parçalanmış tefrikaya düşmüş ve böylece cesaretleri gitmiş, güçlerini kaybetmişler ve sonuç olarak bu günlere gelinmiştir.

Tarihi süreçte Müslüman olduklarını söyleyen kimseler, Kur'an ve Sünnete sarılıp topluca bir araya gelecek yerde, tam aksine basit kimi tartışmalarla birbirlerini yenmek, birbirlerine üstün gelmek adına hareket etmişler, kendi hevalarını ön plana çıkarmışlardır.

Dinde tefrikaya düşenler, -Kur'an'da bildirildiği üzere- insanları Allah'ın vahyine davet edip onlara Allah'ın Uluhiyet, Rububiyet ve Meliklik sıfatlarını anlatarak onları sürekli dinde bilgilendirerek diri tutacakları yerde, yüce Allah'ın Kur'an'da, Rasulullah (as)'ın sorulmamasını bildirdiği soruları sorarak adeta dini aslından saptırdılar.

Birçoğunun cevabını Kur'an apaçık bir şekilde verdiği, birçoğunun da sorulmaması gerektiğini bildirdiği halde onlar kısır tartışmalarla gündemi saptırdılar. Neydi bu tartışmalar:

-Allah'ın zati ve sıfatlarının ne olduğu,-Marifetullah, Allah'ın zati bilinin mi,-Allah'ın görüp görülmeyeceği,-Kur'an mahluk mudur değil midir,-Mucize ve keramet hak mıdır,-Büyük günah işleyenlerin durumu,-İmamet tartışması,-Hidayet Allah tarafından verilir mi verilmez mi,-Ruhun mahiyeti gibi tartışmaları yüce Allah'ın bildirdiği Tevhid inancının önüne çıkarak birbirlerini bunlarla yemeye başladılar.

Bu tefrikaya düşenler, giderek birbirlerine üstünlük kurma duygusuyla mezheplerini yücelttiler, imamlarını ilah, mezheplerini din edindiler, böylece yüce Allah'ın apaçık bir şekilde bildirdiği Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin ayetini gözmezden geldiler.

İslâm'a mensup olduklarını iddia edenler, mezhepleri adına birbirlerini yiyip birbirlerini kılıçtan geçirirlerken kâfirler, birleşmiş aralarında bir bütünlük sağlanmış ve İslâm ümmetine her türlü işence ve azabı reva görmüşler, halen de devam etmektedirler.

Günümüzde en acı şekilde görüldüğü gibi tüm dünya, ateistlikle Hristiyan'ıyla Yahudi'siyle Hindu'suyla Budist'iyle ve ne acıdır ki Sünni'si ve Şii'siyle ümmetin ırzını, namusunu, şerefini ayaklar altına almışlar, hâlâ da bu içler acısı durum devam etmektedirler.

İslâm ümmetinin şerefini, haysiyetini, namusunu ayaklar altına alıp bütün değerlerini sömüren emperyalizme destek olanlar, ne acıdır ki, Sünnilere karşı Şiiler, Şiilere karşı Sünnilerdir ve ortada ezilip yok olanlar da yine siz mazlumlarsınız.

Ey ümmetin mazlum evlatları, sizler, atalarınızın yaptıkları hataların cezasını çekiyorsunuz, bu inkâr edilemez bir gerçektir. Onlar birbirlerine düşüp fitne fücür olarak birbirlerini yemeselerdi, Allah'ın Kitabı'na, Rasul'ün Sünneti'ne sarılıp bir bütün olsalardı, İslâm ümmeti her dönemde altın çağını yaşayacak ve sizler bugün bu acıları yaşayamayacaktınız.

Ancak ne yazık ki bunun yerine onlar, İslâm'ı bırakıp mezheplerini din haline getirdiler ve böylece

İslâm'dan sıyrılıp gittiler, ortada sizler kaldınız.

Aslında sizler de atalarınızın yolunu takip edip onların bu içerisine battıkları tefrikanın içerisinde bulunduğunuz için ne acı ki bu acılar halen yaşanmaktadır.

Mazlumların dayanılmaz acıları ortada iken acıları üzerine bayram yanarlar var

Ey ümmetin mazlum evlatları, şunu gerçekten bilin ki, sizin bu durumunuzu kendi sülfi emelleri için çıkar olarak kullanan sefihler vardır. Bunlar, size yardım etmekten çok sizin mazlumiyetinizi kullanmaktadırlar. Birkaç tane samimi olarak size yardım eden kimseler dışında, sizlerin bu durumunu kullanarak topladıkları paraları, Allah'tan korkmadan çalıp kendi arzuları için kullanmaktadırlar.

Böyle kimselerde kardeşlik duygusu, İslâmi hassasiyet yoktur. Bayramdan önce sürekli bir şekilde sağdan soldan buldukları görüntüleri yayınlayanlar, bugünlerde bu konuları hiç gündeme bile getirmeden coşku ile bayram kutluyorlar. Ancak dediğim gibi birkaç tane samimi olarak sizin acınızı yaşayan insan müstesna.

İnsanların masumiyetini kullanıp kazanç elde edenlerde ne İslâmi kardeşlik duygusu ne de iman vardır.

Ey ümmetin mazlum evlatları, siz bakmayın sanal alemde şu kampın, bu kampın fotoğraflarını gösterip de acılarınıza ortak olduklarını söyleyenlere, -onlardan çok azı müstesna- onların hepsi şu anda bayram keyfindeler.

Bunlar, sizin Budistler tarafından yakılmamızı, Hindular tarafından linç edilmenizi, ateist Çinliler tarafından kamplara doldurulup öldürülmenizi, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli bölgelerde öldürülmenizi en içten şekilde Bayram diye kutluyorlar. Yani

sizlerin içerisinde bulunduğunuz acıları yaşayarak yas tutmuyorlar, coşkulu bir şekilde bu Bayramı yaşamaya çalışıyorlar.

Kardeşlik duygusu, kardeşlerinin acısını aynen yaşamaktır

Yüce Rabb'imiz, Kur'an'da, Mü'minlerin kardeş olduklarını, onların kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih ettiklerini bildiriyor, ancak o Mü'minlerden de kardeşlikten de bugünlerde maalesef hiçbir eser yoktur.

"Şüphesiz ancak Müminler kardeştirler..." (Hucurat, 10)

"Ve onlar, önceden o yurda yerleşen ve iman eden kimseler, kendilerine hicret edenleri severler, (onlara) verilenlerden dolayı göğüslerinde bir sıkıntı duymazlar. Şayet kendilerine mahsus olsa bile

onları (kardeşlerini) kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, artık işte kurtulanlar onlardır.” (Haşr, 9)

Rasulullah (as), Mü'minlerin bir vücudun azaları gibi olduklarını, vücudun herhangi bir azasının rahatsız olması durumunda bütün vücudun bu rahatsızlığı hissedeceğini bildiriyor.

Yüce Allah (cc) ve Rasulullah (as), Mü'minlerde bulunması gereken vasıfları, onların birbirlerine karşı sorumluluklarını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak ne acıdır ki, Allah ve Rasulü'nün bu tarifine uygun hareket eden Tebe-i Tabiin'den sonra -günümüz de dahil olmak üzere- o vasıfları ve o sorumluluğu taşıyan, Kur'an ve Sünnet etrafında bütünleşip kenetlenerek küfre karşı bir güç oluşturacak kimseler, ne acıdır ki bulunmamaktadır.

Günümüzdeki insanlar, yüce Allah'ın ayetlerini kullanarak kendi nefislerini tatmin etmekten başka bir şey yapmıyorlar.

Görüntüleriniz, durumunuz, üzüntünüz, canhıraş ağlamanız, yüreğimizi kanatıyor, bizi kahrediyor gerçekten. Ancak biz de aciz durumdayız, bizden önceki atalarımızın yaptıkları günümüzdeki insanların sözden öteye gitmeyen tutum ve davranışları nedeniyle aciz bir durumdayız. Bizleri bağışlayın, affedin lütfen.

Bugün etrafımızda Kur'an ve Sünnet'e sarılarak bir birlik oluşturup tek yumruk olacak insanlar maalesef yok. Tek başına da bir şey yapılmıyor, ancak dua ediyor, Rabb'imize yalvarıyoruz ki, en azından daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de ümmetin mazlumlarını kurtaracak bir mülk, bir devlet, bir güç nasip etsin.

Şimdi, elbette ki yüce Allah (cc), her dönemde olduğu gibi, tüm ateistlerin, Hristiyanların, Yahudilerin, Hinduların, Budistlerin, Sünni ve Şiilerin, gerçek Kur'ani esaslara, Tevhidi ilkelere düşman oldukları bu dönemde de inşaAllah bir yardımcı gönderecek ve ümmetin siz mazlum evlatlarının acısına son verecek, güzel günler sizleri bekleyecektir, inşaAllah.

Rabb'im, kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli olandır.

Bayram Mesajı

Yine bir bayram günü yürekte
bir eziklik,

Hemen her bayram günü her
tarafıta sessizlik,

Yine aynı yalnızlık ve yine
kimsesizlik,

Bedeni sarmış yine dayanılmaz
hissizlik,

İçi kan ağlayanın yüzü bayram
eder mi? Mazlumlar ölürlerken
Mü'min kimse güler mi? Zalimler
Mazlumları füzelerle yakarken?
Müslümanlar, bu zulmü oturup
seyreder mi?

Bayram gelmiş neyime, kan
damlar yüreğime, Emperyalist
ülkeler, saldırırken ülkeme, İslam
topraklarında her gün kan dökülür-
ken, Bayram yapıp sevinmem kına
yakmam elime.

Zulüm sarmış her yanı boş
bulmuşlar meydanı, Haçlılar hep
birlikte döker Müslüman kanı,
Dünya müstekbirleri bizlere saldı-
rırken, Her Müslüman bilmeli artık
cihat zamanı.

17 Temmuz 2015/Rotterdam

İşte Gerçek Bayram Günü!

"O gün, Cennet halkı bir iş içinde
eğlenir; kendileri ve eşleri gölgelerde,
koltuklarda yaslanmışlar; orada
onlar için meyveler ve istedikleri her
şey vardır; çok merhametli Rab'den
sözlü SELAM vardır."

(Yasin, 55-58)

KİME BAYRAMDIR?

Bayram mutluluk mu kutlayanlara?

Çile getirmeli inananlara,

Ezilen vurulan muvahhitlere,

Sevinme günü mü bugün bayramlar?

Hâkimiyet bizde diyen milletin,

Şirk adı verilen kötü illetin,

İslâm'a saldıran küfür devletin

Esiri olana nasıl bayramdır?

Sokakta insanlar vuruluyorken,

Açıktan vatandaş kırılıyorken,

Baştaki hırsızlar sömürüyorken,

Sömürülen için nasıl bayramdır?

*İnsanlar çaresiz,yokluklar içinde
Kıvranıp duruyor perişan halde,
Bir parça ekmeğin koşar peşinde
Böylesi insana nasıl bayramdır.*

*Bayram deyip gider tatil köyüne,
Milyonları harcar kendi keyfine,
Bir lokma yiyecek vermez birine
Milyonlar harcayan için bayramdır.*

*Sosyal adaleti siper edenler,
Bar ve pavyonlarda sefa sürenler,
Fakir fukarayı hakir görenler,
Utanmadan kutlar dini bayramı.*

*Üç-beş dinsiz çıkar küfreder dine,
Sığınr laiklik ilkelerine,
Örümcek kaplamış beyinlerine,
Bir gerçek girdiği zaman bayramdır.*

*İslâm şeriatı küfrün korkusu,
Dinsizi koruyor tağüt ordusu,
Bu düzende küfrün öter borusu,
Boruyu kırana gerçek bayramdır.*

*Din elden gidiyor uyanın artık,
Bu zorba düzenin zulmünden bıktık,
Hâkimiyet için bu yola çıktık,
Zulüm kalktığı gün gerçek bayramdır.*

*O halde Kur'an'a sarılın beyler,
Kur'an'sız hareket şirkten de beter,
Tağüt insanları perişan eder,
Şirkten kurtulanlar için bayramdır.*

*Bayram bir manadır bilenler için,
Mananın özüne erenler için,
Ahiret yurdunu umanlar için,
Hasretle beklenen o gün bayramdır.*

*Selamun kavlam mir Rabbin Rahim,
En gerçek bayramın bugün kardeşim,
Cenneti Alâ'da duran melekler,
Selam dediği gün senin bayramın.*

24 Mart 1993

Kur'anı
mücadele
Ey
Dünya
Mazlumları

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65



Kur'ani
mücadele

Ey vakıf ve
derneklere
gidenler,
Bir olan
Allah'a
iman edin!

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

8

kur'ana davet

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah'a iman edin!

Ey vakıf ve derneklere İslâm'ın anlatıldığını, İslâmî tebliğin yapıldığını zannedenler, yüce Allah (cc), rasulleri vasıtasıyla gönderdiği dinin insanlara nasıl ulaştırılacağını, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde apaçık beyan etmiş, rasullerin Tevhidi mücadele metodunu, sonradan gelenlere örnek olarak bildirmiştir.

"Rasullerin haberlerinden sana her şeyi anlatıyoruz; onda, senin kalbini sağlamaştıracak şeyler vardır. Sana, bunun içerisinde Hak, nasihat ve Mü'minler için öğüt/zikir geldi." (Hud, 120)

"Gerçekten onların kıssalarında, akıl sahipleri için ibretler vardır; (bu), uydurulacak bir söz değildir velakin kendinden öncekilerin doğrulanması ve her şeyin ayrıntılı açıklaması ve bir hidayet ve rahmettir iman eden topluluklar için." (Yusuf, 111)

Yüce Allah (cc), rasullerinin kıssalarını verdikten sonra rasullerinin örnek alınmasını, ancak bu durumda iman edenlerden razı olacağını bildirmiştir.

"Andolsun sizin için Allah'ın Rasulü'nde, Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çok hatırlayan kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 21)

"Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onun beraberindeki kimselerde güzel bir örnek vardır; o zaman kavimlerine dediler ki: 'Şüphesiz biz, sizden ve Allah'tan başka itaat ettiğiniz şeylerden uzağız, sizi tanımıyoruz. O Bir olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır..." (Mümtehine, 4)

Yüce Allah (cc), rasullerinin mücadelelerini verdikten, onların en güzel örnekler olarak alınmasını emrettikten sonra bu hükümlere aykırı hareket edenlerin, Rasul'e muhalefet etmiş, Mü'minlerin yolundan başka bir yola uyararak sapmış kimseler olduklarını bildirmiştir.

"Ve kim, hidayet kendisine açıklanır da sonradan Rasul'e muhalefet eder ve Mü'minlerin yolundan başkasına uyararsa, döndüğü yola onu yöneltiriz ve cehenneme atarız; ne kötü bir sonuçtur!" (Nisa, 115)

Rasulullah (as) da **"Din adına sonradan çıkan şeylerin bid'at, her bid'atın sapıklık ve her sapıklığın da cehennemde olduğunu"** bildirmiştir.

Vakıf ve derneklere gitmek sapıklık, yüce Allah'a ve Rasulü'ne isyandır

Her konuda olduğu gibi Tevhidi mücadelenin nasıl yapılacağı konusunu da en güzel şekilde açıklayıp dinini tamamladığını, bu dinden razı olduğunu bildiren yüce Allah (cc), bildirdiği hükümlere aykırı hareket edenlerin, Kendisine ve Rasulü'ne isyan ettiklerini, bunların apaçık bir şekilde sapıp dalalete düştüklerini bildirmiştir.

“Mü'min erkek ve Mü'min kadın için mümkün değildir ki Allah ve Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde onlar, o işi kendilerine göre seçmiş olsunlar, kim Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalalete düşmüştür.” (Ahzab, 36)

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Tevhidi mücadelenin nasıl yapıldığı yüce Allah (cc) tarafından Kur'an'da belirtilmiş, Tevhidi mücadeleyi yapan rasullerden, onların izinde giden Tevhid erlerinden örnekler verilerek açıklanmıştır. Bu nedenle İslâmi bir düşünce ile açıldığı iddia edilen vakıf ve derneklerin, İslâm nokta-i nazarında Kur'ani hiçbir delilleri yoktur. Bu din, ilk Rasul'den son Rasul'e kadar hep aynı metotla gelmiştir, sizler mi değiştireceksiniz!

“Nuh'a, onunla tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya onunla tavsiye ettiği şeyleri, dinde sizin için şeriat yaptı. Muhakkak dini ikame edin ve onda ayrılığa düşmeyin; kendisine onları davet ettiğin şey, müşriklere ağır geldi, Allah,dileyen kimseyi ona

seçer ve kim yönelirse ona hidayet eder.” (Şura, 13)

Ey vakıf ve derneklere gidenler, yüce Allah (cc), tağutu reddedilmesi için rasullerini göndermiştir. Oysa sizler, tağutu reddetmeyerek tağutun izniyle açılmış şirk ve küfür yuvalarına giderek onu tasdik ediyorsunuz.

“Andolsun Biz, her millet içinden: 'Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının' diye bir Rasul gönderdik; sonra Allah, onlardan kimine hidayet etti, onlardan kimi üzerine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezin de bakın görün, yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş!” (Nahl, 36)

Bütün Nebi, Rasul ve Tevhid erleri, başta tağutu reddetmekle emrolunmuşlar,zorbaların tüm baskı ve tehditlerine, en ağır işken- ce ve zulümlerine rağmen emrolundukları esaslara uygun davetlerini insanlara duyurmuşlardır. İşte bu Nebi, Rasul ve Tevhid erlerinin mücadele örneklerinden birkaçı.

Risalet önderleri ve Tevhid erleri, tağuta karşı onurlu bir dik duruş ortaya koymuşlardır

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Risalet tarihinde hiçbir Nebi, Rasul ve Tevhid eri,içerisinde yaşadıkları beşerî tağuti sistem ve diktatörlerden izin alarak İslâmî davet yapmamıştır. Kur'an'da apaçık örnekleri verilen Nebi, Rasul ve Tevhid erlerinin mücadele metotlarını okumuyor musunuz?

Kur'ani
mücadele

Ey vakıf ve derneklere gidenler; Bir olan Allah'a iman edin!

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

Zorba inkârcılara karşı onurlu Tevhidi mücadelesini sürdüren Hz. İbrahim (as), zorbalara taviz vermediği için ateşe atılarak yakılmak istenmiştir. Kur'an'da bu onurlu ve güzel örneği görmüyor musunuz?

Yüce Allah (cc), Hz. İbrahim (as)'ın dinine tabi olunmasını, onun güzel örneğinin alınmasını emretmiş, bu güzel örneği alıp onun dinine mensup olanların güzel, onun dininden yüzçevirenlerin ise sefih kimseler olduklarını bildirmiştir.

"De ki: 'Allah doğru söyledi, o halde Hanif İbrahim milletine/dinine tabi olun ve o, müşriklerden değildi.'" (Al-i İmran, 95)

"Kim, yüzünü Allah'a teslim eden kimseden dinen daha güzeldir ve o ki, iyilik edici ve Hanif olan İbrahim milletine/dinine tabidir ve Allah, İbrahim'i dost edinmişti." (Nisa,125)

"Ve kim İbrahim milletinden/dininden uzak durursa, ancak o kimse, nefsinin sefih yapmıştır." (Bakara, 130)

Hz. Şuayb (as), zorbaların tüm tehditlerine karşılık zerre kadar taviz vermeyerek Tevhidi esasları apaçık zorbaların yüzüne haykırmıştır.

"Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dedi ki: 'Ey Şuayb, mutlaka seni ve seninle beraber iman eden kimseleri kentimizden çıkarırız ya da dinimize dönersiniz!'"Dedi ki: 'Şayet biz istemeyen kimseler olsak

da mı?Doğrusu Allah, bizi ondan kurtardıktan sonra sizin dininize dönersek, gerçekten Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabb'imiz Allah'ın dilemesi müstesna, ona dönmemiz, gerçekten bizim için mümkün değildir. Rabb'imiz, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabb'imiz, bizim ve kavmimiz arasını Hak ile aç ve Sen, açanların en hayırlısıdır!" (A'raf, 88-89)

Tarihin en zorba diktatörü Fir'avn'ın kendisine karşı yaptığı bütün tehditlere aldırış etmeyen Hz. Musa (as), Fir'avn'e karşı Hakk'ı haykırmıştır.

"Fir'avn dedi ki: 'Beni bırakın Musa'yı öldüreyim de Rabb'ini çağırın; doğrusu ben, dininizi değiştirecek yahut yeryüzünde fesat çıkaracak diye korkuyorum.'Ve Musa dedi ki: 'Şüphesiz ben, hesap gününe iman etmeyen, büyüklük taslayanların hepsinden benim de Rabb'im ve sizin de Rabb'inize sığındım.'" (Mü'min, 26-27)

Fir'avn, iman eden sihirbazları da ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesmekle tehdit etmiş, ancak onlar, Fir'avn'ı önemsemeyen Rab'lerine teslimiyetlerini sürdürmüşlerdir.

"Dediler ki: 'Âlemlerin Rabb'ine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabb'ine!'"

Fir'avn dedi ki: 'Doğrusu size izin vermeden önce ona iman ettiniz! Şüphesiz bu elbette bir plandır, halkını oradan çıkarmak için şehirde onu düzenlediniz; ancak yakında-

Kur'ani
mücadele

Ey vakif ve
derneklere
gidenler,
Bir olan
Allah'a
iman edin!

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

10

ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra mutlakahepinizi çarpmıha gereceğim!' dedi." (A'raf, 104-105)

Dediler ki: 'Seni, bize gelen açık delillere ve bizi yaratan kimseye tercih etmeyeceğiz, öyleyse hükmünü ver, neye hüküm vereceksen, şüphesiz ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Gerçekten biz, Rabb'imize iman ettik ki, bizim günahlarımızı ve bizi yapmaya kendisini zorladığın o sihri bağışlasın; Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır.'" (Taha, 72-73)

Hz. Muhammed (as), kendisine yapılan onca tekliflere itibar etmemiş, kendisine ve arkadaşlarına yapılan onca zulüm ve işkencele-
re rağmen Tevhidi mücadelesinden zerre kadar taviz vermemiş, onlara karşı tüm iman edenlere örnek olacak Hakk'ı haykırması ve demiştir ki:

***"Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar yahut ben bu uğurda canımı veririm."* (Siyer-i Hişam, c. 1, s. 265)**

Sizler ve tabi olduğunuz Samiri soylu bel'amlar, Rasulullah (as)'ın bu örnekliliğini sürekli anlatmanıza rağmen neden bu güzel örnekliliği alıp aynı şekilde hareket etmiyorsunuz!

Ateşe atılan Ashab-ı Uhdud davetçileri, üç asırdan fazla mağarada kalan Ashab-ı Kehf, taşlanarak şehit edilen Kasabalılara giden davetçiler, kendi toplulukları içerisinde

zorbalara aldırış etmeden Tevhidi esasları haykırışlardır.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, bu Kur'ani hükümleri okumuyor musunuz, yoksa okuduğunuz halde bilerek inkâr mı ediyorsunuz? Siz mi yüce Allah'a dininizi öğreteceksiniz.

Vakıf ve dernekler, yüce Allah'a ve O'nun hükümlerine isyan üzere kurulmuştur

Ey vakıf ve derneklere gidenler, oraya giderek varlığını kabul edip destek olduğunuz şirk ve küfür yuvaları vakıf ve derneklerin, İslâm ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Tağuttan izinli ve icazetli tüm vakıf ve dernekler, bu tutumları ile bilinçli ya da bilinçsiz olarak yüce Allah'ın hükümlerini inkâr ederek yüce Allah'a isyan üzere kurulmuştur.

1- Tağuti sistemden izin alınarak açılan vakıf ve dernekler, Sünnetullah'a aykırıdır,

Kur'an'da belirtilen Tevhidi mücadelede yeri yoktur.

2- Vakıf ve derneklere gitmek, yüce Allah'ın apaçık bir şekilde bildirdiği Tevhidi mücadelede metodunu terk etmektir. Bunlar, yüce Allah'ın Kur'an'da apaçık bir şekilde bildirdiği, uyulmasını emrettiği ilahi davet metodunu terk eden şirk ve küfür yuvalarıdır.

3- Vakıf ve dernekler, birer ihanet yuvalarıdır, hayatlarını ortaya koyarak Tevhidi esasları ortaya koyan, bu ilahi metodu uygulayan bütün Risalet önderi Nebi, Rasul ve

Kur'ani
mücadele

Ey vakıf ve derneklere gidenler,
Bir olan Allah'a iman edin!

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

11

bilcaksınızle Elibtekel arvezi Tevhid Tevhid erlerine açık bir şekilde ihanet eden kurumlardır.

4- Vakıf ve dernekler, Hakk'ı batıla karıştırıp gerçek olan Tevhidi esasların ve Tevhidi mücadele metodunun gizlendiği yerlerdir.

Kur'anı
mücadele

Ey vakıf ve
derneklere
gidenler,
Bir olan
Allah'a
iman edin!

5- Ayrı ayrı vakıf ve dernekler tefrikadır, bu nedenle vahdetin oluşması önünde en büyük engel, şirk ve küfür yuvalarıdır.

6- Vakıf ve dernekler, tağuti sistemin denetimi altındadır.

Ekim
Kasım
Aralık

7- Samiri soylu bel'amlar, kimi zaman -sözel olarak tağutu reddettiklerini iddiaetseler bile- sizlere tağuti sistemi benimsetmektedirler.

2020 - 65

12

8- Vakıf ve dernekler, yüce Allah'ın, tağutun reddedilmesini bildiren ayetlerini tanımayarak bu ayetlere aykırı hareket edip tağuti sistemin küfür ve şirk kurumları, şeytanın yardımcıları Samiri soylu bel'amların, insanları yüce Allah'a ve Tevhidi esaslarayönelmekten alıkoydukları şirk ve küfür yuvalarıdır.

9- Vakıf ve dernekler, yüce Allah'a savaş açan tağuti sistemin taraftarları olan ve bu savaşta, tağuti sisteme eleman yetiştiren merkezlerdir.

10- Vakıf ve dernekler, tağuti sistemin toplumu biçimlendirdiği ikna odaları, toplumu sisteme entegre etme kurumları, sistemin hayatiyetini sürdürmesini sağlayan temel taşları, insanları Allah yolundan alıkoyan küfür yuvaları, Hakk'ın batıla karıştırıldığı şirk merkezleridir.

11- Vakıf ve derneklerin başında bulunan Samiri soylu bel'amlar, insanları Allah yolundan alıkoyacağına yemin eden şeytanın temsilcileridir.

12- Bu şirk ve küfür yuvalarında, yüce Allah'ın Uluhiyet ve Rububiyeti, Tevhid ve tağut kavramları yasaklı kavramlar listesindedir. Bu nedenle bu kelimeler şeytanın temsilcilerine sorulmaz, sorulması durumunda cevabı doğru alınmaz.

13- Tağuti sistemin her seçim döneminde bu şirk ve küfür yuvalarında ikna çalışmaları, toplumu sisteme adapte etme turları kesintisiz devam etmektedir.

Bütün bu ve daha birçok nedenle istisnasız tüm vakıf ve dernekler, şirk ve küfür yuvası, onları yönetenler de katıksız Samiri soylu bel'amlar, İslâmî esasları bilinçli ya da bilinçsiz saptıran İslâm düşmanlarıdır.

Hangi niyet ve gerekçe ile olursa olsun, bu ihanet, şirk ve küfür yuvalarına gitmek bunların ihanetlerine, küfür ve şirklerine ortak olmak, yüce Allah'a karşı sürdürülen Hakbatıl, Tevhid-şirk, iman-küfür savaşında tağuti sistemin yanında yer almaktır.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, yüce Allah'ın hükümlerine rağmen takip edip tabi olduğunuz Samiri soylu bel'amlar, anlatılan **bu nedenlerle** sizleri şirk ve küfre sokmakta, yüce Allah'ın azabına sürüklemekte, kendileri tağuti sisteme iman edip tabi oldukları gibi sizleri de tağuta itaat ettirmektedirler.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, şirk koştuktan vazgeçip yüce Allah'ı Bir'leyin

Ey vakıf ve derneklere gidenler, bu gayri İslâmi şirk ve küfür yuvalarına devam ettiğiniz sürece ayetlerde belirtildiği üzere Rasul'e muhalefet etmiş, Mü'minlerin yolundan başkasına uymuş, Allah ve Rasulü'ne isyan ederek gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalalete düşmüş, Samiri soylu bel'amları ilah edinmiş, cehenneme girmeyi kendiniz arzu etmişsiniz demektir.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, bugün hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz Kur'an'dan Rûz-ı Mahşerde sorgulanacaksınız. Kur'an, rasuller ve şahitler, sizlerin yalancılar olduklarınızı söyleyecek ve acıklı bir azaba gireceksiniz. O halde kendinize yazık etmeden önce Rabb'inize dönüp tevbe edin, yüce Allah'ı Tek Bir ilah edinin ve Müslümanlardan olun.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, peşlerinden gittiğiniz Samiri soylu bel'amlara yüce Allah (cc) lanet etmekte, onları, Rabb'inin ayetlerini bırakıp şeytana tabi olup azgınlaşan, hevasının peşinde esfele Safiline düşüp yere saplananlar olarak salyasını akıtıp duran köpeğe benzettir. Onların peşlerinden giden sizler, Allah'ın ayetlerini inkâr ederek Rabb'inize şirk koştuktan oluyorsunuz.

Rabb'iniz yüce Allah (cc), günümüz Samiri soylu bel'amların ilk örneğinin durumunu bakın nasıl tanımlıyor, ta ki düşünüp öğüt alasınız.

"Onlara, o kimsenin haberini oku

ki, ona ayetlerimizi verdik, fakat ondan ayrıldı, bu yüzden o, şeytana tabi oldu, böylece azgınlardan oldu! Şayet dileseydik elbette onu, onunla yükseltirdik velakin o, dünyaya daldı ve o hevasına tabi oldu. İşte onun misali, tıpkı şu köpeğin misali gibidir ki, üstüne varsan da dilini sarkıtır, onu bıraksan da dilini sarkıtır. İşte ayetlerimizi yalanlayan kimselerin toplumunun misali budur, işte bu kıssayı anlat, ta ki düşünsünler." (Araf, 175-176)

"İşte ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumu budur, bu kıssayı anlat, ta ki düşünsünler" buyuran yüce Allah'ın bu uyarısını dinleyip düşünün ve ilah edindiğiniz Samiri soylu bel'amlardan uzaklaşıp şirk koştuktan Bir olan yüce Allah'a iman edin.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, takip ettiğiniz bu Samiri soylu bel'amlar, Risalet tarihindeki Tevhidi mücadeleyi terk etmiş, Risalet önderlerinin ve Tevhid erlerinin mücadelelerine aykırı hareket ederek Kur'an'dan yüzçevirip tağuta iman ve itaat etmiş kişilerdir. Bunlara tabi olmakla, tağuti sistemin izni ile açılmış, şirk ve küfür yuvaları olan vakıf ve derneklere gitmekle sizler de Risalet tarihindeki Tevhidi mücadeleye aykırı hareket ederek Risalet önderlerine ve Tevhid erlerine ihanet etmiş, Kur'an'dan ayrılmışsınız demektir.

Sizler, Samiri soylu bel'amları takip etmekle yüce Allah'ın bu konudaki hükümlerine aykırı hareket ediyor, bel'amların sözlerine uyarak

Kur'ani
mücadele

Ey vakıf ve derneklere gidenler; Bir olan Allah'a iman edin!

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

onları ilah ediniyor, Rabb'inize şirk koşuyorsunuz. Artık uyanın ve kendi yararınıza yüce Allah'tan başka edindiğiniz bu sahte ilahları terk edip yalnızca Rabb'iniz yüce Allah'ı tek ilah edin.

Kur'ani mücadele

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah'a iman edin!

Ey vakıf ve derneklere gidenler, yasalara tabi olduğunuz sistem bir dindir

Ey vakıf ve derneklere gidenler, vakıf ve derneklere yuvalanan Samiri soylu bel'amların sizleri desteklemeye teşvik ettiği demokrasi, tıpkı İslâm gibi insan hayatını düzenleyen bir sistem ve dindir. Sizler, hangi dine mensup olduğunuz, hangi sistemin kurallarına göre hareket ettiğinizi iyi düşünmek zorundasınız.

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

14

Aynı anda iki dine mensup olamayacağınızı göre ki, İslâm'a iman ettiğinizi iddia etseniz bile bu imanınız yüce Allah (cc) tarafından kabul edilmeyeceği için İslâm'a iman iddianız geçerli bir iman olmayacaktır. Bu durumda müşrikler olarak yargılanacak ve cezalandırılacaksınız.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, şimdi imanınızı yeniden gözden geçirin ve takip edip ilah edindiğiniz Samiri soylu bel'amları terk edip zorba tağuti sisteme karşı Hz.İbrahim (as)'ın örneğini esas alarak hareket edin. İşte ancak bu durumda acıklı ve ebedi azaptan kurtuluşunuz mümkün olabilir.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, gelin, yüce Allah'tan başka kimseden korkmadan Müslümanca yaşayarak zorbalara, zorbalığa, küfür ve şirke

başkaldırın. Aksi halde cehennemi ve yüce Allah'ın azap ve gazabını tercih etmiş olacaksınız. Şimdi durumunuzu ve içerisinde bulunduğunuz bu acıklı halinizi iyi düşünün, son pişmanlık size hiçbir fayda sağlamayacaktır.

Artık tercihlerinizi çok iyi yapmak durumundasınız ya tağuti beşerî sistemlerin izni ile açılmış şirk ve küfür yuvası vakıf ve derneklere kalmayı yeğleyeceksiniz ya da yüce Allah'ın rızasını talep edip Kur'an'a, rasullerin örneğine göre hareket ederek İslami bir kimlik ve kişilik kuşanacaksınız. Tercih tamamen sizlere kalmıştır ve tercihinizi çok iyi bilip seçiminizi ona göre yapınız.

Yüce Allah (cc), tercihi kişilerin kendilerine bırakmış, onları herhangi bir tercih konusunda zorlamamıştır. Cenneti de cehennemi de ortaya koymuş, buralara gidilecek yolları belirtmiş, herkesi kendi irade ve isteği ile baş başa bırakmıştır.

Yüce Allah (cc), adalet ve rahmet sahibidir; herkese, rahmetiyle hakkını verecek herkesi layık olduğu yere gönderecektir. Rab'lerinin rızasını önceleyip onurlu bir yaşamı yeğleyerek tağuti sistemi reddedip hayatları boyunca tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen Tevhidi esaslar doğrultusunda hareket edenler, insan onuruna yakışan bir mükâfat alacaklar ve kendilerine yaraşan bir makama yükseleceklerdir.

Tağuti düzenlerin yasalarına uyarak sefahat ve sefaleti, zillet ve meskeneti yaşam felsefesi olarak

alanlar, tağuta iman edip Rab'lerine isyan edenler, insani değerlerden mahrum bir yaşam sürenler de kendilerine yakışan acıklı ve ebedi bir azaba sürükleneceklerdir.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, sonuç olarak karar sizlerin, dileyen, tağutu reddedip Rabb'ine varan bir yol tutarak hidayet bulur; dileyen, küfrün tarafında kalıp sapıklığı yol edindir.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, kendinizi aldatmayın, tevbe edip Rabb'inize dönün

Ey vakıf ve derneklere gidenler, sizler, bütün yönleri ile İslâm'a, Tevhidi mücadele metoduna aykırı, İslâm nokta-i nazarında gayri İslâmi olan şirk ve küfür yuvalarında

Samiri soylu bel'amların peşlerinde iken adlarınızın ya da gruplarınızın başlarına Tevhid, Muvahhit sıfatlarını takmanız sizleri ne Muvahhit ne de Müslüman yapar.

Gerçekten bir düşünün, bütün yönleri ile Tevhidi esaslara, Risalet önderlerinin mücadele metoduna aykırı olan, başlarında Samiri soylu bel'amlar bulunan vakıf ve dernek gibi şirk ve küfür yuvaları İslâmi olmadığı halde sizler hangi dine mensupsunuz.

İslâm dinine mensup olduğunuzu zannediyorsanız, kesinlikle kendinizi aldatıyorsunuz, çünkü devam etmekte olduğunuz şirk ve küfür yuvaları vakıf ve derneklerin, içerisinde bulunduğunuz durumun İslâm ile uzaktan yakından ilgisi yoktur

ve Kur'an'daki Tevhidi Mücadele metoduna aykırıdır.

Ey vakıf ve derneklere gidenler gelin, kendinizi aldatmayın, daha yol yakın iken tevbe ederek Rabb'inize dönüp iman edin, Rabb'iniz yüce Allah'ı Bir tek ilah edinin.

Umulur ki Rabb'iniz tevbenizi kabul eder ve sizleri bağışlar.

Yukarıdan beri söylediklerimize inanmıyorsanız, bir kere olsun Kur'an'ı çarpıtmadan kendiniz için okuyun, gerçeği görün ve o aşağılanmış son ile yüzyüze gelmeden Rabb'inize yönelip iman edin, yaptıklarınıza tevbe edin, umulur ki Rabb'iniz hidayete erdirir.

Kur'ani
mücadele

Ey vakıf ve derneklere gidenler; Bir olan Allah'a iman edin!

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

TERCİH SİZİN!

Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun.

gündem

Corona virüsü,

İblis ve yardımcılarının planları



Kur'ani
mücahede

Corona
virüsü,
İblis ve
yardımcıla-
rının
planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

16

Bu yazımda, Corona virüsünü değerlendirecek değilim, bu konu tıp ilminin alanına girer. Bu virüsün ne olduğu, zararının boyutları, bundan nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirecek açıklamaları bu konuda uzman kimseler yaparlar. Bazı kimselerin, görevleri ve bilgileri olmadan bu konuda ileri geri konuşmaları haddi aşmadır.

Kimi kara cahillerin, İslâm'ı kullanıp Corona virüsü hakkında bilgi kirliliği yaparak ileri geri konuşmaları, cehaletlerinin apaçık bir göstergesidir. İsimleri dışında bu kimselerin İslâm ve Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgileri yoktur.

Corona virüsü, insanlar arasında ayırım yapmaz, insanları inanç ve ırklarına göre değerlendirmez herkese bulaşabilir. Uzmanların uyarılarına dikkat edilmesi durumunda virüsün korunanlar üzerinde bir etkisi olmayacağı anlaşılmaktadır.

Corona elbette yüce Allah'ın zalim toplumlara bir azabıdır, bu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu azaptan zalim olmayanlar da nasiplerini alabilirler. Nitekim yüce Allah (cc), zalimlere erişecek

azaptan Mü'minlerin korunmalarını istiyor.

"Bir fitneden korunun ki sizden yalnızca zulmeden kimselere isabet etmez ve bilin ki gerçekten Allah'ın cezalandırması şiddetlidir." (Enfal, 25)

Yüce Allah'ın zalimler için göndereceği azaptan korunma iki şekilde olur. Birincisi, azabı hak edecek davranışlardan sakınmaktır. İkincisi ise, sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederek hastalık ve benzeri virüsler şeklinde gelen azaptan korunmaktır.

Nitekim Rasulullah (as), korunma konusunda öncelikle temizliği, yiyecek ve içecekler konusunda seçici olmayı, ölçülü yiyip içmeyi, düzenli uyumayı tavsiye etmiştir. Bulaşıcı bir hastalığın ortaya çıkması durumunda kişinin evinden çıkmamasını buyuran Rasulullah (as), karantinayı bu tavsiyesi ile ortaya koymuştur.

Hastalıklar, insanlar arasında ayırım yapmaz

Kâinatı, hayatı ve canlıları yaratan yüce Allah (cc), her şeyi bir plân ve hesap ile yapmış, canlı cansız her şey O'nun izni ile

hareket etmektedir.

Yüce Allah (cc), insanları da Zatına kulluk esası üzere yaratmış, onları başıboş bırakmamıştır. İnsanları her vesileyle imtihan edeceğini bildiren yüce Allah (cc), bu imtihanın değişik şekillerde ve değişik şeylerle olacağını, Kur'an'da apaçık örnekler vererek açıklamıştır.

Rasullerini bile çeşitli şekillerde imtihan eden Yüce Allah (cc), insanları da elbette imtihan edecektir ki bu, O'nun vaadidir.

Bu imtihanlardan biri de insanın çeşitli hastalıklarla imtihan edilmesidir. Nitekim yüce Allah (cc) Hz. Süleyman (as)'ı, imtihan etmek için bir ceset gibi tahtı üzerinde bırakmış, sonra sağlığına kavuşturmuştur.

"Andolsun Biz, Süleyman'ı denedik ve onu, tahtı üzerine ceset olarak bıraktık, sonra (Bize) yöneldi. Dedi ki: 'Rabb'im, beni başıboşla ve bana bir mülk ver ki, benden sonra hiç kimseye nasip olmasın, şüphesiz Sen, çok lütfeden Sensin!'" (Sad, 34-35)

Hz. Eyyub (as)'ı ise yıllarca ağır bir hastalıkla imtihan eden yüce Allah (cc), onun dua etmesi ile Hz. Eyyub (as)'ın duasına icabet etmiş ve ona şifa vermiştir.

"Kulumuz Eyyub'u da an; o zaman Rabb'ine nida etmişti: 'Doğrusu şeytan, bana bitkinlik ve acı dokundurdu.'" (Sad, 41)

Yüce Allah (cc), gerek lütfettiği nimetler gerekse çeşitli hastalıklarla yaptığı imtihanlar için insana yol da göstermiştir. İnsanın bu nimetleri nasıl kullanacağını, bu hastalıklardan nasıl kurtulacağını açık bir şekilde örnekler vererek kullarına göstermiştir.

"(Eyyub'e): 'Ayağınla hızla vur, bu yıkanacak bir serinlik ve içecek.' Ona, bizden bir rahmet olarak ailesini ve onlarla beraber onların bir mislini başıboşladık, (bu), akıl sahipleri için bir öğüttür." (Sad, 42-43)

İnsana verilen hastalıklar, elbette tümüyle bir ceza değildir, kimi zaman insanı Rabb'ine yönelten, hatalarını düzeltmesine yardımcı olan bir mükâfat, kimi zaman insanın Rabb'ine daha çok yaklaşması ve böylece insanın derecesini yükseltmeye yönelik bir fırsat ve en önemlisi de insana Rabb'i tarafından verilen bir lütuftur. Ancak azgınlığı yol edinen bazı kimseler için de elbette ki bir cezadır.

Bulaşıcı hastalıklar, insanlar arasında ayırım yapmaz

Bulaşıcı bir hastalık herkesi etkisi altına alabilir, bulaşıcı hastalığa yakalanan her kişi, zalim ya da günahkâr değildir. Kimileri için ceza olan bir hastalık, kimileri için bir imtihan, vadesi gelen kimilerinin de ölmelerine neden olabiliyor.

Kur'anî
mücadele

Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020-65

17

İslâm tarihinde birçok taun hastalığı meydana gelmiştir. Suriye bölgesi ordu kumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrah tarafından Şam-Hicaz yolu üzerindeki Serğ kasabasında karşılanan Hz. Ömer'e, Şam'da veba çıktığı haberi verilince vebanın olduğu yere gitmemiş, kendisine, "Allah'ın kaderinden mi kaçırıyorsun?" diyen Ebû Ubeyde'ye Hz. Ömer (r. anh), "Allah'ın kaderinden yine O'nun kaderine sığındığını" söylemiştir.

Bu hastalıktan sahabenin ileri gelenlerinden Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Muaz b. Cebel vefat etmiştir. Hicri 17-18 (639) yılındaki Amvas taununda içlerinde Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Muaz b. Cebel gibi sahabenin ileri gelenlerinin de bulunduğu 25-30.000 kişi ölmüştür (İbn Kesir, VII, 79 vd.)

69 (688) yılında Basra'da meydana gelen taun salgını, "sel sularının önüne gelen her şeyi alıp götürmesi gibi" insanları aniden öldürmesinden dolayı Carif taunu diye anılmıştır. Basra'daki taunun üç gün devam ettiği ve her gün 70.000 insanın öldüğü rivayet edilmiştir. Burada oturan sahabe Enes b. Mâlik'in ailesinden seksene yakın kişi hayatını kaybetmiştir.

Plan yaptılar, Allah da planlarını kendi ayaklarına dolandırdı

Yüce Allah (cc), azgın bir topluma bela vermek istediği zaman o belayı zalimlerin kendi elleriyle hazırlar. Emperyalist büyük şeytan Amerika dünya ekonomisini elinde tutmak, maşası olduğu Siyonizm de fitnesini gerçekleştirmek için Çin'in günden güne büyüyen ekonomik gücünü ve dünya üzerindeki siyasal etkisini kırmak için yıllardır hazırladıkları planı, Çin'de devreye soktular.

Çin'in büyüyen ekonomik ve siyasal gücünü kırmak için emperyalist büyük şeytan Amerika ve Siyonizm, Çin'i ekonomik açıdan çökertmek için hazırladıkları Corona virüsü planlarını Çin'de devreye soktular. Bu virüs, Çin ekonomisine oldukça zarar verdi, adeta durma noktasına getirdi. Ancak büyük şeytan ve Siyonizm, bu planlarını hazırlarken unuttukları bir gerçek vardı, o da yüce Allah'ın zalimlere karşı öngördüğü planı idi.

"Plan yaptılar, Allah da plan yaptı; Allah, plan yapanların en güçlüsüdür." (Al-i İmran, 54)

Şu inkâr edilemez bir gerçektir ki, Kâinatı yaratan yüce Allah (cc), Kâinatta olan her şeyi gözetlemekte ve her şey O'nun bilgisi altında gerçekleşmektedir ki, bir yaprak bile O'nun izni olmadan düşmez.

"Gaybın anahtarları O'nun yanındadır, O'ndan başkası onu

bilmez; karada ve denizde olan şeyleri bilir, O'nun bilgisi dışında bir yaprak düşmez, yerin karanlıkları içinde bir dâne, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, ancak apaçık bir Kitapta olmasın,” (En'am, 59)

Yarattığı Kâinatı üçbeş çapulcuya bozdurmayacağını, daha önceki inkârcı zalim çapulcuları helak ederek gelecek nesillere gösteren yüce Allah (cc), Çin'in, masum ve mazlum insanlara -sırf Müslümandırlar diye- yaptığı zulmün karşılığını başka zalimlerin elleriyle verdiği gibi diğer zalimleri de kendi hazırladıkları planlarla perişan eder.

“Böylece kazanmış olduklarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına yakınlaştırırız.” (En'am, 129)

Yüce Allah (cc), bu virüs nedeniyle Çin zalimlerine öyle bir ders verdi ki, daha önce mazlum insanlara yaptıkları her şeyi kendilerine yaptırdı. Mazlum insanları, sırf inançlarından dolayı kamplara dolduran, işken-ce ile onları öldüren, tesettürle-rinden dolayı kadınlara en ağır işkenceleri yapan Çin zalimleri, bu virüs nedeniyle kendi halkını kamplara doldurdu, gözleri de dahil onları tesettüre büründürdü ve öldürdüğü mazlum insan sayısınca kendi halkı telef oldu. Adeta Kur'an'daki kısasa kısas hükmünü uyguladı.

Corona virüsü, kendisini hazırlayan büyük şeytan ve destekçilerini de perişan etti, yani kurdukları tuzağı yüce Allah (cc), kendi ayaklarına dolandırdı. Trilyonlarla ifade edilen sağlık harcamaları yanında neredeyse tüm kurumlarını kapatacak noktaya gelerek ekonomik çıkmaza girdiler, Batılı ülkelerde binlerle ifade edilen kişi hayatını kaybetti.

“Yeryüzünde büyüklük taslayıp kötülük planlamak; kötü plan, sâhibinden başkasını kuşatmaz; şimdi öncekilerin sünnetinden başkasını mı bekliyorlar! Artık Allah'ın yasında bir değişiklik bulamazsın; Allah'ın yasında bir değişme bulamazsın.” (Fatır, 43)

“... Ve hileli bir plan yaptılar, Biz de bir planla plan yaptık, onlar farkında değillerdi. Bak, nasıl oldu planlarının akabeti, doğrusu Biz, onları ve kavimlerini topluca yerlebir ettik...” (Neml, 50-51)

Çok önemli bir tespit

Yüce Allah'ın azgınları helak ettiği durumlar oldukça düşündürücüdür. Zerre kadar aklı olan emperyalistler ve yerli işbirlikçileri bunlardan ibret almaları gerekir.

“Bu sana anlattıklarımız, o şehirlerin haberlerindedir; ondan, dikili olanlar da biçilmiş olanlar da var. Biz onlara zulmetmedik velakin onlar, kendi nefislerine

Kur'ani
mücadele

Corona
virüsü,
İblis ve
yardımcıla-
rının
planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020-65

19

zulmettiler, ancak Allah'tan başka tapındıkları o ilahları onlara bir fayda sağlamadı; o şeyler, Rabb'inin emri geldiği zaman helaklarından başkasını artırmadı. Rabb'inin yakalaması işte böyledir; o şehirleri yakaladığı zaman onlar, zulmediyorlardı; şüphesiz O'nun yakalaması acıklıdır, şiddetlidir." (Hud, 100-102)

Yüce Allah (cc), koca fil ordusunu, fillerle kıyası mümkün olmayan ufacık kuşlarla kendisini her şeyi yapmaya muktedir gören Nemrut'u, küçük bir sinekle, kendisini en büyük ilah ve rab gören Fir'avn'ı su ile etrafındaki insan ve mali gücüne güvenen Ebû Leheb'i ellerini kurutarak helak etmiştir.

Teknolojinin en son harikalarına sahip olan, oturdukları yerden bir tık ile dünyanın istedikleri yerinde fitne fücur çıkaran günümüz emperyalistlerini de yüce Allah (cc), onları aciz bırakacak şekilde gözle görülemeyecek kadar küçücük bir virüsle helak etmek üzeredir. Budan sonraki aşama, tüm zalim emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin topyekûn helakıdır inşaAllah.

Corona virüsü, yüce Allah'ın azgınlıklarında sınır tanımayan toplumlara verdiği bir azaptır

Tarihsel süreçte birçok örneği görüldüğü üzere azgınlıklarında

sınır tanımayan her toplum, değişik azaplarla helak edilmişlerdir. Tarihsel süreçte helak edilen toplumların örnekliklerinden alınacak birçok ders vardır. İşte bunlardan birkaçı:

"Böylece onu (Nuh'u) yalanladılar, bunun üzerine onu ve onunla beraber gemide olan kimseleri kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri boğduk; gerçekten onlar, görmeyenler toplumu idiler." (A'raf, 64)

"İşte ne zaman ki Ad, haksız yere yeryüzünde artık büyüklük tasladılar ve dediler ki: 'Kuvvetçe bizden daha güçlü kim var?' Görmediler mi şüphesiz Allah'tır ki O, onları yaratandır, kuvvetçe onlardan daha güçlüdür; Bizim ayetlerimizi bilerek inkâr ediyorlardı." (Fussilet, 15)

"Amma Ad, uğultulu, azgın bir kasırga ile nihayet helâk edildiler. Onu, yedi gece, sekiz gün onların üzerine verdi; o kavmi orada yere atılmış, koparılmış görürsün şimdi; gerçekten onlar, içi boş hurma kütükleri gibidir. Şimdi görüyor musun onlardan geri kalanı!" (Hakka, 6-8)

"Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rab'lerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: 'Ey Salih, gönderilenlerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir!' Bunun üzerine sarsıntı onları yakaladı, böylece yurtlarında yüzükoyun halde sabahladılar." (A'raf, 77-78)

"Ne zamanki emrimiz geldi, Şuayb'i ve onunla beraber iman eden kimseleri, bizden bir rahmetle kurtardık; zulmeden kimseleri de o ses yakaladı, böylece yurtlarında yüzükoyun halde sabahladılar, orayı, mesken edinmemiş gibiydiler! İyi bilin ki, Semud'un uzaklaşıp gitmesi gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti." (Hud, 94-95)

"Ne zaman ki emrimiz geldi, oranın üstünü altına getirdik, istif edilmiş tescil edilmiş taşları oranın üzerine yağdırdık. Rabb'inin indinde işaretlenmiştir; bunlar, zalimlerden uzak değildir." (Hud, 85-83)

Yüce Allah (cc), günümüzde de azgınlaşan toplumlara elbette bir azap göndermeye muktedirdir.

Yüce Allah'ın azabı adım adım geliyor

Günümüzde dünya emperyalizmini oluşturan ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve bunlara destek olan batılı Haçlı ülkeler ile bunların, İslâm toprakları üzerine yönetici diye oturttukları yerli işbirlikçileri ile İsrail ve dostları, ağıttıkları mazlum insanların kanlarıyla dünyayı adeta bir kan gölüne çevirmiş görünmektedirler. Yüce Allah (cc), zalimleri birbirlerine kırdıracak sonrada İnşaAllah onları helak edecektir.

"Ancak 'Rabb'imiz Allah'tır' dediler diye haksız yere yurtların-

dan çıkarılan kimselerdir. Şayet Allah, insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, sinagoglar ve namaz kılınan ve orada Allah'ın ismi çok anılan mescitler elbette yıkılırdı. Allah, elbette yardım eder, o kendisine yardım eden kimseye! Şüphesiz Allah, elbette kuvvetlidir, üstündür." (Hac, 40)

Dünya emperyalizmi ve işbirlikçileri, bir yandan "Rabb'imiz Allah'tır" diyen insanları öldürürlerken, diğer yandan yüce Allah'ın beğenip razı olduğu İslâm dinini yeryüzünden kaldırmak için var güçleri ile fitne ve fücür üretmeye çalışmaktadırlar.

Yüce Allah'ın "O, ıslah edildikten sonra yeryüzünü ifsat etmeyin..." (Araf, 56) buyruğuna rağmen var güçleri ile yeryüzünde bozgunculuk yapan, fitne ve fesadı artıran dünya emperyalizmi ve işbirlikçileri, yüce Allah'a, O'nun beğenip razı olduğu İslâm dinine ve bu dine iman edenlere açıktan açığa savaş açmış görünmektedirler.

Dünya emperyalizmi ve işbirlikçileri, aralarında kurdukları yapılanmalarla elele vererek ifsad ve bozgunculuklarını sürdürmektedirler. Onlar, Kur'an'da bildirildiği üzere aralarında birleşerek fitne ve fesadı çoğaltmışlar, yeryüzünün düzenini bozmuşlardır.

"Kâfir kimseler, birbirlerinin velisidirler, siz onu yapmazsanız,

Kur'anı
mücadele

Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020-65

yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur.” (Enfal, 73)

Tarihi süreçte yeryüzünü ifsad edip bozgunculuk yapan nice zorbalar, yüce Allah (cc) tarafından en acıklı şekilde helak edilmişlerdir. Kur’an, helak edilen bozguncuların örnekleri ile doludur. Günümüz emperyalistleri ile onların destekçileri de geçmiş bozguncu atalarının uğradıkları acıklı helake koşar adım gitmektedirler ve bu helakonlardan uzak değildir.

Bugüne kadar toplumlara gelen azaplar, bölgesel bazda oluyordu. Yüce Allah (cc), bu bölgesel azaplarla insanları azgınlık, küfür ve şirklerinden vazgeçmeleri için uyarıyor, aksi halde büyük bir azabın geleceğini haber veriyordu. Örneğin,

Avusturalya’da yarasa, Ortadoğu’da, Kâbe’de ve Türkiye’de bazı bölgelerde çekirge, Umman’da karınca istilaları, birçok ülkede sel ve depremler, daha büyük ve evrensel bazda azapların geleceğinin habercileri durumundaydılar. Tıpkı Fir’avn’e tufan, çekirge, kımıl, kurbağalar ve kanı ayrı ayrı gönderildi, ancak Fir’avn ve melesi, azgınlık ve küfürlerinde diretince yüce Allah (cc), onu ve ordusunu suda boğdu.

“Dediler ki: ‘O getireceğin bir ayet (mucize), ne olursa olsun, onunla bizi büyülesen, artık biz sana iman eden kimseler değiliz.’

Bunun üzerine onların üzerine tufan, çekirge, kımıl, kurbağalar ve kanı ayrı ayrı ayetler (mucizeler) olarak gönderdik; fakat büyüklük tasladılar ve suç işleyenler toplumu oldular.” (Araf, 132-133)

“Bunun üzerine onlardan intikam aldık, böylece onları denizde boğduk! Doğrusu onlar, ayetlerimizi yalanladılar ve onu önemsemeyen kimseler oldular.” (Araf, 136)

Yüce Allah (cc), tüm çağların inkârıcı azgın zorbalarına evrensel ve çağlarüstü kitabında şu uyarıda bulunuyor.

“Görmüyorlar mı ki şüphesiz onlar, her yıl bir defa yahut iki defa imtihan ediliyorlar, sonra tevbe etmiyorlar ve düşünüp ibret almıyorlar.” (Tevbe, 126)

Bugüne kadar ayrı ayrı bela ve musibetleri göndermesine rağmen bundan ibret almayan tüm dünya kâfir zorbaları ve onların destekçilerine yüce Allah (cc), bu kez tüm dünyayı saran virüsü onlara musallat etti.

Artık bundan sonra ya Kıyamet kopacak ya da yüce Allah (cc), kullarından birisine, -tıpkı Hz. Süleyman (as)’da olduğu gibi- bir mülk vererek dünya emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçi kukllarına diz çöktürerek onlardan mazlum kullarının intikamını alacaktır inşaAllah.

Ve biiznillah o günler de uzak değildir.

Kopartılan yaygaranın temelinde başka hesaplar yatmaktadır

Uzmanların açıklamalarında ve diğer hastalıklarla yaptıkları kıyaslamalarından anlaşıldığına göre Corona virüsü, abartılmayacak derecede önemsizdir. Virüsün önemsizliği gibi korunma tedbirleri de oldukça basit ve kolaydır.

Bu konuda kopartılan yaygaraya bakılırsa sanki Corona kapıya dayanmış, insanlara sarılmak için fırsat bekliyormuş gibi "Aman dışarı çıkmayın" yaygaraları. Corona'nın ortaya çıktığı günden bugüne kadar trafik kazalarından, grip, kanser, alkol ve sigaradan ölenlerin sayısı, Corona ile kıyaslanamayacak kadar fazladır.

Şimdi trafik kazaları var diye dışarı çıkılmasın mı! trafik kazaları var diye dışarı çıkmamak kadar Corona korkusu ile tüm ilişkileri askıya almak aynı şekilde komik ve akıl tutulmasıdır. Ama bu konularda ne kara propagandası var ne de insanlar, trafik kazalarından öleceğiz diye dışarı çıkmamazlık yapıyorlar, hayatları devam ediyor.

İşin en komik ve gülünç yanı ise, yüce Allah'a iman ettiklerini iddia edenlerin ve bu konuda mangalda kül bırakmayanların, bu kopartılan yaygaraya en

fazla inanıp kimi çalışmalarını, ilişkilerini askıya almalarıdır. İşte emperyalizmin ve Siyonizm'in istediği de zaten buydu.

O halde bu konuda kopartılan yaygaranın temelinde emperyalizmin ve Siyonizm'in İslâm hakkında yaptıkları iğrenç hesapları yatmaktadır ki bu hesaplarını da ülkelerin başlarına oturttukları kuklaları vasıtası ile adım adım gerçekleştirmektedirler.

Virüsün Çin'de ortaya çıktığı daha ilk günlerde Yahudi kökenli İslâm düşmanı gayri Müslim Suudi müşrik yöneticiler, Kâbe'yi kapatmış, insanların Rab'lerine ibadet etmelerine engel olmuştu. Bunu, halklarında Müslümanların da bulunduğu diğer gayri Müslim yöneticiler takip etti. Hemen ardından emperyalizmin sadık kuklası, Siyonizm'in yerli işbirlikçisi Erdoğan, camilerde namaz kılınmasını yasakladı.

Mankurtlaştırıp sürü haline gelen, Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesinin her istediğini sorgusuz sualsiz kabul edip yerine getiren halk, bu karara adeta sevinmiş gibi camilerinin ibadete kapatılmasına karşı hiç ses çıkarmadı.

Türkiye'de Corona virüsü yoktur ya da yok denecek derecede azdır

Corona virüsünün Türkiye'de olması bile olası değilken -ki, ol

Kur'ani
mücadele

Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020-65

23

Erdoğan'ın sağlık bakanı diye atadığı memurunun ifadesine göre bugüne kadar Türkiye'de bu virüsten iki Kişi ölmüş, 191 vaka varmış.

Aslında Türkiye'de bu virüsün olduğu da gerçekten şüpheli, ancak bugüne kadar apaçık bir şekilde görüldüğü üzere halka düşmanlığında sınır tanımayan Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, bilinçli bir şekilde virüsün yayılmasına çalışıyorlar.

Birincisi, ikide bir Amerika'ya gittikçe ziyaret edip madalyalar aldığı Siyonizm'in çıkarlarına hizmet etmek için. İkincisi, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlerin, bu virüs için ayırdıkları oldukça büyük fonu daire tek bir söz çıkmamıştı. Belli ki açıklanan fondan pay kapıp Erdoğan'ın yolsuzluk ve hırsızlıkla biriktirdiği yurtdışı hesaplarına aktarma düşüncesindedirler.

Erdoğan ve sağlık memuru kişi, sayet gerçekten halkı düşünecek olsalardı, Corona virüs testlerinin yapılmasını engellemezlerdi. Sağlık uzmanlarının açıkladıklarına göre bu konuda testin yapılması için gereken test kiti sağlık bakanlığının vermediğini söylüyorlar.

Durum bu iken, ortada fol ve yumurta yokken camilerin ibadete kapatılması, Erdoğan'ın, boynuna cesaret halkası geçiren Siyonizm efendilerine hizmetlerinden başk

bir şey değildir. Ancak onların, insanları Allah'a secde etmekten alıkoyan planları varsa yüce Allah'ın da elbette bir hesabı vardır ve o mutlak Galip'tir.

İblis ve yardımcıları insanları yüce Allah'a secde etmekten alıkoyar

İblis'in, yüce Allah'ın emrini yerine getirmeyerek Hz. Adem için secde etmemesi üzerine insana karşı düşmanca tavır takınmış ve yemin ederek insanları secde etmekten ve Allah yolundan alıko- yacağını ifade etmiştir.

"(İblis) dedi ki: 'O halde beni azdırmana karşılık onlar için senin doğru yolunun üstüne oturacağım, sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksınız!'" (A'raf, 16-17)

Günümüzde gelinen nokta İblis'in, insanlardan olan yardımcıları vasıtasıyla bu vaadini yerine getirdiği görülmektedir. İblis'in baş yardımcısı büyük şeytan Amerika, hakkında Müslümanların da bulunduğu ülkelerdeki yardımcıları küçük şeytanlarla insanları Allah yolundan ve yüce Allah'a ibadet etmekten alıkoymuşlardır.

"Yapabiliyorsan onlardan bir kimseyi, sesinle kışkırt; süvarilerin ve piyadelerinin onları tahrik et, mallarda ve evlatlarda onlara ortak

ve onlara vaatler yap; şeytan, onlara aldatmaktan başka bir şey vadetmez.” (İsra, 64)

Erdoğan ve AKP çetesi, insanları Allah’a ibadetten alıkoymuşlardır

Erdoğan ve AKP çetesi, iktidara geldikleri günden bugüne kadar direkt yüce Allah’ın dinine savaş açmış bulunmaktadır. Tarihi süreçte benzeri bulunmayan bir şekilde yüce Allah’ın dinine savaş açan Erdoğan ve AKP çetesi, insanları yüce Allah’ın beğenip razı olduğu İslâm dininden uzaklaştırmak için her türlü gayri insani ve gayri İslâmi yasaları çıkartmaktadır.

İktidara getirildiği daha ilk günde camilerde Cuma günleri okutulan “Gerçek din, Allah indinde İslâm’dır...” (Al-i İmran, 19) ayetinin okunmasını yasaklamıştır.

Emperyalizmin ve Siyonizm’in bir proje olarak Erdoğan’ı iktidara getirmelerinin gereği olarak ondan istekleri İslâm’ın güncellenmesi emrini yerine getirmek için “İslâm’ın hükümlerinin güncellenmesi var, İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız” diyerek Kur’an’a dil uzatma azgınlığını göstermiştir.

Erdoğan’ın sözlerine dikkat “İslâm’ın hükümlerinin güncellenmesi var” ne demek bu, proje

olarak hazırlandığı zaman kendisinden Füze Kalkanı projesini yaptıktan, BOP projesine uygun olarak Ortadoğu ülkeleri sınırlarını değiştirmek için Suriye’yi

kariştirmesinden sonra şimdi “İslâm’ın hükümlerinin güncellenmesi var” diyor. Ancak bu, onun ve efendilerinin kursağında kalacaktır inşaAllah.

Bu son Corona virüsü, Erdoğan ve çetesinin, insanları Allah’a ibadetten alıkoymak için tam bir fırsat olmuştur. Kur’an, bu bozguncular için şöyle buyuruyor.

“Allah’ın meşitlerinde, O’nun isminin gerçekten orada anılmasına engel olan ve onun harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir! Ona girmeleri, korkmaları dışında doğrusu onlar için mümkün değildir, onlar için dünyada aşığulanma, ahirette de büyük azap vardır.” (Bakara, 114)

Erdoğan, camileri ibadete kapatarak oralarda Allah’ın adının anılmasına engel olmuş, böylece camilerin harap olmasını istemiştir. Ancak bu kararı, Erdoğan ve hizmet ettiği efendilerinin sonlarını hazırlayacaktır inşaAllah.

Emperyalistlere, Erdoğan ve AKP çetesine, dünyada şiddetli bir helak, ahirette acıklı azap vardır

Risalet tarihi boyunca, yeryüzünü ifsat eden nice zalim ve bozguncular helak edilmişlerdir.

Kur’ani
mücadele

Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020-65

25

Elbette yüce Allah (cc), üç-beş çapulcunun, yeryüzü düzenini bozmalarına izin vermez. Bu Sünnetullah'tır; zalim despotlar ve bozguncular yeryüzünde var oldukça Sünnetullah yine cari olacak, bozguncular ve destekçileri topyekûn helak edileceklerdir.

"Zalimlerin yaptığı şeylerden Allah'ı gafil sanma, şüphesiz ancak onları, gözlerin donup kalacağı bir güne ertelemektedir." (İbrahim, 42)

Tarihi süreçteki tüm inkârcı zalimlerin tek tek işledikleri küfür, şirk ve günahlarını, Erdoğan ve AKP çetesi, hepsini birden hatta daha fazlasını işlemişlerdir. Bu da onların sonlarının ne kadar şiddetli ve rezil edici bir helak olacağını, ahiret hayatında da tüm zalim kâfirlerin acıklı azaplarından daha acıklı bir azap göreceklerini göstermektedir.

"Bu, şüphesiz onların, Allah'ı gazaplandıran şeylere tabi olmaları ve O'nu razı etmekten hoşlanmamaları sebebiyledir, böylece onların amellerini boşa çıkardı." (Muhammed, 28)

Ey yüce Allah'ın, O'nun dininin ve mazlum insanların düşmanları emperyalistler ve yerli işbirlikçileri, dünyada zelil bir şekilde devrilerek helak olup yenileceksiniz, Ahirette de aşağılanmış bir halde içerisinde ebedi kalmak üzere acıklı azabı tatmak üzere cehenneme sürük-

leneceksiniz. Bu, yüce Allah (cc) tarafından bildirilen bir gerçektir, bundan kaçamayacak ve kurtulamayacaksınız.

"...Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz, orası ne kötü bir istirahat yeridir!" (Al-i İmran, 12)

Bu yüce Allah'ın vaadidir ve o vaat sizi mutlaka bulacaktır, çünkü zulüm payidar olmayacak ve zalimler, en şiddetli şekilde helak edileceklerdir. Dünyada şiddetli helaktan sonra Allah ve Rasulullah düşmanlarının varacakları yer aşağılanmış olarak cehennemdir.

Corona virüs bahanesiyle halka hayatı zindan ettiler

Neredeyse tüm dünyadaki ülkeler, Corona virüsle mücadele ediyor, ancak Türkiye'de Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi dışında hiçbiri, kendi halkına hayatı zindan etmedi, halkı evlerine hapsederek onlara zulmetmedi.

Özellikle batı ülkelerinde -şahit olduğu üzere- insanlar, devlet baskısıyla -toplu taşıma araçları dışında- maske takmaya zorlanmamış, sokaklarda evlerine hapsedilmemiş, sokaklarda dolaşmaları yasaklanmamış, yaşlısı genci herkes rahat bir şekilde dışarı çıkıyor, ticaretlerini yapıyor, park ve bahçelerde tertemiz oksijen soluyorlar.

Erdoğan ve başında bulun-

duğu AKP çetesi, Dünya Sağlık Örgütü denilen Siyonizm ve emperyalizmin yan kuruluşunun talimatları doğrultusunda çalışıyor, halka korku üzerine korku salıyorlar. Corona virüsün, motivasyon geçirdiği yalanı ile insanlara baskı yapıp korku salan Türkiye'deki dışa bağımlı yöneticiler, bu yalanları ile insanları dünya sağlık örgütüne adeta bir kobay olarak sunmaktadırlar.

Oysa artık net anlaşılmıştır ki Corona virüsün insanlar üzerindeki etkisi, herhangi bir grip salgınından fazla değildir. Tedbir alındığında kişiye hiçbir zarar vermeyecek kadar etkisiz olan Corona virüsün abartılmasının temelinde insanlara, Siyonizm'in planları çerçevesinde çip taktirmek düşüncesi yatmaktadır.

Dünya nüfusunun çok fazla olduğunu, bunun yarısının savaşılmadan öldürülmesi gerektiğini söyleyen Siyonist sözcüler, bu amaçlarına insanlara çip takarak ulaşmak istemektedirler. Türkiye'de de bunların elemanı, Siyonizm üzerine yemin etmiş olan Erdoğan'dır. Bu nedenle Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, halka korku üzerine korku vererek onlar zorla çip taktirip Siyonist emellere kurban etmeye çalışmaktadırlar.

Siyonizm ve onun Türkiye elemanı Erdoğan şunu iyi bilsinler ki, onların bir planı varsa yüce

Allah'ın da bir planı vardır ve yüce Allah (cc), kafirlerin planlarını kendilerine dolandıracak ve yüce Allah'ın planı, kafirleri yok edecektir inşaAllah.

"Plan yaptılar, Allah da plan yaptı; Allah, plan yapanların en güçlüsüdür." (Al-i İmran, 54)

"Ve böylece her kentin büyüklük taslayanlarını orada suçlular kıldık, orada düzen kurdular; onların düzenleri, kendi nefislerinden başkasına değildir, şuurunda değildirlir." (En'am, 123)

Yüce Allah (cc), yeryüzünü üçbeş çapulcunun ifsad etmesine izin vermeyecek ve biiznillah, çapulcu kâfirler ile onların işbirlikçilerini, kendi kurdukları planlarla yerle bir edecektir. inşaAllah o günler uzak değildir.

Kur'anı
mücadele

Corona
virüsü,
İblis ve
yardımcıla-
rının
planları

Ekim
Kasım
Aralık

2020-65

27

yorum

İslâm'da Nafaka Konusu

Hak olmayan nafakayı almak, yüce Allah'a karşı haddi aşmaktır



Kur'ani
mücadele

İslâm'da
Nafaka
Konusu

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

28

İslâm, yüce Allah'a kulluğun esaslarını en ince detayına kadar açıklayan bir din; insanlar arasındaki adab-ı muâşeret ilişkilerinin, sosyal, siyasal, ekonomik ve ticari hayatın, yönetimin nasıl olacağını en iyi şekilde düzenleyen sistem; zekât ve infak gibi sosyal bölüşümün esaslarını, evlenme, boşanma, yargılama biçimlerini, ceza hukuk kurallarını belirleyen, savaş ve barışın esaslarını bildiren bir devlet nizamıdır.

İslâmi kuralların din, sistem ve devlete yönelik esasları, evrensel ve çağlarüstü bir niteliğe sahip olması nedeniyle Kur'an ve Sünnet esaslarına uygun bir biçimde uygulandığı zaman her çağda, insanları en güzel şekilde mutlu ve huzurlu kılacak, müreffeh bir şekilde yaşatacak yegâne tek nizamdır.

Sosyal hayatı, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen İslâm, kadın ve erkeklerin sosyal ve toplumsal yaşamda birbirleri ile ilişkilerinin ne olacağını da en iyi biçimde, apaçık bir şekilde düzenlemiştir. İslâmi esasların, insan hayatını en iyi düzenleyen, insanları huzur ve mutluluğa ulaştıran yegâne nizam olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

İslâm'ın insanlık için en iyi nizam olduğu gerçeğini ancak

Kur'ani ifade ile kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkârcılar, bu apaçık gerçekleri kendi gayri meşru durumlarını gizlemek adına, dillerini eğip bükerek çarpıtmakta, kendilerine bir çıkış yolu bulmaya çalışmaktadırlar.

Yüce Allah (cc), kullarının yeryüzündeki hayatlarının nasıl olacağını, insanların birbirleriyle ilişkilerini tüm detayları ile apaçık bir şekilde açıklamış, bunlara uyulmasını emretmiş, konulan hükümlerin aksine hareket edenlerin haddi aşacaklarını bildirmiştir. Bu nedenle gerçekten iman eden kimseler, haddi aşma konusunda Rab'lerinden korkarlar.

"Şüphesiz ancak Mü'minler o kimselerdir ki, Allah hatırlatıldığı zaman onların kalpleri ürperir ve O'nun ayetleri onlara okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve onlar, Rab'lerine tevekkül ederler."
(Enfal, 2)

Yüce Allah'a gerçekten iman eden kimseler, Rab'lerinin hükümlerine karşı her zaman duyarlı olmalı, konulan hükümlere aykırı hareket etmekten kaçınmalı, Rab'lerine karşı haddi aşmamalıdır. Müslümanlar, her konu ve durumda Kur'an ve Sünnete tam bir teslimiyetle teslim olmalıdırlar.

"Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Rasulü'ne çağırıldıklarında Mü'minlerin sözü ancak: 'İşittik ve itaat ettik' demeleridir, işte kurtuluşu erenler onlardır." (Nur, 51)

Rab'lerine gerçekten iman eden kimseler, Allah ve Rasulü'nün koyduğu hükümlere aykırı hareket edemezler. Onlar, her konu ve durumda vahyin belirlediği esaslara uygun hareket ederler. Bu, onların Allah'a ve Rasulü'ne gerçekten iman etmelerinin gereği ve sonucudur.

Beşerî tağuti sistemler, yüce Allah'a isyanı gaye edinmişlerdir

Günümüzde nafaka konusu toplumda adeta bir kangren haline gelmiş durumdadır. Beşerî tağuti sistemin totaliter diktatör zorba yöneticilerinin, yüce Allah'a ve İslâm dinine karşı başlattıkları isyan ve tuğyanlarına alet ettikleri nafaka konusunu İslâm, 1400 sene öncesinden en güzel şekilde çözüme kavuşturmuştur.

Batı emperyalizminin ve Siyonizm'in güdümünde hareket eden beşerî tağuti sistemin totaliter diktatör zorba yöneticilerinin, aileleri dağıtmak, aile kurumunu ortadan kaldırarak bozuk bir toplum oluşturmak, kadınları, imani ve ahlakî değerlerinden kopararak ortaklık malî haline getirmek niyetiyle çıkardıkları ahlakî ve insani değerlerden uzak İstanbul sözleşmesi adındaki yasaları, İslâmî değerlere açıkça savaş açmış durumdadır.

Beşerî tağuti sistemler, yüce Allah'ın razı olup beğendiği İslâm dinine karşı zıt yasalar çıkararak yüce Allah'a isyanlarında haddi aşmışlardır. Beşerî tağuti sistemler,İslâm'a aykırı yasalarını insanlara da onaylatarak onları da Rab'lerine isyanlarına ortak etmektedirler.

Yüce Allah'a iman iddiasında bulunan bir kimsenin, beşerî tağuti sistemlerin yasalarına göre hareket etmesi, haddi aşması, apaçık bir şekilde Rabb'ine isyan etmesidir.

Bu nedenle yüce Allah'a iman iddiasında bulunanlar, her konu ve durumda Kur'an ve Sünnete göre hareket etmelidirler. Aksi halde iman iddiaları kuru bir zandan öte bir anlam ifade etmez.

İslâm'da boşanmanın esaslarını Kur'an ve Sünnet belirler

İslâm dini, evliliğe önem verir ve aile yuvasının, toplumun temel taşı olduğunu kabul eder. İslâm toplumu, sağlam temellere dayalı aile yuvaları üzerine yükselir. Bu nedenle İslâm, aile içerisinde huzur ve mutluluğun var olmasını, -eşlerin birbirleri üzerinde hakları bulunduğunu bildirerek- eşler arasında dengeli bir ahengin oluşmasını ister.

İslâm'da aile kurumu, toplumun temel taşı ve çocukların yetiştiği en sağlıklı eğitim kurumudur. Bu nedenle aile kurumunun bir kutsiyeti vardır ve bu kutsiyete keyfi olarak zarar vermek, yüce Allah'ın bu konudaki hükümlerini

önemsemeyip hiçe saymaktır ki bu, yüce Allah'a karşı apaçık bir şekilde isyandır.

İslâm, boşanmanın ancak zaruret halinde olabileceğini bildirmiş, evlilik kurumunu oyuncak haline getirip en ufak bir durumda boşanma tehdidini ortaya koymak, yüce Allah'a ve Rasulü'ne karşı haddi aşmaktır.

Rasulullah (as), bir zaruret olmadıkça keyfi boşanmaları hoş görmemiş, şöyle buyurmuştur:

“Evlenin ve (ciddi bir sebep olmadıkça) boşanmayın, zira boşanmada arz titrer.” (Ebu Davut ibnül-Humam, Fethul Kadir. c. 2 sh. 22)

“Evlenin, boşanmayın. Çünkü Allah ne zevkine düşkün erkekleri ne de zevkine düşkün kadınları sevmez.” (İbni Adi, Muh-Eha. sh. 60)

“Aile geçimsizliği şiddetlenip de ayrılık bir zaruret haline gelmedikçe, bir kadını zevcinden talakını isterse ona cennet kokusu haram olur.” (Tercid c. 2 s. 376) (Evlilik ve mahremiyetleri, sh. 256)

İslâm'da keyfilige, başıboşluğa yer yoktur, her konu ve durum Kur'an'da net bir şekilde ortaya konulmuş, Sünnette pratik hayatta uygulanmıştır. Bu nedenle boşanma konusunda da Kur'an ve Sünnette apaçık hükümler ortaya konulmuştur.

İslâm, zaruret halinde boşanmayı kabul eder İslâm dini, eşlerin boşanmaması konusunda Kur'an ve sünnette önemli uyarılarda bulunur. İslâm dini, gerek görüldüğünde talakı (boşanmayı) bir hak olarak kabul etmiş, bu hakkı da hem erkeğin hem de kadının eline vermiştir. Erkek ve kadın, evlilik ilişkilerinin çıkmaza girdiğini gördükleri anda talak için gereken şartlara uyararak evlilik bağına bırakma hakları vardır.

“Kadınları boşadığınız zaman artık onlar, belirlenmiş sürelerine ulaştıklarında artık iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın ve zarar vererek, haddi aşarak tutmayın ve kim bunu yaparsa, işte gerçekten o nefsiye zulmetmiştir; Allah'ın ayetlerini alaya almayın ve Allah'ın, üzerinizdeki nimetini düşünün, Kitabı ve hikmeti size indirdi ve onunla size öğüt veriyor. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah, her şeyi Bilen'dir.” (Bakara, 231)

Boşanma durumunda kadına baskı yapılmamasını, zarar verilmemesini emreden İslâm, boşanan eşlerin yüce Allah'ın hükümlerine göre hareket etmelerini istemiş, bu hükümlere aykırı hareket edilmesinin haddi aşmak olduğunu bildirmiştir.

“Ey Nebi, kadınları boşayacağınız zaman o halde onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti sayın. Rabb'iniz Allah'tan sakının ve onları, -gerçekten apaçık bir ahlaksızlıklarının ortaya çıkması müstesna- evlerinden onları çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Bunlar,

"Allah'ın sınırlarıdır ve kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, artık gerçekten o, nefesine zulmetmiştir. Bilemezsin, belki Allah, bundan sonra bir iş ortaya çıkarır." (Talak, 1)

İslâm boşanmayı, ne Yahudilerde olduğu gibi olabildiğine serbest bırakmış, ne de Hıristiyanlarda olduğu gibi daraltmış ve yasaklamıştır. İslâm, aile yuvasına önem vermekle beraber, boşanmayı da belli kurallara bağlı olarak kabul etmiş, ancak boşanma hakkının alelacele kötüye kullanılmasını önlemek için de önlemler almıştır.

Aile içerisinde durumun kötüye gitmesi, eşler arasında büyük sorunların başgöstermesi ve bunun düzelmesinin mümkün görülmemesi, eşlerin bir arada yaşamalarına imkân kalmaması halinde boşanma helal kılınmıştır.

"Ey Nebi, eşlerine de ki: 'Şayet siz, dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, o halde gelin size eşyalarınızı vereyim ve sizi güzel bir bırakış ile bırakayım.'" (Ahzab, 28)

İslâm'da, boşanma konusunda belli kurallar ve sınırlandırmalar getirilmiştir.

Boşanmaya getirilen bu sınırlamalara rağmen bir erkek hanımını boşamak isterse ya da bir kadın boşanmak isterse bu durumda her ikisi belli kurallara uymakla mükellef tutulmuşlardır.

Beşerî tağuti sistemler kadınları, şehveti tatmin eden bir obje olarak görür

İslâm, kadını korumakta, tarihsel süreç içerisinde beşerî sistemler ve tahrif edilmiş dinler tarafından horlanan, kişiliği ve onuru ayaklar altına alınan kadına, her alanda olduğu gibi, aile içinde de kadına söz hakkı tanımaktadır. Hem de bu öyle bir söz hakkı ki, koca ile her alanda eşit ve adil bir haktr.

İslâm'da, nikah akdinde, çocuk yetiştirmede, çocukların anne ve babaya karşı görev ve sorumluluklarında, boşanmada ve insanlarla ilişkiler noktasında aile içerisinde kadın ve erkek aynı haklara sahiptirler.

İslâm, kadınların onur ve haysiyetlerini her şeyin üzerinde tutar, bu nedenle evliliği ve aile yuvasını esas almıştır. Oysa beşerî tağuti sistemler, kadınların onur ve haysiyetlerini ayaklar altına almış, kadınları, erkeklerin şehvi duygularını tatmin eden bir obje olarak görmüş, bu nedenle kadınların, sokaklarda, televizyonlarda vücutlarını açarak pazarlanmalarını teşvik etmiştir. Bunun sonucunda sokakları, kendilerini erkeklerin pis arzularına pazarlayan sefih kadınlar doldurmuştur.

Tüm beşerî tağuti sistemlerde kadınlar, devletin resmi vesikalarıyla genelevlerinde, bar ve pavyonlarda, dergi ve gazetelerde erkeklerin sefih zevklerine sunulmuş, insan yerine bile konulmadan erkeklere mal gibi pazarlanmışlardır.

Kur'ani
mücadele

İslâm'da
Nafaka
Konusu

Ekim
Kasım
Aralık
2020 - 65

31

İşte bu beşerî tağuti Sistemler, aile yuvalarını yıkacak yasalar çıkartarak boşanmaları teşvik etmiş, evlilik hayatlarında birer abide olan kadınları, sokaklarda bedenlerini pazarlayan sefih varlıklara dönüştürmüşlerdir.

Kur'ani
mücahede

İslâm'da
Nafaka
Konusu

Boşanmada Nafaka

İslâm, kadınların korunmalarını esas alan hükümler vazettiği dönemlerde kadınlar, insan olarak bile görülüyorlardı. Bu durum, günümüzde de aynıdır. İslâm, kadınları korumayı esas almış, her durum ve konuda onların yararına hükümler vazetmiştir. Bu hükümlerden biri de boşanma konusunda kadınlara nafaka verilmesidir.

İslâm, boşanmış kadınlara nafaka verilmesinin erkekler üzerine bir hak olarak yüklemiş, kadınların iyilikle faydalandırılmasını emretmiştir.

"Şayet bir eşin yerine (başka) bir eş istiyorsanız, onlardan birine, birikmiş bir servet verseniz bile ondan hiçbir şeyi (geri) almayın; iftira ederek ve açıkça günaha girerek alacak mısınız! Nasıl onu alırsınız ki, gerçekten birbirinizden idiniz ve sizden ağır yeminle güvene almışlardı. (Nisa, 20-21)

Nikâh kıyıldıktan sonra kadının erkek üzerinde nafaka hakkı bulunmaktadır. Yüce Allah (cc) erkeklerin, nikâhladıkları kadınlara -dokunsunlar ya da dokunmasınlar- belli oranlarda kadınları faydalandırma- larını bildirmiştir.

"Ey iman eden kimseler, Mü'min kadınları nikâhlar da sonra şayet onlara dokunmanızdan önce boşarsanız, bu durumda sizin, onlar üzerinde sayacağınız bir iddet yoktur, sonra onları faydalandırın ve güzel bir bırakma ile bırakın." (Ahzab, 49)

İslâm, kadınları koruduğu gibi erkekleri de korumuş ve erkeklerin güçleri oranında boşadıkları kadınlara nafaka vermelerini bildirmiştir.

"Onlara dokunmadan yahut onlar için bir pay (mehir) belirtmeden boşarsanız, elbette size bir günah yoktur, (ancak) onları faydalandırın; varlıklı, kendi gücü yettiğince ve fakir olan da kendi gücüne göre iyilikle faydalandırması, iyilik edenler üzerine haktır." (Bakara, 236)

Nikâh kıyıldıktan sonra kadınlar artık erkeklerin emanı altına girmişlerdir.

Erkekler, nikâhladıkları kadınları, boşamaları durumunda -dokunsunlar ya da dokunmasınlar- nafaka vererek faydalandırmak zorundadırlar. Bu, yüce Allah'ın iman eden kullarından isteğidir ve hiçbir Müslüman bu hükme aykırı hareket edemez.

İslâm'da, süresiz nafaka sözkonusu değildir

İslâm, nafakayı kadınlara bir hak olarak tanımasına rağmen bunu süresiz kılmamış, boşanmanın durumuna göre sınırlandırmıştır.

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

Nikâh akdi sırasında bir mehir belirtilmemiş olsa bile erkeklerin, nikâh-ladıktan sonra boşadıkları kadınları, her halükârda ekonomik güçlerine uygun bir şekilde faydalandırmaları Kur'ani bir buyruktur.

"Boşanmış kadınların, iyilikle faydalanmaları muttakiler üzerine bir haktır. Allah, sizin için ayetlerini böyle açıklıyor, ta ki akledenler olasınız." (Bakara, 241-242)

Boşanmış kadınların faydalandırılmaları, Kur'ani bir buyruk olmakla beraber bunun miktarını kadınlar değil Allah'tan korkan Muttaki erkekler belirler. Kadınların, bir miktar belirleyerek dayatmacı bir mantıkla tağuti sistemin yasalarını tehdit unsuru olarak kullanıp **"Şu kadar nafaka istiyoruz"** demeleri, Rab'lerinin buyruklarını bırakıp beşerî tağuti sistemlerin yasalarına güvenmeleridir ki bu, Kur'ani buyruk gereğince haddi aşmak yüce Allah'a isyandır.

Erkeklerin, mehir belirtildikten sonra ve kadınlara dokunmadan onları boşamaları halinde belirledikleri mehrin yarısını verecekler, ancak erkekler isterse mehrin tümünü vererek takvaya yaraşır bir tavır gösterebileceklerdir.

"Ve şayet onlar için bir pay (mehir) belirtip gerçekten onlara dokunmadan önce onları boşarsanız, o halde belirttiğiniz şeyin yarısını verin; şayet (kadın) vazgeçmesi yahut nikâh akdi elinde olan kimsenin vazgeçmesi müstesna. Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır; aranızdaki

fazileti unutmayın, şüphesiz Allah, yapmakta olduğunuz şeyleri görendir." (Bakara, 237)

Nikâhlanan kadınlar için bir mehir belirtildikten ve onlara dokunulduktan sonra artık mehrin tümü kadınlardır ve bu, -kadınların erkeklere bu mehrin bir kısmını gönül rızası ile geri vermeleri müstesna- onlardan hiçbir şekilde geri alınmaz.

"Kadınlara, mehirlerini armağan edin; ancak şayet ondan bir şeyi kendilerinden size hoşnutlukla verilerse, artık onu sıhhatle âfiyetle yiyin." (Nisa, 4)

"Elinizde olan kismetinizden (eşinizden) başka iffetli kadınlar da Allah'ın size yazdığıdır ve size bunun ardından şayet isterseniz mallarınızla namuslu, zina yapmamış olanlar da size helal kılındı. Artık onlardan kendisi ile hoş vakit geçirmiş olduğunuzda, böylece mehirlerini bir farz olarak onlara verin. Belirledikten sonra onunla birbirinizi razı etmeniz konusunda size bir günah yoktur. Şüphesiz Allah Âlimdir, Hâkim'dir." (Nisa,24)

Erkeklere mehir vermeyi farz kılan, kadınlarla geçirdikleri hoş ve güzel günleri hatırlatan yüce Allah (cc), kadınları boşamaları durumunda mehirlerinin tümünü vermelerini bildirmiştir.

Kadınlara nafaka verme suresi

Boşanan kadınlara mehirlerinin bir hak olarak verilmesinden sonra

Kur'ani
mücadele

İslâm'da
Nafaka
Konusu

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

ayrıca onlara nafaka da verilir. Bunun suresi, kimi durumlara göre değişir. Bunlar:

Kocaları ölen kadınlara, bir yıl nafaka ödenir

Kur'ani
mücadele

Kocaları ölen kadınlara, bir İslâm'da yıl nafaka ödemelidirler. Bu, yüce Nafaka Allah'ın, kocalarının geride kalan Konusu yakınlar üzerine yüklediği bir sorumluluk ve görevdir.

"Sizden, geride eşler bırakarak vefat edecek kimseler, (evden) çıkarılmaksızın, bir yıla kadar eşlerinin faydalanmasını vasiyet etsinler. Artık şayet kendileri çıkarlarsa, onların kendileri hakkında örfe uygun yaptıkları şey konusunda size bir günah yoktur. Allah Aziz'dir, Hâkim'dir." (Bakara, 240)

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

34

İslâm, kocası ölen kadını koruma altına almış, onun sokağa atılmasını yasaklamıştır. Cahili geleneksel toplumlarda ise, kocası ölen kadın hemen evden çıkartılır.

Hatta öyle cahil aileler vardır ki, kocası ölen kadının çocukları varsa bile acımadan çocukları ile beraber evden uzaklaştırılır.

Toplumda öyle cahil aileler de vardır ki, çocukları ile babalarının evlerine sığınan kadınları bile babalarının evinden çıkarırlar ya da çıkarmaya çalışırlar. İşte İslâm, bu zulümlere son vermiş ve kadının korunmasını esas almıştır.

Normal boşanmada nafaka üç aydır, kadın hamile ise, doğum yapıncaya kadardır.

Boşanma durumunda kadın, erkeğin evinden çıkartılmaz, erkeğin evinin bir bölümünde oturtulur ve nafakası temin edilir. Evden çıkması için kadına baskı yapmak haramdır. Kadının evde kalma suresi, temizlenip talak verildikten sonra üç aydır; eğer kadın hamile ise, bu süre çocuğu doğuruncaya kadardır. Doğuma kadar kadının geçimi erkeğe aittir.

"Sizde bulunan oturduğunuz yerin bir kısmında onları oturtun ve onları rahatsız edip onlara zarar vermeyin ve şayet hamile iseler, o halde yüklerini bırakmaya kadar onların ihtiyaçlarını giderin, sonra şayet sizin için (çocuğu) emzirirlerse, artık onlara ücretlerini kendilerine verin ve aranızda güzelce istişare edin, şayet zorluk çekerseniz o halde onu, başka biri emzirecektir." (Talak, 6)

Boşanma durumunda kadınlara, -boşandıkları kocalarının evlerinden ayrılırsalar bile- mehirleri tam verildikten sonra üç aylık nafaka verilebilir. Bu süre, kadınların kendilerini gözetmeleri ve bu sürede başka birisiyle evlenmemeleri nedeniyleledir.

"Boşanan kadınlar, üç kur (iddet müddeti) kendilerini beklerler; gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, doğrusu rahimlerinde Allah'ın yarattığı şeyi gizlemeleri, gerçekten onlara helal olmaz. Kocaları, bu konuda şayet barışmak isterlerse, onları geri alma hakları vardır. Kadınların (hakkı olduğu) gibi, kadınlar üzerinde de (erkeklerle) tanınan hak vardır ve erkeklerin, onlar üzerindeki (hakkı) bir derece

fazladır.Allah Aziz'dir, Hâkim'dir."
(Bakara, 228)

Hiçbir neden ve gerekçe ile kadınlara verilen şeyler geri alınmaz. Böyle yapan kimseler, yüce Allah'ın koyduğu sınırları aşmış, zalimlerden olmuştur.

"Boşama iki defadır; bundan sonra iyilikle tutmak ya da güzellikle bırakmaktır; onlara verdiğiniz şeylerden almanız, doğrusu size helal değildir. Ancak şayet Allah'ın sınırlarında ikisi durmamaktan korkarlarsa başka; o halde şayet Allah'ın sınırlarını ikisi korumamaktan korkarsanız, onun (kadının) fidiye vermesinde ikisi için de günah yoktur. Bunlar, Allah'ın sınırınıdır, artık onu aşmayın, kim Allah'ın sınırını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir." (Bakara, 229)

Boşanan kadınların, çocuklarını emzirmeleri durumunda nafaka sureleri iki yıldır

Günümüzde anne baba tarafından en çok istismar edilen ne yazık ki çocuklardır. Genelde cahil anne babalar, birbirlerine karşı çocukları adeta bir silah gibi kullanmakta -ve biri diğerinden- çocukları kullanarak intikam almaktadırlar.

Cahil anne babaların aralarındaki düelloda, birbirlerine zarar vermek adına çocukları kullanmaları, çocukların ruhsal durumlarını kötü bir şekilde etkilemekte ve -günümüzde birçok örneği görüldüğü üzere- bozuk bir neslin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kocalarından nafaka almak adına tağuti mahkemeler kanalıyla çocuklarının velayetini alan kadınlar, çocuklarını kullanarak kocalarından nafaka almaktadırlar ki bu, İslâm nokta-i nazarında apaçık bir şekilde haramdır.

Çocuk yüzünden anne babaların zarar görmemesini bildiren İslâm dininde çocuğun velayeti babadadır; bu nedenle çocuk konusunda karar verme hakkı babaya aittir.

Babalara, küçük çocuklarını emzirmek isteyen annelere iki yıl nafaka verilmesini bildiren yüce Allah (cc), anne ve çocuğun tüm masraflarını iki yıl boyunca babalara yüklemektedir.

"Anneler; -emzirmeyi gerçekten tamamlamak isteyen kimse için- çocuklarını tam iki yıl emzirirler; onların, yiyecekleri ve giyecekleri, örfe göre onun (çocuğun) babası üzerindedir. Bir nefse, onun gücünden başka teklif edilmez; anneye, o çocuk yüzünden zarar verilmesin ve babaya da kendisinin o çocuğu yüzünden zarar verilmesin, mirasçının durumu da böyledir..." (Bakara, 233)

Yüce Allah'ın, bakıma ve emzirilmeye muhtaç küçük çocuklar için öngördüğü iki yıllık süreyi, kendi ihtirasları ve birbirlerine zarar vermek için uzatan anne babalar, yüce Allah'ın hükmüne aykırı hareket ederek haddi aşmış, tuğyan etmişlerdir.

Kur'ani
mücadele

İslâm'da

Nafaka
Konusu

Ekim
Kasım
Aralık
2020 - 65

35

Kendileri boşanmak isteyen kadınlara nafaka da mehir de yoktur

Günümüzde kadınların, kocalarından boşanmak istemeleri artık bir hastalık haline gelmiştir. Kimi kadınlar, hiçbir şeri ve geçerli nedenleri olmadan kocalarından boşanmak istiyorlar. Böyle yapan kadınlara nafaka verilmeyeceği gibi kocalarından aldıkları mehri de iade etmek zorundadır.

Yüce Allah'a ve O'nun Rasulü'ne gerçekten iman eden Mümine kadınların, kendi istekleri ile boşanmak istemeleri durumunda Allah ve Rasulü'nün hükümlerine uygun davranarak kocalarından aldıkları mehri aynen iade etmek zorundadırlar. Aksi halde Allah'a ve Rasulü'ne isyan etmiş olurlar ve gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalalete düşerler.

36

"Mü'min erkek ve Mü'min kadın için mümkün değildir ki Allah ve Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde onlar, o işi kendilerine göre seçmiş olsunlar, kim Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalalete düşmüştür." (Ahzab, 36)

Müslümanlar, her konu ve durumda Allah ve Rasulü'nün verdiği hükümlere göre hareket ettikleri gibi evlenme ve boşanmalarında da Kur'an ve Sünneti esas alırlar.

Kadınlar, haklı gerekçeleri bulunması durumunda kendi rızaları ile kocalarından boşanabilirler. Ancak bu durumda -Rasulullah (as)'ın örnek uygulamasında görüldüğü üzere- nafaka da mehir de alamazlar, aldıkları mehri geri verirler.

Bir gün Sabit b. Kays'ın karısı, Rasulullah (as)'a gelerek, Sabit'ten ayrılmak istediğini söyler. Rasulullah (as), Sabit'ten ne aldığını sorması üzerine, bir bahçe olduğunu öğrenir ve bahçeyi iade etmesini, Sabit'e de bahçesini kabul ederek karısını bir talakla boşamasını buyurur.

Kendi rızaları ile boşanmak istedikleri halde aldıkları mehri vermeyip -üstüne üstlük beşerî tağuti sistemleri devreye sokarak- kocalarından nafaka talep eden kadınlar, apaçık bir şekilde Allah ve Rasulü'nün hükümlerine aykırı hareket etmiş, haddi aşmış Rab'lerine isyan etmişlerdir. Böyle kadınlar, Allah ve Rasulü'nün hükümlerine muhalefet etmiş kimselerdir ve apaçık ayetlere aykırı hareket ettikleri için kâfirler olarak alçaltıcı bir azaba gireceklerdir.

"Şüphesiz, Allah ve Rasulü'ne muhalefet eden kimseler, kendilerinden önce sindirilenler gibi sindirilsinler! Gerçekten apaçık ayetler indirdik, kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır." (Mücadele, 5)

İslâm dini, toplumu oluşturan erkek, kadın ve çocukların hepsini adaletli hükümleri ile gözetler, onların birbirlerine, hangi gerekçe ile olursa olsun zulmetmelerini yasaklar. Bu nedenle İslâm dini, yaratılış bakımından hassas ve zayıf olan kadınları, önce onurlandırıp yüceltmiş, sonra onları koruma altına almıştır.

kavramlar

**Kur'an'da Cin konusu;
Akleden, düşünen, önyargısız olan herkes, Kuran'ı net olarak anlar**

Kişi, -inansın ya da inanmasın- akledip düşünerek, önyargısız bir şekilde Kur'an'ı dinlediği ya da okuduğu zaman onu net olarak anlar. Bu, Kur'an için olduğu gibi her konu ve durum için de böyledir. Bir konu hakkında bilgi sahibi olabilmenin, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmenin, konuyu iyi anlamanın yolu, o konu üzerinde düşünmekten, konuya önyargısız yaklaşımdan geçer.

Buna rağmen Aynı şekilde bir konunun, bir sorunun ya da karmaşık herhangi bir durumun sağlıklı bir çözüme kavuşturulması da ancak o konuya sağlıklı yaklaşılması ve sorunun iyi bilinmesi ile mümkündür. Bu durum, bilim dalları, ideolojiler ve düşünceler için böyle olduğu gibi Tevhidi esaslar ve İslâm için de böyledir.

İnsanların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmaları, ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri de ancak birbirleri hakkında sağlıklı bir bilgiye sahip olmaları ve birbirlerine önyargısız yaklaşımları ile mümkündür. İnsanların sağlıklı bir iletişim ve ilişki kurabilmeleri için de birbirlerini çok iyi dinleyip anlamaları ve tanımaları gerekir.

Yüce Allah (cc) Kur'an'ı, çok açık ve net bir şekilde inzal etmiş, akleden herkesin anlayabileceğini bildirmiştir.

"Andolsun öğüt için Kur'an'ı kolaylaştırdık, şimdi öğüt alacak var mı!!" (Kamer, 17)

"İşte gerçekten Biz onu, senin diline kolaylaştırdık, ta ki düşünsünler." (Duhan, 58)

Kur'an, öğüt alınması için Rasulullah (as)'ın dilinde kolaylaştırılmıştır. Kur'an'ı anlamak isteyenler, onun üzerinde düşünecek, Rasul'ün örnekliğinden hareket ederek vahyi yaşayacaklardır.

Bir konunun aslına uygun bir şekilde öğrenilmesi, ancak o konunun dayandığı temel kaynakları iyi bilmekten geçer. Kur'an'ın uygulamada temel kaynağı da Rasulullah (as)'ın örnek alınmasıdır.

Yüce Allah'ın, şanına layık bir şekilde tanınması, yegâne tek İlah olduğunun bilinmesi, Ulûhiyet, Rububiyet ve Melikliğin yalnızca O'na ait olduğunun tasdik edilmesi ancak Kur'an'ın çok iyi bilinmesi ile mümkündür. Yüce Allah (cc), Kendisinin hakkıyla tanınmasının ancak indirdiği Kitapların gereği



**Kur'ani
mücadele**

Kur'an'da
Cin
konusu

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

37

gibi bilinmesi ile mümkün olacağını bildirmiştir.

"Allah'ın gücünü gerçek olarak takdir edemediler, zira dediler ki: 'Allah beşere bir şey indirmedir.' De ki: 'Musa'nın, kendisini getirdiği o Kitabı kim indirdi ki, insanlar için nur ve hidayettir. Siz onu yazılı kâğıtlar yapıp gösteriyorsunuz ve çoğunu da gizliyorsunuz; sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir.' De ki: 'Allah! Sonra bırak onları daldıkları oyunlar içerisinde!'" (En'am, 91)

Yüce Allah'ı hakıyla tanımak ancak Kur'an'ın gereğince okunup anlaşılması ve kâinat ayetlerinin düşünülmesi ile mümkündür.

İnsanların, yüce Allah (cc) ve gönderdiği din hakkındaki bilgileri, şayet bu dinin temel kaynağı Kur'an'dan alınmamışsa tümüyle yanlıştır. Bu yanlış bilgilere sahip olanlar, yüce Allah (cc) ve O'nun dini konusunda da yanlışlara düşerler, Rab'lerine karşı görev ve sorumluluklarında ifrat ve tefrite kaçarlar. Bunun sonucunda insanlar, yapıp söyleyecekleri her konuda Rab'lerini razı etmek yerine O'nun gazabını kazanırlar.

Günümüzde, İslâm adına ortaya konulan din anlayışı, vahye dayanmadığı, Kur'ani hükümler doğrultusunda olmadığı için insanlar, kendi yanlarından çıkarıldıkları kuralları din edinmişler, onunla Rab'lerini razı edeceklerini zannetmektedirler. Onların bu hevai anlayış ve kabulleri, onları

ve onlara uyanları da helake sürüklemektedir.

İslâm düşmanları ve onların paralelinde hareket eden Samiri soylu bel'amlar, Kur'an'ın anlaşılmasında için bütün gayretleri ile Kur'ani temel kavramların anlamlarını değiştirmekte, Hakk'ı batıla karıştırıp gerçekleri gizlemektedirler. Bunun sonucunda insanlar, vahyin bildirdiği gerçeklerden habersiz bir şekilde önlerine konulan İslâm dışı bilgileri, İslâm zannederek onunla amel etmektedirler.

Yüce Allah (cc), Kur'an'ı, anlaşılması için kolaylaştırdığını bildirmiş, bu kolay Kitabın anlaşılması için kullarına ne yapacakları ile ilgili yol göstermiştir.

"Şayet sen, sana indirdiğimiz şeyden kuşkuda isen, o halde senden önce Kitabı okuyan kimselelere sor; andolsun sana Rabb'inden Hak geldi, o halde şüpheye düşenlerden olma!" (Yunus, 94)

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Kur'an'ı, anlamayanlar, kendilerinden önce Kur'an okuyanlara, anlamadıkları konuyu sorup onların Kur'an'dan verdikleri cevapları can kulağı ile dinleyecekler, hiçbir sıkıntı duymadan gereğince hareket edeceklerdir. Böylece Kur'an anlaşılacak ondan istifade edilecekler, Rab'lerinin rahmetine ulaşabileceklerdir.

Kur'an'dan verilen cevaplar kesindir; bu cevapları alanlar hiçbir kuşku duymadan hemen teslim olmalı, Kur'an'da bildirilen hükümler doğrultusunda hareket etmelidirler.

Cin suresi, A'raf suresinden hemen sonra nazil olan bir suredir; A'raf, 204. ayette yüce Allah (cc), *"Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve kulak verin, ta ki rahmet olunaszınız."* buyurmuştur.

Cin suresinin hemen başında cinlerin Kur'an'ı dinlediklerini ve kendilerini sorgulamaya başladıklarını, yanlışlarını görüp tevbe ettiklerini, daha önce kendilerine yanlış bilgilerin verildiğini itiraf ediyorlar. Bu örnek de gösteriyor ki, gereği gibi okunmadan, okunduğunda susup dinlemeden Kur'an'dan istifade etmek, yanlışların farkına varıp onları düzeltmek mümkün değildir.

Günümüz insanların yüce Allah (cc), Tevhidi esaslar ve İslâm dini konusunda yanlış üzerinde bulunmalarının sebebi, iman ettiklerini iddia ettikleri Kur'an'ı, gereği gibi okumamaları, önder edindikleri kimselerin sözlerine daha fazla önem vermeleridir. Bu nedenle imanlarına şirk karıştırmakta, batılı Hak, küfrü iman zannetmektedirler.

Yalnız sıradan insanlar değil, onların önder edindikleri kimseler de Kur'an'ı gereğince

okuyup anlamadıkları için yanlış bilgilerle insanları da kendilerini de saptırmaktadırlar. Bunlardan bazıları, bu surede anlatılan cinler konusunda, Kur'an'la taban tabana zıt bilgilerle insanları yanıltıp saptırmaktadırlar.

Bilinçli olarak insanları saptırmak için insanların önüne çıkan ve İslâm düşmanı sistemler tarafından çıkartılan samiri soylu bel'amları, tarikat şeyhlerini, tağuti sistemin namaz memurlarını yukarıda sözü edilen bilinçsiz kimselerden ayrı değerlendiriyoruz. Bunlar, şeytan aleyhine gibi, insanları Allah yolundan alıkoymak için bilinçli olarak Hakk'ı batılla karıştırarak gerçekleri gizlemekte, insanları yanlış bilgilerle Allah yolundan saptırmaktadırlar.

Cin Konusu

Cinler konusunda bugüne kadar çok değişik rivayetler, farklı yorumlar yapılmış, aslı olmayan iddialar ortaya atılmıştır. Cinlerin, insan olduklarını, geçmişte yaşadıklarını, yabancı (ecnebi) oldukları için onlara bu ismin verildiğini iddia edenler olmuştur. Bunların bu iddialarının Kur'ani hiçbir delili ve mantığı bulunmamaktadır.

Kur'an'da, cinler konusunda çok açık bilgiler bulunmakta, onların ne oldukları, neden yaratıldıkları haktan oldukça geniş bilgiler yer almaktadır. Kur'an'ın bu açık hükümlerinden

habersiz olanlar ya da Kur'ani gerçekleri bilinçli olarak çarpıtmak isteyenler, cinler hakkında insanları yanıltan iddialar ileri sürmüşlerdir.

Cinler, insan değildir

Cinlerin, insan olduklarını iddia edenler, ya Kur'an okumayan, okudukları halde anlamayan ya da anladıkları halde bilerek çarpıtan kimselerdir. Şayet iman ederek ve anlayarak Kur'an'ı okumuş olsalardı, cinlerin insan olmadıklarını, okudukları ayetlerden çok rahat bir şekilde anlayabilirlerdi.

Cinlerin, insan olmadıkları ayetlerde net bir şekilde açıklanmakta, cinlerin, okunan Kur'an'ı dinledikleri, Rasulullah (as)'a haber verilmektedir.

"Bir zaman, cinlerden bir grubu, Kur'an dinlemeleri için sana yöneltmiştik; artık ne zaman ki orada hazır bulundular dediler ki: 'Susun (dinleyin),' nihayet ne zaman ki (okuma) bitirilince uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler." (Ahkâf, 29)

"De ki: 'Bana vahyolundu ki, gerçekten onu, cinlerden bir grup dinlemiş, sonra demişler ki: 'Gerçekten biz, harikulade bir Kur'an dinledik.'" (Cin, 1)

Yüce Allah (cc) Rasulü'ne, Kur'an okurken cinlerden bir grubun kendisini dinlemeye geldiklerini haber veriyor. "Bana vahyolundu" ifadesi, Rasulullah

(as)'ın, kendisini dinlemeye gelen cinleri görmediği anlaşılmaktadır. Şayet cinler, kimilerinin iddia ettikleri gibi yabancı insanlar olmuş olsalardı, bu durumda Rasulullah (as) da dâhil oradaki herkes, Kur'an dinlediklerini fark ederdi.

Mekke toplumu, küçük bir toplumdu, dolayısıyla Mekke'ye gelen yabancılar, hemen fark edilirlerdi. İddia sahiplerinin söyledikleri gibi şayet cinler, yabancı (ecnebi) kimseler olsalardı, Rasulullah (as), yanında bulunan Müslümanlar ve Rasulullah (as)'ın yanına gelen herkesi takip eden Mekkeli müşrikler, onları görecektirdi. Hatta müşrikler, Kur'an dinleyen bu yabancıları yakalayıp onlara işkence bile ederlerdi.

Mekke müşriklerinin, o dönemde Kur'an'ın dinlenmesi konusundaki saldırıları düşünüldüğünde, Kur'an okuyup dinleyenlere karşı olan düşmanlıkları nedeniyle o yabancılar da Mekke'li müşriklerin saldırılarından paylarını alacaklardı. Ancak ne Kur'an'da ne de İslâm tarihinde böyle bir olayın vuku bulunduğu rastlanılmamıştır.

Ahkâf ve Cin surelerindeki ilgili ayetlerde görüldüğü üzere yüce Allah (cc) Rasulü'nü, cinlerin Kur'an dinlediklerinden haberdar etmekte, ondan sonra kavimlerine birer davetçi olarak gittiklerini bildirmektedir.

“Dediler ki: “Ey kavmimiz, doğrusu biz, Musa’dan sonra indirilen bir kitap dinledik ki, kendinden öncekini tasdik ediyor, Hakka ve doğru yola iletiyor.’

‘Ey kavmimiz, Allah’ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi, acıklı azaptan korusun.’

‘Ve kim Allah’ın davetçisine icabet etmezse bu yüzden (O’nu) yeryüzünde aciz bırakacak değildir ve onun, O’ndan başka velileri de olmaz; işte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.’ (Ahkâf, 30-32)

“Doğruya iletiyor, bu yüzden ona iman ettik, Rabb’imize kimseyi ortak koşmayacağız. Şüphesiz O Rabb’imiz cidden yücedir; eş edinmemiştir ve çocuğu da yoktur...” (Cin, 2-4)

Rasulullah (as) cinlerin, bu durumunu ve davetçiler olarak kendi toplumlarına dönüşlerini bilmiyor, yüce Allah’ın bildirmesi ile haberdar oluyor. Diğer taraftan o gün, Kur’an dinleyip iman edenler, bizzat Rasulün yanında iman ediyorlardı, Rasulullah (as) da onları görüyordu.

Rasulullah (as)’ın, Kur’an dinleyen cinleri görmemesi cinlerin, görünmez varlıklar olduklarını göstermektedir. Bütün bunlardan da çok açık bir şekilde anlaşılacağı üzere cinler, insanlardan farklı yaratıklardır.

Cinlerin insan olmadıklarını

aşağıdaki ayetler net olarak ortaya koymaktadır.

“Gerçekten biz, insanların ve cinlerin, Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini zannetmiştik. Şüphesiz insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınır-lardı, böylece onların sıkıntılarını artırıyorlardı.” (Cin, 5-6)

Dikkat edilirse cin ve insanlar ayrı ayrı belirtilmekte, “insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınır-lardı” denilmektedir. Şayet cinler, iddia edildiği gibi Mekke dışında yaşayan yabancılar olsalardı, bu durumda yukarıdaki ifadenin şöyle olması gerekirdi. “Mekkelilerden (ya da Araplardan) bazı erkekler, bizlerden bazı erkeklere sığınır-lardı” olurdu. Oysa ayette geçen ifadeler tamamen insan ve cin şeklinde ayrı ayrı belirtilmektedir.

Ayetlerden ve yaratılışlarının farklılığından anlaşılacağı ve her akliselimin anlayacağı üzere cin ve insan iki ayrı varlık, iki farklı yaratıktır. Cinlerin, insan oldukları konusundaki iddiaların, Kur’ani hiçbir delili bulunmamaktadır.

Cinler de kulluk için yaratılmışlardır

Kâinattaki var olan her şey gibi cinler de yüce Allah’a kulluk yapmaları için yaratılmışlardır. Yüce Allah (cc), cin ve insanları, Kendisine kulluk etmeleri için yarattığını bildirmektedir.

Kur’ani
mücadele

Kur’an’da
Cin
konusu

Ekim
Kasım
Aralık
2020 - 65

“Cinleri ve insanları, bana kulluk yapmaları dışında (bir nedenle) yaratmadım.” (Zariyat, 56)

Yüce Allah’a kulluk yapmaları için yaratılan cinlerin, dişi ve erkek şeklinde cinsiyetleri bulunduğu ve nesillerinin devam ettiği Kur’an ayetlerinden anlaşılmaktadır.

Yüce Allah’ın, “*Şimdi siz, benden başka onu ve zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz!!*” (Kehf, 50) ifadesi, cinlerin nesillerinin devam ettiğini göstermektedir. Yine cinlerin, kıyamet günü birbirlerini kötülüyerek yaptıkları tartışmalardan da cinlerin nesil sahibi oldukları anlaşılmaktadır.

“(Allah) der ki: ‘Sizden önce geçen cin ve insan ümmetlerin içinde ateşe girin!’ Her ümmet girdikçe o kardeşine lanet eder; nihayet hepsi oraya ulaştığı zaman, onların arkasından gidenler, onların önünde gidenler için der ki: ‘Rabb’imiz, bizi dalalete düşürenler bunlar; bu yüzden onlara ateşten iki kat azap ver!’ (Allah) der ki: ‘Hepsi için bir kat fazla vardır velakin siz bilmezsiniz.’ (A’raf, 38)

“İşte onlar, üzerlerine söz hak olmuş kimselerdir; elbette onlardan önce geçen cin ve insan ümmetler içindedirler, gerçekten onlar, hüsrana uğrayanlardır.” (Ahkâf, 18)

Bu ayete de anlaşıldığı üzere

cinlerin, nesillerinin devam ettiği anlaşılmalı ve “Onlardan önce geçen cin ve insan ümmetler içindedirler” ifadesi, sonraki ve önceki cin topluluklarının ile bir araya getirileceklerini bildirmektedir.

Cinler, insanlardan farklı yaratıklardır

Cinlerin, insanlarla benzer yanları bulunmakla beraber onların, tamamen farklı yaratıklar oldukları, yüce Allah’ın onlardan ayrı ayrı söz etmesinden bellidir. İblis’in cin taifesinden olması zaten başlı başına cinlerin insan olmadıklarının apaçık göstergesidir.

İblis, cin taifesindedir

Cinlerin, insanlarla benzer yanları, Rab’lerine karşı sorumluluk taşımaları, erkek ve dişi cinsiyetlerine sahip olmalarıdır. Yüce Allah (cc), İblis’in, cinlerden olduğunu bildirmiş, bu da cinlerin farklı yaratıklar olduklarını göstermektedir.

“Meleklerle: ‘Âdem için secde edin’ dediğimizde, hemen secde ettiler; cinlerden olan İblis hariç, böylece Rabb’inin emrinden saptı. Şimdi siz, benden başka onu ve zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz! Onlar, sizin düşmanınızdır; zalimler için ne kötü bir değişimdir!” (Kehf, 50)

İblis, cin taifesindedir; bu nedenle cinlerin kâfirleri, insanları şirk ve günaha sokmak için

çalışır. Yüce Allah (cc), insanlara, cinlerden sakınmalarını, aksi halde şeytan cinlerin, kendilerini şirke ve küfre sokacaklarını bildirmiştir.

Kur'an, birçok ayetinde, cin ve insanlardan ayrı ayrı söz etmekte, cinlerin insanlardan farklı yaratıklar olduklarını bildirmektedir. Cin ve insanlar arasındaki farklılıklar, yaratılış ham maddesinden hareket kabiliyetlerine, insanlarla ilişkilerinden rasullerle ilişkilerine kadar her şeyde görülmektedir.

Yüce Allah (cc), cin ve insanlara ayrı ayrı sıfatlarla hitap etmekte: *"Ey cin ve insan topluluğu"* (En'am, 130) diye buyurmaktadır. Kur'ani bu gerçeklere rağmen bazı kişilerin cinlerin, yabancı (ecnebi) insanlar oldukları konusundaki iddialarının hiçbir delili ve meşruiyeti yoktur ve onlar, Kur'an'ın bu gerçeklerini görmezden gelmektedirler.

Cinler, insanlarla kıyaslanamayacak derecede farklıdır; bu farklılıklar, cinlerin insan, insanların önceki nesilleri ya da yabancılar oldukları iddialarını çürütmektedir.

"Doğrusu biz, göğe dokunduk, ancak onu kuvvetli muhafızlarla ve şühâblerle dolu bulduk ve gerçekten biz, (önceden) onun dinleme yerlerinde otururduk, artık kim dinlerse, şimdi onu gözetleyen bir şühâb bulur. Ve gerçekten biz, yeryüzündeki kimselere kötülük

mü istendi yoksa Rab'leri, onları doğru yola iletmek mi istedi bilmiyoruz." (Cin, 8-10)

Cinlerin vasıtasız olarak göklere çıktıkları, orada kulak hırsızlığı yaptıkları, onları ateşten şühâpların takip ettiği anlaşılmaktadır. Oysa insanlardan, o dönemde de sonraki dönemlerde de göğe vasıtasız çıktıkları ne görülmüş ne de duyulmuştur.

Cinlerin, insanlardan farklı yaratıklar oldukları ile ilgili bir delil de Neml, 17. ayetidir. Bu ayet cin, insan ve kuşlardan ayrı ayrı orduların toplandığını bildirmektedir. Şayet iddia edildiği gibi cinler insan olsalardı, yüce Allah (cc), cinleri ayrı değil insanlarla beraber zikreder, insanlardan ve kuşlardan ordular diyerek iki ayrı varlığı belirtirdi.

"Süleyman için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ona ordular toplandı, böylece onlar sevk ediliyorlardı." (Neml, 17)

Cinlerin yaratılışları insanlardan çok farklıdır

Kur'an'da, cin ve insanların, yaratılışlarının farklı oldukları, cinin ateşten insanın ise çamurdan yaratıldığı, bunların birbirine zıt, farklı şeyler oldukları bildiriliyor.

"İnsanı, ateşte pişmiş (seramik) gibi kuru balçıktan yarattı ve cini ateşin karışımından yarattı." (Rahman, 14-15)

"Andolsun, insanı kuru balçıktan,

biçim verilmiş çamurdan yarattık ve cinni, önceden halis ateşten onu yarattık.” (Hicr, 26-27)

İblis, Hz. Âdem (as) için secde etmeme gerekçesi olarak kendisinin ateşten, Âdem’in ise çamurdan yaratılmasını ileri sürmüştü.

“(Allah) dedi ki: ‘Sana emrettiğim zaman, secde etmekten seni meneden nedir?’ (İblis), dedi ki: ‘Ben, ondan hayırlıyım, ateşten beni yarattın, çamurdan onu yarattın.’” (A’raf, 12)

Cin ve insanların, farklı şeylerden yaratıldıklarını bilmeden, cinlerin insan olduklarını iddia edenler ya bilinçli bir şekilde gerçekleri saptırıyorlar ya da Kur’an’dan başka kaynaklara dayanarak bilinçsiz bir şekilde yanlış düşüyorlar.

Cinlere de rasuller gönderilmiştir

Yüce Allah (cc), cüzi irade verdiği yarattıklarına, onların kendi iradeleri ile iman etmeleri için Tevhidi esasları ve doğru yolu gösterip Hakk’ı bildiren kitaplar göndermiş, onlara yol göstermiş, iman edip etmeme konusunda onları serbest bırakmıştır. Cinlere de rasuller gönderilmiş; rasuller, cinlerden, yüce Allah’a şirk koşmamalarını istemiş, iman esaslarını bildiren ilahi mesajı onlara duyurmuşlardır.

“Ey cin ve insan topluluğu sizden, ayetlerimi size anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağımızı

size haber veren rasuller size gelmedi mi?’ dediler ki: ‘Nefsimiz aleyhimize şahidiz,’ dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten onlar, kâfir olduklarına nefislerin aleyhine şahitlik ettiler.” (En’am, 130)

Cinlerin içerisinde de Tevhidi esasları duyuran davetçiler vardır

Rasullerin gönderilmediği dönemlerde, tıpkı insanlarda olduğu gibi, cinlerden de Tevhidi esasları anlatan davetçiler olmuş, Ahkâf suresi, 29-32 ayetlerinde bildirildiği üzere onlar, cinleri yüce Allah’a şirk koşmadan iman etmeye davet etmişlerdir.

Cinlerden de Müslümanlar, kâfirler ve saptırıcı bel’amlar bulunmaktadır

Birçok yönleri ile insanlara benzerlik gösteren cinler içerisinde de insanlarda olduğu gibi iman edenler, inkâr edenler, bel’amlar, münafık ve fasıklar bulunmaktadır.

“Böylece Biz her nebiye, insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık; onlardan bir kısmı bir kısmını aldatmak için süslü sözler ilham ederler. Şayet Rabb’in dileseydi onu yapamazlardı, artık onları ve uydurdukları şeyleri bırak.” (En’am, 112)

“Bir kısmı bir kısmını aldatmak için süslü sözler ilham ederler” ifadesi, Risalet tarihinde her dönemde ve özellikle de günümüzde, insanları Allah yolundan saptırmak için edebiyat

yapıp yıldızlı sloganlar kullanan bel'amların varlığını ortaya koymaktadır.

"İnkâr eden kimseler dedi ki: 'Rabb'imiz, cin ve insanlardan bizi dalalete düşüren kimseleri bize göster, onların ikisini ayaklarımızın altına alalım, aşağılıklardan olsunlar!'" (Fussilet, 29)

Cinlerin, bel'am ve kâfirleri de tıpkı insan bel'am ve kâfirleri gibi, cinleri Allah yolundan saptırmış, onların, şirke düşmelerine neden olmuşlardır.

"Ve o gün, onların hepsini diriltecek: 'Ey cinler topluluğu gerçekten siz, insanlardan çoğunluğu (dost edinmek) istediniz,' insanlardan, onların dostları der ki: 'Rabb'imiz, birbirimizden faydalandık ve bize belirlediğin o ecelimize ulaştık.' (Rab'leri) der ki 'Kalacağınız yer ateştir; Allah'ın, dilemesi müstesna, orada ebedi kalacaksınız.' Şüphesiz Rabb'in Hâkim'dir, Âlim'dir." (En'am, 128)

Cinlerden Allah'a iman edip O'na davet eden, Tevhidi esasları duyuran davetçiler olduğu gibi, Hakk'ı batılla bulayıp gerçekleri gizleyerek Allah yolundan alıkoan bel'amlar da vardır.

"Onlara yakınlar nasip ettik, böylece onların önlerinde ne varsa ve arkalarında ne varsa süslü gösterdiler; cin ve insandan kendilerinden önce gelip geçen ümmetler içinde söz onların üzerine hak oldu, şüphesiz onlar hüsrana

uğrayanlar oldular." (Fussilet, 25)

"...Doğrusu o bizim sefihimiz, Allah'a karşı haddi aşmış. Gerçekten biz, insanların ve cinlerin, Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini zannemiştik." (Cin, 4-5)

Cin ve insanlardan olan tüm bel'amlar, yalancı ve ikiyüzlüdürler; dünyevi küçük bir çıkar için yalan söyler, insanları kandırarak saptırırlar. Bel'amlar tarafından aldatılıp Hak yoldan çevrilenler, Kıyamet günü gerçekleri görecekler, ancak o gün iş iştenden çoktan geçmiş olacak, aldatılanlar, aldatanlarla beraber cehenneme sürüleceklerdir.

Cin ve insanların ilişkileri

Cin ve insan ilişkisinin varlığı, Kur'an'da birçok ayette açıklanmış, reel hayatta da birçok örneği görülmüştür. Başta medyum ve benzerleri, cinlerden yararlanmakta, onları kullanarak saf kimseler üzerinde etkili olmakta, maddi çıkar elde etmektedirler.

"Şüphesiz insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlandı, böylece onların sıkıntılarını artırırlardı." (Cin, 6)

Birçok hikâye ve masallarda söz konusu edilen cinler, insan hayatında önemli bir yer tutar. İnsanların bir kısım hastalıklarına, psikolojik bunalımlarına ya da anormal hareketlerine bir anlam verilmediğinde o kişi ya da kişilerin cinlendiği iddia edilir. Bunun yanında toplumda açığöz

kimselere "Cin gibi", "Cin fikirli" denilerek cinlerin olumlu yanları da insanlar arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Cinlerin, insanlarla birebir ilişkileri de olmuştur; Hz. Süleyman (as)'ın Kur'an'da geçen kıssasında ve günlük hayatta cinlerin insanlarla ilişkileri üzerinde durulur. Kur'an, cin ve insanları beraber ele alır; cinlerin, insanlar üzerindeki etkilerini gözönüne serer.

"Süleyman'a rüzgârı (verdik); onun sabah gidişi bir ay ve onun akşam dönüşü bir aydır ve onun için erimiş bakır kaynağını akıttık; cinlerden kimileri, Rabb'inin izniyle onun önünde çalışırlardı ve onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azaptan tattırırız. Ona, ne diliyorsan yaparlardı; mızraklardan, temsililer, havuzlar gibi leğenler, sağlam kazanlar. 'Ey Davud ailesi, şükredin; kullarımdan şükreden azdır.'" (Sebe, 12-13)

"Cinlerden bir ifrit dedi ki: 'Ben, doğrusu sen makamından kalkmadan önce onu sana getirebilirim ve gerçekten benim ona gücüm yeteceğine eminim.'" (Neml, 39)

Ayetlerde de belirtildiği üzere cinler; birçok konuda insanlarla içiçe olmuş, cin ve insanlar birbirlerinden yararlanmışlardır.

İnsanlardan bazıları, cinleri yüceltip onlara taparlar

Bazı kimseler, cinlerde bir kısım üstünlükler ve özellikler

bulduğuna inanırlar, sonra düşünce dünyalarında onları yüceltir ve hâşâ yüce Allah'a ortak kılarlar.

"Cinleri, Allah'a ortaklar yaptılar; onları O yarattı, O'na, bilgisizce oğullar ve kızlar yakıştırdılar; onların vasıflandırdıkları şeylerden O, münezzehtir, yücedir!" (En'am, 100)

"O gün onların hepsini bir araya toplayacak, sonra melekelerle buyuracak: 'Şunlar mı size tapıyorlardı?' Diyecekler ki: 'Sen yücesin, Sensin bizim velimiz, onlar değil, bilakis onlar, cinlere tapıyorlardı; onların çoğu, onlara iman edenlerdi.'" (Sebe, 40-41)

"O'nunla cinler arasında bir ilişki kurdular ve andolsun cinler, biliyorlar ki şüphesiz onlar, elbette hazır bulundurulacaklardır." (Saffat, 158)

Cinlerde, yaratılışın farklılığı ve kendilerine özgü hareket kabiliyetleri dışında hiçbir üstünlük ve özel yetenek yoktur. Onlar da tıpkı insanlar gibi yüce Allah'a kulluk yapmakla mükelleftirler.

Cinler gaybı bilmezler

İnsanlar da cinler de gaybı bilmezler; cinler de ancak kendilerine bildirilenleri bilebilirler. Bunun dışında gelecekle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildirler.

"De ki: 'Göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı kimse bilmez ve ne zaman dirileceklerinin farkında değildirler.'" (Neml, 65)

"Ne zamanki onun ölümüne karar verdik, onun asasını yiyen yer sürüngeninden başkası onun öldüğünü onlara göstermedi, ne zamanki yüzüstü düştü (öldüğü) ortaya çıktı. Cinler, şayet gaybı bilmiş olsalardı, aşağılayıcı bir azabın içinde kalmazlardı." (Sebe, 14)

Kur'an, cinlerin gaybı bilmediğini, Hz. Süleyman (as)'ın ölümünü örnek vererek bildirmiştir. Kendilerine iş yaptıran Hz. Süleyman (as)'ın hemen önünde çalışan cinler, onun, bastonuna dayanmış bir şekilde başlarında durup kendilerine baktığını sanarak uzun zaman, durup dinlenmeden, oldukça yorulmalarına rağmen korkularından ses çıkarmadan, çalışmaya devam etmişlerdir. Ta ki, bir kurdun içerden yiyerek çürütmesi sonucunda bastonun Hz. Süleyman (as)'ın ağırlığına dayanamayıp kırılması ile öldüğünün anlaşılmasına kadar.

Halk arasında cincilerin, gaybı bildikleri iddia edilir, oysa onlar gaybı değil, olmuş bir olayı ya da gıyablarında söylenen sözleri bilirler. Bunun nedeni de cinlerin, kendileri ile ilişkili olan kimselere haber vermeleridir. Cinler, çok süratli hareket ettikleri için, cincilerin gıyabında konuşan kimseleri ve söylediklerini onlara iletirler. Bu da halk arasında cincilerin gaybı bildikleri şeklinde yayılır.

Cinler de eksik ve acizdirler

Yaratılan hiçbir varlık mükem-

mel değildir; eksiklik ve noksanlıklardan münezzehe olan yalnızca yüce Allah'tır. Cinler de tıpkı insanlar gibi eksik ve noksandır; bu nedenle de hata yapabilir, günah işleyebilirler. Yüce Allah (cc), cinlere de elçiler göndererek onların, tevbe edip arınmalarını istemiştir.

"Ey cin ve insan topluluğu, şayet gücünüz yeterse, göklerin ve yerin bölgelerini delip geçin, hemen delip geçin; bir güç olmadan delip geçemezsiniz." (Rahman, 33)

"De ki: 'Andolsun şayet insan ve cin, bu Kuran'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine arka çıkmış olsalar, onun benzerini getiremezler.' (İsra, 88)

Kâfirler, rasulleri "cinlenmiştir" diyerek inkâr ettiler

İnsanlar, beğenmeyip karşı oldukları kişileri cinlere benzetirler. Risalet tarihinde kâfirler, kendilerine gelen rasulleri, halkın onlara inanmalarını engellemek için onları, "cinlenmiştir" diyerek küçük düşürmeye çalışmışlar, onlara iftira edip saldırmışlardır.

"Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı, böylece kulumuzu yalanladılar ve dediler ki: 'Cinlenmiştir' ve engellendi." (Kamer, 9)

"Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: 'Öğretilmiş bir mecnundur.'" (Duhan, 14)

Yüce Allah (cc), rasullerini her zaman korumuş, onların cinlen-

Kur'anı
mücadele

Kur'an'da
Cin
konusu

Ekim
Kasım
Aralık
2020 - 65

mediklerini, Kendisinin elçileri olduğunu bildirmiştir.

"Sen, Rabb'inin nimetiyle mecnun değilsin." (Kalem, 2)

"Ve arkadaşınız mecnun değildir." (Tekvir, 22)

Yüce Allah (cc), cinlerden sakınmasını istiyor

Gerek İblis'in, cin taifesinden gelmesi, gerekse cinlerden kâfir olanların insanlarla özellikle Müslümanlarla uğraşmaları nedeniyle yüce Allah (cc) iman edenlerin, cin ve insan şeytanlardan sakınmalarını, onların vesveselerine aldanmamalarını istemiştir.

"De ki: 'Sığırım insanların Rabb'ine, insanların Melikine, insanların İlahına! Vesvese veren şeytanın şerrinden o ki, insanların göğüslerine vesvese verir, cinlerden ve insanlardandır.'" (Nas, 1-5)

Cinler, gökten bazı bilgileri calmak istemeleri

Cinler, halis ateşten yaratılmaları nedeniyle insan gibi maddi bir bedene sahip değildirler. Bu nedenle çok hızlı hareket etmekte, engel tanımadan istedikleri bir yerden başka bir yere çok rahatlıkla gidebilmektedirler. İnsanlardan farklı olan bu özelliklerini kullanan bazı cinler, gökte melekler arasında, insanlarla ilgili yapılan konuşmaları dinler, bu bilgileri kendileri ile ilişkili olan insanlara ulaştırırlardı.

Cinlerin getirdikleri bilgileri alan cinlerle ilişkili kimseler, kim hakkında ne söylenmiş ise ya da gelecekte yapılabilecek bazı durumları insanlara anlatarak para kazanırlardı. İşte bu ayetlerden sonra cinlerin, kulak hırsızlıklarının önu kesilmiştir.

"Andolsun biz, gökte burçlar yaptık ve bakanlar için onu süsledi ve kovulmuş her şeytandan onu koruduk. Ancak birisi kulak hırsızlığı yaparsa, artık onu ortaya çıkan bir ateş parçası takip eder." (Hicr, 16-18)

"Onlar, yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar, kovulurlar ve onlar için sürekli bir azap vardır; ancak (bir söz) kapıp kaçan kimseyi, işte delici bir ateş onu takip eder." (Saffat, 8-10)

"Doğrusu biz, göğe dokunduk, ancak onu kuvvetli muhafızlarla ve şihablarla dolu bulduk ve gerçekten biz, (önceden) onun dinleme yerlerinde otururduk, artık kim dinlerse, şimdi onu gözetleyen bir şihab bulur. Ve gerçekten biz, yeryüzündeki kimselere kötülük mü istendi yoksa Rab'lerinin onları doğru yola iletmek mi istedi bilmiyoruz." (Cin, 8-10)

Cinlerle ilgili Kur'an'ın bildirdiği gerçekler bunlardır; bunlar dışında bu gerçeklere uymayan iddialar, tamamen hayal ürünü zanlardan müteşekkil iddialardır ve insanları Kur'an gerçeğinden uzaklaştırma çabasıdır.

Yüce Allah (cc), yarattığı cinlerin, nasıl varlıklar olduklarını, bütün detayları ile bildirmiştir. Müslümanlar, ancak Rab'lerinin bildirdiği gerçeklere iman ederler; bu gerçeklerin dışındaki her bilgi ve iddia, insanları Allah yolundan saptırmak isteyen şeytanın ve onun paralelinde olan bel'amların, insanlara kurdukları planlardan başka bir şey değildir ki Kur'an, onların iddialarını saçma olarak veriyor. *"Doğrusu o bizim sefihimiz (bel'am), Allah'a karşı haddi aşmış."* (Cin, 4)

Bütün doğru bilgiler ve gerçekler, yalnızca yüce Allah'ın bildirdiği Kur'an'dadır; bunun dışındaki her bilgi, İblisin ve onun paralelinde hareket eden cin ve insan bel'amlarının uydurdukları saçma bilgilerdir.

Kur'ani
mücadeleKur'an'da
Cin
konusuEkim
Kasım
Aralık
2020 - 65

Zümer Suresi / 2. Ayet

*Şüphesiz Biz sana bu Kitabı Hak indirdik;
öyleyse dini
O'na halis kılarak Allah'a kulluk et.*

**EVRENSEL MESAJ
KURAN'I KERİM MEALİ**



Kur'anı
mücadele

Cin Suresi
1-28
Ayetler

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

50

tefsir

Cin Suresi Tefsiri

1-28. Ayetler

(Cin suresinin giriş kısmı,
kavramlar bölümündedir)

Surenin Açıklaması

**Kur'an'ı, gereğince dinleyip
hayatta yaşamadan insanı
rahmete ulaştırmaz**

Yüce Allah (cc), Kur'an'ın kolay ve anlaşılır bir kitap olduğunu bildirirken aynı zamanda bu anlaşılmanın nasıl olacağını da örneklerdirerek açıklamıştır. Kur'an'ın buyruğunun anlaşılması, hükümleri doğrultusunda hareket edilmesi ve yaşamsal hayata uygulanması için mutlaka onun, gereği gibi okunması ve dinlenmesi gerekir.

Yüce Allah (cc): "Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve kulak verin, ta ki rahmet olunasınız." (A'raf, 204) buyurarak Kur'an okunduğunda dinleyenlerin rahmete ulaştıkları örneğini Cin suresinde, cinleri örnek vererek açıklamıştır.

Bir konuyu anlamak için öncelikle anlatılanları iyi dinlemek gerekir! Bu, Kur'an mesajını anlamak, ona uygun hareket etmek için de geçerli ve zorunludur. Kur'an'ı gereğince okumayan, okunduğunda iyi dinlemeyenler, ona gereğince iman etmedikleri ve ona uygun yaşamadıkları için dinlerinde yanılığa düşmektedirler.

1-4- De ki: 'Bana vahyolundu ki, gerçekten onu, cinlerden bir grup dinlemiş, sonra demişler ki: 'Gerçekten biz, harikulade bir Kur'an dinledik. Doğruya iletiyor, bu yüzden ona iman ettik, Rabb'imize kimseyi ortak koşmayacağız.

Şüphesiz O Rabb'imiz cidden yücedir; eş edinmemiştir ve çocuğu da yoktur. Doğrusu o bizim sefihimiz, Allah'a karşı haddi aşmış.'

Kur'an, gereğince okunup dinleyen bir kimse, Tevhidin, şirkin, iman ve küfrün ne olduğunu anlayacak, böylece kendisini şirk ve küfürden kurtaracaktır. Çünkü Kur'an, Tevhidin, şirkin ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koymakta, nasıl iman edileceği konusunda yol göstermektedir.

İnsanlardan birçoğunun, küfür, şirk ve sapıklık içerisinde debelenmelerinin asıl nedeni Kur'an'ı, gereği gibi okuyup anlamamalarıdır. Kur'an'ı, anlayarak okumuş olsalar, okunduğunda gereği gibi dinleseler, onu anlayacaklar, böylece Rab'lerini gereği gibi razı edebilecek, kendilerini saptırmak isteyen bel'amların saptırmalarından kurtulacaklardır.

Kur'an'ı anlayarak okuyan aklıselim bir kimse, şirkten uzaklaşarak Rabb'ine gereği gibi iman edecektir. Öğüt alınması için kolaylaştırılan Kur'an'ın, günümüzde toplumsal hayatta olmaması, insanların onu anlamamalarından dolayı değil, onu okumamalarından, anlamak istememelerinden ve Kur'an'ın önünde engel teşkil eden bel'amların varlığındandır.

Cinler de insanlar gibi Rab'lerine kulluk yapmaları için yaratılmışlardır. Bu nedenle cinlerden iman edenler bulunduğu gibi onlardan, yüce Allah'a ortaklar koşan, Hakk'ı batılla bulayan bel'amlar, münafık ve fasıklar da bulunmaktadır.

Cinlerin: *“Doğruya iletiyor, bu yüzden ona iman ettik, Rabb’imize kimseyi ortak koşmayacağız. Şüphesiz O Rabb’imiz cidden yücedir; eş edinmemiştir ve çocuğu da yoktur.”* demeleri, onların içlerinde de müşriklerin bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Günümüzde olduğu gibi hemen her dönemde bazı kimseler, Rab’lerinden kendilerine gönderilen ilahi buyrukları okuyup anlamadıkları, sorup öğrenmedikleri, okunduğunda gereğince dinlemedikleri için bel’amların tuzağına düşmüşlerdir. Bel’amlar, dillerini eğip bükerek, Hakk’ı batılla karıştırıp gerçekleri gizleyerek, yüce Allah (cc) ve O’nun dini hakkında yalan söyleyerek insanları yanlış bilgilendirmektedirler.

Şirk ve küfrün nedeni, insanların Kur’an’ı gereğince okuyup anlamamalarıdır

İnsanların, şirke ve küfre düşüp Hak’tan sapmalarının en önemli nedeni, Kur’an’ı anlamamaları, anlamak için çaba sarf etmemeleridir. Onların bu ceahetlerinden yararlanan cin ve insan bel’amlar insanları, süslü sözlerle kendilerine bağlamakta, onların maddi ve manevi değerlerini sömürmektedirler. Böylece hem kendileri hem de kendilerine uyanları sapıklık ve azgınlık içerisine sürüklemektedirler.

“Onlar, (insanları) ondan men ederler ve (kendileri de) ondan uzak dururlar; doğrusu yalnız kendi nefislerini helak ediyorlar, şuurunda değiller!” (En’am, 26)

Bel’amların, Kur’an’ın anlaşılmasının önünde oluşturdukları bid’at ve hurafeye dayalı din anlayışından kurtulmanın, şeriksiz bir şekilde yüce Allah’a iman etmenin yolu, cinlerin yaptıkları gibi ön yargılardan sıyrılıp Kur’an okumak, okunduğunda dinlemektir. İşte o zaman sefih olan bel’amların nasıl

saptırıcılar oldukları net olarak anlaşılacaktır. *“Doğrusu o bizim sefihimiz, Allah’a karşı haddi aşmış,”* diyeceklerdir.

Kur’ani bilgiden, Tevhidi esasların ne olduğu gerçeğinden yoksun olanlar, bel’amların söylediklerini İslâm zannederek ona uymakta, sonunda küfür ve şirk bataklığına batarak Rab’lerine şirk koşup isyan etmektedirler.

Yüce Allah’ın doğru yolu üzerine oturan günümüz Samiri soylu bel’amların, Tevhidi esasları nasıl saptırıp insanları şirk ve küfre saptırdıklarının anlaşılması ancak Kur’ani esasların gereğince bilinmesi ile mümkündür. İşte o zaman cinlerin dediği gibi: *“Doğrusu o bizim sefihimiz, Allah’a karşı haddi aşmış.”* Diyecekler ve Samiri soylu bel’amların peşinde körü körüne gitmekten vazgeçeceklerdir.

5- Gerçekten biz, insanların ve cinlerin, Allah’a karşı asla yalan söyleme-yeceklerini zannetmiştik.

Doğru sözün, doğru hareketin kaynağı Kur’an’dır; bir kimsenin doğru ya da yanlış söylediği, ancak Kur’an’a bakarak anlaşılır. Kur’an’dan alınmayan her söz ve davranış, yalan ve yanlış olduğu gibi aynı zamanda yüce Allah’ın üzerine iftira atmak ve şirkidir.

Şirk, yüce Allah’a ortak koşmakla beraber aynı zamanda O’nun hakkında yalan söylemektir. Şirk, eksikliklerden münezzehe olduğu halde yüce Allah’ı eksik tanımak, O’na ortaklar ihdas etmek, O’nun hakkında yalan söylemektir. Yüce Allah’a ortaklar ihdas etmek ve büyük bir zulümdür.

“Bir zaman Lokman oğluna, nasihat edip ona demişti ki: ‘Ey Evladım, Allah’a şirk koşma, şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.’” (Lokman, 13)

Rasulullah (as), şirk konusunda şöyle buyurmuştur.

Kur’ani
mücadele

Cin Suresi
1-28
Ayetler

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

51

“Ümmetim için en çok korktuğum şey, Allah’a şirk koşmaktır. Ama dikkat edin, Ay’a, Güneş’e veya puta tapacaklar demiyorum. Fakat, Allah’ın rızasının dışındaki gayeler için harekette bulunacaklar ve gizli şehvet, yani riya ve gösteriş duygularını taşıyacaklar.”

Allah ve Rasulü hakkında konuşanların, doğru ya da yanlış konuştuklarının sağlaması ancak Kur’an’la yapılabilir. Körü körüne taklitçilik, kişinin sapmasına, şirke ve küfre girmesine neden olur. İmam Ebû Hanife’nin dediği gibi bir kimse, bir kişiye bir fetva sorduğunda, okuma yazması yoksa bile onun kaynağını sorsun.

Kur’an’da delili ve kaynağı bulunmayan her söz, her iddia ve hareket haddi aşmak, sapıklık ve yalandır; bunları söyleyip yapanlar da beyinsizdir. Kur’an dışı her söz ve hareket haddi aşmaktır. İmam-ı Şafii (r. aleyh)’in dediği gibi Kur’an ve Sünnete dayanmayan her söz, -doğru da olsa- yanlıştır, hatalıdır batıldır.

Yüce Allah’ın hükümleri ve Rasulullah (as)’ın örneği dışındaki kimselere davet etmek de şirkdir. Bu gerçek, Ashab-ı Kehf’in şu sözlerinden bu net olarak anlaşılmaktadır.

“Onların kalplerini (birbirine) bağladığımız zaman kıyam ettiler, sonra dediler ki: ‘Rabb’imiz, göklerin ve yerin Rabb’idir, biz O’ndan başka ilaha davet edemeyiz, gerçekten o zaman haddi aşarak konuşmuş oluruz.” (Kehf, 14)

Günümüzde insanları kendi mezhep, tarikat, vakıf ve derneklere insanları davet edenler, apaçık bir şekilde yüce Allah’a şirk koşmaktadırlar. Bunlar bu çağrılarını ile insanları Kur’an’a yönelmekten, onu dinlemekten alıkoymaktadır.

“İnkâr eden kimseler dedi ki: ‘Bu Kur’an’ı dinlemeyin, onun peşi sıra boş

şeyler söyleyin, umulur ki galip gelirsiniz.” (Fussilet, 26)

Yüce Allah (cc) ve indirdiği Kur’an hakkında uydurulan bilgiler, söylenen sözler, Kur’an’ın anlaşılması önünde fitne kaynaklı gürültülerdir. Kur’ani delili bulunmayan bilgilere inananlar, hiçbir zaman Kur’an’a yönelemezler, doğru yolu bulamazlar.

Kur’an’ın anlaşılması için beşerî küfür düzenleri ve onların kiralık Samiri soylu bel’amları, bir sürü boş ve anlamsız bilgiler üzerinde tartışarak gündemi saptırırlar. Böylece onlar, Risalet tarihinde en önemli konusu, bütün Risalet önderlerinin ilk gündemleri olan Tevhidi esaslara, insanların yönelmesine engel olmaktadır. Bu, her dönem inkârcılarının ve bel’amların başvurdukları bir taktiktir.

“Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonraki gruplar da yalanladı ve her ümmet, Rasulü’nü yakalamaya kalkıştı ve batıl ile mücadele ettiler ki onunla Hakk’ı gidersinler; bu yüzden onları yakadım, bak azabım nasıl oldu!” (Mü’min, 5)

Samiri soylu bel’amlar, kendileri Kur’an’a yönelip Tevhidi esasları ortaya koymazlar, insanların da Kur’an’a yönelmesine engel olurlar. Böylece insanlar, Tevhidin mahiyetini kavrayamamakta, şirke bulanmış bir şekilde hayatlarını devam ettirmektedirler.

Kur’ani bilgidен ve Tevhidi esaslardan yoksun kimselerin cinlerle ilişkileri

Kur’ani hükümlerden, Tevhidi esaslardan yoksun kimseler, inanç esaslarını Kur’an ve onun en güzel uygulaması olan Sünnetten aramak yerine Hak’tan saptırıcı kimselerin tuzaklarına düşerek sapmışlardır. Bunlardan bir kısmı da cinlere sığınmışlardır.

Cin ve insan ilişkileri hep var olagelmıştır; insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınmış, onlar vasıtası ile diğer insanlar üzerinde etkili olmaya çalışmışlardır.

6- Şüphesiz insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınmışlardı, böylece onların sıkıntılarını artırırlardı.

Kur'an'ı gereği gibi okuyup anlamayan, Kur'an'la hayatlarını düzenlemeyenler, belli bazı sıkıntılarının giderilmesi için cinci denilen kimselere başvurmakta, onlar da yalan ve hile yoluyla bu insanları kandırarak maddi kazanç elde etmektedirler.

Cin ve insanlardan bazılarının, birbirlerinden yararlandıkları, kıyamet günü kendileri tarafından itiraf edilecek, ancak o gün artık onlar için çok geç olacaktır.

"Ve o gün, onların hepsini diriltecek: 'Ey cinler topluluğu gerçekten siz, insanlardan çoğunu (dost edinmek) istediniz,' insanlardan, onların dostları der ki: 'Rabb'imiz, birbirimizden faydalandık ve bize belirlediğin o ecelimize ulaştık.' (Rab'leri) der ki 'Kalacağımız yer ateştir; Allah'ın, dilemesi müstesna, orada ebedi kalacaksınız.' Şüphesiz Rabb'in Hâkim'dir, Âlim'dir." (En'am,128)

Yüce Allah'ı bırakıp cin ve insanlara sığınmak, başkalarının istek ve arzularına, kanun ve kurallarına göre hareket etmek insan için geçici basit bir aldatmadan başka bir şey değildir.

Allah'tan başka sığınanlar, insanların sorunlarına çözüm getirmedikleri gibi sıkıntılarını daha çok artırıp saptırır ve azınlıklarını artırırlar.

Her dönemdeki sapıklıkların, Teshidden şirke, imandan küfre, Hak'tan batıla düşmenin asıl nedeni, yüce Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı bırakıp başkalarına uymaktır.

Cin ve insanın, birbirleri ile ilişkileri bulunduğunu ifade eden ayetler; medyumları belirttiği gibi aynı zamanda, cin taifesinden gelen İblis'in yardımcılığını yapan bel'amları da belirtmektedir. Bunlar, insanları kandırmak için yalan söylemekte, yüce Allah (cc) hakkında asılsız iddialar ileri sürmektedirler.

7- Ve gerçekten onlar, sizin zannettiğiniz gibi zannetmişlerdi ki Allah, kimseyi gerçekten diriltmeyecek.

Cinler içerisinde kâfirler de tıpkı insan ateistler gibi yüce Allah'ı yeniden dirilmeyi inkâr etmektedirler. Bu ayette geçen ifade oldukça önemli bir şeyi vurgulamakta, cin ve insanların bir başka ortak yönlerini göstermektedir.

"İnkâr eden kimseler dediler ki: 'Biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mi çıkarılacağız?' (Neml, 67)

Bir şeye inanmak, yalnızca sözden ibaret bir kabul değildir; inanmak iman edilen şey doğrultusunda yaşamaktır. Ahirete ve yeniden dirilmeye iman eden bir kimse, iman ettiği gerçeklere uygun bir yaşantı ortaya koymalıdır ki bu, gerçek bir imandır. Ahiretin inkârı, ona uygun bir hayat sürmemek, hesaba çekileceği gerçeğini düşünmemektir.

Cinlerin, insanlardan farklı yönleri ise onların, maddi bir cisme sahip olmamaları ve çok hızlı hareket etmeleri nedeniyle göklere çıkmaları, kısa bir zaman içerisinde bir yerden başka bir yere gitmeleridir.

8-9- 'Doğrusu biz, göğe dokunduk, ancak onu kuvvetli muhafızlarla ve şihablarla dolu bulduk ve gerçekten biz, (önceden) onun dinleme yerlerinde otururduk, artık kim dinlerse, şimdi onu gözetleyen bir şihab bulur.'

Mele-i Alâ'da, insanlar hakkında konuşulanları dinleyip insan dostlarına

söyleyen cinler, bununla kendileriyle ilişkili bulunan kişilerin maddi kazanç elde etmelerine sağlıyorlardı. Kur'an'ın nazil olması ile cinlerin bu kulak hırsızlıklarının önü kesilmişti:

"Andolsun biz, gökte burçlar yaptık ve bakanlar için onu süsledik ve kovulmuş her şeytandan onu koruduk. Ancak birisi kulak hırsızlığı yaparsa, artık onu ortaya çıkan bir ateş parçası takip eder." (Hicr, 16-18)

"Onlar, yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar, kovulurlar ve onlar için sürekli bir azap vardır; ancak (bir söz) kapıp kaçan kimseyi, işte delici bir ateş onu takip eder." (Saffat, 8-10)

Mele-i Al'â'dan kulak hırsızlıklarının önünün kesilmesi ile cinler, artık orada ne olup bittiğini bilmemektedirler. Onlar da tıpkı insanlar gibi, vahiy nazil olduktan sonra olaylardan ve insanlar hakkında takdir edilenlerden haberdar olmaktadır.

10- 'Ve gerçekten biz, yeryüzündeki kimselere kötülük mü istendi yoksa Rab'leri onları doğru yola iletmek mi istedi bilmiyoruz.'

Bu itirafları ile ve Hz. Süleyman (as)'ın ölümünde de görüldüğü üzere cinler, gaybı bilmiyorlar. Cinler, yanı başlarında cereyan eden bir olayı bile görmekten acizdirler.

"Ne zamanki onun ölümüne karar verdik, onun asasını yiyen yer sürüngeni başkası onun öldüğünü onlara göstermedi, ne zamanki yüzüstü düştü (öldüğü) ortaya çıktı. Cinler, şayet gaybı bilmiş olsalardı, aşağılayıcı bir azabın içinde kalmazlardı." (Sebe, 14)

Gaybı bilmemek, gelecekte ne olacağı konusunda bilgi sahibi olmamak bir acziyetin apaçık göstergesidir. Bu gerçeğe rağmen bazı kimseler, kendi acziyetlerine bakmadan, yarın ne

olacağını bilmeden, insanların gelecek hayatları için hüküm koyarak apaçık bir şekilde azgınlasmaktadırlar. Cinler, her şeyi en iyi bilen Rab'lerinin, geleceğe dair hükümlerine iman ettikleri için azgınlığı değil teslimiyeti seçmişler ve böylece kurtuluşa ulaşmışlardır.

Cinlerden, -tıpkı insanlar gibi- Müslümanlar da inkârcılar da vardır

İrade verilen her tür varlık içerisinde iyiyi yol edinip doğru hareket edenler bulunduğu gibi arzularını ilah edinip peşi sıra giden kötüler de vardır. Cinlerde de -tıpkı insanlarda gibi- iman eden, inkâr eden, azgınlığı yol edinen, Hakk'ı batılla karıştırıp gerçekleri gizleyenler var olmuş, çeşitli firkalara ayrılmışlardır:

11- 'Gerçekten biz ise, bizden salih olanlar ve bizden bundan daha aşağı olanlar var; biz farklı yollarda olanlarız.'

Kötü kimseler, kötülük yapıp kötülüğü yol edinmekle ancak kendilerine zarar verirler. Onlar, bu yaptıkları kötülüklerle ne yüce Allah'a ne de Müslümanlara verirler. Nasıl ki iman sahibine fayda veriyorsa, aynı şekilde inkâr da ancak sahibine zarar verir, onu, her iki cihanda da helake sürükler.

12- 'Doğrusu biz, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da O'nu aciz bırakamayacağımızı anladık.'

Cin ve insanlardan olan inkârcılar, küfür ve şirke sapmakla (hâşâ) yüce Allah'ı aciz bırakacaklarını sananlar, aslında kendileri aciz ve zavallı olan kimselerdir. Onlar, inkâr etmekle ancak kendilerine zarar verdiklerinin farkında olamayacak kadar kördürler. Aynı şekilde bir kimse, iman etmekle de yüce Allah'ı değil kendisini yüceltir. Bazı kimselerin, iman etmekle sanki lütufta bulunuyormuş gibi tavırlarını yüce Allah (cc) kınamakta, onların kendilerinin, yüce Allah'a muhtaç olduklarını bildirmektedir.

"Teslim oldular diye sana minnet ediyorlar; de ki: 'İslâm olmanızı bana minnet etmeyin; bilakis sizi imana hidayet etti diye Allah, size iyilikte bulunmuştur; şayet sadıklardan iseniz.'" (Hucurat, 17)

"Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allah, O'dur ki muhtaç olmayan, hamd edilendir. Şayet dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk getirir. Bu, Allah'a güç değildir." (Fatır, 15-17)

Cin ve İnsanlar, ne inkâr etmekle yüce Allah'a zarar verebilirler, ne de iman etmekle O'nu yüceltebilirler. O'nun şanı zaten yücedir, O, kullarının üzerinde yegâne Hâkim'dir; O, adil ve Rahman sıfatı gereği herkese kazandığının karşılığını verecektir.

Kur'ani hükümlere uygun yaşamadıkça Kur'an'a iman edilmez

Rab'lerine yönelip iman eden kimseler, O'nun gönderdiği Kur'an'ın buyrukları doğrultusunda hareket etmedikçe iman iddiaları kuru bir iddiadan ve kendilerini aldatmaktan öteye bir anlam ifade etmez. Yüce Allah'a ve O'nun inzal ettiği Kur'an'a gerçek iman, ancak vahyi esasları duyar duymaz ona uygun hareket etmekle mümkündür.

13- 'Şüphesiz biz, ne zaman ki hidayeti işittik, ona iman ettik; o halde kim Rabb'ine iman ederse artık hakkının yenilmesinden ve zulüm görmekten korkmaz.'

Cinler, Kur'an'ı dinlemiş ve ona iman etmişlerdir. Rab'lerine gerçekten iman eden kimseler, Allah'ın ayetlerini işittiklerinde imanları artar ve hemen ona teslim olurlar.

"Şüphesiz ancak Mü'minler o kimselerdir ki, Allah hatırlatıldığı zaman onların kalpleri ürperir ve O'nun ayetleri onlara okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve onlar, Rab'lerine tevekkül

ederler." (Enfal, 2)

"Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Rasulü'ne çağırıldıklarında Mü'minlerin sözü ancak: 'İşittik ve itaat ettik' demeleridir, işte kurtuluşa erenler onlardır." (Nur, 51)

Kur'an'ın, insanı hidayete ulaştırabilmesi için ona iman edenlerin, mutlaka onun hükümleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekir. Aksi halde Kur'an'ı işitmek ya da okumak kişiye hiçbir fayda sağlamaz, onu, yüce Allah'ın rızasına ulaştırmaz. Asıl olan, Kur'ani hükümler doğrultusunda hayatı yeni baştan düzenlemektir.

Kur'an'a iman eden bir kimse, kendisinde eski yaşantısına ait her düşünce ve hareketi derhal terk etmeli, kalbini ve düşüncesini, yeni iman ettiği Kur'anı esaslara göre yeniden tanzim etmelidir. İşte ancak bu durumda o kişi, iman iddiasında samimi ve ancak o durumda Müslüman olabilir.

14-15- 'Ve gerçekten biz, bizden Müslümanlar da ve bizden zalimler de var; artık kim teslim olursa, işte onlar doğru yolu arayanlardır. Amma, bölünenler ise, artık cehenneme odun olanlardır.'

İman etmek, peyeni bir kimlik kuşanmak olduğu gibi Müslüman olmak da o kimliğe uygun bir yaşam ortaya koymak, iman gerektirdiği şekilde hareket etmektir. Böyle yapmayanlar, kendilerine zulmetmişler ve cehennemi hak etmişlerdir.

Kur'ani kavramlar apaçık ve nettir

Kur'an'da, her şey açık ve net bir şekilde beyan edilmiş, her şey zıddı ile vurgulanarak belirtilmiştir. Cennet cehennem, aydınlık karanlık, Hak batıl, Tevhid şirk, iman küfür, Hidayet sapıklık gibi kavramlar zıddı ile netleştirilerek

açıklanmıştır. Kur'an'da gri renk yoktur; her şey siyah beyaz renktedir ve ilmi bulunmayan ancak akleden bir kimse bile anlayabileceği şekilde konular izah edilmiştir.

Vahyin, anlaşılır ve kolay olması nedeniyle tarihsel süreçte, Risalet önderlerine iman edenlerin çoğunluğunu, halktan insanlar ve köleler oluşturmuştur. Bu, vahyin insanlar tarafından çok net anlaşıldığının göstergesidir.

Günümüzde kavramların anlamlarının değiştirilmesi, içlerinin boşaltılması, toplumun önüne çıkartılmış bel'amların, Kur'ani kavramları bilinçli bir şekilde tahrif etmeleri gibi nedenlerle Kur'an'ın önüne duvarlar örülmüş, insanların Kur'an'ı anlamları zorlaştırılmıştır.

Putperestlerin, Samiri soylu bel'amlar tarafından insanlara Müslüman diye tanıtıldığı, Allah düşmanı tağuti sistemin kurallarının bu bel'amlar tarafından şaşmaz ölçü olarak alındığı, putperestliğin normal bir davranışmış gibi algılandığı, her türlü gayri İslâmi fiilleri işleyenlerin bile Müslüman olarak sunulduğu bir ortamda, Kur'ani kavramların ifade ettikleri gerçek manalarını insanlara anlatmak oldukça zordur.

"Bizden Müslümanlar da var ve bizden zalimler de var," Müslüman olmak ifadesi, Kur'ani kavramların anlamlarının değiştirilmesi nedeniyle toplumda hiçbir şey ifade etmiyor. **"Ben Müslümanım"** denildiğinde tavır ve davranışlarıyla söz ve ifadeleriyle bir gayri Müslim'i andıran ve çağrıştıran bir erkek ya da kadın, anında **"Ben kâfir miyim?"** diye tepki gösterebiliyorsa bu, Kur'ani kavramların ne oranda yoğlaştırıldığı, içlerinin boşaltıldığına apaçık göstergesidir. Böyle kişilerin İslâm'ı ve Tevhidi esasları anlamları mümkün değildir.

Günümüzde Müslüman, sadece bir sıfat olarak kalmıştır. Bu sıfatın, vahye teslim olan, tüm düşünce, söz ve fiilleri ile iman ettikleri vahye uygun hareket eden kişilere, yüce Allah (cc) tarafından, onları onurlandırmak için verilen bir sıfattır.

"Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve 'Şüphesiz ben Müslümanlardım' diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır!" (Fussilet, 33)

Kur'ani esaslardan habersiz kimseler için halkında Müslümanların da bulunduğu bir belde doğup büyümek, Müslüman olmak için yeterli görülmeştir.

Müslüman olmak, hiçbir irade beyan etmeden, iman edilen Kur'ani esaslara tam olarak teslim olmak, Tevhidi ilkelere uygun bir kimliğe ve kişiliğe bürünmek, hiçbir sıkıntı duymadan Kur'ani hükümler doğrultusunda hayatı tanzim edip yaşamaktır. Ancak böyle yapanlar Müslüman olabilir, ancak bu durumda Kur'an'a iman etmek mümkün olabilir.

Müslümanlarda bulunmaması gereken sıfatlar ve Kur'an'ın kişilere verdiği sıfatlar

Müslüman sıfatına sahip olan bir kimse, herhangi bir konuda ve durumda bu sıfatı zedeleyecek davranışlarda bulunması halinde bu sıfatı otomatik olarak kaybeder, Kur'an'da, kişinin davranışına göre yeni bir sığata sahip olur. Bunlar da müşrik, münafık, fasık, mürted ve kâfir sıfatlarıdır. Düşünce, söz ve davranışlarına göre kişilerin aldıkları Kur'ani sıfatlar.

Yalan söyleyenler, Allah'ın ayetlerini inkâr etmiş, kâfir olmuşlardır

Kur'an, yalanı ancak ayetleri inkâr edenlerin söylediklerini bildirmektedir. Bu nedenle Müslüman bir kimse, hiçbir

şekilde yalan söylemez, çünkü yalanla iman bir arada barınmaz.

"Şüphesiz ancak yalanı, Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimseler uydurur; işte onlar yalancılarıdır." (Nahl, 105)

Bu ayete göre yalan söyleyen kimse, Allah'ın ayetlerine iman etmeyerek kâfir olmuş, Müslüman olduğunu söyleyerek yalan söylemiştir.

İbadet yapmaktan sıkıntı duymak, münafıklıktır

Kur'an, iman edilen esaslara, hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmayı, isteyerek ve severek ibadet etmeyi emretmekte; isteksiz ve sıkıntılı davranışların, münafıkların vasfı olduğunu bildirmektedir.

"Onlardan, infaklarının kabul edilmesini engelleyen şey, ancak gerçekten onların, Allah'ı ve Rasulü'nü inkâr etmeleri ve onların, ancak üşenerek namaza gelmeleri ve onların, ancak isteksiz infak etmeleridir." (Tevbe, 54)

Münafık ve kâfirlerle bulunmak, onlardan olmaktadır

Kur'an, Müslümanın, iman ettiği esaslara uygun bir kişilik kuşanmasını istemekte, iman esaslarına yapılacak bir hakarete karşı tepkisiz durmamasını, aksi halde kâfir ve münafıklardan olacağını bildirmektedir.

"Gerçekten O, size Kitap'ta indirmişti ki şayet Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onunla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar, artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın; elbette o zaman siz de onlara benzersiniz. Şüphesiz Allah, bütün münafık ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır." (Nisa, 140)

Zalimlere meyledenler, onlarla ateşe gireceklerdir

Kur'an, Müslümanların zulme ve zalimlere karşı savaş açmalarını, zalimlere kesinlikle güvenmemelerini, onları sevmemelerini, aksi halde onlarla beraber cehenneme girileceğini bildirilmektedir. Unutulmasın ki, zulme rıza zulümdür.

"Zulmeden kimselere güvenmeyin, yoksa size ateş dokunur, sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım edilmez." (Hud, 113)

Dünyevi değerlerini Allah ve Rasulü'nden çok sevenler, fasıktırlar

İman eden bir kimse için yüce Allah ve Rasulü, dünyevi bütün değerlerin üzerinde bir değere sahiptir. Dünyevi değerlerini Allah ve Rasulü'nden çok sevenler, fıska girmiş, fasık olmuşlardır.

De ki: 'Şayet babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz ve o (sonradan) tiksinti duyacağınız mallar; o durgun olacağından korktuğunuz ticaret, kendisinden hoşlandığımız meskenler, Allah'tan, Rasulü'nden ve O'nun yolunda cihat etmekten size daha sevimli ise, o halde bekleyin Allah emrini getirinceye kadar! Allah, fasıklar kavmine hidayet vermez." (Tevbe, 24)

Boş şeylerle uğraşanlar, Ahireti inkâr eden kimselerdir

Kur'an, Müslümanların boş şeylerden yüzçevirdiklerini, boş şeylerle uğraşmanın Müslümanların vasfı olmadığını, boş şeylerle uğraşanların, Ahireti inkâr ettiklerini ve cehenneme gideceklerini bildirir.

"(Müslümanlar) cennetlerde dirler, soruyorlar günahkârlara: 'Sizi ateşte tutan nedir? Dediler ki: 'Biz namaz kılanlardan olmadık, yoksula yediren değildik ve (boş) söze dalanlarla beraber daldık, din (hesap) gününü yalanlıyorduk." (Müddessir, 42-46)

Ahiret inancı, imanın temel esaslara

rından biridir; Ahirete iman edenler, Rab'lerinin kendilerini Ahiret günü yargılayacağını bilirler, Ahirete yaraşır biçimde hareket ederler. Hayatını boş kuruntular peşinde koşarak tüketen kimsenin ahiret inancı yoktur.

Kur'ani
mücadele

Cin Suresi

1-28
Ayetler

Ahde sadakat ve emanetlere riayet etmek:

Müslümanların en önemli vasıflarından biri de sözlerine sadık kalıp emanetlerine riayet etmeleridir. Bu onların kurtuluşlarına sebep olan güzel hasletlerindedir.

*"Gerçekten Mü'minler felaha ulaştı."
(Mü'minun, 1)*

Ekim
Kasım
Aralık

*"Ve onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet eden kimselerdir."
(Mü'minun, 8)*

2020 - 65

58

Sözlerinde durmayan, emanetlerini ihanet edenler, Müslümanlık vasfını kaybetmiş, Yahudilerden olmuşlardır.

"Kitap ehlinden kimisi, doğrusu biriktirilmiş serveti ona emanet etsen, sana onu öder ve onlardan kimi de doğrusu bir dinar emanet etsen, onun üzerinde sürekli dikil-medikçe kesinlikle sana onu ödemez. Bu, şüphesiz onların: 'Ümmiler hakkında bize bir yol yoktur' demeleridir ve Allah'a karşı onlar bilerek yalan söylüyorlar. Bilakis kim, ahdini yerine getirir ve sakınırsa, işte şüphesiz Allah, muttakileri sever.

*Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satan kimselere, işte onlar için ahirette bir pay yoktur. Allah onlarla konuşmayacak ve Kıyamet günü onlara bakmayacak, onları arındırmayacak, onlar için acıklı bir azap vardır."
(Al-İmran, 75-77)*

Sayılan bu kötü fiilleri yapanların ve ona uygun sıfatlara sahip olanları Kur'an Müslüman olarak sıfatlandırmamaktadır.

Kur'ani esaslardan yüzçevirip ayetleri görmezden gelenlere acıklı

bir azap vardır

Müslüman şahsiyet, iman ettiği esaslara kesinlikle bağlı olan, bunlar arasında hiçbir ayırım gözetmeyen ve emrolunduğu gibi dosdoğru olan kimse- dir. Duydukları halde Kur'an'dan yüzçeviren, ona uygun hareket etmeyenler için acıklı bir azap vardır.

16-17- Gerçekten yol üzerinde dosdoğru dursalardı, elbette onlara bol su içirirdik, onları, onunla denerdik ve kim Rabb'inin zikrinden yüz çevirirse (Rabb'i) onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar.

Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu halde onu dinlemeyip yüzçeviren, hayatlarını vahyi esaslara göre düzenlemeyenler, şeytana arkadaş olmuş, doğru yoldan sapmışlardır.

*"Ve kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse ona bir şeytani göndeririz; artık o, onun yakını olur. Ve gerçekten onlar (şeytanlar), onları yoldan çevirirler, ancak onlar hidayette olduklarını zannederler."
(Zuhuruf, 36-37)*

Bunlar, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra onu bırakıp başkalarına tabi olanlar, İslâm dairesinden çıkmış, cehennem azanına girmişler.

*"Ve kim, hidayet kendisine açıklanır da sonradan Rasul'e muhalefet eder ve Mü'minlerin yolundan başkasına tâbi olursa, döndüğü yola onu yöneltiriz ve cehenneme atarız; ne kötü bir sonuçtur!"
(Nisa, 115)*

Yüce Allah (cc), yarattığı tüm canlıların hareket stratejilerini belirlemiş, ona uygun hareket etmelerini istemiştir. Yüce Allah (cc), tüm canlılar gibi insanlara da yaşamlarını sürdürebilmeleri için rızık vermiş, bu rızıkları nasıl kullanacaklarını da bildirmiştir.

İnsanlardan bazıları, kendilerine her türlü nimetleri karşılıksız veren

Rab'lerinin belirlediği esaslara göre hareket edecekleri yerde nankörlüğü yol edinerek Rab'lerinin bildirdiği hükümleri terk ederek kendilerine verilen rızıklarla Rab'lerine isyanı seçmişlerdir. Bunun sonucunda yüce Allah (cc), bu nankör isyancıları elim bir azapla müjdelemiştir.

Yüce Allah'tan başkasına davet etmek şirktir

İman etmenin temel esası, şirk koşmadan, bütün sıfatları ile yüce Allah'a kulluk yapmaktır. Kulluğun esası, yüce Allah'ın belirlediği esaslar doğrultusunda hareket edip kulluğu yalnızca O'na hasretmek, O'nun bildirdiği hükümlerin dışına çıkmadan insanları yalnızca O'na davet etmektir. Allah'tan başka kişi ve kurumlara davet, kişiyi şirke düşürür.

18- Şüphesiz Mescitler, Allah'ındır, o halde Allah ile beraber başka birine davet etmeyin.

Ayette geçen تَدْعُوا ifadesini bütün mealler, tapma, kulluk ya da ibadet şeklinde almışlardır. Oysa devam eden ayetlerde bu ifadenin davet olduğu, Allah'a davet eden تَدْعُوهُ kulun üzerine insanların adeta çullanacak şekilde etrafını sardıklarını, davetçinin de onlara *"Ben şüphesiz Rabb'i-me davet ederim"* diyerek cevap verdiği görülmektedir.

Buna göre yüce Allah'a davet, bir başkası adına yapılmayacağı gibi, tağutan izinli şirk ve küfür yuvaları vakıf, dernek ve partiler ile tasavvuf sapıklığında da yapılmayacak, yalnızca yüce Allah'ın rasullerinin yaptıkları gibi davet yapılacaktır. Bunun dışındaki her davet, yüce Allah'ın sözü üzerine başkalarının sözü alındığı için şirk ve küfürdür.

"De ki: 'İşte o, benim yolumdur, Allah'a bir basiret üzere davet ederim, ben ve bana tâbi olanlar da! Allah yücedir ve ben müşriklerden değilim.'" (Yusuf, 108)

İnsanları yüce Allah'ın Birliğine

davet ederken bu davet bilgi ile olmalı, bu bilginin metodu ve davetin nasıl yapılacağı yalnızca Kur'an'da mevcuttur. Kur'an'dan başka bir kaynağı esas almak, Kur'an'da belirtilen metod dışındaki metotlarla davet apaçık şirktir.

Yüce Allah (cc), davetin sınırlarını insanların isteklerine bırakmadan Kendisi belirlemiştir. İman edenler, yalnızca Rab'lerinin belirlediği esaslara göre hareket ederek davet görevini yerine getirebilirler. Bunun dışında hiç kimsenin isteği ile ve Kur'an'da belirtilen rasullerin metodu dışında metotlarla yüce Allah'a davet yapılmaz.

Bir Mü'min, iman ettiği anda yalnızca yüce Allah'a kulluk yapacağını peşinen kabul etmiş, bunu, kıldığı her vakit namazının her rekâtında ikrar etmektedir.

Yüce Allah (cc), kendisine yapılacak davetin nasıl olacağını, rasullerin hayatlarından örnekler vererek çok net bir şekilde belirtmiş, dinini tamamladığını, İslâm'dan razı olduğunu, Kendi katındaki dinin yalnızca İslâm olduğunu, Müslümanlar için İslâm'ı din olarak seçtiğini bildirmiştir.

Rasulullah (as), dinin tamamladığını, İslâm adına sonradan çıkarılan her şeyin bid'at, her bid'atın sapıklık ve her sapıklığın da cehennemde olduğunu açıklamıştır. Rasulullah (as), davetini yalnızca Rabb'inin kendisine bildirdiği şekilde yerine getirmiş, bunun dışında dine herhangi bir ekleme yapmamıştır.

Yüce Allah (cc), yalnızca vahiyyle hareket eden, Kur'an'ı yaşam tarzı olarak alan Rasulullah (as)'ın, en güzel örnek olarak alınmasını, onun örnek alınması halinde Kendisinin razı edilebileceğini ve ahirette umulanlara kavuşulabileceğini Mü'min kullarına bildirmiştir.

"Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz." (Fatiha, 5)

Kur'anı
mücadele

Cin Suresi

1-28

Ayetler

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

59

Bu ifade Ulûhiyeti yüce Allah'a hasretmenin apaçık bir beyanı ve ilanıdır. Bu beyanı yapan bir kimse, artık hiç kimsenin istek ve arzusuna göre hareket edemez, İslâmî davet yapıp yapmayacağı konusunda kimseden izin alamaz.

İbadet, ancak yüce Allah'a yapılır, namazda Allah'tan başkasına dua edilmez

"Şüphesiz Mescitler, Allah'ındır, o halde Allah ile beraber başka birine davet etmeyin." Ayette, mescitler ifadesi geçtiği için ayet ibadet anlamında alındığında da yine yüce Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceği, namazda O'ndan başkasına dua edilmeyeceği belirtilmektedir. Bu nedenle namazda sadece Kur'an ayetleri okunur, Kur'an'da olmayan dualar okunmaz.

"De ki: 'Şüphesiz ben sizin benzeriniz bir insanım; bana vahyediliyor ki, şüphesiz ilahınız bir tek ilahtır; artık kim, Rabb'ine kavuşmayı umuyorsa öyleyse salih amel işlesin ve Rabb'ine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin.'" (Kehf, 110)

Kulun Rabb'ine ibadeti olarak ifade edilen yüce Allah'a davet, namaz, Hac, infak ve orucun nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar Kur'an'da belirlenmiştir. Bu esasların dışında yapılacak her hareket ve bu esaslarda yapılacak her değişiklik ancak şirktir.

Müslümanlar, -rasuller başta olmak üzere- tüm Mü'min kardeşleri için elbette dua ederler, ancak bu dua, namaz bittikten sonra yapılmalıdır. Çünkü namaz yalnızca yüce Allah'a has bir ibadettir. Bu nedenle namazda başkaları anılmaz, onlara dua edilmez.

Tevhidi esaslara davet en öncelikli görevdir

Risalet tarihinde bütün Risalet önderlerinin ve onların izini takip eden Tevhid erlerinin, ilk ve en önemli görevleri, Tevhidi esasları insanlara duyurmak,

onları şirk ve küfre karşı uyarmak olmuştur. Bu nedenle rasullerin içerisinde yaşadıkları toplumlar, kendilerine yapılan bu Tevhidi çağrılara karşı oldukça duyarlı davranmışlar, iman ve inkâr konusunda tavırlarını anında belirlemişlerdir.

19- Şüphesiz o Allah'ın kulu, kalkıp ne zamanki O'na davet edince, neredeyse ona karşı birbirlerine yapıyorlardı.

Hiçbir Risalet önderi ve Tevhid eri, Tevhidi ikinci plana atarak önceliği başka konulara vermemiştir. Onlar, insanların içerisinde buldukları şirk ve küfrü reddedip Tevhidi esasları gündemlerinin baş konusu olarak işlemişlerdir. Ancak rasullere karşı çıkanlar, gündemi başka konularla meşgul ederek elçilerin duyurdukları Tevhidi esasları karıştırmak istemişler, toplumun gündeminden çıkarmaya çalışmışlardır.

İslâmî davette, Kur'anî esaslar yerine tağuti sistemlerin kurallarını önceleyip ona göre hareket edenler, tağuttan izin ve icazetli vakıf ve derneklerde sistemlerin kurallarını yüce Allah'ın hükümlerine tercih ettikleri için şirke düşmüşlerdir. Oysa rasuller ve Tevhid erleri, yalnızca yüce Allah'a daveti önceleyerek hareket etmişlerdir.

20- De ki: 'Şüphesiz ben, Rabb'ime davet ederim ve O'na kimseyi şirk koşmam.'

Bu uyarı, iman edenlere yüce Allah'tan başkasına ya da başkası adına davet yapmamaları konusunda bir uyarı içermekte ve onlara yapmaları gerekenler konusunda yol göstermektedir.

Tevhidi esasları duyuran rasullere karşı çıkanlar, rasullerin yaptıkları daveti etkisiz kılmak için her taraftan saldırıya geçerek Tevhidi davetin, net ve açık bir şekilde duyurulmasını engellemeye çalışmışlardır.

"Şimdi ne oluyor inkâr eden kimselere ki sana doğru koşuyorlar; sağdan soldan

Kur'anî
mücadele

Cin Suresi

1-28

Ayetler

Ekim

Kasım

Aralık

2020 - 65

gruplar halinde!" (Mearic, 36-37)

Günümüzde Tevhidi esasları ortaya koyanlar, inkârcı sistemin zulmüne maruz kaldıkları gibi, tarihi süreçte benzerleri görüldüğü üzere, batılın yanında yer alan İslâmci grupların, sağdan soldan saldırılarına maruz kalmaktadırlar.

Hak batıl, Tevhid şirk mücadelesinin her döneminde rasuller, aynı metotla Tevhidi esasları duyururlarken, şirki ve küfrü temsil edenler, her dönemde değişik yöntemlerle hareket etmişlerdir. Bu gruplar, farklı fikirler ve gündemlerle Tevhidi esasları toplumun gündeminden çıkarmaya gayret etmişlerdir. Bu saptırma faaliyetleri günümüzde halen devam etmektedir.

Günümüzde Tevhidi esasların duyurulmasını istemeyen hizip, grup ve cemaat diye nitelendirilen yığınlar, tıpkı Risalet tarihinde görüldüğü üzere Tevhidi esasları duyuranları direkt hedef alarak onların kişiliklerini dillerine dolamışlar, güncel bazı konularla gündemi saptırarak Tevhidi esasların topluma duyurulmasını engelleme gayreti içerisinde girmişlerdir.

"İnkâr eden kimseler dedi ki: 'Bu Kur'an'ı dinlemeyin, onun peşi sıra boş şeyler söyleyin, umulur ki galip gelirsiniz.'" (Fussilet, 26)

Günümüz Samiri soylu bel'amların, sözümona Kur'an'ı gündem edinmekte- dirler, ancak asıl yaptıkları çalışmaların temelinde Kur'ani kavramları karıştırarak anlamlarını değiştirmek, Tevhidi esasları insanlara duyurulmasını engellemek düşüncesi yatmaktadır. Ancak bütün engelleme çabalarına rağmen Tevhidi mücadele, biiznillah hızından hiçbir şey kaybetmeden ortaya konulacak, Tevhid erleri, öncüleri Risalet önderleri gibi Rab'leri yüce Allah'a davet etmeye devam edeceklerdir.

Davetçinin görevi, Kur'ani ölçüler içerisinde Tevhidi esasları insanlara ulaştırmaktır.

21- De ki: 'Şüphesiz ben, size zarar vermeye ve doğru yola iletmeye malik değilim.'

İnsanların davete icabet edip etmemeleri, iman edip etmemelerinden davetçiler sorumlu değillerdir. Onlar, bu görevi yaparlarken yalnızca vahyin sınırları içerisinde kalacak, aksi halde kendisi Rab'lerine isyan etmiş olacaklardır.

Davet görevini yüce Allah'ın belirlediği esaslar dışında yapmak şirktir

Çünkü yüce Allah'ın bildirdiği hükümleri bırakıp tağuti sistemlerin kurallarına meydedip o kurallarla davet yapmak, yüce Allah'ın gazabını celbedecek bir durumdur.

22-23- De ki: 'Şüphesiz hiç kimse Allah'tan beni koruyamaz ve O'ndan başkasına meyletmez.' Yalnızca Allah'tan ve O'nun Risalet'inden bir tebliğdir ve kim, Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse, işte gerçekten ona cehennem ateşi vardır, orada ebedi kalacaklardır.

Tevhidi esaslara davetin temel esasları Kur'an'da apaçık bir şekilde belirtilmiş, uygulama olarak Rasul'ün en güzel örneğinde pratize edilmiştir. Bunun dışındaki her yol ve yöntem yüce Allah'a ve Rasulü'ne isyan etmektir.

"Mü'min erkek ve Mü'min kadın için mümkün değildir ki Allah ve Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde onlar, o işi kendilerine göre seçmiş olsunlar, kim Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse artık gerçekten apaçık bir sapıklıkla dalaletle düşmüştür." (Ahzab, 36)

Tevhidi esaslara daveti tağuti sistemlerin kuralları ve izin verdiği kurum ve kuruluşlarda yapmak, bu kurumlarda insanları Tevhidi esaslara davet etmek, Allah'tan başka ilahlar edinip şirke düşmek, ebedi azaba duçar olma. Tarihsel süreçte hiçbir rasul, onca engellemelere rağmen hiçbir şekilde zorba

Kur'ani
mücadele

Cin Suresi

1-28

Ayetler

Ekim

Kasım

Aralık

2020 - 65

61

güçlere itaat etmemişler, onların kuralları ile insanları yüce Allah'a iman etmeye davet etmemişlerdir.

Risalet önderleri ve Tevhid erleri, yüce Allah'ın belirlediği esaslardan hareketle insanları Tevhidi esaslara davet etmişlerdir. Bu nedenle onlar, şiddetli tepkilerle karşı karşıya gelmişler, hakaretlere maruz kalmışlar, saldırıya uğramışlar, zulüm ve işkence görmüşlerdir.

Şirk ve küfrün temsilcilerinin, Risalet önderlerine karşı sürdürdükleri engellemeler sonucunda kimi Risalet önderi, ağır işkence ve baskılara maruz kalmış, kimileri öldürülmüş, kimileri yurtlarından sürülmüştür. Ancak onlar, kendilerini davetten men edenlere açıkça meydan okuyarak davet görevlerini sürdürmüşlerdir.

Ekim
Kasım
Aralık

2020 - 65

"Nuh'un haberini onlara oku; o zaman kavmine demişti ki: 'Ey kavmim, şayet benim durumum ve Allah'ın ayetlerini anlatmam size ağır geldiye, artık ben, Allah'a tevekkül ettim; artık siz ve ortaklarınız işiniz (için) toplanıp karar alın, sonra kararınız size dert olmasın, sonra bana uygulayın ve bana mühlet vermeyin!'" (Yunus, 71)

Tevhidi esaslara davetten vazgeçmeme, kâfirlere açıkça meydan okuma, bütün Risalet önderleri ve Tevhid erleri döneminde uygulanmıştır. Yüce Allah (cc), Risalet önderlerinin bu açık meydan okumalarını, davetteki kararlılıklarını bildirdikten sonra son Rasul Hz. Muhammed (as)'ın da onlar gibi hareket etmesini emretmiştir.

"De ki: 'Ey kavmim, durumunuza göre yapın, doğrusu ben de yapıyorum; artık yakında yurdun sonunun kimin olacağını bileceksiniz; şüphesiz o zalimler, iflah olamazlar!'" (En'am, 135)

Risalet önderleri ve Tevhid erleri, Rab'lerine olan iman ve güvenleri nedeniyle kararlı bir şekilde davet görev-

lerini sürdürmüşler, daveti engelleyen küfrün temsilcilerine açıkça meydan okumuşlardır. Yüce Allah'ın yardımı ile Tevhidi mücadeleye bugüne kadar kesintiye uğramadan gelmiş, inşaAllah bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürülecektir.

Kâfirler, siyasi, hukuki, askeri güçleri yanında, yetiştirdikleri bel'amlarla da Tevhidi mücadeleyi engellemeye çalışmakta, insanların Rab'lerine yönelmelerine engel olmaktadır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, Tevhidi mücadele durmayacak, insanlar, tek ilah olan yüce Allah'a çağrılmaya devam edilecektir. Kâfirler, Müslümanlara ve Tevhid erlerine, hangi planı yaparlarsa yapsınlar, sonuç itibarı ile helak olacak olanlar kendileri olacaktır.

24- Nihayet onlara vadedilen şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcıının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir.

Tevhidi mücadelede, Risalet önderleri ve Tevhid erleri her dönemde, -sayısal olarak- küfür ve şirk cephesinden hep az olagelmışlerdir. Ancak yüce Allah'ın yardımı sayesinde üstün gelenler hep yüce Allah'ın taraftarları olmuştur.

"Kim, Allah'ı, Rasulü'nü ve iman eden kimseleri dost edinirse, işte gerçekten Allah'ın taraftarı onlardır, (onlar) galip geleceklerdir." (Maide, 56)

Gayb konusu

Risalet önderleri, Rab'leri tarafından kendilerine bildirilen Tevhidi esasları insanlara ulaştırmakla görevlidirler. Bu görevlerini yerine getirdikleri sürece yüce Allah (cc) onlara yardım edecektir. Onlar, bu görevleri haricinde hareket edemez, bildirilmeyen bir konuda fikir yürütemezler. Onlar ancak kendilerine bildirildiği kadarını bilebilir ve söyleyebilirler. *25- De ki: 'Doğrusu size vadedilen şey yakın mıdır, yoksa Rabb'im onun için uzun bir süre mi koyacak bilemem.'*

Rasuller, vahiyle kendilerine bildirilmeyen bir şeyi bilemezler ve o konuda kanaat yürütemezler. Rasulluk görevi, bildirileni bildirdiği kadarıyla ve şekliyle ulaştırılmak istenen yere ulaştırmayı gerekli kılar. Bu nedenle vahyi inkâr edenlere verilecek cezaların, ne zaman ve nasıl olacağını rasuller bilemezler.

İnsan, -rasuller de dahil- kâinat ve hayatın geleceğini belirleyemeyeceği gibi, onların geleceklarının ne olacağını, yaratıcının bu konudaki hükümlerini de -Rabb'i tarafından kendisine bildirilmediği sürece- bilemez. İnsanlar, kendi gelecekları, kâinat ve hayatın geleceği konusunda bilgi sahibi değillerdir. Gelecekle ilgili bilgi, gayptır ve gaybı da ancak yüce Allah (cc) bilir.

26-27- Gaybı bilendir; ancak O, gaybını hiç kimseye beyan etmez; razı olduğu Rasul'ü müstesna! Çünkü şüphesiz O, onun önünden ve arkasından gözetleyiciye izletir.

Kâinat, hayatla ve insanla ilgili, yüce Allah'ın takdir ettiği ecel, yüce Allah'ın kulları için gelecekte neler takdir ettiği ile ilgili hükümler vb. hiçbir vasıta ile ulaşılmayacak gayptır.

Gaybını kimseye açmayan yüce Allah (cc), kulları için öngördüğü ceza ve mükâfatları, rasullerine bildirmediği sürece rasuller, bu konuda bir öngöründe bulunamazlar.

Rasullerin gayb hakkındaki bilgileri, yüce Allah'ın kendilerine bildirdiği kadardır. Bunun dışında onlar, gelecekle ilgili gaybi konularda bilgi sahibi değildiler. Rasullerin görevi, yüce Allah'ın görevlendirdiği Risalet'i insanlara duyurmaktır.

28- Gerçekten Rab'lerinin kendilerine verdiği Risalatı tebliğ ettiklerini muhakkak ortaya çıkarsın ve onların yanında bulunan her şeyi kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.

Gayb konusu, ayrıca ele alınıp işlenecektir.

Kur'anı
mücadele
Cin Suresi
1-28

Ayetler

Ekim
Kasım
Aralık
2020 - 65

63

Bakara Suresi/22.Ayet

**O ki, sizin için yeri yaydı ve göğü dik hale getirdi
(yükseletti), gökten su
indirdi, böylece onunla sizin için rızık olarak
ürünlerden çıkardı; öyleyse siz, bilerek
Allah'a eşler tutmayın.**

Evrinsel Mesaj Kuran'ı Kerim Meali



şîir

Haktan uzak duyarsız gafiller!

*Müslümanın derdiyle dertlenmeyen gafiller,
Tağuta destek olan şuursuzlar, sefiller,
Ne din ne iman bilir, sistemi desteklerler,
Bir de hiç utanmadan bize fetva verirler.*

*Demokrasi denilen Hak düşmanı canavar,
Putperest kâfirlerde ne vicdan, ne iman var,
Hırsızlık ve yolsuzluk, bunlar hepten sahtekâr,
Müslüman gözükürler, ikiyüzlü riyakâr.*

*Kimi cahil kimseler, tağutu savunurlar,
Bunları kandıranlar, sapık olan bel'amlar,
Kurulmuşlar köşeye mekânları vakıflar,
Tağutun dostu bunlar, Müslümana düşmanlar.*

*"Allah" diyen herkese, "Müslümandır" diyorlar,
Ameline bakmazlar, sözlerine kanarlar,
Şeytan bunlara gelse ona da inanırlar,
Şeytanın dostlarınının peşinden gidiyorlar.*

*Bunlar Tevhitten uzak, İslâm'ı da bilmezler,
Kur'an'ı okuyup da gerçekleri görmezler,
Rasul'e tabi olup yolundan gidemezler.
Gerçekten "Allah" diyen Müslümanı sevmezler.*
