



Yazar: Ramazan YILMAZ

Kur'an'dan hesaba çekilmeden Kur'an'dan kendinizi hesaba çekin

Büphesiz yüce Allah'ın vaadi haktır ve O, süzünde durandır; kullarına ne bildirmişse onu mutlaka gerçekleptirecektir. Bu nedenle iman edenler, yüce Allah'ın vadettiklerine göre kendilerini düzeltmeli, Kur'an'dan hesaba çekilecekleri o Mahkeme-i Kübra gelmeden, kendilerini Kur'an'dan hesaba çekmelidirler. Çünkü o gün geldiğinde pişmanlık da, tevbe de, geri dönüş de yoktur. Bunun için yüce Allah (cc), tüm insanların uyardığı gibi iman edenleri de uyarmaktadır. Bu uyarılara kulak verip vermeme kâbilere kalmıştır, kulak verip gereğini yapanlar kurtulurlar, kulak vermeyip kendi arzularını ölçü edinenler, acıklılı ve sürekli azaba sürükleneceklerdir. “De ki: ‘Ey nefislerine karşı apırlı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin, muhakkak ki Allah, bütün günahları bağışlar; büphesiz O, bağışlayan, merhamet edendir. Rabb'inize dönün, O'nun teslim olun, size azap gelmeden önce, sonra size yardım edilmez. Rabb'inizden size indirilenin en güzeline uyun; ansızın ve hiç farkına varmadan azap size gelmeden önce. Sonra nefsin: ‘Allah yanında kusur edipimden dolayı yazık bana, gerçekten ben alay edenlerden idim’ demesindir.” (Zümer, 53-56) Yüpte Rabb'imizin uyarı, müjde ve vadettikleri “Rabb'imiz, büphesiz Sen, onda büphe olmayan bir günde insanların toplayacağını; muhakkak ki Allah vadinden dönmez.” (Al-i Yüsr, 9) “Bu, hesap günü için size vadedilen beylerdir!” (Sad, 53) Gerçekten iman edenlerden misiniz! “Ey iman eden kimseler, Allah'a ve Rasul’ne ve Kitab’a iman edin; O ki, Rasul’ne Kitab’ı indirdi, O ki, önceden de indirmişti ve kim, Allah'ın, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, iüpte gerçekten uzak bir dalalete sapmıştır.” (Nisa, 136) Yüce Allah'a gerçekten iman edenler “Gerçekten M’minler o kimselerdir ki, Allah hatırlatıldığında kalpleri ürperir ve O'nun ayetleri onlara okunduğunda onların imanlarını artırırlar ve onlar, Rab’lerine tevekkül

ederler.” (Enfal, 2) “Sihirbazlar, secdeye kapandýlar, dediler ki: ‘Âlemlerin Rabb’ine iman ettik, Musa’nýn ve Harun’un Rabb’ine!” (A’raf, 120-122) “Onlar, Allah anýldýđý zaman kalpleri ürperir kendilerine isabet eden peye sabrederler, namazlarýný kýlarlar ve kendilerini rýzýklandýrdýđýmýz peylerden infak ederler.” (Hac, 35) “Allah’ýn izni dýpýnda bir musibet isabet etmez ve kim, Allah’a iman ederse, onun kalbine hidayet verir. Allah, her peyi çok bilendir.” (Teđabun, 11) “Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ýn zikri ile mutmain olanlardýr, iyi bilin ki kalpler, Allah’ýn zikri ile mutmain olur.” (Rad, 28) Allah’ý, hakkýyla tanýýp iman etmek “Allah ki, O'ndan bařka ilah yoktur, yapayandýr, Baki’dir. O’nu, uyuklama ve uyku tutmaz; göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin katýnda kim pefaat edebilir! Onlarýn önlerinde ve arkalarýnda ne varsa bilir, dilediđi peyler dýpýnda O'nun ilminden bir pey kavrayamazlar. O'nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamýptýr; onlarý korumak, kendisine ađýr gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Dediler ki: ‘Biz, seni, bize gelen açýk delillere ve bizi yaratana asla tercih edemeyiz, öyleyse yapacađýn peyi yap, sen ancak bu dünya hayatýnda yapabilirsin. Gerçekten biz, Rabb’imize iman ettik, bizim günahlarýmýzý ve bizi yapmaya zorladýđýn o sihri bađýplasýn; Allah daha hayýrlý ve daha süreklidir. Büphesiz o kimse, Rabb’ine suçlu gelirse, muhakkak ki onun için cehennem vardýr; orada ölemez ve yapayamaz ve kim, Mürsquo;min olarak gelir ve gerçekten salih amel iplerse, ipte onlar için yüksek dereceler vardýr.” (Taha, 72-76) Ýpte bu Mürsquo;minlerden olabilmek için tađutun reddedilmesi gerekir “Dinde zorlama yoktur, dođruluk, sapýklýktan elbette seçilip belli olmuştur; kim tađutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, sađlam bir kulpa yapýpmýptýr. Allah iřitendir, bilendir.” (Bakara, 256) Tađutu reddedenler kurtulmuř, reddetmeyenler helak olmuştur “Tađuta itaat etmekten kaçýnan kimselere ve Allah’a yönelenlere müjde var, müjdele kullarýmý.” (Zümer, 17) “Andolsun biz, her millet içinden: ‘Allah'a kulluk edin, tađuttan kaçýnýn’ diye bir rasul gönderdik; Allah, onlardan kimine hidayet etti, onlardan kimi üzerine de sapýklýk hak oldu. Ýpte yeryüzünde gezin de bakýn, yalanlayanlarýn sonu nasýl olmuř!” (Nahl, 36) Ýpte tađutu reddetmenin en güzel örneđi “Muhakkak ki Ýbrahim’de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardýr; o zaman kavimlerine ‘Elbette biz, sizden ve Allah’tan bařka itaat ettiklerinizden uzađýz, sizi

inkâr ediyoruz. Siz, bir tek Allah’a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düþmanlýk ve nefret ortaya çýkmýþtýr’ demiþlerdi…” (Mümtehine, 4) “Ne zamanki onlardan ve Allah’tan bapka tapýndýklarý þeylerden ayrýldý, Biz ona, Ýshak’ý ve Yakub’u bađýþladýk ve hepsini nebi yaptýk. Rahmetimizden onlara ihsan ettik ve onlara üstün bir dođruluk dili verdik.” (Meryem, 49-50) “Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: ‘Ey Þuayb, mutlaka seni ve seninle beraber iman edenleri kentimizden çýkarýrýz ya da milletimize dönersiniz!’ Dedi ki: ‘Þayet biz hoþ görmesek de mi? ‘Allah, bizi sizin dininizden kurtardýktan sonra eđer tekrar ona dönersek, Allah’ýn üzerine yalan atmýþ oluruz. Rabb’imiz Allah, dilemedikten sonra ona dönmemiz, bizim için olur þey deđildir. Rabb’imiz, bilgice her þeyi kupatmýþtýr. Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabb’imiz, bizimle kavmimizin arasýný Hak ile açþüphesiz Sen, açanlarýn en iyisisin!” (A’raf, 88-89) Rasullere gerçekten iman edenler “Rasul, kendisine indirilen þeye iman etti, Müminler de! Hepsi, Allah’a, meleklerine, kitaplarýna ve rasullerine iman etti; biz, O’nun rasullerinden hiçbiri arasýnda ayýrým yapmayýz ve dediler ki: ‘Ýbittik ve itaat ettik, Rabb’imiz, dönüþ sanadýr.” (Bakara, 285) “Onlar ki, Allah’a ve rasullerine iman ettiler ve onlardan hiçbiri arasýnda ayýrým yapmadýlar, iþte (Allah) yakýnda onlara mükâfatlarýný verecektir. Allah, çok bađýþlayan, çok merhamet edendir.” (Nisa, 152) Rasullere iman, onlarý en güzel örnek almakla ve onlara itaat etmekle mümkündür “Andolsun, sizin için Allah’ýn Rasulünde, Allah’a ve ahiret gününe kavuþmayý uyan ve Allah’ý çok anan kimseler için, en güzel bir örnek vardýr.” (Ahzab, 21) “Allah’a ve Rasulünde ne itaat edin, umulur ki merhamet edilirsiniz.” (Al-i Ýmran, 132) “De ki: ‘Allah'a ve Rasul’e itaat edin!’ Eđer dönerlerse muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez.” (Al-i Ýmran, 32) “Kim Rasul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiþtir ve kim de yüzçevirirse, biz seni onlar üzerine muhafýz göndermedik.” (Nisa, 80) Rasulün yaptýklarýný yapmak, yasakladýklarýndan kaçýnmak “…Rasul, size ne verdiyse alýn ve ne yasakladı ise onu hemen terk edin ve Allah’tan korkun, þüphesiz Allah’ýn azabý þiddetlidir.” (Haþr, 7) “Onlar, yanlarýndaki Tevrat ve Ýncil'de yazýlý bulduklarý Rasul’e, o ümmi Nebi’ye uyarlar. Onlara iyiliði emreder, onlarý kötülükten meneder; onlara temiz þeyleri helal, pis

peyleri haram kýlar, onlardan ađýrlýklarýný ve üzerlerinde olan bađlarý kaldýrýr. Artýk ona iman edenler, ona saygý gösteren, ona yardým eden ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar, ipte kurtuluþa erenler onlardýr.” (A’raf, 157) Rasulleri ve örnekliklerini inkâr, küfürdür “Püphesiz, Allah’ýn rasullerini inkâr ederler, Allah ve rasullerinin arasýný ayýrmak isterler ve ‘Kimine iman ederiz, kimini inkâr ederiz’ derler; o arada bir yol tutmak isterler. Ýpte onlar, gerçek kâfirlerdir; kâfirler için alçaltýcý bir azap hazýrlamýpýzdýr.” (Nisa, 150-151) “Allah ve Rasulü, bir ipte hüküm verdiði zaman, Mürsquo;min erkek ve kadýn için o ipi kendilerine göre seçme hakký yoktur, kim Allah'a ve Rasulü’ne karpý gelirse, muhakkak apaçýk bir sapýklýða düþer.” (Ahzab, 36) Kur’an’a sorgusuz sualsiz teslim olmak “Rasul’e indirileni duyduklarý zaman, tanýdýklarý Haktan dolayý gözlerinin yaþla dolduđunu görürsün; derler ki: ‘Rabb’imiz, iman ettik, bizi þahitlerle beraber yaz!” (Maide, 83) “De ki: ‘Ona iman edin yahut iman etmeyin; þüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduđu zaman çeneleri üzerine secdeye kapanýrlar.’ Ve derler ki: ‘Rabb’imiz yücedir, gerçekten Rabb’imizin vaadi gerçekleþmiþ oldu.’ Ve ađlayarak çeneleri üzerine kapanýrlar ve onlarýn derin saygýsýný artýrýr.” (Ýsra, 107-109) “Ýpte bunlar, Allah’ýn kendilerine nimet verdiði nebilerden, Âdem ve Nuh ile beraber (gemide) tapýdýklarýmýz soyundan, Ýbrahim ve Ýsrail (Yakup) soyundan, hidayet verdiđimiz ve seçtiđimiz kimselerdendir. Onlara, Rahman’ýn ayetleri okunduđu zaman ađlayarak secdeye kapanýrlardý.” (Meryem, 58) “Bundan önce kendilerine Kitap verdiklerimiz, ona iman ederler; onlara okunduđu zaman: ‘Ona iman ettik, muhakkak ki o, Rabb’imizden gelen Haktýr, gerçekten biz ondan önce de Müslümanlardan idik’ derler. Ýpte onlara, sabretmelerinden dolayý mükâfatlarý iki defa verilir ve onlar, kötülüđü iyilikle savarlar, rýzýklandýrdýmýz peylerden infak ederler.” (Kasas, 52-54) “Onlar ki, ayetlerimize iman etmiþ ve Müslüman olmuþlardýr.” (Zuhruf, 69) Kitab’a uyanlar, huzur bulur, hidayet üzere olur ve rahmete ulaþýr “Ey insanlar, gerçekten size Rabb’inizden bir öđüt gelmiþtir; göđüslerde olana þifa ve Mürsquo;minler için hidayet ve rahmettir.” (Yunus, 57) “…De ki: ‘Püphesiz ben, Rabb’imden bana vahyolunan peye tabi oluyorum; bu, Rabb’inizden basiretlerdir ve iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir! Kur'an okunduđu zaman onu

dinleyin ve susun, umulur ki, rahmet edilirsiniz.” (A’raf, 203-204) Kitab’ýn tümümüne iman etmek, tümü hükümümlerine göre yapamak “Ýnsanlardan kimi de Allah’a bir kenardan ibadet eder, eđer kendisine bir hayýr gelirse onunla mutmain olur ve eđer ona bir fitne isabet ederse yüzüstü döner. O, dünyayý da, ahireti de kaybetmiptir, ipte apaçýk hüsrün budur.” (Hac, 11) “…Siz, Kitabýn bir kýmýna inanýp bir kýmýný inkâr mý ediyorsunuz; sizden bunu yapan kimsenin cezasý, dünya hayatýnda rezil olmaktan baþka nedir, Kýyamet gününde de onlar, azabýn en þiddetlisine itilirler. Allah yaptýklarýnýzdan gafil deðildir.” (Bakara, 85) Kur’ani bir hayatý önemsemeyenlere yüce Allah (cc) þeytaný musallat kýlar “Kim Rahman’ýn zikrini görmezden gelirse ona bir þeytaný göndeririz; artýk o, onun yakýný olur. Gerçekten onlar (þeytanlar), onlarý yoldan çevirirler, ancak onlar hidayette olduklarýný zannederler.” (Zuhruf, 36-37) “Nihayet ardýndan onlardan sonra yerlerine gelenler, salatý zayi ettiler, þehvetlerine tabi oldular; bu yüzden onlar, yakýnda azgýnlýklarýnýn karþýlýðýný alacaklardýr.” (Meryem, 59) Kur’ani hükümümlerden þüphe etmeden gereðince yapamak “Eđer sen, sana indirdiðimiz þeyden kupku içinde olursan, o halde senden önce Kitabý okuyanlara sor; andolsun ki, sana Rabb’inden Hak geldi, sakýn þüpheye düþenlerden olma! Ve Allah'ýn ayetlerini yalanlayan kimselerden olma, bu yüzden hüsrüna uðrayanlardan olursun.” (Yunus, 94-95) “Hak, Rabb’indedir, öyeyse kupku duyanlardan olma.” (Bakara, 147) Herkes, Kur’an’dan hesaba çekilecektir “Yer, Rabb’inin nuru ile parlar, Kitap konulur, nebiler ve þahitler getirilir ve aralarýnda adâletle hükmedilir; onlara hiç haksýzlýk edilmez.” (Zümer, 69) “Öyeyse sen, sana vahyedilene sýmsýký tutun, elbette sen doðru yol üzerindesin, Muhakkak ki o, sana ve kavmine bir Zikirdir ve yakýnda sorulacaksýnýz.” (Zuhruf, 43-44) “Her ümmeti diz çöküþ görürsün; her ümmet, kendi Kitabýna çaðýrýlýr: ‘Bugün yapmýþ olduðunuz þeylerle cezalandýrýlacaksýnýz!’ Ypte Kitabýmýz, aleyhinize gerçeði söylüyor, muhakkak ki biz, yapmýþ olduðunuz þeyleri yazýyorduk.” (Casiye, 28-29) Ahireti dünyaya tercih ederek Ahirete uygun bir hayat yapamak “Ve kim de ahireti ister ve o, Mümin olarak çaba gösterir, onun için çalýþýrsa, ipte onlarýn çalýþmalarýnýn karþýlýðý verilir.” (Ýsra, 19) “Þüphesiz Biz, samimiyetle düþündükleri o yurdu onlara tahsis ettik.” (Sad, 46) “Öyeyse dünya hayatýný ahiret için satan, Allah yolunda savapýn,

kim Allah yolunda savapýr da öldürülür veya galip gelirse, ona yakýnda büyük bir mükâfat vereceđiz.” (Nisa, 74) “Onlardan kimi de der ki: ‘Rabb’imiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi atep azabýndan koru!’; (Bakara, 201) Dünya hayatýný tercih edenlerin ahirette hiçbir nasipleri yoktur “Kim dünya hayatýný ve süsünü isterse onlara, oradaki amellerini tam veririz ve onlara, orada eksik verilmez. Ypte onlar o kimselerdir ki, ahirette onlar için atepten baþka yoktur ve yaptýklarý ipler orada boþa gitmiþ ve yapmakta olduklarý batýl olmuþtur!” (Hud, 15-16) “…Ýnsanlardan kimi der ki: ‘Rabb’imiz bize dünyada ver,’ onun ahirette bir nasibi yoktur.” (Bakara, 200) “Kim, dünya hayatýný istiyor ise orada, istediđimiz þeyi ona çabuklaþtýrýrýz, sonra onu çehennemde koyarýz, yerilmiþ, kovulmuþ olarak ona atýlýr.” (Ýsra, 18) “Ypte onlar, ahirete karþýlýk dünya hayatýný satýn alan kimselerdir, bu yüzden azap onlardan hafifletilmez ve onlara yardým edilmez.” (Bakara, 86) Ýslâm’a teslimiyet “Þüphesiz Biz onu sana Hak indirdik; o halde dini O’na halis kýlarak Allah’a kulluk et.” (Zümer, 2) “De ki: ‘Þüphesiz ben, dini O’na halis kýlarak Allah’a gerçekten kulluk yapmakla emrolundum ve ben, Müslümanlarýn ilki olmakla emrolundum.” (Zümer, 11-12) “Allah'ýn dininden baþkasýný mý arýyorlar; göklerde ve yerdekilerin hepsi, O'na teslim olmuþ ve ister istemez, O'na döndürüleceklerdir.” (Al-i Ýmran, 83) “Ve kim, Ýslâm’dan baþka bir din ararsa, elbette ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette de hüsrana uđrayacaktır.” (Al-i Ýmran, 85) “Ypte Rab’lerinden salavat (yardým) ve rahmet onlarýn üzerinedir ve ipten hidayete erenler onlardýr.” (Bakara, 157) Kimlerle beraber olacaklarýný iyi seçenler kurtuluþa erenler “Biz sana onlarýn haberlerini hakkýyla anlatýyoruz; þüphesiz onlar, Rab’lerine iman etmiþ gençlerdi; Biz de onlarýn hidayetlerini artýrmýþtýk, Onlarýn kalplerini bađlamýþtýk; kýyam ettiler, þepinden dediler ki: ‘Rabb’imiz, göklerin ve yerin Rab’idir, biz O’ndan baþka ilaha davet edemeyiz, çünkü o zaman saçmalamýþ oluruz.” (Kehf, 13-14) “Þehrin uzak yerinden bir adam, koparak geldi, dedi ki: ‘Ey kavmim, tabi olun bu gönderilen elçilere; sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun, onlar, hidayete ermiþlerdir. Ben, neden beni yaratana kulluk etmeyeyim ve siz, O’na döndürüleceksiniz. O’ndan baþka ilahlar edinir miyim, eđer Rahman, bana bir zarar vermek istese, onlarýn þefaati bana hiçbir fayda sađlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde gerçekten ben, apaçýk bir dalalet içerisinde olurum.

Dođrusu ben, sizin Rabb’inize iman ettim, beni dinleyin.” (Yasin, 20-25) “Sabrederek nefisini, sabah akşam rýzasýný isteyerek Rab’lerine davet eden kimselerle beraber tut ve gözlerin, onlardan sapmasýn. Kalbini, bizi anmaktan alýkoyduđumuz, hevasýna uyan ve iþi hep apýrýlýk olan kiþiye, dünya hayatýnýn zîynetini isteyerek itaat etme.” (Kehf, 28) Müslüman olmayanlarla beraber olanlar, onlardandýr “Mü'minler, Mü'minleri býrakýp kâfirleri dostlar edinmesinler ve kim böyle yaparsa, Allah ile bir peyi kalmaz; ancak onlardan sakýnýp korunmanýz baþka. Allah, sizi kendisinden sakýndýrýr, dönüp Allah'adýr.” (Al-i Ýmran, 28) “Muhakkak ki O, size Kitap’ta indirmiþti ki, eđer Allah’ýn ayetlerinin inkâr edildiđini ve onlarla alay edildiđini ipittiđiniz zaman onlar, baþka bir söze dalýnca­ya kadar onlarla beraber durmayýn; o zaman siz de onlar gibi olursunuz. Püphesiz Allah, bütün münafýk ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır.” (Nisa, 140) “Onlarýn, dinlerine uyuncaya kadar Yahudiler ve Hrýstiyanlar senden razý olmazlar. De ki: ‘Püphesiz hidayet, Allah’ýn o hidayetidir.’ Payet sana gelen ilimden sonra onlarýn hevalarýna tabi olursan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardýmcý yoktur.” (Bakara, 120) “Zulmeden kimselere güvenmeyin, yoksa size atep dokunur, sizin Allah’tan baþka dostlarýnýz yoktur, sonra size yardým edilmez.” (Hud, 113) Ýnfak etmek, en güz el sözü tasdik etmek ve iman etmektir “Artýk kim verir ve sakýnýrsa ve en güz el tasdik ederse, iþte onu en kolaya muvaffak kýlarýz.” (Leyl, 5-7) “Sevdiđiniz peylerden infak edinceye kadar asla birre (imana) ulaþamazsýnýz, ne infak ederseniz mutlaka Allah onu bilir.” (Al-i Ýmran, 92) “Yüzlerinizi dođu ve batý tarafýna çevirmeniz birr/iman etmek deđildir, lakin birr/iman o kimsenindir ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklerle, Kitaba ve nebilere inandý; sahip olduđu sevdiđi malýný yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýplara, düþkün ve boyunduruk altýnda bulunanlara verdi; namazý kýldý, zekâtý verdi. Ahidleþtiđinde ahidini yerine getirenler; sýkýtý, hastalýk ve savaþ zamanlarýnda sabredenler; iþte onlardýr dođru olanlar ve iþte onlar muttakilerdir. ” (Bakara, 177) “En çok sakýnan ondan uzak tutulacaktır; o ki, malýný vererek temizlenir ve o, yanýndaki bir kimseye, bir nimet karþýlýđýnda vermez, yalnýz yüce Rabb’inin yüzünü/rýzasýný ister. Elbette yakýnda o, razý olacaktır.” (Leyl, 17-21) “Ey o mutmain olan nefis! Rabb’ine dön, razý edici ve razý edilmib olarak; artýk kullarýmýn arasýna gir ve cennetime gir!” (Fecr, 27-30) Ýnfak etmeyenler, dünya ve ahirette helak edilirler “Ve kim cimrilik eder ve müstađni olursa ve en güz el yalanlarsa, iþte ona en zoru kolaylaþtırýrýz; helak olduđu zaman malý ona fayda

sađlamaz.” (Leyl, 8-11) “Dođrusu Biz, onlara da bela verdik, bahçe sahiplerine bela verdiđimiz gibi; o zaman sabah onu mutlaka toplayacaklarına yemin etmiplerdi, istisna da etmiyorlardý, fakat Rabb’inden bir bela, onu sardý ve onlar uyurlardý; derken budanmýp gibi oluverdi.” (Kalem, 17-20) “Muhakkak ki Karun, Musa’nýn kavminden idi, onların üzerine azgýnlýk etti; Biz ona öyle hazineler vermiptik ki, onun anahtarları güçlü bir topluluđa ađýr geliyordu. Kavmi ona demipti ki: ‘Pýmarma, muhakkak ki Allah, pýmarýkları sevmez. Allah’n sana verdiđinden ahiret yurdunu iste, dünyadan da nasibini unutma, Allah’n sana iyilik etmesi gibi iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk yapma, zira Allah bozguncuları sevmez.’ Dedi ki: ‘Bu, elbette bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi;’ bilmedi mi ki muhakkak ki Allah, ondan önceki kupaklar arasýnda, cemaat ve kuvvet bakýmýndan kendisinden daha güçlü nicelerini helak etmiptir! Suçlulara günahlarındandır sorulmaz.” (Kasas, 76-78) “Sonunda onu, evini barkýný da yere batýrdýk, Allah’a karpý ona yardým edecek bir topluluđu olmadý, kendini kurtaranlardan da olmadý.” (Kasas, 81) “Ve o gün, cehennem getirilir; o gün insan hatýrlar, nasýl oldu onu hatýrlamasý! der ki: ‘Ah, keþke ben, bu hayatým için takdim etseydim!’ Artýk o gün, O'nun ettiđi azap gibi kimse, azap edemez ve O’nun bađladýđý gibi kimse bađlayamaz!” (Fecr, 23-26) “Ýpte azap böyedir; ahiret azabý daha büyüktür, keþke bilmip olsalardı.” (Kalem, 33) Sabredenler, Rab’lerinin rýzasýna ve cennete kavuþurlar “Ýnsanlar ‘iman ettik’ demekle imtihan edilmeden býrakýlacaklarıný mı sandýlar! Andolsun, onlardan önkilerini denedik, elbette Allah dođrularý bilir, yalancıları bilir.” (Ankebut, 2-3) “Ve sizi korku, açlýk, mallarýnýz, canlarýnýz ve ürünlerinizden eksiltmek gibi þeylerle deneriz; sabredenleri müjdele. Onlar, kendilerine bir musibet isabet ettiđi zaman derler ki: ‘Þüphesiz biz, Allah içiniz ve muhakkak O’na döneceđiz. Ýpte Rab’lerinden salavat (yardým) ve rahmet onların üzerinedir ve ipte hidayete erenler onlardýr.” (Bakara, 155-157) “Mallarýnýz ve canlarýnýz hususunda deneneceksiniz; sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden ve müpriklerden çok üzücü (sözler) ipiteceksiniz; buna rađmen sabreder, korunursanız; bu, azmedilecek iplerdendir.” (Al-i Ýmran, 186) “Yoksa siz, Allah, sizden cihat edenleri belirtmeden, sabredenleri belirtmeden gerçekten cennete gireceđinizi mi sandýnýz!” (Al-i Ýmran, 142) “Yoksa sizden önce geçen kimselerin öneđi size gelmeden cennete gireceđinizi gerçekten zannediyor musunuz? Onlara, sýkýntý dokundu, zor durumda kaldýlar ve sarsýldýlar ki, hatta Rasul ve onunla birlikte iman edenler:

‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ dediler. Ýyi bilin ki, püpheziz Allah’ın yardımı yakındır.” (Bakara, 214) “Elbette bu bir öđüttür; artık dileyen kimse, Rabb’ine varan bir yol tutar.” (Müzzemmil, 19)

Normal 0 21 false false false NL TR AR-SA

```
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;
mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
```

Bu köpe yazısınyn geldigi yer: Kurani Mücahede:

<http://www.mucahede.com>

Bu köpe yazısý için adres:

http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view_article&artid=265