



Yazar: Ramazan YILMAZ

Çocukları okula gönderme konusu

Yüce Allah (cc), insanların yeryüzündeki hayatlarını düzenlemek için her şeyi apaçık bir şekilde aydınlatan, tamamlanmış bir kitap göndermiştir. Kur'an, dünya ve ahirette insanların ilgilendiren her konuyu apaçık bir şekilde en ince detayına kadar aydınlatmış, bunları, İslam dininin kuralları olarak belirlemiş ve bundan razı olduğunu bildirmiştir. "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum" (Maide, 3) İslam dinini belirleyen esasların dünya hayatında nasıl yaşanacağı, İslam ile ilgili nelerin söylenip yapılacağı konusunda rasullerini ve son Rasul'unun en güzel örnek olarak vermiş, ancak onları örnek edinmekle insanların Kendisini razı edip ahirette umdukları kârlı alabileceklerini bildirmiştir. "Andolsun, sizin için Allah'ın Rasul'ünde, Allah'a ve ahiret gününün kavuşmayı uman ve Allah'ın emriyle anan kimseler için, en güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 21) Müslüman olmak, yüce Allah'ın bildirdiği Kur'anı esaslara, hiçbir ayırım yapmadan ve hiçbirinden şüphe duymadan teslim olmak, teslim olunan Kur'anı esasları, Müslümanlar için en güzel örnek olarak verilen Rasulullah (as)'ın emriyle esas alarak yapmaktır. Bunun dâhilindeki her türlü davranış, düşünce ve hareket sapıktan başka bir şey değildir. Yüce Allah (cc), Kur'an ve Sünnet dâhilinde bulduklarını bildirmiştir. "Allah ve Rasul, bir işte hüküm verdiği zaman, Mü'min erkek ve kadın için o işi kendilerine gönderme hakkı yoktur, kim Allah'a ve Rasul'üne karşı gelirse, muhakkak apaçık bir sapıklığa düşer." (Ahzab, 36) Allah ve Rasul'unun hüküm verdiği konular, Kur'an'da apaçık bir şekilde belirtilmiş, iman edenlerin bu esaslara aynen uymaları, bunun dâhilinde hareket etmemeleri istenmiştir. Yüce Allah (cc), Kendisine ve

Rasul’ne itaati esas almıy, Kendisine itaatin
Rasul’ne itaatten geccedil;tiđini belirtmiş, Rasul’e
itaat etmeyenlerin, k;firler olduđunu bildirmiştir. “Kim
Rasul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir ve kim de
y;zerine muhafız
g;ndermedik.” (Nisa, 80) “De ki: ‘Allah'a ve
Rasul’e itaat edin!’ eđer d;nerlerse muhakkak ki
Allah, k;firleri sevmez.” (Al-i Ýmran, 32) Allah ve
Rasul’ne itaat, M;sl;manlar i;in
imanın esaslarındandır ve bunda en k;bir
sapma kibinin k;fre ve þirke girmesine nedendir. Kur'an,
evrensel ve ađlar; bir niteliđe sahiptir ve
y;ce Allah (cc), bu Kitabın son Kitap ve
Rasul’n de son Nebi olduđunu bildirmiştir. Buna
g;re Kyyamete kadar gelecek t;m insanlar i;in
Kur'an, insanları ilgilendiren her konuyu detaylı olarak
a;klamıy, iman edenleri bunlardan sorumlu tutmuştur. Hangi
a;da olursa olsun, insanların Ýsl;m adına bir þey
s;yleyip yapmaları, Rasulullah (as)’n diliyle bid;at,
her bid;at sapıklyk ve her sapıklyk cehennemdedir. Rasulullah
(as)’n bu ifadesi, Ahzab 36. ayetinde y;ce Allah’n
bildirdiđi esas a;klamaktadır. Kur'an ve S;nnet
d;bynda y;ce Allah (cc), Rasulullah ve Ýsl;m adına
herhangi bir g;r;þ ileri s;r;mek Kur'an’y
(h;þ;) yetersiz g;r;mek, y;ce Allah’a dini
o;retmeye kalkıpmak, Ýsl;m dininin esaslarını bozmaya
tebb; etmek, haddi aþmak, bid;at ve hurafeler
&reterek sapıklyk i;erisinde cehenneme, acıkly azabı
tatmak & zere girmektir. Ýsl;m dini tamamlanmıy; kim
olursa olsun, dinin sahibi y;ce Allah’n tamamlamıy
olduđu bu dini (h;þ;) eksikmiş gibi g;stermesine
Kur'an ve S;nnetten olmayan iddiaları ileri s;r;mesi,
y;ce Allah’a karpı savmıy. Hangi gerekccedil;e ile
olursa olsun, bu y;ce dine bir þey ilave etmek, bu din hakkında
Kur'an ve S;nnetten delili olmayan iddialarda bulunmak
y;ce Allah’n & zere iftira atmaktadır ki bu,
apa;ık sapıklyk ve k;firli;dir. T;m
rasullerin mesajı aynıdır Risalet tarihi boyunca g;nderilen
t;m rasullerin ortak mesajı hep aynıdır; y;ce
Allah’n kendilerine bildirdiđi Tevhidi esasları, bir þey ilave
etmeden, aynen aktarmaktadır ki, t;m rasuller, kendilerinden en ufak
bir katkı yapmadan bunu aynen uygulamıylardır. “Ey Rasul,
Rabb’inden sana indirilen þeyi tebliđ et ve eđer bunu
yapmazsan, O'nun mesajını tebliđ etmemiş olursun. Allah seni
insanlardan korur, muhakkak ki Allah, k;firler toplumuna hidayet
vermez.” (Maide, 67) Ýndirdiđi esasların aynen insanlara
ulaştırılması konusunda hassasiyet g;steren y;ce Allah

(cc), rasulleri dahi olsa, bildirdiđi esaslara, en kü¸ük bir ilave yapmayđ düþünmelerine bile fırsat vermemiþ, en ađır þekilde onlarđ uyarmđptđr. “Ger¸ekten neredeyse seni, sana vahyettiđimizden ayđrđp ondan baþkasđnđ üstümüze iftira atman i¸in kandđracaklardđ, ipte o zaman seni dost edinirlerdi. Eđer biz seni ger¸ekten sađlamlaþtırmamđp olsaydık, neredeyse onlara biraz yanapacaktđn, o zaman sana hayatđn iki kat ve ölümün iki katđnđ taþtırdđk, sonra bize karþđ kendine bir yardđmcđ bulamazdđn.” (Ysra, 73-75) Bu nedenle bütün rasuller, kendilerine ne bildirilmipse onu insanlara duyurmuþlar, hi¸bir nedenle bu ilahi mesaja herhangi bir ekleme yapmamđplardđr. Dinin sahibi yüce Allah (cc), en mükemmel þekilde dinini bildirmip, onda herhangi bir eksiklik yapmamđptđr. Ona ilave yapmak, (hâþâ) yüce Allah’đn hükümlerinde eksiklik aramaktđr ki bu, büyük bir sorumluluktur. Tüm rasuller, þirk ve küfür toplumlardđ i¸erisinde ortaya ¸đkmđptđr Hemen hemen tüm rasuller, þirk ve küfür toplumlardđ i¸erisinde ortaya ¸đkmđp, Rab’leri kendilerine ne bildirmipse onu insanlara a¸đklamđplardđr. Bu a¸đklamalarđna bakđldđđđnda hemen hepsinin ön celikle Tevhidi esaslarđ anlattđklarđ, insanlardđ, o toplumlarda iþlenen haramlardan sakđndđrdđklarđ görülmektedir. Hi¸bir Rasul, vahyin dđpđnda kendileri bazđ iddialar ileri sürerek helal ve haramlar koyarak insanlardđ bunlardan sakđndđrmaya yeltenmemiþtir. Ne Kur’an’da ne de son Rasul Hz. Muhammed (as)’đn söz ve fiillerinde insanlardđn günük yapamlarđnda uygulayageldikleri ticari alđpveriþlerine, birbirleri ile olan diyaloglarđna, ¸ocuklardđn kâfir ve müþrik ¸ocuklarla birlikte oynamalarđna, onlardđn mahallelerine gitmelerine yasak getirilmemiþtir. Rasullerin i¸erisinde davetlerini ortaya koyduklarđ toplumlar, putperest müþriklerin egemen olduđu, þirk ve küfür yasalarđnđn uygulandđđđ, insanlardđn ve ¸ocuklardđn bu kültürel ortamda yetiþtikleri toplumlardđ. Son Rasul Hz. Muhammed (as) da dahil tüm rasuller, küfür ve þirke karþđ Tevhidi esaslarđ ortaya koyup hararetle savunduklarđ bu toplumlarda, ¸ocuklardđ kâfir ve müþriklerin ¸ocuklardđ ile oynayđp onlardđn küfür ve þirk kültürünü kapacak korkusuyla ¸ocuklardđnđ uyarmamđp, uyardđklarđna dair bir ayet gelmemiþtir. Üstelik yüce Allah’đn, Kendi rđzasđnđn kazanđlmasđ i¸in en güzel örnek olarak alđnmasđnđ bildirdiđi Rasulullah (as) þöyle buyurmuþtur. “Ü¸ kipiden kalem kaldđrđldđ; uyuyan, uyanđncaya kadar, deli akđllanđncaya kadar ve ¸ocuk büyüyünceye, ihtilam oluncaya kadar (bunlara sorumluluk yoktur.)” Rasulullah (as) bunu söylerken, ¸ocuktan kalem kaldđrđldđ, ancak ebeveyni,

¸ocuklarýný putperestlerin ¸ocuklarý ile oynattýđý i¸in onlar sorumludur dememiştir. O, ¸ocuklarýn babalarýnýn zaten kendi ¸ocuklarý ile ilgilendiklerini, eve geldiklerinde de ¸ocuklarýna iyi ve kötö olaný anlattýklarýný biliyordu; zaten olmasý gereken de budur. Babalar, ¸ocuklarý köför ve þirk költörönö almasýnlar diye onlarla sokađa ¸ýköp oynayacak deđillerdi herhâide. Böyle bir þeyi sađlýklý bir kimse döþönemez zaten. Kur’ani hökömle r döþýnda helal haramlar koymak yöce Allah’a iftira etmektir Dini mökemmel bir þekilde tamamlayan, onda hi¸bir eksiklik býrakmayan yöce Allah’ýn hökömlerine rađmen din hakkýnda helâl ve haramlar koyanlar, yöce Allah’a iftira etmiplerdir. Yöce Allah (cc), Kur’an’da olmayan bir konu i¸in helal ve haramlar koyanlarý þiddetle uyarmakta, bunlarýn kurtulamayacaklarýný bildirmektedir. “De ki: ‘Allah’ýn, rýzýktan sizin i¸in indirdiđi þeyleri göröyor musunuz, ancak siz onun bir kýsmýný haram ve helal kýldýnýz. De ki: ‘Allah mý size izin verdi yahut Allah’a iftira mý ediyorsunuz?” (Yunus, 59) “Dillerinize yalan vasfederek bir þey i¸in: ‘Bu helaldir ve bu haramdır’ demeyin; yalan uydurup Allah’a iftira etmiþ olursunuz. Þöphesiz, yalan uydurup Allah’a iftira edenler, kurtulamazlar.” (Nahl, 116) Yöce Allah (cc), helal haramlar koyma hakkýný Rasulö’ne bile vermemiþ, Rasulullah (as)’ýn, bir konuda kendisine helal olan bir nimeti haram kýlýþý özerine onu uyarmýþtır. “Ey Nebi, ni¸in, Allah’ýn sana helal kýldýđý þeyi, neden eplerinin, hopnutluđunu arzularak haram kýlýyorsun! Allah bađýplayandýr, esirgeyendir.” (Tahrim, 1) Yöce Allah’ýn izin vermediđi, hakkýnda bir hököm inzal etmediđi bir konuda haramlar konulmasýný kesinlikle haram kýlmýþtır ki bunlarý, böyök gönahlardan saymýþtır. “De ki: ‘Rabb’im þunlarý kesinlikle haram kýlmýþtır; fuhþiyatý, onun a¸ýđýný ve gizli olanýný, gönahý ve haksýz yere isyaný, Allah’a þirk koþmayý, hakkýnda bir delil indirmedeđi þeyi ve Allah hakkýnda bilmediđiniz þeyler söylemenizi.” A’raf, 33) Risalet önderlerinin önek möcadeleleri ve Mö’minler i¸in en gözel önek son Rasul Hz. Muhammed (as)’ýn sönneti apa¸ýk ortada iken uydurduklarý yalanlarla insanlarý, ¸ocuklarýný okullara gönderme konusunda “Þirk ve köförörö diyerek haramlar koyanlar, bu uyarýlarý dikkate almayarak ayetlere aykýrý hareket etmiþ, yöce Allah’ýn özerine iftira atmýþlardýr. Ýslâm hakkýnda delilsiz konupmak þeytana tabi olmaktýr Yöce Allah (cc),

Ýslâm, Tevhidi esaslar ve rasuller hakkýnda konubanlar, iddialarýný mutlaka Kur’an ve Sünnetten delillendirmek zorundadýrlar, aksi halde peytana tabi olmuþ, apaçýk bir sapýklýk içerisine düþmüþ olurlar. Yüce Allah (cc), Kendi Zatý, razý olduðu dini, melekler ve rasulleri hakkýnda konubanlardan delil istemektedir. “Neyiniz var, nasýl hüküm veriyorsunuz, yoksa sizin bir kitabýnýz var, ondan mý öðreniyorsunuz; gerçekten sizin onda tercih ettiðiniz mi var. Yoksa sizin için üzerimizde, kýyamete kadar sürecek yeminler mi var, mutlaka sizin hükmettiðiniz pey olacak! Sor onlara, onlarýn hangisi buna kefiledir, yoksa onlarýn ortaklarý mý var, o halde ortaklarýný getirsinler gerçekten doðrulardan iseler.” (Kalem, 36-41) “Size ne oldu, nasýl hüküm veriyorsunuz! Artýk düþünmüyor musunuz yoksa sizin açýk bir deliliniz mi var; o halde getirin kitabýnýzý gerçekten doðrulardan iseniz.” (Saffat, 154-157) Yüce Allah (cc), ellerinde hiçbir delil olmadan konubanlarýn, aðýzlarýna geldiði gibi helal ve haramlar koyanlarýn peytana tabi olduklarýný ve apaçýk bir sapýklýk içerisine düþtüklerini bildirmektedir. “Ýnsanlardan kimi, Allah hakkýnda ilmi olmaksýzýn tartýpýr ve her azgýn peytana tabi olur.” (Hac, 3) “Ýnsanlardan kimi, Allah hakkýnda, bilgisizce, bir rehberi ve aydýnlatýcý bir kitabý olmadan tartýpýr.” (Hac, 8) Yüce Allah (cc), kullarýnýn ve özellikle iman edenlerin, her konuda delile dayalý konupmalarýný istemiþ, delil indirmedeði bir konuda konupmayý kesinlikle haram kýlmýþtýr. Yüce Allah’ýn bunca uyarýlarýna raðmen bu uyarýlarý görmezden gelerek ellerinde hiçbir delil bulunmadan helal ve haramlar koyanlarýn amaçlarý kesinlikle Rab’lerini razý etmek deðil, hevalarýný tatmin etmek, gündemde kalmak ve göðüslerindeki kibri tatmin etmektir ki, bunlardan ancak yüce Allah’a sýðýnýlmalýdýr. “Þüphesiz, kendilerine gelmiþ hiçbir delil olmadan Allah’ýn ayetleri hakkýnda tartýbanlar, onlarýn, göðüslerinde eriþemeyecekleri yalnýzca bir kibir vardýr, o halde sen Allah’a sýðýn, muhakkak ki iþiten, gören O’dur.” (Mürsümin, 56) Yüce Allah’ýn, delilsiz konupulmamasý hakkýndaki uyarýlarýný görmezden gelerek içerindeki kibri tatmin etmeye çalýpanlara uymak, apaçýk bir þekilde yüce Allah’ýn uyarýlarýný dikkate almamak olduðundan küfürür. Ymamý Þafii (r.aleyh)’in, Kur’an ve Sünnete dayanmayan iddialarda bulunanlar hakkýndaki þu muhtem uyarýsý da delilsiz konupmanýn Ýslâmi olmadýðýný açýklamaktadýr: “Ýslâm adýna bir pey söyleyen kimse, Kur’an ve sünnetten delillendirmiyorsa o söz yanlýptýr, hatalýdýr, batýldýr.” Kur’an ve Sünnete dayanmadan, dillerini

eđip bükerek temsiller getirenlerin, bu olursa bu da böyle olur gibi ađız küyranların söylediklerinin Yslâm nokta-i nazarında hiçbir deđeri olmadıđy gibi bunları ileri sürenler de yüce Allah’ın ve Rasulullah (as)’ın bildirdiđi üzere sapüklyk üzerinde bulunan kimselerdir.

Çünkü din hakkındaki ölçüyü Par’i olan yüce Allah koyar, Rasulullah (as) da söz ve fiilleri ile bunu insanlara açyklar. Hevaların ilah edinenler, Yslâm hakkında hüküm koyamazlar. Yslâm dininin hükümleri apaçyktyr Yüce Allah (cc), insanların ilgilendiren her konuyu en ince teferruatına kadar açyklamıy, Yslâm dinini bütün boyutları ile büpheye yer vermeyecek pekilde açyk ve net olarak tamamlamıy, bundan razı olduđunu bildirmiptir. “Andolsun bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali etraflyca açykladık, insan ise, her peyi çok tartıy oldu.” (Kehf, 54) Her türlü misali etraflyca açyklayan yüce Allah (cc), insanların, neyi yapıy neyi yapmayacaklarını, epleri ve çocukları ile ilgili durumlarını, onlara karpı nasıl bir tavır takınacaklarını çok net olarak bildirmiptir. Yüce Allah’ın ayetlerine, uyarı ve tehditlerine rađmen Kur’ani bir delil getirmeden helal haramlar koyanlar, Allah’ın ayetleri yerine dillerini eđip bükerek geçmipte yapıy, kendileri gibi hevaların ölçü edinmiy kimselerin söylediklerini ileri sürüyorlar. Bunları yüce Allah (cc) dübünmeye davet ediyor. “Onlara: ‘Allah’ın indirdiđi peye tabi olun!’ dendiđi zaman, derler ki: ‘Bilakis, biz atalarımız üzerinde bulduđumuz peye tabi oluruz,’ ataları bir pey akletmediyseler ve hidayeti bulamadıysalar!” (Bakara, 170) Küyas ve maslahat kavramlarını ileri sürerek geçmiy atalarının görüplerini Kur’an’ın hükümlerine tercih edip onları ileri sürenler, yüce Allah’a deđil atalarına tabi olmuylardır. Geçmipte atalarından bazıları, imamların görüpleri ile yüce Allah’ın hükümleri çatıyptıđında imamların görüplerini alacaklarını söyleyecek kadar haddi apmıy kimselerdir. Allah’a dinlerini öđretmeye kalkıyanlar Özellikle son yıllarda ortaya çykan kimi kibi ve gruplar, adeta yüce Allah’a dinlerini öđretmeye kalkıyrcasına, ellerinde Kur’ani hiçbir delil bulunmadıđy, üstelik Rasulullah (as)’dan rivayet edilen hadislere rađmen, çocukların okula gönderilmesinin küfür olduđunu iddia ederek hevalarından haramlar koymaktadırlar. Bu kimseler, yüce Allah’ın buyurduđu gibi yüce Allah’a dinlerini öđretmeye kalkıyıyorlar.

“De ki: ‘Siz mi Allah’a dininizi öđreteceksiniz; Allah bilir, göklerde ve yerde olanlar´ Allah, her peyi bilendir.” (Hucurat, 16) Bu kimselerin, Kur’an ve Sünnetten bir delil getirmeden Ýslâm adýna helal haram koyma tavýrlar´yüce Allah’ýn tamamlanmýp olarak gönderdiđi dinde (hâbâ) eksiklik varmýp algýsýný oluþturma çabasýndan baþka bir pey deđildir.

“Rabb’inin kelimesi dođrulukça ve adaletçe tamamlanmýptýr; O’nun kelimelerini deđiptirebilecek yoktur. O, ipitendir, bilendir.” (En’am, 115) Yüce Allah (cc), bu gerçeđi bildirmesine, Kitab’ýný ve razý olduđu dinini tamamlamasýna rađmen bazý kimseler, tarihi rivayetleri Kur’an’ýn önüne geçirerek hevalarýndan ileri sürdükleri saçma sapan iddialarýný ispatlamak için dillerini eđip bükerek delil bulmaya çalýpmaktadýrlar. “Þüphesiz onlardan bir fýrka, dillerini Kitapla eđip bükerler, siz Kitap’tan sanasýnýz diye, oysa o Kitaptan deđildir ve derler ki: ‘O, Allah katýndandýr’ o, Allah katýndan deđildir. Allah’a karþý onlar, bilerek yalan söylerler.” (Al-i Ýmran, 78) Bunlar, bu yaptýklar´ ile açýkça yüce Allah’ýn dininde eksiklik arayarak O’nun üzerine iftira atmaktadýrlar ki, kendi elleriyle kendilerini acýklý bir azaba sürüklemekteler. Rasul’ün örnekliđi esas almayan hadis inkârcýlar´ Rasulullah (as), söz ve fiilleri ile yüce Allah’ý razý etmek isteyen Mürsquo;minler için en güzel örnektir. O, ne yapmýp, ne söylemipse ona tabi olmak yüce Allah’a tabi olmaktýr. Bu nedenle Müslümanlar, Müslüman kalmak için Rasulü en güzel örnek olarak almakla mükelleftirler. Aksi halde sapmýp kimseler olarak Ýslâm dininden çýkarlar. Rasulullah (as), savapta müþrikleri esir alýnca onlar´ öldürmedi, onun yerine bazý müþrikleri, on kiþiye okuma yazma öđretmeleri karþýlýđýnda serbest býrakmýptýr. Bu gerçek gü çlü rivayetlerle geldiđi gibi yüce Allah’ýn da, müþrikleri öldürmedi için Rasulullah (as)’ý uyarmasý Kur’an’da yer almýptýr. “Bir Nebi’ye, yeryüzünde gü çleninceye kadar, onun esirlerinin olmasý mümkün deđildir; siz, dünyada geniþlik istiyorsunuz, Allah ise ahireti istiyor. Allah üstündür, hakimdir.” (Enfal 67) Bedir esirleri konusunda Rasulullah (as), “Hz. Ebû Bekir’in teklifini üzerine esirlerin bir kýsmýný, malî durumlarýna göre ödeyecekleri 1000-4000 dirhem fidyeye karþýlýđýnda, bazý esirleri karþýlýksýz, okuma yazma bilenler ise, on Müslümana okuma yazma öđretmeleri

partıyla serbest bıraktı. Rasulullah (as), esirlerin mükri olduklarını biliyor ve kendisine karpı da savapmıplardı. Buna rağmen o, esirlerin on kibiye okuma yazma ve öğretmelerini istiyordu. Esirler mükri ve Rasulullah (as)'ın dımanları idiler, bu nedenle dođal olarak da mükredatlarında Tevhidden, 'İslam'dan sız etmeyeceklerdi. İlme deđer veren, yuce Allah'tan ancak alimlerin hakkıyla ccedil;ekindiđi ayetini okuyan Rasulullah (as), ilim tahsil etmek iccedil;in gerekirse ccedil;in'e bile gidilebileceđini ifade etmiptir. Enes (r.ah)'ten, Rasulullah (as): 'ccedil;in'de de olsa ilmi arayınız, ccedil;nk; ilim ve öğrenmek her Mslman'a farzdır; melekler, yaptıkları ipten hoplandıkları ilim talebeleri iccedil;in kanatlarını yere sererler.' (Cm; Sađ; r, 1/310, H. No: 640) Mükferiler, iplerine gelmeyince bu hadisin uydurma olduđunu ileri sürüyorlar. İlgincidir, Mslmanlardan biri, Rasulullah (as)'a atfen uydurulan Kur'an ve Rasulullah (as)'ın ve neklik vasfına aykırı olan kimi uydurmaları reddedince, onu hadis ve Snnet inkarcıy diye succedil;layan bu kimseler, Rasulullah (as)'ın fiilen yaptıđı esirler konusunu ve ilmin, ccedil;in'de de olsa alınması tavsiye eden hadisini, hiccedil;bir ahl;ki deđer tabımadan kendileri rahatlıkla ya inkarc; ediyor ya da ađızlarını eđip bükerek zayıf hadis olduđunu iddia ediyorlar. Peki, hadisin uydurma ya da sahih olduđu, hadisin, Kur'an'a uygun olup olmadıđına bakılarak anapılabilir. Esirler konusunu Kur'an bizzat konu ettiđi iccedil;in uydurma olması elbette mükml;n deđildir. İlmin, ccedil;in'de de olsa alınması tavsiye eden hadisin ise, Rasulullah (as)'ın ilme verdiđi deđer nedeniyle sahih olduđu anapılmaktadır. Yuce Allah (cc) Kur'an'a ilim ehlinin gerccedil;ekten Allah'tan ccedil;ekindikleri, ayetler arasında ayırım yapmadan bntn;ne teslim olduklarını bildirmektedir. ccedil;nk; ilim ehli yaratılıpın muazzam yapısını, kccedil;inattaki harika olupumların hikmetini, yuce Allah'ın, vahyin dıpındaki kccedil;inattaki ayetlerini ccedil;ok iyi bilmekte ve yuce Allah'ı hakkıyla tanımaktadır. Kur'an dıpında kalan dnyevi ilimler de ancak okullarda elde edilebilecektir. İlmin, ccedil;in'de de olsa alınması tavsiye eden Rasulullah (as), ccedil;in'de Tevhidin ve öğretilmeyeceđini de biliyordu, buna rağmen b;yle bir tavsiyede bulunmuđu. ccedil;in ile gnm;zm; okulların hi/ccedil;bir farkı yoktur. Okullarda kccedil;inat bilimlerin, beperi ilimlerin verilmesi yanında elbette her beperi sistem kendi ideolojisini de verdiđi inkarc; edilemez bir gerccedil;ektir. ccedil;ocukların, okulda ve öğrendikleri bilgilerin hangisinin iyi ya da k;nt;, hangisinin pirk ve k;f; olduđunu

¸ocuklara anne babaları anlatarak onlara doğru olan bilginin ne olduğunu ¨reteceklerdir. B¨ylece ¸ocuklar, anne babalarından ¨rendikleri ile okulda ¨rendiklerini kıyaslayarak doğruya ulaşacaktır. M¨sl¨man anne babaların g¨revi, ¸ocuklarına Hakkı anlatmak, ¸ocukların sokakta, okulda, ¸arpı pazarda duydukları gayri Yslâmi bilgilerin doğrusunu anlatarak ¸ocukların bilgilendirip duyarlı hale getirmektir. K¨fr¨n egemen olduğu ¨kelerde yalnız okullarda değil, basında, sokakta, ¸arpı pazarda ve hasıl her alanda k¨f¨r i¸erikli bilgiler veriliyor. O halde ¸ocuklar sokağa ¸ıkarmayacak mı, bu elbette ki m¨mk¨n değildir. Risalet ¨nderlerinin hi¸biri ¸ocukların, putperest m¨prik ¸ocuklarla beraber oynamasın diye hapsettiklerine dair bir bilgi, ne Kur’an’da ne de Rasulullah (as)’n hadislerinde vardır. Tađuti sistemlerin okullarından yalnızca demokrat kâfirler mi ¸ıkıyor ¸ocukların okula g¨nderilmesinin k¨f¨r olduğunu, o okullardan ancak demokrat kâfirlerin ¸ıkacağı ileri s¨renlerin kendileri, hi¸ okula gitmemişler mi, gitmişlerse ya onlar da birer demokrat kâfirler ya da ger¸ekten Tevhidi d¨b¨nd¨klerini iddia ediyorlarsa bu durumda onlar, aslında kendi kendilerini tekzip ediyorlar. Demek ki okula giden her ¸ocuk birer demokrat kâfir olarak ¸ıkıyor. Diđer taraftan g¨n¨m¨zde bir¸ok M¨sl¨manın bizzat bahit oldukları ¨zere, Tevhidi d¨b¨nen kimi M¨sl¨manlar, ¸ocukların okula g¨ndermiş, lise ve ¨niversitelerden mezun olmuşlar, ancak hamdolsun ¸ocukları, birer Tevhid eri olarak bug¨n Tevhidi m¨cadelede yerlerini almışlardır. Kur’ani verilerden konuya bakılacak olunursa, kâfir putperest bir babanın yanında ve k¨fr¨n saraylarında yetişen Hz. İbrahim (as) ve Hz. Musa (as)’n ¨neklikleri g¨r¨lmektedir. Ayrıca Ashab-ı Kehf, Kentlilere gelen davet¸iler ve Ashab-ı Uhdud’a giden davet¸iler de Tevhid okullarında yetişmişlerdir. Elbette ki y¨ce Allah (cc) rasullerini se¸ti, ancak g¨n¨m¨zde de k¨fr¨n okullarında da Tevhidi M¨sl¨manların yetiştiricileri ¨nekleri bulunmaktadırlar. ¸ocukların k¨fr¨n okullarına gitmesi durumunda demokrat kâfir ¸ıkacağı iddia edenlere bir cevap da, g¨n¨m¨zde Avrupa’da yapayan bir¸ok inanan insanın, ¸ocuklarının g¨nderilecek okul bulamadıkları ya da oturdukları semte yakın bir okul bulunmadığı i¸in ¸ocukların Katolik kilisesinin ya da inan¸sızların okuluna g¨ndermeleridir. Mezun olanların hi¸biri papaz ya da rahibe olmadıkları gibi kız ¸ocukları bap¨rt¨l¨ okumakta ve o okullarda bir¸ok

gençler; okul döneminde de mezun olduktan sonra da namazlarını kılmaktadırlar. Tevhidi mücadele, ancak Kur'an ve Sünnetin belirlediği esaslara göre yapılır Tevhidi mücadelenin nasıl yapılacağı ve yapıldığıyla ilgili Allah (cc), apaçık bir şekilde bildirmiş, iman edenlerin, bunların en güzel örnek olarak alınmasını emretmiş, iman edenlerin, bu örneklikleri almaları halinde hidayete ve rahmete ulaşacaklarını bildirmiştir. "Andolsun onların kıssalarında akılları için ibret vardır; bu, uydurulacak bir söz değildir; velakin kendinden örneklerinin doğrulanması ve her peygamberin çağırması; iman eden topluluk için bir hidayet ve rahmettir." (Yusuf, 110)

Sünnetullahta Risalet önderleri tüm rasuller ve onların izlerini takip eden Tevhid erleri, idaresi altında yapacak durumda oldukları taati sistemlerden izin almadıkları gibi onlara en yakın bir taviz de vermemişler, onlara açıkça meydan okumuşlardır. İşte en güzel örneklerden biri olan Hz. Ybrahim (as) ve beraberindekilerin tavizsiz Tevhidi mücadeleleri. "Muhakkak ki Ybrahim ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır; o zaman kavimlerine "Elbette biz, sizden ve Allah'tan başka itaat ettiklerinizden uzatırız, sizi inkar ediyoruz. Siz, bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır" demişlerdir." (Mü'min, 4)

Rasullerine iman ettikten sonra Onun hikmetiyle her peygamberin yanında tutan Ashab-ı Kehf'in onurlu ve şanlı Tevhidi haykırışlarının ilgili Allah (cc), sonradan gelecek Tevhid erlerine vererek iman edenlerin, onlar gibi hareket etmelerini, idaresi altında oldukları taati sisteme karşı onurlu bir duruş sergilemelerini istemiştir. "Biz sana onların haberlerini hakkıyla anlatıyoruz; şüphesiz onlar, Rasullerine iman etmişlerdir; Biz de onların hidayetlerini artırmıştık; onların kalplerini bağlamıştık; kıyam ettiler, peşinden dediler ki: "Rasulümüz, güçlüklerin ve yerin Rasulüdür, biz Onundan başka ilaha davet edemeyiz, çünkü; o zaman sağımlı oluruz. Bunlar bizim kavmimiz, Onundan başka ilahlar edindiler; onların, apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir!" (Kehf, 13-15)

Taatin idaresi altında onun hakimiyetini kabul edip onun yasalarına göre vakıf ve dernek kurarak Yslem'i anlatmaya kalkışmak, taati Melek ve İlah olarak kabul etmek, Rububiyeti taata tahsis etmektir. İşte bu gerçeği bilen Risalet önderleri ve Tevhid erleri, idaresi altında oldukları taati sistemlere ve taraftarlarına açıkça meydan okumuşlar, onların ilah edindiklerini kabul edemeyeceklerini, onların yüzlerine haykırışmışlardır.

“Pehrın uzak yerinden bir adam, koparak geldi, dedi ki: ‘Ey kavmim, tabi olun bu gönderilen elçilere; sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun, onlar, hidayete ermiplerdir. Ben, neden beni yaratana kulluk etmeyeyim ve siz, O’na döndürüleceksiniz. O’ndan bařka ilahlar edinir miyim, eđer Rahman, bana bir zarar vermek istese, onların befaati bana hiçbir fayda sađlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde gerçekten ben, apaçık bir dalalet içerisinde olurum. Dođrusu ben, sizin Rabb’inize iman ettim, beni dinleyin.” (Yasin, 20-25) Bütün bu ilahi gerçeklere kulaklarını tükayüp tađuti sistemin küfür ve ğirk yasaları altünda tađuttan izin alarak davet yaptüklarünü iddia edenlerin yaptükları mücadele Tevhidi bir mücadele deđil, yüce Allah’nü zerine iftira atarak, küfür ve ğirklerini gizleme mücadelesidir. Çocukların okula gönderilmesine karřı olanlar, gerçekten Tevhidi mi düğünüyorlar Çocukların okula gönderilmesinin ğirk ve küfür olduđunu ileri sürenlerin, gerçekten Tevhidi bildiklerine ve Tevhidi gaye ile bunu söylediklerine baküdüđünda bunların, Tevhid ile sloganik söylemlerinden bařka uzaktan yakündan ilgilerinin bulunmadüđü görülmetedir. Bu söylemleri, Rabb’imizin de bildirdiđi üzere, sürüđüslerindeki kibirlerini tatminden ibarettir. “Ēüphesiz, kendilerine gelmiř hiçbir delil olmadan Allah’nü ayetleri hakkünda tartüpanlar, onların, göđüslerinde eriřemeyecekleri yalnüzca bir kibir vardür, o halde sen Allah’a süđün, muhakkak ki iğiten, gören O’dur.” (Mürsquo;min, 56) Okul konusunda sloganik ifadeden ileri gitmeyen Tevhidi söylemlerini, Kur’ani hiçbir delilleri olmadan, üstelik Rasulullah (as)’nü ürnek Sünnetini ve hadisini inkâr ederek küfür ğirk olduđu iddialarünü tekrarlayüp duran bu Tevhiden nasipsiz Sünnet ve hadis inkârülarının durumlarına baküdüđünda bunların, sözde inkâr ettikleri tađutla içli düğü oldukları görülür. Bunlar, yüce Allah’nü Zatüna iman edilmesi için reddedilmesi gerektiđini bildirdiđi tađutu, sözde söylem düğünda reddetmedikleri, hali hazırda buldukları tađuttan izinli vaküf ve dernekler içinde bulunmalaründan anlaüyılmaktadır. Zillet içerisinde ğirk ve küfür olan vaküf ve derneklerde yuvalanan, insanlara tađutun reddedilmesini söyleyip kendileri tađutun kirli tabelaları altündan oturan bu kimseler, Kur’an’nü bildirdiđi üzere ikiyüzliü bir tavür sergilemektedirler. Bunlar, tađut tarafündan sorgulanünca tađutun izni ile kurdukları vaküflarda bulduklarünü söyleyip tađutu razü ederlerken arkalarında topladükları zavallü insanlara da tađutun reddedilmesi gerektiđini söylemektedirler. “Yman edenlerle

karpýlaptyklary zaman; ‘Ýman ettik’ derler, fakat peytanlaryyla babba kaldýklarynda; ‘Püphesiz biz sizinle beraberiz, biz sadece alay edicileriz’ derler.” (Bakara, 14) Tađutla beraber bulunduklaryny ve ondan yana olduklaryny da, küfür dedikleri demokrasi bölenlerinde, demokrasi nöbeti tutmaları ile göstermipler, bunu da hiçbir ahlâki deđer tapýmadan sanal alemde yayýnlamýplardýr. Münafýklýđýn â!âsýny gösteren, bođazlaryna kadar þirk ve küfür içerisinde bulunan bu kimseler, yaptýklary ve tađutla beraber bulunmaları ile Tevhidin savunucusu deđil, tađutun safýnda olduklaryny göstermiplerdir. Üstelik bu küfür ve þirk durumlarýndan tevbe etmedikleri gibi, her zaman yaptýklary gibi seviyesizce kelimeleri yerlerinden kaydýrarak tađutla birlikteliklerini savunmuþlardýr. Bu ikiyüzü sloganik Tevhid savunuculary, Tevhidi, bir inanç ve iman ilkesi olarak deđil, insanlary kandýrmak için sadece dergi ve derneklerinde isim olarak kullanýyorlar. Oysa Tevhid, þirk ve küfür yuvalaryny, küfür ve þirklerini gizlemek için tabelalarda ya da dergilerde isim olarak deđil, bir iman ilkesi ve iman mücadelesidir. Tevhidi mücadelenin nasýl yapýldýđý, Sünnetullahta Tevhid þirk mücadelesinde Risalet önderleri rasuller ve Tevhid erleri tarafýndan açýkça ortaya konulmuþtur. Onlaryn hiçbirisi, tađutun verdiđi izinle þirk ve küfür tabelalary altýnda tađutun kucađýnda oturlarken, tađut ile birlikteliklerini göstermek için küfür bölenlerine katýlarak sloganik olarak Tevhidi savunmamýþ, Tevhidi, küfür ve þirklerini gizlemek için isim olarak kullanmamýþ, hayatlaryny ortaya koyarak Tevhidi mücadeleyi vermiþlerdir. Sözde okula karpý olan ancak gerçek yapamlarynda tađutun kucađýnda oyuncak olan bu ikiyüzü kimselerin, Tevhidi savunmaları için öncelikle tađutla birlikteliklerine son vermeli, þirk ve küfür yuvalary olan vakýf ve dernekleri kapatmalı, sonra yüce Allah’ýn üzerine attýklary iftiralardan dolayý tevbe ederek arkalarýnda sürükledikleri bilinçsiz kiþilerden helallik istemeli, daha önce þirk ve küfür içerisinde bulunduklaryny itiraf etmelidirler. Bu kimseler, Tevhidi esaslaryn ne olduđunu çok iyi öđrenip ona hakkýyla iman etmeli, daha sonra Risalet tarihinde Tevhidi mücadelenin nasýl yapýldýđýny öđrenip o dođrultuda hareket etmelidirler. Ancak bu durumda Tevhid ve þirk söylemlerinde samimi ve gerçekçi olabilirler. Aksi halde içerisinde bulunduklary küfür, þirk ve münafýklýklary ile acýklý azabý tatmak üzere ebediyen kalacaklary cehennemleceklerdir. Çocuklary okula göndermenin fayda ve zararlarý Çocuklary okula göndermenin elbette sýkýntýlary vardýr, ifade ettiđim üzere anne babalara, bu sýkýntýlary giderme

konusunda görevler düşmektedir ki, zaten ebeveyn olmak da bunu gerektirir. ancak okula göndermenin de birçok faydaları vardır, bunlar.

Yüce Allah'ın, ayetlerde s&yk s&yk dikkatleri çektiđi Kâinat ayetleri, öğretmenler Allah'ın ayetlerini öğretmiyoruz deseler de, okullarda verilmektedir. Bu nedenle çocukları okula göndermemek onların, Kur'an'da Rabb'imizin dikkatleri üzerine çektiđi Kâinat ayetlerini öğrenmelerine engel olmaktır ki bu küfür'dur. Yüce Allah (cc), Kur'an ayetlerinde Kendisine kulluđun esaslarını açıklarken, aynı zamanda s&yklykla insanın yaratılış sürecini ve oluşumunu, Kâinat ayetlerini, yıldızların durumunu, güneş ve ayın hareketlerini, uzayın derinliklerini, denizlerin durumunu, bulutların akıp güşmesini ve yağmur sularının tabiiyetlerini, yerden nebatın bitirilmesini konu edinmektedir. Büt&uumn bunlar da birer bilim dalıdır ve bu bilimin incelikleri eğitim kurumlarında verilmektedir. Okulda verilecek eğitimin aynısını dışarıda çocuklarına verebilecek aileler varsa elbette bu daha güzel ve takdire şayan olacaktır. Ancak hem çocukların okula göndermeyip hem de onlara kâinat ayetlerini öğretmemek çocukların, yüce Allah'ın hakkıyla tanımlarına engel olmaktır.

çocukları okula göndermeyip onların kâinat ayetlerini öğrenmelerini sağlamayanlar, gerçekleri görmemek için kafaları kuma sokanlardır. Bunlar, çocuklarının Kâinat ayetlerinin öğrenilmesine engel olup, onların muazzam Kâinatın ayetlerini öğrenmekten alıkoymuşlardır. çocuklarının kâinat ayetlerini öğrenmelerine engel olanların durumu, Mekke müşriklerinin Kur'an'ın anlaşılmasına engel olmalarının deđipik bir peklidir. Mekke müşrikleri, Kur'an'daki ayetlerin anlaşılmasına engel oluyorlardı, günümüz geleneksel sapıklar, geleneksel atalarının ilah edinmiş müşrikler de yüce Allah'ın, Kâinat ayetlerinin anlaşılmasına engel olmaktadır. Geleceğin bilim insanlarının, doktorların, mimarların, her türlü teknik ve teknoloji mühendislerinin, kâinat ayetlerinin hikmetini kavrayacak ilim ehlinin yetiştirilmesi çocukların, okula mutlaka gönderilmeleri gerekir. çocuklar okulda, diğer ilimlerle beraber Kâinat ayetlerini de öğreneceklerdir. çocukları okula göndermemek her peyi, inançsızların kontrolünde ve tasarrufunda bırakılmaktadır ki bu durumda, Müslüman olduklarını iddia edenler, işleri düşünde, hasta olduklarında o inançsız ateist, demokrat dedikleri kişilerin ünde süklüm büklüm durarak onlardan medet umacaklar. çocukların okula gönderilmesine karşı

¸yanlar, payet Ýslâm düþmanlarýnýn ajanlarý deðillerse ya ger¸ekten ahmak ya da ger¸ekten Ýslâm’dan bihaber kara cahillerdir.

Çünkü baþka türlü aklý babýnda ve iman eden bir Müslüman, bu kadar ahmak¸a bir iddiada bulunmaz. Bunlarýn amacý taðutu inkâr deðil, payet öyle olsaydý, taðutla kol kola demokratik küfür þölenlerine katýlmazlardýr. Bunlar, kipiliksiz, yalancý ikiyüzlü ahmaklardýr. Çocuklarýn okullara gönderilmesine karpý ¸yanlar, baþörtüleri, kâfir kadýnlar yanýnda ¸ýkarýlmayacak olan kadýnlarýný, demokrat ateist kadýn doktorlara muayene ettirecekler, onlar da, gerektiði zaman bu sloganik Tevhidi savunucularýnýn kadýnlarýn en mahrem yerlerini bile muayene edecektir. Müslüman anne babalar, okula ¸ocuklarýný gönderirlerken dikkat edecekleri husus, ¸ocuklarýn, taðutun yemin merasimlerine katýlmalarýný önlemek, ¸ocuklarýnýn bu konuda duyarlý olmasýný saðlamaktýr. Bunun dýþýnda müfredatta küfür ve þirk konusu iþlendiðinde bu konuda ¸ocuklara Hakký anlatmak, doðrunun ne olduðunu öðretmektir. Çocuklar zaten sokakta, basýnda ¸arþýda da bir¸ok küfür ve þirk olan hususlarý duyup görüyorlar. Bir okul yönetimi zorla ¸ocuklarý yemin törenlerine sokmasý durumunda bu ¸ocuklarý sorumluluk altýna sokmaz, ¸ünkü ¸ocuktan kalem kaldýrýlmýptýr. Çocuðun orada zorla tutulmasý, anne babalarýný deðil, okul yönetimini sorumluluk altýna sokar. Çocuklarýn okulda öðrendiklerinden anne babayý sorumlu tutmak, Yahovacýlarýn mantýðýdýr. Onlar, Hz. Adem (as)’ýn iþlediði su¸un günahýný biz evlatlarýnýn ¸ektiðini iddia ediyorlar. Anne baba ¸ocuklarýna gereken bilgiyi ve duyarlýlýðý kazandırdýktan sonra ¸ocuklarýn okulda yanlýþ bilgi almalarýnýn sorumluluðunu anne babalara yükleyenler, Hz. Nuh (as)’ý, oðlunun iþlediði günahtan sorumlu tutmaktýr ki, yüce Allah (cc), Hz. Nuh (as)’ý, oðlunu müþriklerin i¸ine gönderdi de küfre girdi diye sorumlu tutmamýptýr. Çocuklarýn okul durumu, tÝpký bir markete gönderilmeleri gibidir, markete gönderilen ¸ocuk, anne babasýnýn söylediði helal þeyleri alacaktır, tezgâhlardaki haram þeylere gözü ilipmesi, onun haram iþlediði anlamýna gelmez. Okula giden ¸ocuklar da anne babalarýnýn duyarlýlýðý ile kendilerine lazým olan bilgileri alacaklar, diðerlerini duymakla kalacaklar ki, onlarý duymalarý þirk ve küfür deðildir. Þirk ve küfür olan sözleri kabul edip söylemek þirktir ki, ¸ocuklar zaten bir bilgiyi kabullenip savunacak durumda ve sorumlulukta deðillerdir. Onlar, duyduklarý þeyleri anne babalarý ile konuþarak doðru ya da yanlýþ olduðunu öðrenebilirler. Küfür ve þirk

sözlerini duymak, kâfir ve şirk deşildir, öyle olsaydı, hemen herkes hayatında binlerce kâfir ve şirk sözlerini duymaktadır ki bunların müşrik ve kâfir olmaları gerekir. Risalet tarihinde de rasullerin çocukları da dahil tüm çocuklar, arkadaşlarından, yetiştikleri evreden bir ok kâfir ve şirk sözleri ve hareketi göstermişler, ancak onlar hakkında ne ayet gelmiş ne de Rasulullah (as) bu konuda bir şey söylemiştir. Çocuklardan kalem kaldırılmıştır, ancak Rabbinin emriyle iman etmiş nesillerin ve geleceğin Tevhid erlerinin yetiştirilmesi için anne babalar, çocuklarına Hakkı anlatıp onları duyarlı hale getirmeli ve bunda şerikli ve duyarlı olmaları ile görevlerini yapmış olacaklardır. Daha önce ve günümüzde bir Müslüman, çocuklarını tađutun okullarına göndermiş, çocukları şerinde hassasiyetle durarak onların öğrendikleri yanlışların doğrusunu onlara anlatmış, mezun olan çocuklar, hamdolsun birer Tevhid eri olarak yerlerini almışlardır. Müslümanlar ve imani konuda yeni yeni bir şeyler öğrenmek isteyen kimseler, kendileri boğazlarına kadar şirk ve kâfir işinde bulunan, tađutla omuz omuza demokratik kâfir şerlenlerine katılan, tađutun verdiđi izin ile şirk ve kâfir yuvalarında yuvalanıp şartları pek bir halde Tevhidi slogandan şer te savunmayan ikiyüzlü, müşafıkları dinlememeli, çocukları şerinde duyarlı ve hassasiyetle durarak onları yetiştirmeye çalışmalıdırlar. “Elbette bu bir öğüt; artık dileyen kimse, Rabbinin varan bir yol tutar.” (Müzzemmil, 19)

Bu köpe yazışının geldiđi yer: Kurani Mücahede:

<http://www.mucahede.com>

Bu köpe yazış için adres:

http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view_article&artid=261