



Yazar: Ramazan YILMAZ

Bir Müslüman'ın, ehli Kitap kadınları ile evlenmesi konusu

Günümüzde Müslümanların, Batı Hıristiyan ve Yahudi toplumları ile ađeta iğdirdikleri bir dñnem yapađyor. Kendilerini Ýslam nispet edenler, diđer din mensupları ile iğdirdikleri bu dñnemde sosyal iliřkiler yanında bireysel iliřkilerde de bulunmakta, dođal olarak bilebildikleri kadar inançlıları ile bu diđer din mensupları ile sñrdiřkileri iliřkiler arasında sýkþýp kalmaktadırlar. Ehli kitap ile sosyal ve ticari iliřkiler, elbette Müslümanları harama sokmayacak, Rableri indinde sorumluluk yüklemeyecek olmalarıda olmalıdır. Ancak bazı kimseler, sosyal iliřkilerle evlilik iliřkilerini ayırt edemedikleri için Müslüman oldukları iddia eden bir ok kimse, Ýslamı hıkmeleri bilmedikleri için Ehli Kitap kadınları ile evlenmektedirler. İnsanların bu sorunlarını gidermeye yönelik sađlýklý bir alþma bulunmadığı için insanlar, Kur'anı gerçekliđi geređi gibi bilmeyen kþilerin yanlý fetva ve yñlendirmeleri ile haramlara bulamaktadırlar. Kur'anı ilimleri ile iğdirdilerinde, Rasulullah (as)ın en gñzel ve nekliđi esas alýnarak konuyu ađmakta inþaAllah fayda mñlahaza edilmektedir. Bir konunun Ýslam nokta-i nazarında ne ifade ettiđini incelerken bapvurulacak yegne kaynak yalnızca Kur'anın Kerim ve Rasulullah (as)ın bu konudaki uygulamasıdır. Ýslamın temel kaynađı olan Kur'an da bir konu araþtırılırken, bunun Kur'an bñtñliđi iğdirdilerinde yapýlması ve kesinlikle diđer ayetlerle elipmemesi gerekmektedir. Aksi halde araþtırma konusunda yanlý sonuđlara gidileceđi gibi Kur'an da elipki varmý gñrñtñsñ uyandırılacađı için yñce Allah ñzerine de iftira atýlmý olunacak ki bu durumda, buna sebebiyet veren kimse yñce Allah'a hesabını veremez. Bir Müslüman'ın, ehli Kitap kadınları ile evlenmesi konusunu, ñncelikle Kur'anı hıkmeleri dođrultusunda belli baplıklar altında incelemekte yarar vardır ki dođru sonuđlara ulaþılabilsin. Bir Müslüman Hıristiyan veya Yahudi ile evlenebilir mi konusu, belli baplıklar altında incelenebilir. 1- Ehli Kitap kimlerdir, 2- Müslüman bir kþi kimlerle evlenebilir,

3- Kur'an'ın kendileriyle evlenilmesine ve yemeklerinin yenilebileceğine izin verdiği Ehli kitap kimlerdir. 1- Ehli Kitap kimlerdir Kur'an'ın Kerim Ehli Kitabı iki gruba ayrılır. Bunlarda birincisi, kafir ve müşrik olan ve Müslümanlara dâmanlık yapan Ehli Kitap mensupları; ikincisi, Müslümanlara dost olan ve Kur'an'ın vâdî; Ehli Kitap mensupları olmak üzere iki gruptur. Kafir ve müşrik olan Ehli Kitap mensupları Kur'an'ın Kerim, kafir ve müşrik olan Ehli Kitabın kimler olduklarını ve bunların Müslümanlara karşı tutum ve davranışlarının ne olduğunu bir çok ayeti kerimede bildirir. "Kitap ehli kafirler ve müşrikler, bîpânesiz size Rabbinizden bir hayır indirilmesini arzu etmezler; oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah, bîyâk lâtîf sahibidir." (Bakara, 105) "Kitap ehli bir grup istedi ki sizi saptırsınlar; kendilerinden başkasını saptırmıyorlar, farkında değiller. Ey Kitap ehli, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz; oysa siz, bahit olanlarız! Ey Kitap ehli, inkârın Hakkı bîtîlla karşıtlıyorsunuz ve bildiğiniz halde Hakkı gizliyorsunuz! Kitap ehli bir grup dedi ki: "Yâman edenlere indirilene, gânlînde inan, sonunda inkâr edin; belki (onlar da) dânerler." (Al-i İmran, 69-72) "De ki: "Ey Kitap ehli, Allah yaptıklarınıza bahit iken inkârın Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? De ki: "Ey Kitap ehli, inkârın iman edenleri Allah yolundan evirmeğe, bahit olduğunuz halde, onu evirtmeye eviriyorunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey iman edenler, âyet Kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, imanınızdan sonra sizi kafirler olarak geri döndürmeler." (Al-i İmran, 98-100) "Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katı yaptık; kelimelerin yerlerini deyiştirdiler, o nedenle dânen peyi muhafaza etmediler ve unuttular. Onlardan pek azı hariç, onların hainliklerine daima muttali olursun, bu yüzden onlardan vazgeç ve yüz çevir, bîpânesiz Allah, gâzel davranışları sever. Biz Hristiyanı diyen kimselerin sözünü almıyız, fakat unuttular, kendilerine dânen peyi muhafaza etmediler, bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına dâmanlık ve kin saldık. Yakında Allah, yapmakta oldukları peyleri onlara âklayacaktır." (Maide, 13-14) "Andolsun Allah, Meryem oğlu Mesih'i, diyenler kafir olmuştur. De ki: "O halde, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yüzünde olanların hepsini helâk etmek istese, Allah'a karşı kim bir peye maliktir?" Gâmlerde,

verde ve ikisinin arasýnda bulunanlarýn mülül; Allah’ýndýr; dilediđini yaratýr, Allah, her þeye kadirdir.” (Maide, 17) “Andolsun, ‘Allah, ancak Meryem ođlu Mesih’tir’ diyenler kâfir olmuþlardýr. Mesih demiþti ki: ‘Ey Ýsrail ođullarý, benim Rabb’im ve sizin Rabb’iniz Allah’a kulluk edin; zira kim Allah’a þirk koparsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiþtir ve onun varacađý yer ateþtir; zalimlerin bir yardýmcýlarý yoktur! Andolsun Allah, ‘Üçün üçüncüsüdür’ diyenler kâfir olmuþlardýr; Ýlah Bir’dir, baþka hiç bir ilâh yoktur. Eđer dedikleri þeylerden vazgeçmezlerse onlardan kâfir olanlara acýklý bir azap dokunacaktır.” (Maide, 72–73) “O’na dini halis kýlan Hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namazý kýlmalarý, zekâtý vermeleri dýpýnda emredilmemiþti; iþte dođru din budur. Þüphesiz Kitap ehlinden kâfirler ve müþrikler, orada sürekli olarak cehennem atepindedirler; iþte onlar, mahlûkatýn en perlisidir.” (Beyine, 5–6) Yukarýdaki ayetlerden ve benzeri daha birçok ayetten de anlaþýlacađý üzere Ehli Kitab’ýn, gerek kendilerine indirilen kitabý saklayýp gizlemeleri ve o kitaplarýnýn emrettiđi dođrultuda yapamamalarý, gerek yeni gelen Kur’an’a iman etmemeleri ve gerekse yüce Allah’a çocuk isnat edip iftira etmeleri nedeniyle kâfir ve müþrik olduklarý anlaþýlýyor. Bu hususa özellikle dikkat etmek gerekir! Müslümanlara dost olan ve Kur’an’ýn övdüđü Ehli Kitap mensuplarý: Kur’an’ý Kerim, kitap ehlinin hepsinin ayný olmadýklarýný bunlarýn içerisinde gerek kendilerine indirilen kitaba ve gerekse Muhammed(as)’a indirilen yüce Allah’ýn ayetlerine iman eden, bu ayetler dođrultusunda yapayan kimselerin de olduđunu bildiriyor. “Hepsi ayný deđildir, Kitap ehlinden, bir topluluk vardýr ki, gece vaktinde ayakta durup Allah’ýn ayetlerini okuyarak secdeye kapanýrlar. Allah’a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliđi emreder, kötülükten menederler; hayýrlarda yarýþýrlar; iþte onlar salih kimselerdir. Onlar, hayýrdan ne yaparlarsa inkâr edilmeyecektir, Allah, muttakileri bilir.” (Al-i Ýmran, 113–115) “Dođrusu Kitap ehlinden bazý kimseler, Allah’a iman ederler, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah için derin bir saygý duyarlar; Allah’ýn ayetlerini az bir deđere satmazlar; iþte onlara Rab’leri katýnda mükâfatlar vardýr; þüphesiz Allah, hesabý çabuk görendir.” (Al-i Ýmran, 199) “Lakin onlardan ilimde derinleþmiþ olanlar ve Müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; namazý kýlanlar, zekâtý verenler, Allah’a ve ahiret

gününe iman edenlerdir. Yüpte onlara yakünda
büyük bir mükâfat vereceđiz!” (Nisa, 162)
“Gerçekten iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve
Hrüstiyanlardan, Allah’a ve ahiret gününe iman eden
ve salih amel iyleyenlere korku yoktur ve onlar mahzun
olmayacaklardır.” (Maide, 69) “Yman edenlere
düşman olan insanların en piddetlisi olarak Yahudileri ve
müşrikleri bulursun. Yman edenlere sevgice en yakünları da
‘Biz Hrüstiyanlarız’ diyenleri bulursun, bu, onların
içlerinde kepipler ve rahipler vardır ve onlar
büyükük taslamazlar. Rasul’e indirileni
duydukları zaman, tanüdükları Haktan dolayı güzlerinin yapıla
dolduđunu gürsün; derler ki:
‘Rabb’imiz, iman ettik, bizi şahitlerle beraber yaz! Biz,
neden Allah’a ve bize gelen gerçeđe iman etmeyelim ki;
gerçekten Rabb’imizin bizi salihler arasına katmasünü
umuyoruz!’ Yüpte bu süzlerinden dolayı Allah onlara,
altlarından yrmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler
verdi; iyilik edenlerin mükâfatı ipte budur!” (Maide,
82–85) “Onlar, yanlarındaki Tevrat ve Yncil'de yazılı
buldukları Rasul’e, o ümmi Nebi’ye uyarlar. Onlara
iyiliđi emreder, onları kütülükten meneder; onlara
temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, onlardan ađırlıklarünü ve
üzerlerinde olan bađları kaldırır. Artık ona iman edenler, ona
saygı güsteren, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura
tabi olanlar, ipte kurtuluşa erenler onlardır.” (A’raf, 157)
“Bundan ünce kendilerine Kitap verdiklerimiz, ona iman
ederler; Onlara okunduđu zaman: ‘Ona iman ettik, muhakkak ki
o, Rabb’imizden gelen Haktır, gerçekten biz ondan
ünce de Müslümanlardan idik’ derler. Yüpte
onlara, sabretmelerinden dolayı mükâfatları iki defa verilir
ve onlar, kütülüđü iyilikle savarlar,
rüşkandürdümüz şeylerden infak ederler.” (Kasas,
52–54) Yukarıdaki ayetlerde ve daha birçeđinde kitap
ehlinden bazılarıün gerçekten iman ettikleri bildirilmektedir.
Ayetler dikkatlice okunduđunda bu kitap ehli kimselerin, yüce
Allah’ın rızasün kazanmaya çalıştıkları,
Rab’lerinin ayetlerine karpı duyarlı oldukları
gürelecektir. Müslümanların, kadınlarıyla
evlenecekleri ve yemeklerini yiyebilecekleri kitap ehli kimseler bunlardır.
Bu bir: Ykincisi: Kitap ehli kavramı Rasulullah (as) dünemde bir
tanımlama, bir kavramdı. Buradan hareketle o topluma bu isim
verilmipti, tıpkı o gün yapayan diđer toplulukların başka isimlerle
anıldıkları ve tanındıkları gibi. Bugün kitap ehli olabilecek
kimseler olmadıđı gibi, zaten insanların tanınmaları da başka
isimlerle yapılmaktadır. Bugün yapayan ve çok az sayıda
bulunan kitap ehlinden kimseler ise, ilk bümünde tanımlanan

ehli kitaptır ve bunlar kâfir ve müşrik kimselerdir.
Bugünkü Hıristiyan âlemi ođunlukla ateist inkârçılarıdır. Müslüman bir kişi kimlerle evlenebilir Kur'an'ın Kerim, Müslümanların dünyadaki her davranışına, her iş ve işkilerine ođunluklar gibi, evlenme konusundaki işkilerine de ođunluklar getirmiş ve Müslümanların bu belirlenen kurallar doğrultusunda hareket etmelerini onlardan istemiş ve buna uyulmasını imanı bir zorunluluk olarak belirtmiştir. Kur'an'ın Kerimde Müslümanların kimlerle evlenebileceklerini teferruatlı olarak ve açıkça bir şekilde ortaya koyar. Bu konuda, belli başlı ayetlere bakılacak olursa Müslüman kimlerle evlenebileceğini açıkça bir şekilde görürüz. Bu ayeti kerimeler: "Zina eden erkek, zina eden veya müşrik kadından başkasını nikâhlayamaz; zina eden kadın da zina eden veya müşrik erkekten başkasını nikâhlayamaz; bu, Müslümanlara haram kılınmıştır." (Nur, 3) "Pis (müşrik) kadınlar, pis erkeklere; pis erkekler pis kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere; temiz erkekler de temiz kadınlarıdır. Bunlar onların dediklerinden uzaktırlar, bunlara, başıplama ve deđerli bir rızık vardır." (Nur, 26) "Müşrik kadınlarla, hıncınıza gitse dahi, iman edinceye kadar evlenmeyin; Müslüman bir cariye, müşrik kadından iyidir; müşrik erkekler de, hıncınıza gitse dahi, iman edinceye kadar, onları (kadınlarıyla) evlendirmeyin. Müslüman bir köle, müşrik adamdan iyidir. Onlar, ateşe ođunlukları, Allah ise, izniyle cennete ve deđirete ođunlukları. İnsanlar için ayetlerini açıklıyor belki de başlıklar." (Bakara, 221) "Ey Nebi, başlıklar; Biz senin için mehirlerini verdiđin eplerini, Allah'ın ganimetlerinden elinin altındakileri, amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını, seninle beraber hicret edenleri ve Müslüman bir kadın, kendisini Nebi'ye hibe eder ve Nebi de kendisini nikâhlamak isterse helal kıldık. Bu, sana mahsustur, Müslümanlar bunun dıřındadır. Gerçekten Biz, epleri ve ellerinin altında bulunanlar hakkında onlara, ne farz kıldığımızı biliyoruz ki sana bir zorluk olmasın. Allah, açık başıplayan, açık esirgeyendir." (Ahzab, 50) "Ey iman edenler, Müslüman kadınlar, muhacir olarak size geldiđi zaman onları imtihan edin; Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Payet onların Müslüman olduklarını bilerseniz, onları kâfirlere geri döndürmeyin; bunlar onlara helal deđildir; onlar da bunlara helal deđildir. Onların (bu kadınlara) harcayacaklarını verin, mehirlerini kendilerine verdiđiniz takdirde bunlarla evlenmeniz size bir gânah yoktur. Kâfir kadınların nikâhlarının tutmayn, (onlara)

nikâhlarýnýn haram olduđu bildirilmipti. Pis (müprik) kadýnlar, pis erkeklere; pis erkekler pis kadýnlara; temiz kadýnlar temiz erkeklere; temiz erkekler de temiz kadýnlaradýr. Bunlar, onlarýn dediklerinden uzaklýrlar, bunlara, bađýplama ve deđerli bir rýzýk vardýr.” (Nur, 26) Maide, 5. ayetinde dikkat edilirse Mü’min kadýnlarla Kitap ehlinden kadýnlarý, ayný özelliklerle anýlýyor. Bu ise, Ehli Kitabýn müprik ve kâfir kadýnlarý ile evlenilmeyeceđini apaçýk bir þekilde gösteriyor. Normal 0 21 false false false NL TR AR-SA

```
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;
mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
```

Bu köpe yazýsýnýn geldigi yer: Kurani Mücahede:

<http://www.mucahede.com>

Bu köpe yazýsý için adres:

http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view_article&artid=259