



Yazar: Ramazan YILMAZ

Haddi apmak

Haddinizi bilin, insan olun Ey bel’amlar, evli kadýn ve erkekler Her ipin, her olupumun ne olduđunu belirleyen bir sýnýrý, o olupumun hayatietini sürdüreceđi bir kuralý olduđu gibi, insan olarak yaratýlan varlýđýn da bir yaratýlýp amacy, bu amacy nasýl sürdüreceđi ile ilgili tabi olduđu kurallary vardýr. Ýnsan yaratýlýp amacyný, kendisi için Rabb’i tarafýndan belirlenen kurallara uygun bir þekilde yerine getirdiđi sürece hem dünya hayatýnda, hem de ahiret hayatýnda huzurlu ve mutlu olacak, kurtuluþa erecektir. “Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruçtutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliđi emredenler ve kötülükten men edenler ve Allah’ýn sýnýrlaryný koruyan o Mü’minleri müjdele.” (Tevbe, 112) “Allah’ýn hududu budur; kim Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederse onu, altlaryndan ýrmaklar akan cennetlere koyar, orada sürekli kalacaklardýr; iþte bu, büyük baparydýr.” (Nisa, 13) Yüce Allah (cc), insanlaryn, düþünce, söz ve davranýplary ile yapadyklary hayatýn her alanýnda tabi olacaklary kurallary koymup, yapýlýp yapýlmayacak þeylerin sýnýrýný belirlemip, buna uyulmasýný, bu sýnýrlaryn apýlmamasýný istemiþtir. “…Bunlar, Allah’ýn sýnýrlarydýr, o halde onlara yaklapmayýn. Ýnsanlar için ayetlerini Allah iþte böyle açyklýyor, umulur ki, korunurlar.” (Bakara, 187) Koyduđu sýnýrlary aþanlary uyaran yüce Allah (cc), onlaryn zalimler olduklaryný bildiriyor. “…Bunlar, Allah’ýn sýnýrydýr, sakýn onlary apmayýn, kim Allah’ýn sýnýrýný aþarsa, iþte onlar zalimlerdir.” (Bakara, 229) Yüce Allah’ýn, insanlaryn uymalary, hayatlaryný ona göre düzenlemeleri için koyduđu hükümlere uymayarak haddi aþanlar, Rab’lerine isyan etmiþ, kendilerine zulmetmiþ zalimler olarak cehennem sürüleceklerdir. “Ve kim, Allah’a ve Rasulü’ne isyan eder ve O’nun hududunu aþarsa onu ateþe sokar, orada sürekli kalacaktır ve ona küçük düþürücü bir azap vardýr.” (Nisa, 14) Yüce Allah’a isyan etme, haddi apma fiili, Yblis’in, Rabb’inin emrine uymayarak Âdem için secde etmemesi ile baplamýptýr. Yblis, insaný da saptýryp haddi apmasýný sađlayacađýna yemin etmiþ, bazý

kimseleri kendi tuzađına düpürerek Rabb’inin koyduđu haddi aarak isyan etmiptir. Pu bir gerçektir ki, akýllý bir kimse, Rabb’inin koyduđu haddi aarak kendisine zulmetmez. Ýman etmiþ onurlu insan, Rabb’ine isyan etmez Ýnsan olmak, kiþi için hayatta en onurlu sýfat, en deđerli hazinedir; çünkü insaný Rabb’ine iman ettiren, onu yücelten, ona saygýnlýk kazandıran bu sýfattýr. Yüce Allah (cc), Zatýna kulluk yapsýn diye insana kendi ruhundan üfleyerek onu en güzel þekilde yaratmýptýr. “Bir zaman Rabb’in meleklerle demipti ki: ‘Püphe siz Ben, çamurdan bir insan yaratacađým, ne zaman düzenleyip ona ruhumdan üflediđimde onun için hemen secdeye kapanýn.” (Sad, 71-72) Ýnsan, Rabb’ine kulluk yapmak için yaratýldýđýndan Rabb’ine layýk olacak þekilde fiziksel ve ruhsal olarak en güzel biçimde yaratýlmýptýr. Ýnsan, yaratýldýđý amaca uygun yapadýđý sürece bu en güzel vasfýný koruyacak. Bu amacýn dýþýna çýktýđý zaman ise esfele Safilin denilen en aþadý derekeye düþecektir. “Gerçekten insaný en güzel biçimde yarattýk, sonra onu aþadýlarýn aþadýsýna geri çevirdik.” (Tin, 4-5) Ýnsaný aþadýlýk bir duruma düþmekten kurtaran Rabb’ine olan iman ve teslimiyetidir, bu iman ve teslimiyeti göstermeyenler, gerisin geriye çamur hallerine yani esfele Safilin durumuna düþeceklerdir. Çünkü onlar, Rab’lerinin kendilerine üflediði ruhunu, onlara bahþettiði en güzel sýfatlarýný terk etmiþler, yalnýzca çamur hallerini býrakmýplardýr. Oysa Rab’lerine iman edenler, hem kendilerine lütfedilen güzel sýfatlarý muhafaza edip geliþtirmiþler, hem de Rab’lerinin kendilerine vereceði mükâfatlara ulaþmýplardýr. “Ancak iman eden ve salih ameller yapanlar, ipte onlar için kesintisiz bir mükâfat vardýr.” (Tin, 6) Bu nedenle Müslümanlar için hayat ve bu hayat içerisindeki önçelikleri yalnýzca yüce Allah’ý razý etmektir; onlar, dünyevi bütün deđerlerini buna göre deđerlendirirler. Tarihsel süreçte Müslümanlar, Rab’lerini razý etmek adýna kendi canlarý da dahil dünyevi tüm deđerlerini vermekten çekinmemiþ, Allah uđrunda, O’nun dini için sahip olduklarý her þeyi gerektiđinde feda etmiþlerdir. Bu durum, bugünkü Müslümanlar için de aynen geçerlidir. “Ýnsanlardan öyle kimseler var ki, canýný Allah’ýn rýzasýný talep ederek satar, Allah da kullara çok þefkatlidir.” (Bakara, 207) “Onlar, Rab’lerinin yüzünü arzu ederek sabrederler, namazlarýný kýlarlar, rýzýklandýrdýđýmýz þeylerden gizli ve açýk infak ederler, kötülüđü güzellikle savarlar. Ypte onlar, dünya akýbetleri onlarýndýr.” (Rad, 22) Haddi apanlar,

yüce Allah'ın inkar etmiplerdir Hevaların ilah edinmiþ, dünya hayatından baþka bir pey düþnemeven kimselerin, Müslümanların Allah için yaptıkları anlamaları elbette mümkün deðildir. Onlar, süzel olarak açıkla; süylemeler de yaptıkları hayatta yaptıkları ile ne varsa bu dünya hayatından ibarettir mantığına sahip kimselerdir. “Gerçekten güzel olan yalnız dünya hayatından; ölürüz ve yaparız, biz yeniden diriltileceðiz.” (Müslüminun, 37) “Ve dediler ki: ‘O ancak dünya hayatından; biz, diriltileceðiz.” (Enüam, 29) Dünya hayatını gaye edinip onu en iyi þekilde yapmaya çalışanlar, bu uđurda bütün deđerlerini ortaya koydukları gibi bunun için kipilik ve onurlarından da vazgeçebilmektedirler. Büyle kimseler, Tevhidi anlamda Rab'lerine iman etmedikleri her deđerini hiç çekinmeden istismar etmekte ve süfli emelleri için kullanarak haddi aþmaktadır. Dünya hayatını gaye, hevaların ilah edinenler, Ýslümi esasları kullanmaktan çekinmeyerek kimi zaman hiç bir ahlaki deđer tapmadan insanların maddi, manevi deđerlerini, Müslümanların tertemiz duygularını istismar edebilmektedirler. Ýnsani deđerlerinden sýyrılmıþ haddi aþmıþ bu kimseler, süfli emelleri uđruna kipiksiz tavırları kullanarak insanların ve Müslümanları aldatmaktadır. Yüce Allah (cc), dünya hayatını gaye edinenlerle ahiret hayatını arzu edenlerin durumlarını þüyle açıkla; “Kim, dünya hayatını istiyor ise orada, istediğimiz þeyi ona çabukla; ötıyırız, sonra onu cehennemde koyarız, yerilmiþ, kovulmuþ olarak ona atılır ve kim de ahireti ister ve o, Müslümin olarak çaba güsterir, onun için çalışırsa, iþte onların çalışmalarının karpıyı verilir. Onlara da, bunlara da Rab'lerinin ihsanından geniletiriz; Rab'lerinin ihsanı yasaklanmıþ deðildir.” (Ýsra, 18-19) Yüce Allah (cc), herkese çalışmasını karpıyı dünya ve ahirette verecek, dünya hayatını gaye edinip onun için çalışanları cehennemde sürerken Müslümanları, Rab'lerine iman etmiþ Müslüminler olarak O'nun belirlediði esaslara teslim olmuþ, hayatlarını ona güre düzenlemiþ kimseler olarak kendilerine vadettiði müküfatları ve güzellikleri lütfedecektir. Dünya hayatını gaye edinmiþ, bunun için Ýslümi deđerleri, Müslümanları ve insanların duygularını istismar etmekten çekinmeyen insanlıktan yoksun kimseler, haddi aþarak, azgınlığı yol edinmiplerdir. Bu istismarcı kimselerin babında, insanların Allah yolundan alıkoymak için Tevhidi esasları gizleyen bel'amlar ile dünyevi kimi amaçlarına ulaþmak için Müslüman bir

gömlerüml;ntüml; sergileyip Müml;slüml;man kadın ve erkekleri aldatıp evlenen kimseler gelmektedir. Bel’amlar Bel’amlar, bapta yüml;ce Allah’a iman olmak üml;zere, hemen her konuda yüml;ce Allah’a muhalefet edip Ö’nun indirdiđi Kur’an’a aykırý hareket ederek haddi aþmaktadırlar. Bel’amların, haddi aþmalarının en bapında gelen isyanları, hiç kupkusuzdur ki, yüml;ce Allah’ın Zatına iman etmeleri için reddedilmesini istediđi tađutu tasdik edip itaat etmeleridir. “Andolsun biz, her millet içinden: ‘Allah'a kulluk edin, tađuttan kaçının’ diye bir Rasul göml;nderdik; Allah, onlardan kimine hidayet etti, onlardan kimi üml;zerine de sapýklýk hak oldu. Ypte yeryüml;züml;nde gezin de bakın, yalanlayanların sonu nasýl olup!” (Nahl, 36) “Dinde zorlama yoktur, dođruluk, sapýklýktan elbette seçilip belli olmuştur; kim tađutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, sađlam bir kulpa yapýbmýptýr. Allah ipitendir, bilendir.” (Bakara, 256) Bel’amlar, d&üml;nyevi k&üml;çüml;k bir çýkar uđruna hiçbir ahlakî deđer tapýmadan, geređince iman etmedikleri yüml;ce Allah’tan korkmadan Hakký batýlla bulayarak Tevhidi esasları gizlemekte, insanların Rab’lerine yüml;nelip geređi gibi iman etmelerini engelleyerek haddi aþmaktadırlar. Bel’amlar, insanlýk vasýflarının yitirdiklerinden yüml;ce Allah (cc) onları, salyalarının akýtýp soluyan köpeklere benzetmektedir. “Onlara, kendisine ayetlerimizi verdiđimiz fakat onlardan çýkýp ayrýlan, bu yüml;zden peytana tabi olup böylece azgýnlardan olan kþinin haberini oku! Eđer dileseydik elbette onu, onlarla yüml;kseltirdik, fakat o, yere saplandý ve hevesinin pepine d&üml;pt&üml;, onun durumu, týpký þu köpeđin durumuna benzer ki, üml;st&üml;ne varsan da dilini sarkýtýp solur, onu býraksan da dilini sarkýtýp solur. Ypte ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumu budur, bu kýssayý anlat, belki d&üml;p&üml;n&üml;rler.” (A’raf, 175-176) Yüml;ce Allah (cc), öđrendikleri ayetlere iman edip teslim olmak, onlar vasýtasýyla yüml;celip Rab’lerine kulluk yapmak yerine, bu ayetleri ve sahip oldukları bilgilerini, hevalarına uyarak kendi arzularý için kullananların alçaldýklarının, insanlara bir ibret olarak anlatmaktadır. Bel’amlar, hemen b&üml;t&üml;n söz ve davranýpları ile haddi aþarak vahye aykırý hareket etmekte, hiçAllah’tan korkmadan, yalan yanlýb rivayetler, Rasulullah (as) adýna uydurulmuþ yalanlarla insanların kandýrmaktadırlar. onlara, lanet etmekte ve onların, Hidayet karpýlýđýnda sapýklýđý, mađfired karpýlýđýnda azabý satýn aldýklarının bildirmektedir. “Muhakkak ki, açýk delillerden indirdiđimiz hidayeti, biz Kitapta insanlara açýkça belirttikten sonra gizleyenler, ipite Allah onlara lanet eder ve b&üml;t&üml;n lanet edebilenler onlara lanet eder.” (Bakara, 159) “P&üml;phesiz, Allah’ın indirdiđi

Kitap’tan bir pey gizleyen ve onu az bir deđere satanlar, ipte onlar, karýnlarýna atepten baþka bir pey koymuyorlar. Allah, Kýyamet günü onlarla konuþmayacak ve onlarý temizlemeyecektir; onlar için acýklý bir azap vardýr. Ýpte onlar, hidayet karpýlýđýnda sapýklýđý, mađfiret karpýlýđýnda azabý satýn alan kimselerdir; atepe karpý ne kadar da dayanýklýdýrlar(!)” (Bakara, 174-175) Dünyevi külk ve geçici bir çykar için her türlü yalaný, istismarý, hiçbir ahlaki deđer tabýmadan yapmaktan çekinmeyen bel’amlar, Rab’lerine kulluk yapmak için en güzel biçimde yaratýldýklarý insan olma vasýflarýný kaybetmiþ kimselerdir. Onlarýn, Rab’lerine iman etmeleri için öncelelikle insan olma vasýflarýný kazanmalarý gerekir. Bu nedenle bel’amlara tavsiyemiz, haddi aþmamalarý ve öncelelikle insan olmalarýdýr. Bel’amlarýn, insani vasýflarýný kupanmadan Rab’lerine iman etmeleri hiçbir þekilde mümkün deđildir. çünkün; yüce Allah (cc) Zatýna kulluk yapmalarý için insanlarý en güzel biçimde yaratmýþtýr, yapýp ettikleri ile esfele Safiline dönderilenlerin, þerefli bir unvan olan yüce Allah’a iman ve kulluk yapmalarý elbette imkânsýzdýr. Evli kadýn ve erkeklerin haddi aþmalarý Evlilikle ilgili olarak Kur’ani Mücahede dergimizin 51. sayýsýnda Evlilik hayatýna, kiþinin tabýdýđý deđer yargýlarý yön verir baplyklý yazýmýzda insanlarýn evliliði hangi düþününcelerle oluþturduklarýný yazmýþ, bunlarý þu þekilde isimlendirmiþtir. - Ýslâmi duyarlýlýkla, - Sevgi, aþk tutkusuyla, - Maddi refah düþününcesiyle, - Yalnýzlyktan kurtulma isteđiyle, - Ýdeolojik birliktelik duygusuyla, Kapitalist zihniyetin insanlarýn zihinlerini iþgal etmesi ile özellikle halkýnda Müslümanlarýn da bulunduđu ülkelerde yapayanlar, bu iþgalin tesiri altýnda kalarak Rab’lerinin rýzasýný unutarak dünya hayatýný öncelemeyle kalkýþtýlar. Bunun üzeline imani yönünden zayýf, Rab’lerini yeterince tanýmamýþ kimseler, dünya hayatýný ve maddeyi önceleyince aile hayatlarýnda sýkýntýlar baplamýþ, giderek yuvalarýn yýkýlmasýna neden olmuþtur. Yukarýdaki baplyklardan Maddi refah düþününcesiyle ve Yalnýzlyktan kurtulma isteđiyle oluþturulan ancak iþleri bittiðinde sona erdirilen evlilikler, genelde kiþiliði olupmamýþ, maddeyi öncelemeþ, çykarcý, ikiyüzlülerin bapvurduklarý onursuzca bir davranýþtýr. Bunlar, Kur’an’da belirtildiði üzere Ýman edenlere rastladýklarýnda inanmýþ görünür, dünya hayatýný gaye edinen peytanlarýyla bapbaba kaldýklarýnda söz ve tavýrlarý ile iman edenleri alaya alanlar gibidir. “Ýnsanlardan kimi, ‘Allah’a ve ahiret gününe iman ettik’ derler, onlar, Müminlerden deđildir. Allah’ý ve iman edenleri aldatmaða çalýþýrlar,

kendilerinden babkasýný aldatmazlar, þuurunda deðiller.”
(Bakara, 8-9) “Ýman edenlerle karpýlaptýklarý zaman;
‘Ýman ettik’ derler, fakat þeytanlarýyla babbaba
kaldýklarýnda; ‘Þüphesiz biz sizinle beraberiz, biz sadece
alay edicileriz’ derler. Allah, onlarla alay eder ve onlara
süre verir, tuðyanlarý içerisinde dolapýr dururlar.”
(Bakara, 14-15) Haddi aþan, haddini bilmez kimselerden bazýlarý da
Müslüman erkek ve kadýnlarla evlenen kadýn ve erkeklerdir.
Bunlar, Müslüman bir erkek ya da kadýnla evleninceye
kadar her türlü duygu sömürüsü
içerisine girip münafýkça tavýrlar sergileyerek
Müslüman þahsiyetlerin deðerlerini, samimiyetlerini istismar
ederek onlardan görünürler. Ancak evlilik baðýný
oluþturduktan sonra her vesile ile ikide bir evliliði sona erdireceklerini
söyleyip Müslüman þahsiyetler üzerinde
sürekli bir baský oluþturmaya çalýþýrlar. Kur’ani ve
yapamsal hayatta geçerli bir nedenleri bulunmadýđý halde
amaçlarýna ulaþmanýn verdiði aþađýlýk bir düþünce
ile sudan sebepler uydurarak evliliklerini bitirecekleri tehdidini,
Demokles’in kýlýcý gibi ikide bir kullanan istismarcý kadýn ve
erkek zavallýlar bilmelidirler ki, Müslüman erkek ve kadýn
þahsiyetler, Rab’lerinin rýzasýnýn kazanmak için
oluþturduklarý evliliklerini ayný düþünce ile hiç
düþünmeden sona erdirirler. Kendilerini bulunmaz Hint
kumapý zannedip hadlerini aþan istismarcý kadýn ve erkekler þu
gerçeði çok iyi bilmelilerdir ki, onlarýn dünya
hayatýna önem verdikleri deðer ile kýyasý mukabil olmayan
þekilde Rab’lerinin rýzasýna ve inançlarýna deðer
vermektedirler. Onlar, bu uðurda, evlilikleri de dâhil olmak
üzere, feda edemeyecekleri þey yoktur. Haddi aþanlarýn, bu
gerçeði bilmelerinde kendileri için fayda vardýr.
Müslüman erkek ve kadýnlar için tek
ölçü ve tek deðer vardýr; o da, Kur’ani esaslar
ve Rab’lerinin rýzasýdýr. Bu ölçü ve deðerlere
aykýrý düþün her söz ve fiil Müslüman
þahsiyetler yanýnda hiçbir deðere sahip deðildir. Bu nedenle
Müslümanlar, her düþünce, söz ve
davranýþlarýný buna göre düzenlerler, dünya
hayatýný gaye edinen münafýklar bilmeseler de!
Müslüman erkek ve kadýnlarýn tertemiz duygularýný
istismar ederek münafýkça tavýrlar sergileyerek evlilik
baðýný oluþturan, sonra da iþleri bittiðinde hiçbir ahlaki deðer
taþýmadan evliliði sona erdiren kadýn ve erkekler, yüce
Allah’ýn dinini istismar edip çýkarlarý için kullanan
Samir’i soylu bel’amlar gibi haddi aþan kimselerdir.
Dünyevi ve hevai arzularý için ikide bir evliliði bozma
tehditleri ile Müslümanlara þantaj yapan istismarcý kadýn ve

erkekler, aile içerisinde huzursuzluđa neden oldukları gibi yüce Allah (cc) yanında da kendilerini, haddi a&pmıy&pmal; zalimler olarak sorumluluk altına sokmakta ve acıykl&yl; bir azab&yl; tadacak kimseler olarak hak ettikleri cehennemde ebedi kalmak üzere gireceklerdir. Bu nedenle haddi a&pan bu istismar&yl; bozgunculara, haddinizi bilin, pi&pmanl&yl;đ&yl;n fayda sađlamad&yl;đ&yl; o hesap günününde kendi elinizle kendinizi ate&pe atmay&yl;n tavsiyesinde bulunuyoruz. Müslümanlarla evleninceye kadar duygu sömürüsü yap&yl; her türlü istismar&yl; kendilerine me&pru görüp haddi a&pan kad&yl;n ve erkekler, tevbe edip Rab’lerine yön&yl;nelerek Ýslâmi bir kipilik k&uüpanmad&yl;kları sürece Müslümanlarla evliliklerini devam ettirmeleri zaten mümkün deđildir. Çünkü onlar, dünya hayat&yl;n&yl;, Müslümanlar ise Rab’lerinin r&yl;zas&yl;n&yl; gaye edinmi&pl;lerdir ki yüce Allah (cc), vaadi ilahisi geređi, er ya da geç bu beraberliđi sonland&yl;racakt&yl;r. “Allah, temizi pisten ay&yl;r&yl;ncaya kadar, sizin bulunduđunuz bey üzerinde Mürsquo;minleri b&yl;rakacak deđildir…” (Al-i Ýmran, 179) Bu, elbette her beye bahit ve kadir olan yüce Allah’yn Mürsquo;minlere bir lütfudur ve O, elbette vadettiđi üzere Mürsquo;minlere, daha hay&yl;rl&yl; e&pl;er nasip edecektir. “Gerçekten o sizi bo&pl;arsa olabilir ki onun Rab’i, büphesiz onun için Müslüman, Mürsquo;min, itaat eden, tevbe eden, anlay&yl;pl&yl; dul ve bakire olan sizden daha e&pl;erle deđiptirir.” (Tahrim, 5) Rab’lerine tevekkül edip teslim olup Müslümanlar, haddi a&pan e&pl;erinin tehditlerine elbette önem vermezler. Onlar, Rab’lerine iman etmi&pl;, gönülden teslim olup, Rab’lerinin izni olmadan hiçbir beyin olamayacađ&yl;na gerçekten inanm&yl;pl; kimselerdir. Selam olsun her dübünüce, söz ve davran&yl;plar&yl;n&yl; yaln&yl;zca Rab’lerini raz&yl; etmek için vahye uygun yapanlara, selam olsun Rab’lerine gönülden teslim olan Müslümanlara! Normal 0 21 false false false NL TR AR-SA

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Bu köpe yazýsýnyn geldigi yer: Kurani Mücahede:

<http://www.mucahede.com>

Bu köpe yazýsý için adres:

[http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view
article&artid=253](http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view_article&artid=253)