



Yazar: Ramazan YILMAZ

Kadýnlara müjde ve uyarý

Yüce Allah'a kulluk ve Ýslâmi mükellefiyet açýsýndan kadýn ve erkek eþit oranda sorumludurlar. Bu nedenle Ýslâmi esaslarýn topluma ulaþtýrýlmasýnda kadýn ve erkek velâyet hukuku çerçevesinde birlikte hareket etmekle mükelleftirler. “Mü’min erkekler ve Mü’min kadýnlar, birbirlerinin velisidirler, iyiliði emrederler, kötülükten menederler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler, Allah'a ve Rasulü’ne itaat ederler. Yþte onlara Allah rahmet edecektir, þüphesiz, Allah üstündür, Hâkimdir.” (Tevbe, 71) Özellikle davetçi Müslümanlarýn eþleri, diþer kadýnlara oranla çok daha fazla bir sorumluluða sahiptirler. Bu nedenle onlar, her hal ve hareketlerine daha çok dikkat etmeli, her söz ve davranýþlarýný ona göre düzenlemeli, attýklarý her adýmý dikkatli ve ölçülü atmalýdýrlar. Yüce Allah (cc) bu konuda öncü Müslümanlarýn hanýmlarýný uyarmaktadýr. “Ey Nebi, eþlerine de ki: ‘Eþer siz, dünya hayatýný ve süsünü istiyorsanız, o halde gelin size eþyalarýnýzý vereyim ve sizi güzel bir bobama ile bobayayým; gerçekten siz, Allah’y, Rasulü’nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, elbette Allah, sizden güzel hareket edenlere büyük bir mükâfat hazýrlamýþtýr.” (Ahzab, 28-29) Müslüman hanýmlarýn, özellikle de davetçi Müslümanlarýn eþlerinin temel amaçlarý yalnızca Rab’lerini razý etmek olmalı, hayatlarýný ona göre düzenlemeli, dünya hayatýna meyletmemeli, tüm düþünce, söz ve davranýþlarýný buna göre düzenlemelidirler. Yþte bu durumda onlar, diþer kadýnlara oranla Rab’lerinden daha büyük mükâfatlara ulaþacaklardýr. Sorumlu Müslümanlarýn eþleri, mükâfatta diþer kadýnlara oranla daha fazla bir mükâfat alacaklarý gibi suç iþlediklerinde de diþer kadýnlara oranla daha fazla bir ceza alacaklardýr. Ey Nebi hanýmlarý! Sizden kim açyk bir hayâsýzlýk yaparsa onun için azap iki kat artýrýlýr, bu, Allah’a göre kolaydýr. Sizden kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat eder, salih amel iþerse ona mükâfatýný iki kat veririz ve ona bol rýzýk

hazýrlamýpýzdýr.” (Ahzab, 30-31) Davetçi Müslümanlarýn eplerinin, mükâfat ve cezalarýnýn diđer kadýnlara oranla iki kat daha fazla mükâfat ve ceza almalarý, onlarýn eplerinin temsil ettikleri ilahi sorumluluktan kaynaklanmaktadýr. Davetçi Müslümanlarýn eplerinin diđer kadýnlardan daha fazla mükâfat almalarýnýn iki nedeni vardýr. Birincisi, Allah’a ve Rasulü’ne iman etmeleri ve eplerine destek olmalarý, ikincisi de eplerinin Tevhidi mücadelesine destek verdikleri içindir. Müslüman davetçilerin eplerinin, suç iplediklerine iki kat ceza görmelerinin nedeni de yine eplerinin temsil ettikleri davadan kaynaklanmaktadýr. Bu kadýnlar, suç ipledikleri için bir ceza görürlerken suç ipleyerek eplerinin davasýný akamete uđramaya çalýptýklarý için de bir ceza alamaktadırlar. Oysa diđer kadýnlar, ancak yaptýklarýnýn karþýlýđýný alacaklardýr. Müslüman hanýmlar, sorumluklarý geređi olgun bir kípiliđe, þahsiyetli bir duruba, örnek bir Ýslâmi söylem ve yapayýba sahip olmalýdýr; çünkü onlar, diđer herhangi bir kadýn deđillerdir. “Ey Nebi kadýnlarý, siz, kadýnlardan biri gibi deđilsiniz; eđer sakýnýyorsanýz, sözlerinizle edalý olmayýn ki kalbinde hastalýk bulunan kimse tamah etmesin; güzel, söz söyleyin, evlerinizde oturun, ilk Cahiliyenin açýlmasý gibi açýlmayýn; namazý kýlýn, zekâtý verin, Allah'a ve Rasulü’ne itaat edin. Ey Ehli Beyt, Allah sizden, pisliđi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab, 32-33) Müslüman davetçilerin epleri diđer kadýnlardan farklı olduklarý için yüce Allah (cc), eplerine ihanet eden kadýnlardan bazýlarýnýn cezalarýný ahirete ertelerken Müslüman davetçi þahsiyetlerin eplerinin cezalarýný hem dünya hayatýnda, hem de ahiret hayatýnda vermektedir. “Yalnýz yaplý bir kadýn, geride kalanlarýn içindedir.” (Saffat, 135) “Bunun üzerine Biz, onu ve ailesini kurtardýk, yalnýz epi geride kalanlardan oldu ve üzerlerine bir yađmur yađdýrdýk; ipte bak, suçlularýn akýbeti nasýl oldu!” (A’raf, 83-84) “Allah, kâfir kimselere Nuh’un eþini ve Lut’un eþini misal getirdi; ikisi, kullarýmýzdan iki salih kulun (nikâhý) altýnda idiler, ancak ikisine ihanet ettiler, kocalarý Allah’tan bir þey onlardan savamadý: ‘Ýkiniz, ateþe girenlerle beraber girin’ denildi.” (Tahrim, 10) Rasul epi de olsalar, akýllarýný geređince kullanmayan kadýnlar, þeytanýn kendilerine musallat olmasý ile kocalarýnýn topluma ulaþtýrmaya çalýptýklarý mesaja destek olmayarak eplerine ihanet etmektedirler. Bunun sonucunda onlar, dünyada helâk olmakta, ahirette acýklý azaba girmektedirler. Ýslâm’ýn kadýnlara verdiđi gözle görünür deđerler Ýslâm’ýn kadýnlara

müjdelemiştir. Ýslâm’ýn, kadýnlarý onurlu ve kibilikli kimseler olarak yüceltmesine karpýlýk beperi sistemler onlarý, dünya hayatýna meylettirerek sokaklarda adeta süslü maymunlara ¸evirmiştir. Ge¸mipte de günümüzde Ýslâm dýpý beperi sistemlerde ve geleneksel din anlayýpýnda kadýnlar, her türlü ahlaksýz yerlerde, panayýr ve pazarlarda, televizyon kanallarýnda mal gibi alýnýp satýlmaktadýrlar. Kadýnlarý erkeklerin zevk aracy kýlan beperi sistemler, bar, pavyon, genelevlerde, gazete ve televizyonlarda kadýnlarýn onurunu ayaklar altýna almýp, onlara hi¸bir deđer vermemiþ iken Ýslâm, kadýnlarýn haklarýnýzy korumup, onlarý cennetle müjdelemiştir. “Rab’leri onlara karpýlýk verdi: ‘Püphesiz Ben, sizden erkek ya da kadýn ¸alýpanýn ipini zayi etmeyeceđim, hepiniz birbirinizdensiniz; hicret edenler, yurtlarýndan ¸ýkarýlanlar, yolumda eziyet edilenler, savapanlar ve öldürülenler! Onlarýn kötülüklerini örteceđim ve Allah katýndan bir karpýlýk olarak onlarý, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere sokacađým; karpýlýklarýn en güzeli Allah katýndadýr.” (Al-i Ýmran, 195) Kadýnlar, Ýslâm’ýn kendilerine kazandýrdýđý onur ve haysiyeti, üstünlük ve yüceliđi bilmeli, Rab’lerine hakkýyla iman ederek O’nun gönderdiđi Kur’an’ýn hükümlerine teslim olmalı, söz ve davranýplarýný, hayatlarýnýn tümünü Kur’an’a göre düzenleyerek Rab’lerinin övgüsüne layýk olmaya ¸alýpmalýdýrlar. Aksi halde beperi sistemlerin elinde onur ve haysiyetten yoksun, peytanýn oynacađý olmuþ bir durumda dünyada rezil olacaklar, ahirette de i¸inde ebedi kalmak üzere acýklý bir azaba gireceklerdir. Ýslâm, kadýnlarý bu denli deđerli kýlýp yüceltmiþ iken kadýnlarýn bu deđeri bilmemeleri ve Rab’lerine nankörlük ederek dünya hayatýný gaye edinmeleri, beperi tađuti sistemlerin tüketim propagandalarýna aldanarak aldanmalarý hem Rab’lerine isyan etmektir, hem de kendi elleri ile acýklý azaba sürüklenmektedirler. Peytan ve onun temsilcisi beperi sistemler, kadýnlarýn düþmanýdýrlar Kadýnlar, duygusalýkta ve dünyaya meyletmede erkeklere oranla daha öndedirler. Bu durumlarý nedeniyle peytanýn ve peytanýn yardýmcýsý beperi sistemlerin onlara yaklaþmasý daha kolay olmaktadır. Bazý Müslüman erkeklere yaklaþmakta baþarýlý olamayan peytan ve dostlarý, onlarýn eplerine kancayý takýp onlarýn helâk olmalarýna neden olmaktadır. Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)’ýn eplerini örnek veren yüce Allah (cc) bu konuda iman edenleri uyarmaktadır. Peytan ve tađuti beperi sistemler, öncelikle kadýnlar üzerinde oyunlar oynamakta, onlarý tüketim toplumunun bir par¸asý yapmaya ¸alýpmaktadır. Böylece kadýnlar, Allah’ýn dininden

¸ok kendi arzularına uyup Allah yolundan sapmakta, eplerinin ¸alıpmalarına destek vermedikleri gibi engel bile olmaktadır. “Ey iman edenler, doğrusu eplerinizden ve ¸ocuklarınızdan bir kısmı size dümandır, artık onlara dikkat edin ve vazge¸in, yüz¸evirin ve güzetleyin, elbette Allah, ¸ok bađıplayan, ¸ok merhamet edendir." (Teđabun, 14) Kadınlar, dünya hayatının cazibesi, peytanın vesveseleri ile kimi zaman Rab’lerine isyan ederek kendi elleriyle kendilerini iki cihanda helâka ve acıklı azaba sürüklemektedirler. Oysa yapmaları gereken, her konu ve durumda Rab’lerini hatırlayarak O'na yünelip hükümlerine teslim olmaları, bahsiyetli kimseler olarak Müslümanlardan olmalarıdır. Yıte kurtuluş budur! Akıllı kadınlar, tađuti beperi sistemlerin propagabalarına aldanmaz, kendilerini hor hakir güren, cinsel bir objeden başka gürmeven, mal seviyesinde bir muameleye tabi tutan, erkeklerin apađılyk nefislerini tatmin etmeleri i¸in hemcinslerinizi a¸ıp sa¸arak piyasaya süren beperi sistemlere karpı iman ettikleri esaslara uygun bi¸imde onurlu hareket ederler, tađuti beperi sistemleri, Rab’lerinin buyruđu geređi reddederler. “Dinde zorlama yoktur, doğruluk, sapıklıktan elbette se¸ilip belli olmuştur; kim tađutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, sađlam bir kulpa yapıpmıtır. Allah ipitendir, bilendir.” (Bakara, 256) Allah dümanlı tađuti sistemler, Allah yolundan alıkoymak i¸in bir taraftan tüketimi tepvik ederken, diđer taraftan moda adı altında kadınları tesettürden uzaklaştırmakta, bir¸ok kadının adeta yarı ¸ıplak sokaklarda gezdirmekte, seviyesiz, gayri ahlaki diziler ve programlarla kadınları insan olma vasfından uzaklaştırmaktadır. Beperi sistemler, kadınları dünya hayatında hakir gürüp kü¸msediđi gibi ahiret hayatında da ebedi acıklı bir azaba sürüklemektedir. Akıllı bir kadın, yapadıđı ve i¸erisinde bulunduđu ¸evreye, idaresi altında yapadıđı sistemlere bakmadan Rabb’ine yünelebilir, O’nun rızası doğrultusunda yapamak i¸in ¸aba sarf edebilir. Yüce Allah (cc), iman etmiđ akıllı kadınlara Fir’avn’ın epini ürnek verir; zulüm altında ve bir zorbanın epi iken Rabb’ine iman etmiđ olan Fir’avn’ın epi, Rabb’ine yünelip O’na dua ederek yardım istemiptir. “Allah, iman edenler kimselere Fir'avn'ın karısın misal verdi; hani demiđti ki: ‘Rabb’im, katında cennette benim i¸in bir ev yap, beni Fir'avn'dan ve onun ipinden kurtar ve beni bu zalimler toplumundan kurtar!" (Tahrim, 11) Fir’avn’ın epinin ürnekiđi de güsteriyor ki, iman etmek isteyen kimse i¸in engel yoktur, kipi, hangi partlarda yaparsa yapasın, hangi ortamlarda bulunursa bulunsun, Rabb’ine iman etme konusunda onu

engelleyen olmaz. Yüce Allah (cc), zalim Fir’avn’yn epini, Kendisine yüneldiđi için övüyor, cennette bir köpk vereceđini bildirirken Rasul epleri olan Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)’yn eplerini, kocalarün getirdikleri ilahi mesaja iman edip destek olmadüklary, onlara ihanet ettikleri için onlarün, dünyada helak edip ahirette ebedi, acükly bir azaba atülacaklarün bildirmektedir. Kadünlar, kendilerini Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)’yn eplerinin durumuna düpmemeli, bunun için epleriyle birlikte Allah yolunda çalüpmaly, Rab’lerini geređi gibi bilen salih evlatlar yetiştirmelidirler. Akül sahibi kad&uumunlar, kendilerine dünaya hayatünda huzur ve þeref bahþeden, ahirette ise cennetle müjdeleyen Rab’lerine daha iyi kulluk ederek kurtuluþa ulaþmaly, kendilerini deđersiz eþya gibi güren beþeri sistemlerin kurduđu tuzaklara kapülarak günlerini gün edinerek, kendi elleri ile kendilerini helak etmeye çalüpmamalydürler. Kad&uumunlar da erkekler gibi Kur’an’yn tüm hükümlerinden sorumludurlar Kad&uumunlar da, erkekler gibi Rab’lerine kulluk yapmak için yaratüldüklar&uumundan Rab’lerinin rüzasü dođrultusunda hareket etmekle mükelleftirler. Kur’an, iman edenlerin sorumluluklar&uumunü apaçyk bir þekilde belirtmiþ, Rasulullah (as)’y örnek vermiþtir. Bu hükümlere uygun hareket edenler, Allah’a ve Rasulü’ne iman etmiþ, bunun dübünda hareket edenler ise apaçyk bir þekilde sapmüplard&uumur. “Allah ve Rasulü, bir iþte hüküm verdiđi zaman, Mürsümin erkek ve kad&uumun için o iþi kendilerine güre seçme hakk&uumuy yoktur, kim Allah'a ve Rasulü’ne karþy gelirse, muhakkak apaçyk bir sapüklyđa düþer.” (Ahzab, 36) Yslâm'yn kimi kurallar&uumunü yapüp diđer konularda, süz ve davran&uumuplarda, giyim kupamda arzular dođrultusunda hareket etmek, þeytana aldanmakt&uumur. Büyle yapanlara yüce Allah (cc), Müslüman süfat&uumunü deđil Kur'an'da verdiđi diđer süfatlar&uumu vermiþtir. Bu süfatlar, süylenip yapülan düþünce, süz ve davran&uumuplara güre kâfir, müþrik, münaf&uumuk, fas&uumuk ve mürtettir. manli ve akilli kadfinlar, ayetin iparet ettiđi kimselerin durumuna düpmemelidirler. “… Siz, Kitab&uumun bir k&uumusm&uumuna inan&uumup bir k&uumusm&uumunü inkâr m&uumu ediyorsunuz; sizden bunu yapan kimsenin cezas&uumuy, d&uumunya hayat&uumunda rezil olmaktan baþka nedir, K&uumuyamet g&uumunünde de onlar, azab&uumun en þiddetlisine itilirler. Allah yapt&uumuklar&uumunüzd&uumun gafil deđildir.” (Bakara, 85) Yüce Allah (cc), her konu ve durumda, her sorun ve iþte Kur’an’a müracaat edilmesini, sorunlar&uumun Kur’an’la çözümesini, hevai istek ve arzular&uumun uzaklaþ&uumumas&uumunü, yalan ve dedikodudan sak&uumunümas&uumunü istemekte, tüm zaman&uumun Kendisini raz&uumuy edecek þekilde geçirilmesini, ancak bu durumda raz&uumuy olacađ&uumunü bildirmektedir.

“Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerindeyken Allah'ın hatırlarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünün: ‘Rabb'imiz, sen bunu bopuna yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru!” (Al-i Ymran, 191) Acıklı azaptan kurtulmanın yolu, yüce Allah'ın istediği onurlu bir kılıcı kuşanmak, O'nun rızasına uygun yapmaktır, aksi halde Müslüman olduklarını iddia edenlerin diğer sıradan insanlardan hiç farksız, bir farkları kalmaz, onlar gibi düşünün ve ahirette helak olacaklardır. Kadınlar, yüce Allah'a iman edip O'nun hükümlerine sarıldıkları sürecek Rableri onların değerli kılıcı yüceltecek, cennetin varisleri olacaklardır. Bu büyük saadete ulaşmak onların elindedir. Bunun için yüce Allah'ın zikri olan Kur'an'ı, hayat prensibi edinip ona göre hareket etmeli, ona göre yaşamalıdır. Yüce Allah'ın zikri olan Kur'an'ı hayat prensibi edinmeyip ondan yüz¸evirir, tađuti sistemlerin kurduđu tuzaklara kapılır, yüce Allah'ın razı edecek yerde sistemin tuzaklarına kapılırlarsa ipte o zaman kadınlar helak olmuşturlar demektir. O durumda yüce Allah (cc) onlardan yüz¸evirecek, onlara peytan musallat kılıcı arkadaş yapacaktır. Peytan da onların düşününce hayatına yüneltecek, yaptıkları her şeyi onlara süslü göstererek ve ebedi acıklı azaba girmelerine neden olacaktır! “Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse ona bir peytan göndeririz; artık o, ona yakını olur.” (Zuhruf, 36) “Onlara, yakınlar gönderdik, onların ünlerinde ve arkalarında olan şeyleri onlara süslü gösterdik; cin ve insandan kendilerinden ünce gelip gümümmetler için de süz onların üzerine hak oldu, büphesiz onlar hüsranda idiler.” (Fussilet, 25) Peytan, kime arkadaş olursa artık o kimse için yüce Allah'ın Kitabı, Yslâmi değerler, Yslâmi mücadele, Allah için zamanı değerlendirme hiç farksız, bir şey ifade etmeyecektir. Öyle kimseler, günlerini gün edinerek, faydasız boş şeylerle oyalanarak zaman geçirecek, onlar için dedikodu, laf tapıma, başkalarının haklarına karşı duyarsız olma normal bir hal olacaktır. “Peytan onların kılıcı, büylece onlara Allah'ın zikrini unutturmaktır; ipte onlar, peytanın hizbidir, bilin ki, büphesiz peytanın hizbi hüsrana uğrayanlar onlardır. (Mücadele, 19) “Kim benim zikrimden yüz¸evirirse, onun için dar bir geçim vardır ve onu kıyamet gününde kör hasrederiz.” (Taha, 124) Ypin en kütü yanısı, peytanın arkadaş olduđu kimseler, düşününce insanların yalan yanlış ifadeleri ile aldattıkları gibi hâbâ yüce Allah'ın da

aldacakları sanarak Kıyamet gününde; O'na da yemin ederek kendilerinin doğru yol üzerinde bulduklarını sanacaklardır. "Allah onların hepsini tekrar dirilteceği gün, size yemin ettikleri gibi O'na da yemin edecekler ve kendilerini bir şey üzerinde sanacaklardır. Dikkat edin, gerçekten onlar yalancılardır Peytan onların kupa tıbbı, böylece onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur; işte onlar, peytanın hizbidir, bilin ki, boş; phesiz peytanın hizbi hısrana uğrayanlar onlardır." (Mücadele, 18-19) Pipmanlıdır, tevbenin, geri dönüşü olmayacağı o biddetli hesap gününde; gelmeden önce Allah'a, O'nun zikri olan Kur'an'a daimeli, Kur'anı esaslara göre hayat düzeni konulmalı, peytanın aldatmalarına kapılmamalı, acıklığı azaptan uzaklaştırmalıdır. "İşte bu, senin ellerinin yaptıkları şeydir ve boş; phesiz Allah kullara zulmedici değildir! İnsanlardan kimi de Allah'a bir kenardan, ibadet eder, diğer kendisine bir hayır gelirse onunla mutmain olur ve diğer ona bir fitne isabet ederse şeytanı; stüdü; dener. O, dünyayı da, ahireti de kaybetmiştir, işte apaçık hısran budur." (Hac, 10-11) Kadınlar, Rab'lerini razı edecek şekilde onurlu ve vakarlı bir şekilde hareket ederlerse dünya ve ahiret saadetine kavuşacak, aksi halde her iki dünyada da zillet içinde acıklığı azapta sızdırmalı kalacaklardır. Kadınlar, Hz. Hacer, Hz. Meryem, Hz. Aipe, Hz. Fatıma gibi olmalı, onların yolunu takip ederek zamanlarının Rab'lerine kulluk etmeye hasretmeli, dünya hayatının sızdırma; isteyerek dünyaya kapılıp peytanın dost edinerek Allah ve Rasul'un yolundan sapmamalıdır. Kadınların her dünya; sızdırma; ve davranışları İslamı esaslara uygun olur, Rab'lerinin rızasını hayatlarının merkezine alırlarsa kurtuluşa ulaşabilirler. Unutulmamalıdır ki İslam, bir yaşam biçimidir, bir hayat nizamıdır, Müslüman da, tüm dünya; sızdırma; sızdırma; ve davranışları ile İslamı esaslara teslim olan, kendi heva ve hevesinden, kendi duygu ve dünya; sızdırma; nesinden bu ilahi esaslara hiç katmayan, peytana kapılıp zamanın boşa geçirmeyen, İslamı esaslara göre hareket edip yapmalıdır. Kadınlar, Allah rızasını içine giyinmeli, tesettür; hevaların razı eden bir giysi olarak dekil Rab'lerinin rızasını kazandıracak bir şekilde olarak görevlendiriler. Onlar, tesettür; rlerinden sokakta yürüyüşlerine, insanlarla konuşmalarından tutum ve davranışlarına, ibadet ve taatlarından Tevhidi esasları insanlara ulaştırmalarına kadar tüm sızdırma; ve hareketlerini Kur'anı esaslara göre sızdırma; zamanlarının bu görevleriyle doldürmelidirler. Onlar, boşa geçirdikleri her zaman diliminin peytanın kendilerine en yakın olduğunu

bilmelidirler. Ýpte böyle zamanlarda peytan onlara musallat olmaktadır. Kadýnlar, súslú mankenler gibi sokaklarda gústerip yapmak, súslenip duygularýný tatmin etmek, hevalarýný ilah edinip onu razý etmek için úrtúnmemeli, konuþmalarýnýzda úlçúlú olmalı, dedikodu yaparak, baþkalarýnýn gúnahýný yúklenerek úlú eti yememelidirler. “Ey iman edenler, zandan çok sakýnýn, þúphesiz zannýn bir kýsmý gúnahtýr ve casusluk etmeyin, bir kýsmýnýz bir kýsmýnýzýn gýybetini yapmasýn; sizden biriniz, úlú kardepinizin etini yemeyi sever mi; ipte ondan iðrendiniz. Allah’tan korkun, þúphesiz Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok merhamet edendir.” (Hucurat, 12) Kadýnlar, insanlarla alay etmemeli, onlarý kýnamamalı, kútú lakapla çaðýrmamalıdır; çúnkú túm bunlar, imandan sapma ve fýsktýr. Bunlardan sakýnýlmalı, bunlar vesilesiyle ile kendilerine zulmetmemelidirler. “Ey iman edenler, bir topluluk baþka bir toplulukla alay etmesin, belki kendilerinden daha hayýrlýdır ve kadýnlar da baþka kadýnlarla (alay etmesinler), belki onlar, kendilerinden daha hayýrlýdır. Birbirinizi ayýplamayýn ve kútú lakaplarla çaðýrmayýn; imandan sonra fýsk adý kútúdúr ve kim tevbe etmezse, ipte onlar, zalimdirler.” (Hucurat, 11) “Elbette bu bir úðútúr; artýk dileyen kimse, Rabb’ine varan bir yol tutar.” (Múzzemmil, 19) Tercih kadýnlarýn, seçimlerini ona gúre yapmalıdır. Normal 0 21 false false false TR X-NONE AR-SA

/*

Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standarttabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:6.0pt; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:6.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-indent:35.45pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:EN-US;}

Bu köpe yazýsýnýn geldigi yer: Kurani Mücahede:

<http://www.mucahede.com>

Bu köpe yazýsý için adres:

http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view_article&artid=251